

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Scriba:

S.F. Douma (Siety)

Tel: 06-46996723

e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>

Mailadres:

info@pkn-lutjegast.nl

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10

tel: 06 - 46996723

e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

**Voorplaat: lekkernijen High Tea 5 januari
(eigen foto)**

Inhoudsopgave:

Voorwoord.....	2
Activiteitenagenda.....	3
Lutjegast Zingt agenda	3
Bloemen in de kerk	4
Aanlevering kopy	4
Verjaardagen	4
Mutaties	4
Gemeenteleden elders.....	5
Commissie Bijzondere Diensten	5
Na de stilte.....	6
In memoriam Ruurdsje Wouda-Janzen	7
Memorandum Sietse Vogelzang.....	9
Gemeenteopbouw.....	11
Diaconie	14
Pikulan	16
Paasgroetenactie	19
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	21
Kerkdiensten	22
Oppas	23
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar	23
Koffierooster.....	23
Overige roosters	24
Algemene Info	27
Inleveren kopy Kerkwijzer	27

Voorwoord

Op doorreis, aangekomen in 2025.

De eerste week van het nieuwe jaar is alweer voorbij, wanneer de kerkwijzer bij u is bezorgd. Wij wensen elkaar toe, veel heil en zegen op reis door dit nieuwe jaar. We mogen terugzien op het feest van de geboorte van Jezus Christus, licht voor de wereld in deze donkere tijd.

Ook de eerste dienst in het nieuwe jaar ligt alweer achter ons. Heel mooi om elkaar weer te ontmoeten in een dienst waarvan de liturgie iets anders is dan we gewend zijn.

Op de reis door dit jaar mogen wij ook weer rekenen op de leiding van zijn Geest. Ook dit jaar zullen er vreugdevolle gebeurtenissen ons ten deel vallen, maar ook met tegenslagen zullen we geconfronteerd worden.

Helaas heeft onze pastoraal werker, Reinder de Roos, besloten te stoppen als pastoraal werker in onze gemeente. Reinder heeft in een gesprek aangegeven dat het voor zijn herstel beter is om deze keuze te maken. We hebben een goede en vreugdevolle periode met Reinder meegemaakt, en het doet ons, en ook hem verdriet dat hieraan een einde komt.

Op zondag 23 februari aanstaande zal Reinder voorgaan in de dienst, waarin hij afscheid neemt van onze gemeente. Vanaf 1 maart aanstaande zal Reinder niet meer in dienst zijn als pastoraal werker van onze gemeente.

De kerkenraad zal zich op de vergadering van 27 januari aanstaande beraden over de invulling van deze ontstane vacature. Ook hierbij mogen wij vertrouwen op de leiding van zijn Geest.

Siebrand Douma

Activiteitenagenda

- 13-01 Moderamen
- 26-01 Kinderdienst
- 26-01 Lutjegast zingt!
- 27-01 Kerkenraadsvergadering – na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 30-01 CPL: jaarvergadering
- 31-01 Bijbelquiz
- 22-02 Filmavond
- 23-02 Lutjegast zingt!
- 24-02 **Inleveren kopy Kerkwijzer maart/april 2025**
- 27-02 CPL: presentatie over wielrijderscorps Crescendo Opende
- 16-04 Matthäus Passion

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

Lutjegast Zingt agenda



Zie de flyer voorin voor de volgende zangavond.

Bloemen in de kerk

Op zondag staat er een boeket bloemen in de kerk die na de dienst wordt weggeschonken.

Maaïke Notebomer en Corina Berkhout verzorgen dit om de maand. Mocht u mee willen doen, dan mag u dat doorgeven aan de scriba of aan genoemde dames.

Aanlevering kopy

Let op:

Berichtgeving in **lettertype Arial 11 en regelafstand enkel** inleveren uiterlijk op de 4^e maandag van elke tweede maand bij:

Siety Douma

Van Diemenstraat 10

e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen

- 21-01 L. Hoeksema
- 30-01 J. Oldenburger-Hoogstra
- 30-01 E. Drenth
- 31-01 Bob Hamstra
- 02-02 J. Hovius
- 26-02 P. Poelman
- 01-03 A. van der Velde-Hoekstra



Mutaties

Overleden:

Ruurdsje Wouda-Janzen, Kompasstraat 12, op 24-11-2024, 68 jaar

Sijtse Vogelzang, Buikstede 4, op 3-12-2024, 59 jaar

Gerrit van der Velde, Wilhelmina Rustoord, op 12-12-2024, 89 jaar

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Br. R.P. Terpstra, Hoflaan 31, 9861 BP Grootegast
- Zr. F. van Koten-de Vries, Het Hooge Heem, kamer 014, De Gast 4, 9861 BM Grootegast

Commissie Bijzondere Diensten

Beneden is het Beter...

Op 9 februari a.s. gaat om 11.00 uur de heer Ronald Bouw uit Driezum ons voor in de dienst georganiseerd door de commissie bijzondere diensten. Daarnaast werkt gospelduo 2Surrender mee aan deze dienst. Hendrik Vlietstra en Marijke van der Ende-Vlietstra vormen als broer en zus het duo. Door hun zelfgeschreven nummers vertellen ze over Jezus en de grootheid van God.

Het thema van de dienst is: **Beneden is het beter...**

Je kunt het hogerop zoeken in het leven, je proberen te verschuilen achter de takken van jouw vijgenboom omdat je last hebt van alles wat er in jouw leven en de wereld aan de hand is, maar met Jezus wordt alles anders!

Zacheüs leefde een leven met veel geld en luxe, maar zonder God. De mensen keken met verachting naar hem. Jezus keek en kijkt anders:

Met genade en liefde ziet Hij Zacheüs!

Op dezelfde manier ziet Hij u, jou en mij!

Kom toch uit die boom! Beneden is het echt veel beter!

We zien u graag, zondag 9 februari a.s. om 11.00 uur voor een inspirerende en muzikale dienst. Voorafgaand aan de dienst zal de koffie / thee zal klaar staan.

Met hartelijke groet, Commissie Bijzondere Diensten

Na de stilte.....

Na een radiostilte van twee maanden even een berichtje van mij. En tevens ook mijn laatste stukje voor in het kerkblad. De afgelopen maanden heb ik veel nagedacht en met een aantal mensen gesproken over mijn situatie. Ik ben meer dan tien jaar werkzaam geweest in de kerk en zit inmiddels voor de derde keer thuis met burn-out klachten. Is de kerk wel de plaats waar ik moet werken?

Ik ben tot de conclusie gekomen van niet. Helaas zeggen mijn verstand en mijn gevoel twee verschillende dingen. Toch moet op dit moment het verstand voorop.

Vorige week heb ik een gesprek met Siebrand en Kees gehad, waarin ik heb aangegeven dat ik wil gaan stoppen. Na overleg hebben we besloten dat ik per 1 maart stop en dat ik op 23 februari mijn afscheidsdienst heb.

Het is jammer dat het zo is gelopen. Voor mijn gevoel paste ik goed in Lutjegast. Het is een warme gemeente met fijne mensen. Dat heb ik zeker de afgelopen maanden mogen ervaren. Ik heb tientallen kaartjes, appjes en mailtjes van jullie mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Het was fijn dat mijn ziek zijn door gebed gedragen werd.

En wat nu, zult u vragen? Dat is ook voor mij nog een vraag. Ik heb nog geen helder beeld wat ik nu mag gaan doen. Maar ik heb de overtuiging dat God mij ook hierin zal helpen. Het is wel lastig om geduldig te blijven wachten. Toch is dat wat ik op dit moment zal moeten doen.

Psalmen 27:14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.

Op 23 februari hoop ik te mogen voorgaan in de kerkdienst. Dan is er gelegenheid om elkaar de hand te schudden en afscheid van elkaar te nemen. Ik zie er inmiddels weer naar uit om u te ontmoeten. Voor nu wens ik u een gezegend 2025 waarin u dagelijks gedragen mag worden door Gods liefde.

Een hartelijke groet,
Reinder

In memoriam Ruurdsje Wouda-Janzen

Op 24 november overleed Ruurdsje Wouda-Janzen, ze was 68 jaar oud.

Ruurdsje Janzen werd in 1956 geboren in Buitenpost, haar vader werkte er in de melkfabriek, moeder was huisvrouw. Ruurdsje was de tweede van vier kinderen. Ze ging in Buitenpost naar de lagere school. In 1967 verhuisde het gezin naar Gerkesklooster.

Ze ging in Kollum naar de huishoudschool, maar deze opleiding maakte ze niet af, ze kon namelijk werk krijgen als naaister in naaiatelier Weber. Later stapte ze over naar De Haan zonnewering. Ook daar was ze naaister.

Ze was een zorgzame vrouw en moeder en stond eigenlijk altijd klaar om te helpen. Ze vond de familie heel belangrijk, dat bleek bijvoorbeeld met Kerst. Het was pas echt feest als het gezin dan bij elkaar was. Kinderen en kleinkinderen waren heel belangrijk.

Ergens midden jaren 70 troffen Harm en Ruurdsje elkaar, gewoon op straat in Gerkesklooster en het was liefde op het eerste gezicht! Ze zijn een poosje verloofd geweest en op 8 oktober 1976 trouwden ze.

Ze gingen wonen in Lutjegast aan de Heemskerkstraat, 14 jaar later verhuisden ze naar de Kompasstraat.

Ze was actief in de brandwondenstichting, daar organiseerde ze ook collectes voor. Ze zat in het schoolbestuur, was ook overblijfmoeder, was actief voor de gymnastiekvereniging en deed mee aan de sjoelclub.

Haar gezondheid speelde haar eigenlijk aldoor parten. 'Maar ja het is niet anders', zei ze, 'daar moet je niet over zeuren'.

In de afscheidsdienst op 28 november lazen we uit psalm 139.

Van deze psalm kennen veel mensen wel een paar regels uit het hoofd, zoals de regels uit vers 1 (berijmd) "Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken."

In deze psalm heeft het geloof een duidelijke plek. In sommige andere psalmen kan de dichter nog wel eens opstandig zijn, boos soms en God ter verantwoording roepen.

In deze psalm wordt op een hele nabije manier over de band met God gesproken, er spreekt vertrouwen uit.

Zinnen als 'U kent mij, u doorgront mij' spreken van dit vertrouwen.

Want, dat God zijn mensen zo goed blijkt te kennen, dat is helemaal niet eng of beangstigend.

Als je het aandurft om op God te vertrouwen, kan dat een hechte basis voor je leven zijn.

Vertrouwen, dat is de basis van geloof. Dat is het wat de psalmdichter ons graag wil laten weten. Dat is wat de dichter zelf ook ervaren heeft. Veel mensen kennen de gedachte dat God wel eens ver weg kan zijn, of afwezig zelfs.

Wat merk je van God, is dan een veelgehoorde vraag.

Blijkbaar heeft de dichter van psalm 139 zich dat ook afgevraagd.

Maar zijn conclusie is: 'Hoe zou ik aan uw aandacht kunnen ontsnappen.' Dat is niet mogelijk. Zelfs al zou de mens willen ontsnappen aan Gods aandacht, uiteindelijk doordringt Gods licht het donker dat mens gezocht heeft, of waar de mens zonder dat zelf te willen terechtgekomen is.

Jazeker, dat licht van God schijnt ook in het donker dat je zelf niet zoekt. Het donker bijvoorbeeld in de vorm van tegenslag die je ongewild overvalt en omsluit. Of een gezondheid die kwetsbaar is, een lichaam dat je in de steek kan laten, door steeds weer nieuwe klachten en pijn.

Voor Ruurdsje Wouda gold dat de zwakke gezondheid eigenlijk bij haar hoorde en dat je dan de troostende nabijheid van God en mensen mag voelen. Dat is als heel bijzonder ervaren.

Hij, de dichter vond het een geweldige troost: God is er altijd bij.

Dan werkt hij de nabijheid van God uit in de regels over het eerste begin van de mens: 'U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Ja het wonder van het leven!'

Ook Ruurdsje Wouda vertrouwde op haar Heer.

Tenslotte kwam langzaamaan het einde dichterbij, waarschijnlijk voelde ze dat op de een of andere manier. Het lichaam werd zwakker.

Toen ze een poosje geleden vooruitblikte naar de Kerstdagen, gaf ze aan dat het niet meer zo nodig hoefde.

Begin deze week kwam er een einde aan het aardse leven van Ruurdsje Wouda-Janzen. Op zondag 24 november is ze rustig ingeslapen. Strijdbaar tot het einde is ze in liefde gegaan.

Pastor Ate Klomp

Memorandum Sietse Vogelzang

Geboren 22 maart 1965 te Kommerzijl op de boerderij Schadingaheerd. Na 2 jaar kwam broer Henk erbij. Toen Sietse 4 jaar was is het hele gezin verhuisd naar Boerakker. Daar is later broer Rients erbij gekomen.

Sietse ging in Boerakker naar de lagere school en daarna naar Leek naar de Havo, na 3 jaar Havo maakte hij de overstap naar de middelbare landbouwschool in Groningen. Later heeft hij nog een opleiding voor machinebankwerker gevolgd.

In 1996 heeft hij een huisje met een grote schuur aan het van Starckenborghkanaal met adres Buikstede 4 gekocht, hier heeft hij heel veel tijd gestoken in het opknappen van de schuur en later is er ook een nieuw huisje gebouwd. Omdat er geen officiële woonbestemming op zat heeft hij later een kleine woning in Burum erbij gekocht. Ook hier is veel tijd gestoken in het opknappen van de woning.

Sietse heeft veel verschillende banen gehad zoals landmeetassistent, met vader mee als dakdekker en nog meer korte banen. Na de opleiding tot machinebankwerker kwam hij in de metaal terecht en daarin heeft hij verschillende banen gehad bij kleine constructiebedrijven dichtbij en later ook bij scheepswerven in Waterhuizen, Eemshaven en Stroobos.

Omdat hij al het geld dat hij verdiende uitgaf aan verbeteren van zijn gebouwen en daarbij ook nog auto's en machines kocht om op te knappen en te gebruiken was het geld altijd op.

Er kwam een periode waarin Sietse lichamelijk moeite kreeg met het werken op de scheepswerf, hij moest zich vaak ziekmelden en op een gegeven moment toen het slechter ging in de scheepsbouw was dit mede de reden dat hij als een van de eersten ontslag kreeg. Na een aantal moeilijke jaren waarin hij overgeleverd was aan uitkeringsinstanties en UWV nam hij het besluit om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en landbouwmachineonderdelen te gaan verkopen. Ook kon hij het huis in Burum goed verkopen waardoor de financiële situatie er wat beter uit ging zien.

De laatste jaren waren goed voor Sietse: onderdelen inkopen, hier en daar de onderdelen wat aanpassen, en weer verkopen. Zijn kennis van de machines delen met anderen, niet moeten maar gewoon

kunnen doen wat leuk is en gewaardeerd worden. Hier was hij heel gelukkig mee. Dat bleek ook wel in zijn laatste zieke periode, als hem werd gevraagd of hij nog iets zou willen doen of zien, dan wilde hij gewoon thuis zijn dingen doen en dat is hij ook tot heel ver in zijn ziekte blijven doen.

“Alles zelf doen” is wel altijd Sietse zijn motto geweest, hulp vragen kwam bijna niet voor.

Gemeenteopbouw

Het is goed om te constateren dat we vanaf september 2024 al weer heel veel activiteiten hebben kunnen doen. Alle kringen komen weer bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop geloven er toe doet. Daarnaast zijn er weer velen creatief bezig via het maken van kaartjes en haken.

Er zijn ook eenmalige bijeenkomsten geweest. Zo is er een groep van 14 personen naar Gospelnight in Groningen geweest. Wat een zangtalent hebben we toch in Nederland. Een prachtig regionaal koor, een live band en professionele zangers als Dwight Dissels en Sharon Kips brachten het tot een fantastische avond.



Ook de keramische kunstwerken die gemaakt zijn in Surhuisterveen (o.l.v. Gea Ljuca) door een groep van 12 ambachtslieden waren een succes. Menig tuin of huis wordt er door opgesierd.

Dat was ook het geval met de prachtige liturgische schikkingen voor advent die onder leiding van Folkert Faber en Gonda Snoek zijn gemaakt. Ook hier is er een groep van 13 gemeenteleden die een creatief proces hebben doorgemaakt over het altijd hoopgevende geloof. Tijdens deze avond is ook het adventsbloemstuk voor in de kerk gemaakt.



Ook na de jaarwisseling zijn er weer tal van activiteiten gepland. Zo willen we jullie allemaal uitnodigen voor de **bijbelquiz op 31 januari 2025**. Inmiddels hebben 20 gemeenteleden aangegeven hier te komen. Dat is nog lang niet iedereen, dus geef je hiervoor op (individueel of als groep). Laten we er een gezellige avond van maken.



Daarnaast hebben we op **22 februari 2025** de **filmavond** staan. Het is nog niet bekend welke film. Er hebben zich tot nu toe al meer dan twintig mensen opgegeven, die zich willen laten verrassen.

In **maart** willen we een **wijkavond** organiseren. Hierbij zal een inhoudelijk thema worden besproken en er zal ruimte zijn voor spel/ontmoeting.

Helaas hebben we nog niet veel aanmeldingen ontvangen voor de **diaconale activiteit samen met Present**. In januari zullen we jullie laten weten wat de activiteit in **maart** gaat inhouden en dan hopen we natuurlijk op veel opgaves voor een fysieke bijdrage. Tijd voor een ander is tijd voor jezelf.

Op woensdag **16 april 2025** gaan we naar De Lawei om de **Matthäus Passion** te beleven. Aangezien we hier kaarten voor moeten bestellen, graag de opgave voor 16 januari 2025.

Het seizoen sluiten we af met een ommetje op een zondagmiddag in april/mei.

In de tweede helft van het seizoen zijn er dus ook weer voldoende mogelijkheden om samen gemeente te zijn. Om te ervaren dat ontmoetingen in het licht van het jaarthema "Als nieuw" kunnen zijn. Momenten waar hart, hoofd en handen worden verbonden aan geloof, hoop en liefde. We hopen jullie weer in grote getale te mogen begroeten.

Commissie gemeenteopbouw
Grietje Pera
Pieter Plantinga

Diaconie

Hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

19 januari 2025, Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk

Proefplekken: de nieuwe kerken

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de 'reguliere' kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte.

26 januari 2025, Collecte Protestantse Kerk - Jonge generaties

Interactieve bijbelspellen voor jongeren

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden.

Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster

2 februari 2025, Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Ethiopië - Aanpassen aan klimaatverandering

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.

Meer lezen? kerkinactie.nl/ethiopie

16 februari 2025, Collecte Kerk in Actie - Noodhulp

Midden-Oosten – Noodhulp Israël en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.

Meer lezen? kerkinactie.nl/israelgaza

23 februari 2025, Collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat

Nederland - Omzien naar gevangenen

Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen Kijk ook op protestantsekerk.nl/paasgroeten

2 maart 2025, Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - Voorjaarszending

Egypte – Huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

Meer lezen? kerkinactie.nl/gezinnenegypte

Pikulan

Ieder jaar wisselen we kerstkaarten uit met onze adoptiekinderen van Pikulan.

Dit zijn hun kerstkaarten aan ons:







Merry Christmas 2024
and
Happy New Year 2025
From Alex Samudra (07256)

Een kerstgroet (filmpje) van de organisatie van Pikulan kunt u hier bekijken:

https://drive.google.com/drive/folders/1uJ6X1u_TAGDfGAAMpSwz1Arq5QMLyP9

Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaarten van 2025 is gemaakt door een gedetineerde man in de penitentiaire inrichting in Veenhuizen. Het thema is *'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'*

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook onze gemeente doet ook dit jaar weer mee aan de Paasgroetenactie.

Aan elke kaart zit een tweede kaart vast, deze kan de gedetineerde versturen.

Binnenkort liggen de kaarten weer in de hal. Helpt u ook mee door één of twee kaarten te schrijven?

Let op! Zet geen persoonlijke gegevens op de kaart, alleen een wens of bemoediging en alleen een naam of voornaam. (Dus GEEN adres, telefoonnummer, of mail e.d.!)

Meer info vind u op:

<https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Hier staat ook een instructiefilmpje mocht u het nog even rustig na willen kijken.

U kunt het ook nalezen op het instructievel bij de kaarten in de hal.

Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdiensten te bezoeken, maar wilt u wel graag één of meerdere kaartjes schrijven? Neem dan contact op via: johanjangorter@hotmail.nl (Let op, hotmail.NL)

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag, na de kerkdienst, te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de diaconie.

Momenteel zijn de volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- Blauw, waarde € 0,75 – vel van 20 stuks = € 15,00
- Geel, waarde € 1,50 – vel van 20 stuks = € 30,00
- Rood, waarde € 2,50 – vel van 20 stuks = € 50,00

De groene bonnen van € 0,30 worden niet meer verkocht, maar aangekochte bonnen blijven nog steeds geldig, er is immers door de bezitters al voor betaald.

Het betalen van de collectebonnen

U wordt verzocht de collectebonnen te betalen op IBAN: NL75 RABO 0341 0773 80, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast, o.v.v.: Collectebonnen “en uw naam”

Geven aan de collecte met een QR-code

U kunt ook aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR-code**.

Via de QR-code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR-code kan telkens opnieuw worden gebruikt en wordt eens per twee jaar vernieuwd.

Omdat er 1 QR-code is, is de standaardverdeling als volgt:

1^{ste} collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^{de} collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte), door dit in de omschrijving te vermelden.

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.
Scan de code met de Camera App of QR code scan App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhqQ4Ws8cQmWev2tg>



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar.
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponereerd worden.

Kerkdiensten

Zondag 12 januari 2025

9.30 uur dhr S. van der Meulen,
Kollumerzwaag
Vorbereiding Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Zondag 19 januari 2025

11.00 uur ds T. Oldenhuis,
Coevorden
Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D.
Notebomer/H. Bouwkamp
Collecte: Missionair Werk

Zondag 26 januari 2025

9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel,
Sneek
Kinderdienst
Ouderling van dienst: B. Schippers
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Jonge generaties +
bloemen

Zondag 2 februari 2025

9.30 uur ds N.J. van den Herik,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Werelddiaconaat –
Ethiopië

Zondag 9 februari 2025

11.00 uur dhr R. Bouw, Driezum
Vorbereid door CBD
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Kerk (onkosten)

Zondag 16 februari 2025

9.30 uur ds E. Fokkema, Twello
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Noodhulp Midden-Oosten

Zondag 23 februari 2025

9.30 uur dhr R. de Roos,
Waskemeer
Afscheidsdienst
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Zondag 2 maart 2025

9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel, Sneek
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Voorjaarszending – Egypte

Zondag 9 maart 2025

9.30 uur dhr P. Plantinga, Lutjegast
Ouderling van dienst: B. Schippers
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

12 jan	Siety, Pieter en Anneke
19 jan	Johan en Anita
26 jan	Johanna, Gerrit en Dea
02 feb	André en Betty
09 feb	Janetta, Jan en Ria
16 feb	Jan, Tom en Aaltje
23 feb	Tjeerd en Janneke
02 mrt	Jacob en Margriet
09 mrt	Lolke en Ina



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam !!!

Kosterrooster

12 jan Jakob Jongsma
19 jan Hein Wijbenga
26 jan Harko Bouwkamp
02 feb Allanda Martini
09 feb Wim Broekema
16 feb Ruurd Horenga
23 feb Jakob Jongsma
02 mrt Hein Wijbenga
09 mrt Harko Bouwkamp



Kerkautorrooster

12 jan Dirk Notebomer
19 jan Tjeerd Hoekstra
26 jan Lolke van der Veen
02 feb Wim Broekema
09 feb Kees de Wit
16 feb Hielke Faber
23 feb Dirk Notebomer
02 mrt Tjeerd Hoekstra
09 mrt Lolke van der Veen

*Voor het aanvragen van
de kerkauto kunt u
contact opnemen met
diaken Dirk Notebomer:
06 – 50 23 03 72*



Oppasrooster



12 jan	Enna Bouwkamp
19 jan	Wiesje Bronsema
26 jan	Gerdine Broekema
02 feb	Ilse Schippers
09 feb	Yenthe Plantinga
16 feb	voorjaarsvakantie
23 feb	Agneta Poortinga
02 mrt	Margriet Bouwkamp
09 mrt	Enna Bouwkamp

Organistenrooster

12 jan	Betsy Dieleman
19 jan	Martin van der Velde
26 jan	Martin van der Velde
02 feb	Ubo Bolt, Roden
09 feb	2Surrender
16 feb	Martin van der Velde
23 feb	Martin van der Velde
02 mrt	Ubo Bolt, Roden
09 mrt	Martin van der Velde



Video- en Beamerrooster

12 jan	Jakob Jongsma / Bertus Douma
19 jan	Evelien Kroese / Siety Douma
26 jan	Marco de Jong / Wim Broekema
02 feb	Jan Notebomer / Johan Gorter
09 feb	Jakob Jongsma / Anneke Plantinga
16 feb	Evelien Kroese / Bertus Douma
23 feb	Marco de Jong / Siety Douma
02 mrt	Jan Notebomer / Wim Broekema
09 mrt	Jakob Jongsma / Anneke Plantinga



Lectorenrooster



12 jan	Janny Poelman
19 jan	Gesina Broekema
26 jan	Dirk Notebomer
02 feb	Siety Douma
09 feb	Pop Poelman
16 feb	Dinie Faber
23 feb	Betty Schippers
02 mrt	Wim Broekema
09 mrt	Janna van Dellen

Algemene Info

Moderamen

Preses	B. Schippers-van der Meer	tel 06-27105567
e-mail:	bainschippers@gmail.com	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	H. Bouwkamp	

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

Uiterlijk maandag 24 februari 2025 naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl

