

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 06-46996723
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 06 - 46996723
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Voorplaat: berenklaauw

Inhoudsopgave:

Voorwoord	3
Activiteitenagenda	4
Lutjegast Zingt agenda	4
Bloemen in de kerk	5
Aanlevering kopy	5
Verjaardagen	5
Mutaties	5
Gemeenteleden elders	6
Bedankt.....	6
Startweekend.....	6
Sacramentsbevoegdheid	7
Van de Kerkenraad	11
Vakantie Bijbel Week Sebaldeburen 2024	16
In memoriam	18
Van de Kerkelijk werker	19
Taizé-viering	22
Diaconie	24
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	33
Bundel columns Hans Meijer	33
Kerkdiensten	35
Oppas	37
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar.....	37
Koffierooster	37
Overige roosters	39
Algemene Info.....	43
Inleveren kopy Kerkwijzer	43

info@pkn-lutjegast.nl

Voorwoord

'Rust bij God'

"Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht."

Psalm 731: 2a.

De afgelopen periode werd onze samenleving getekend door onrust, vanwege de verkiezingen, de landbouw, de nieuwe regering enz.

Onrust is er trouwens in de hele wereld, vanwege talloze oorlogen, dreigingen en rampen. Het kan veel innerlijke onrust veroorzaken.

In deze zomertijd blikken we terug én kijken we vooruit naar de toekomst.

De psalmist is onderweg naar de tempel in Jeruzalem.

Onderweg wordt zijn leven getekend door innerlijke onrust.

Zeker, hij zet zijn lied in met de belijdenis dat zijn hart niet hoogmoedig en zijn ogen niet trots zijn.

De psalmist erkent met deze woorden dat hij in het verleden wel hoogmoedig van hart is geweest.

Het roept deze vraag op bij mijzelf: hoe vaak heb ik neerbuigend gekeken naar anderen? Hoe vaak streefde ik ernaar om méér te hebben, méér te bereiken, méér te zijn dan anderen?

Er is in het leven van de psalmist iets gebeurd.

Hij heeft rust gevonden. Hij is stil geworden.

Hij gebruikt het beeld van een kind, een peuter, die de moederborst ontwend is. De psalmist zegt dat hij net als dat kind tot rust is gekomen.

Hij hoeft niet langer op zijn tenen te lopen en zich te bewijzen voor anderen, want hij wordt gedragen door zijn moeder.

Dit is het beeld dat de psalmist van het geloofsvertrouwen schetst.

Hij mag geloven als een kind.

In het Nieuwe Testament horen we hoe Jezus zijn leerlingen en ons bij zich nodigt. Want werkelijke rust vinden we bij Hem.

Hij schenkt ons de rust wanneer we vermoeid en belast zijn, wanneer we moe zijn geworden van onszelf, van alle dingen die we moeten doen en presteren. Wanneer we moe zijn geworden van de dingen die anderen ons opleggen, de eisen waaraan we moeten voldoen.

Wij mogen in deze zomertijd met alle onrust die ons wordt opgelegd en die van binnenuit komt, bij Jezus komen om bij Hem rust te ontvangen voor onze ziel.

Vanuit deze innerlijke rust mogen we als een gespeend kind verder trekken, onderweg naar een nieuw winterseizoen.
Door het geloof in de Heere Jezus Christus kunnen we zeggen: onderweg naar het hemelse Jeruzalem!

(Citaten van Ds. J.W. Sparreboom met toevoegingen en aanpassingen van mij)
Kees de Wit

Activiteitenagenda

- 08-07 Moderamen
- 02-09 **Inleveren kopy Kerkwijzer september/oktober**
- 09-09 Moderamen
- 22-09 Startzondag
- 30-09 Kerkenraadsvergadering – na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd (het seizoen start weer op 5 september 2024)

Lutjegast Zingt agenda



De komende maanden is er geen Lutjegast zingt.

Bloemen in de kerk

Zijn er nog mensen die mee willen helpen dat er op zondag een leuk boeket op de tafel in de kerk staat?

Meld je dan aan bij de scriba: scriba@pkn-lutjegast.nl of 06-46996723.

Op dit moment verzorgen Maaïke Notebomer en Siety Douma om de maand de bloemen. In verband met drukke werkzaamheden wil de scriba hier graag mee stoppen.

Aanlevering kopy

Berichtgeving in **lettertype Arial 11 en regelafstand enkel** inleveren uiterlijk op de 4^e maandag van elke tweede maand bij:

Siety Douma

Van Diemenstraat 10

e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen

31-07	R. Nijp-de Jong
12-08	H.L. Smith
14-08	K.T. Helmus
05-09	A. van der Velde-Nicolai



Mutaties

Overleden:

Wijke Dijkstra-de Boer, op 4 juni 2024, 78 jaar

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Br. R.P. Terpstra, Hoflaan 31, 9861 BP Grootegast
- Zr. F. van Koten-de Vries, Het Hooge Heem, kamer 014, De Gast 4, 9861 BM Grootegast

Bedankt

Graag wil ik iedereen bedanken voor het bezoek, de telefoontjes, bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het Zonnehuis.

Het heeft ons goed gedaan!

Catrien van Dellen-Wiering

Startweekend

Het lijkt nog ver weg, toch wil ik u uitnodigen om 20, 21 en 22 september vast in uw agenda te zetten. Samen met Hein, Margriet, Baukje, Anita en Kees mochten we alvast nadenken over de invulling. Het belooft een mooi weekend te worden met activiteiten voor jong en oud. Zondags zal de dienst muzikaal begeleid worden door de band Sjem uit Kollum. Dus ook dat gaat een feestje worden. Het is de aftrap voor het nieuwe kerkelijk seizoen. In de dienst zullen we aansluiten bij het landelijke jaarthema van de PKN: **Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk.**

Wij hopen dat u allemaal aanwezig zult zijn.



Reinder de Roos

Sacramentsbevoegdheid

Op zondag 16 juni jongstleden mochten we er met een mooi aantal gemeenteleden in de middagdienst getuige van zijn dat onze pastor Reinder de Roos sacramentsbevoegdheid ontving.

Na afloop van de dienst was er voor ieder een traktatie.

Diederika Faber van Fabers Zoetigheid had voor deze gelegenheid een drietal tulbanden gebakken. Deze zijn met zeer veel smaak door de aanwezigen verorberd.







Van de Kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 17 juni 2024

- Opening

Preses S. Douma opent de vergadering met het lezen van Timotheüs 6: 11-16 en Efeze 2: 4-10. Aansluitend leest hij de volgende overdenking:

LIFT EN LADDER

Op de voorpagina van “De Strijdkreet” stond een afbeelding: op die afbeelding een flatgebouw, een hoge ladder tegen dat flatgebouw, op die ladder een glazenwasser. Dwars over die afbeelding heen de woorden: ‘Het geloof is geen lift, maar een ladder, u moet zelf klimmen’.

Dat is een waarheid, Paulus zegt: Strijdt de goede strijd van het geloof. Toch maakt die plaat mij benauwd. Hoe hoog zijn dat flatgebouw en die ladder? Moet ik tot de hemel toe zelf klimmen? Ja, ik moet zelf klimmen, anders haal ik het niet. Het geloof is een ladder. Maar het is Goddank ook een lift. Paulus zegt ook: Door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God. Het geloof is een lift. Je wordt zo naar de bovenste verdieping gebracht. Een lift en een ladder. Het geloof is vertrouwen op Gods genade en dus een gave van God. Maar het is ons vertrouwen op deze genade en dus onze roeping. Paulus is een heilsoldaat en zijn brieven zijn strijdkreten. De ene keer zegt hij: je mag zo naar boven! De andere keer: je moet zelf klimmen!

Schakelen wij God uit, dan staan we te wachten bij de liftdeur, maar er is geen lift. Schakelen wij onszelf uit, dan komt de lift wel, maar er is niemand om in te stappen.

- Vaststelling agenda

Johan Gorter heeft voor de vergadering op een bijlage gestuurd aangaande LRP en actie Pikulan van de diaconie. Dit wordt besproken bij punt; Kerkenraad; diaconie

- Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

- Evaluatie dienst bevestiging Reinder de Roos

De kerkenraad kijkt terug naar een mooie en waardige dienst. Ondanks dat de dienst op de middag werd gehouden, het vaderdag was en een wedstrijd werd gespeeld van het Nederlands elftal op het EK, was de opkomst redelijk. Wel is de kerkenraad zich ervan bewust dat als de dienst op de morgen gehouden zou worden er meer gemeenteleden waren gekomen.

Er zijn foto's gemaakt tijdens de dienst. Deze komen in de kerkwijzer en kunnen eventueel ook op de website geplaatst worden.

- Notulen 15 april 2024 – zaken uit de notulen

- Actiepunt bezoek voedselbank: Wordt dit seizoen niet meer. Kijken of het volgend seizoen kan.

- De Paaskaars is inmiddels bij een gemeentelid bezorgd.

- Werkgroep 'kerk van de toekomst' had vandaag de eerste bijeenkomst.

- Ingekomen stukken:

- brief Lutjegast Zingt; eerste seizoen goed ontvangen. Komt een tweede seizoen.

- persbericht + poster Preek van de Leek; Ter kennisneming aangenomen

- brief classis inzake plaatselijke regeling ; Ter kennisneming aangenomen

- beleidsnotitie mbt de verkiezing van een predikant; Ter kennisneming aangenomen

- brief Classis inzake vacature voorzitter classis; Ter kennisneming aangenomen

- brief + uitnodiging bijeenkomst nieuwe Omgevingswet (KRM); LRP is bijna op orde. Dit moet wel klaar zijn voordat we hiermee aan de slag kunnen.

- verslag samenwerking met Doezum van 24 april; Bij activiteiten andere gemeentes ook bij betrekken. Je kunt elkaar "op papier" helpen door middel van geregistreerde leden zodat een kerk/gemeente het aantal leden kan behouden om draaiende te blijven. Financieel wordt dat moeilijker omdat je als eigen gemeente met je eigen financiën zit.

- verslag Ellen Peersman tweede regioavond 6 mei 2024 te Grootegast.

Vervolg in september; Als gemeente zijn we al in gesprek met andere gemeentes. Voelt als een herhaling van wat al opgestart is. Siety gaat in september heen en zal namens de kerkenraad ook aangeven dat hier al stappen in zijn gemaakt.

- mail Ellen Peersman d.d. 13 juni 2024; Besproken in de kerkenraad
- mail scriba Classis met brief Moderamen GS inzake kerkordewijziging met Rapport GCKO; Besproken in de kerkenraad

- Voortgang startweekcommissie

18 juni is de eerste bijeenkomst, daarin wordt alles besproken. Op dit moment is er nog niets bekend.

- Examens 2024

Er zijn 11 leerlingen in het dorp geslaagd voor hun VMBO-diploma. Alle geslaagden hebben een roos gekregen.

- Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

Pastoraat

- Er is in de kerkwijzer een oproep geweest om catechese 2024/2025 op te starten. Hier zijn geen reacties op gekomen. Wel heeft deze oproep in het stukje van Reinder gestaan waardoor er waarschijnlijk ook sneller overheen gelezen kan worden. Er worden namen van gemeenteleden genoemd die door Reinder zullen worden gevraagd. Mochten deze gemeenteleden zich niet geroepen voelen om catechese te gaan geven kan er nogmaals een oproep in de kerkwijzer, dit maal als een apart stukje. Ook kan de oproep op de beamer.

Kerkrentmeesters

- De ING rekening is opgezegd. Afhandeling daarvan is nog in werking.
- Er wordt aan de kerkenraad om akkoord gevraagd om te gaan beleggen in Rabobankcertificaten. Hoeveel er geïnvesteerd wordt is nog niet besloten. Er wordt de kerkenraad om akkoord gevraagd

omdat als de Rabobank failliet gaat de investering niet alleen besloten is door de kerkrentmeesters. .

- Voortgang commissie verduurzaming; Er zijn bij 2 bedrijven een offerte aangevraagd voor een cv en warmtepomp. Er wordt geopperd om nog een derde partij een offerte te vragen. Er is besloten om zelfstandig zonnepanelen aan te schaffen en aan te leggen.

- Ongeveer 120 leden hebben nog niet gereageerd op de brief kerkbalans. Aantal kerkenraadsleden zijn bereid mee te helpen deze gemeenteleden bij langs te gaan om ze te attenderen de brief in te vullen.

Diaconie

- Niet alle gemeenteleden hebben hun e-mailadres ingevuld. Hierdoor zijn deze leden moeilijker te bereiken dan gemeenteleden die wel een mailadres hebben ingevuld. Vooral met acties van de diaconie, bijvoorbeeld Pikulan, kan dit problemen opleveren. Oplossing is om een brief in de kerkwijzer te doen. Dan bereik je sowieso elk gemeente lid.

- Inzameling van de koffiepot kan opgeslagen worden in de kluis.

Beamer/video

Gevraagd wordt of het beeld van de beamer tijdens de preek/overdenking op zwart mag. Dit verzoek wordt aan het beamerteam doorgegeven.

Lied voor de dienst kan 5 minuten van te voren ingezet worden.

Beamerteam laat het lied op de beamer zien en organist bepaald wanneer er ingezet wordt.

Classis/Ring: Classisvergadering te Grootegast – maandag 23 september 2024

Siety en Siebrand gaan hier heen.

Commissie Bijzondere Diensten

Kerstnachtdienst komt Anne-Willem Hoekstra uit Surhuisterveen. Voor de muzikale begeleiding worden nog mensen gevraagd.

- Wat verder ter tafel komt (rondvraag):

- Er wordt positief teruggekeken op de jeugddienst van 2 juni jongstleden. Mooi dat er ook jeugd in de kerk was die we anders niet of nauwelijks in de kerk zien. Een goede inkijk van wat de jeugd interessant vind en waar hun interesses liggen. Voor herhaling vatbaar.

- Overdracht voorzitterschap

Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest draagt Siebrand Douma het voorzitterschap over aan Betty Schippers-van der Meer. Siebrand zal waar nodig is Betty ondersteunen en actief zijn in het pastoraal werk in de gemeente.

- **Censura Morum**

Er zijn vanuit de kerkenraad geen bezwaren naar voren gekomen om op 23 juni aanstaande het Heilig Avondmaal te vieren.

- Sluiting:

Johan Gorter sluit af met het gedicht 'Omgeven door een bron van licht.'

De nieuwe voorzitter bedankt ieder voor zijn inbreng en wenst ieder wel thuis.

Vakantie Bijbel Week Sebaldeburen 2024

In de eerste week van zomervakantie Noord op 22, 23, 25 en 26 juli (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

Iedere morgen is er een programma van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Op vrijdag is er van 12.00 uur tot 14.00 uur een pannenkoekenmaaltijd.

Het thema van dit jaar is "De bouwplaats."

Thema dag 1: Architect. God wil ons helpen. Verhaal: Nehemia bouwt de muren van Jeruzalem.

Thema dag 2: Schilder. God geeft kleur in je leven. Verhaal: Jezus geneest Bartimeüs.

Thema dag 3: Elektricien. God maakt contact met ons. Verhaal: Jezus geneest een melaatse.

Thema dag 4: Timmerman. God repareert de foute dingen in je leven. Verhaal: Jezus bezoekt Zacheüs.

We hopen weer 4 superleuke morgens samen te hebben waarin we samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen en samen spelen en plezier beleven.

Deze week is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Locatie is het groene gebouw Irene (Kerkweg 2a) en de tent op het grasveld ernaast.

Op zondag 28 juli om 10.00 uur zal een gezamenlijke kerkdienst gehouden worden om de Vakantiebijbelweek af te sluiten.

Deelname aan activiteiten is geheel gratis.

Opgave voor de clubochtenden is niet nodig, maar voor de pannenkoekenmaaltijd wel.

Opgeven kan via de website: www.deverbinding-sebaldeburen.nl. Kom je ook?!



In memoriam

Wij gedenken

Wijke Dijkstra-de Boer

***10 september 1945- †4 Juni 2024**

Mevrouw Dijkstra werd net na de oorlog geboren in het Friese Noordbergum. Als klein meisje verhuisde ze naar Oentsjerk. Hier groeide ze op en ging ze naar de lagere school. Haar vader was boer en ze hadden het thuis goed, maar het was geen vetpot. Dat betekende dat na de lagere school zij gelijk aan het werk moest. Ze ging werken als hulp in de huishouding. Op haar 18^e ging ze werken in Nieuw Toutenburg. Dit was een verzorgings- verpleegtehuis in de buurt.

In die zelfde tijd leerde ze ook haar eerste man Jan kennen. 4 Jaar later zijn ze getrouwd en gingen ze wonen in de Mieden in Lutjegast. Ze kregen twee kinderen: Thijs en Marjan. Helaas verongelukte Jan korte tijd later. Dit was een moeilijke tijd voor mevrouw Dijkstra. In de Mieden woonde ze naast haar zwager Kees met wie ze een poos later een relatie kreeg. Nadat ze trouwden, verhuisde ze van Mieden 4 naar nr. 5. Ook samen met Kees kreeg ze kinderen. Elisabeth, Corina en Tasja werden geboren.

De kinderen omschreven hun moeder als een zorgzame, soms bezorgde vrouw. Ondanks dat het thuis financieel soms moeilijk was, wist mevrouw Dijkstra er altijd een feestje van te maken. Met Sinterklaas en de verjaardagen was er altijd een cadeautje en iets lekkers. Het was gezellig in huize Dijkstra. Iedereen was welkom en de vrienden en vriendinnen kwamen er graag.

Later verhuisden ze naar de Wieren, de Heemskerkstraat en Grijpskerk. Ze mocht genieten van haar kleinkinderen en heeft vaak mogen oppassen. Ze was een trotse oma die spelletjes met ze deed, op de fiets er op uit trok, of even met hen naar het hertenkamp ging. Zo zorgzaam als ze was voor haar kinderen en later de kleinkinderen was ze ook nog voor de andere bewoners van de Wierde in Grijpskerk.

Ook daar hielp ze anderen waar ze kon.

Toen ze eind mei een hersenbloeding kreeg, was het leven klaar voor haar. Het hoefde niet meer. Ze keek uit naar het moment dat haar hemelse Vader haar thuis zou halen. Op 4 juni mocht ze in het bijzijn van haar kinderen de laatste adem uitblazen.

Tijdens haar afscheidsdienst mochten we aan de hand van Psalm 139 stil staan bij haar leven. God ziet hoe we ons van binnen voelen. Ook als we aan de buitenkant wel eens wat anders aan onze medemens laten zien. Dat gold ook voor mevrouw Dijkstra. Met haar lach op haar gezicht, camoufleerde ze de bezorgdheid die ze altijd met haar meedroeg. Maar God kende haar ten diepste en ging haar hele leven met haar mee.

Reinder de Roos



De zomervakantie staat voor velen voor de deur. Een tijd van rust en genieten. De scholen zijn straks 6 of 8 weken gesloten. Misschien heeft u ook wel een aantal weken vrij. Velen van u zullen er op uit trekken. Misschien blijft u dicht bij huis, maar sommigen zullen ook ver weg gaan.

Het is goed om af en toe pauze te hebben van alles. Even afstand te nemen van alle drukte. Ik denk dat God, onze schepper, heel goed in de gaten heeft dat wij rust nodig hebben. Hij gaf niet voor niets de opdracht om zes dagen te werken maar de zevende dag te rusten. Ik zou zeggen geniet van uw welverdiende vakantie.

Ook kerkelijk gezien gaan veel dingen even op een laag pitje. Ook in het soms drukke kerkelijk leven mag een periode van rust zijn. Toch wil

ik u vragen om geen pauze te nemen in uw relatie met God. Ook als het kerkelijk leven even wat rustiger is, blijft het belangrijk om in contact met God te blijven. Ook als u geniet van een bakje koffie voor de tent in Frankrijk blijft het belangrijk om Hem te blijven zoeken. Tijdens de vakantie stopt u niet met ademen. Stop dan ook niet met zoeken van uw Hemelse Vader. Dat is net zo belangrijk voor uw leven als het ademen.

Voor sommigen is dit tijdens de vakantie alleen maar makkelijker omdat ze meer tijd hebben. Voor anderen is het lastiger omdat het ritme weg is.

Toch wil ik u aanmoedigen om het dagboekje of bijbeltje mee te nemen in uw koffer. Om ook op uw vakantie adres af en toe er tijd voor te maken. Ik durf te wedden, het zal u goed doen.

Inmiddels zijn we al weer begonnen met de voorbereiding van dingen in het volgende seizoen. We mochten al nadenken over het startweekend. Hier leest u over elders in de kerkwijzer.

Ook andere dingen zijn in voorbereiding. Zo mag ik met een groep gemeenteleden gaan nadenken over hoe we de komende jaren kerk willen zijn in Lutjegast. Een belangrijk thema als we zien hoe het reilen en zeilen in andere kerken gaat. Maar ook door de ontwikkelingen die bij ons in de kerk de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De komende tijd zult u hier vast meer over horen.

Ik wens u nu een fijne vakantie. Rust uit en geniet zodat we volgend seizoen weer vol enthousiasme mogen beginnen.

Reinder de Roos

Tentdienst

Nog eventjes en dan gaan Niekerk, Oldekerk, Faan en omgeving weer helemaal los. Wie wil dat nou niet: Een feestje! Wij wel in ieder geval. En dat het een feestje wordt op zondagavond **18 augustus** dat staat wel vast.

ZANDKUNSTENARES

Zandprinses
ROSA VAN DER VIJVER

We mogen dan kijken en luisteren naar Rosa en Sera Noa van der Vijver.

Zandkunstenares Rosa van der Vijver gooit, strooit en schuift met zand op een lichtplaat en laat allerlei prachtige tekeningen verschijnen. Ze verzorgt een onvergetelijk visueel spektakel; een schouwspel tussen licht en donker, waarbij humor, ontroering en verwondering centraal staan.



Samen met zus Sera Noa zingt ze als omlijsting van de mooie zandtekeningen een aantal nummers en wie kan en wil, mag uiteraard meezingen.

Het thema is:

'Van Schepping tot opstanding'

Het evangelie in notendop. Beelden van het heelal, het paradijs met de dieren en Adam en Eva, het kruis en het lege graf, komen daarin voorbij.



Graag zien wij jullie Zondag **18 augustus** om **19.00 uur** in de welbekende feesttent!

Taizé-viering

zondag 13 oktober a.s . Aanvang 19 uur in de Kandelaar

Samen met voorganger ds. Jasja Nottelman uit Visvliet kwam het idee naar voren om in onze kerk een Taizé-viering te organiseren.

Een Taizé-viering is een korte viering van circa 45 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden.

Op de website van Taizé staat: Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar een verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling.

Tijdens deze viering is onze kerk passend sfeervol ingericht. In deze viering wordt ook het licht gedeeld.

Voor deze viering zijn wij nog op zoek naar zangers en zangeressen die op een drietal momenten gaan oefenen op een aantal Taizé liederen om deze tijdens de viering met de bezoekers te delen.

Heeft u interesse laat het mij weten.

Kees de Wit - 06-41315750



Diaconie

Informatie collectedoelen

Hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

7 juli 2024, Collecte, Afscheid groep 8 KND

De collecte is bestemd voor het werk van de familie Lukasse.

“Wij, Johan en Jeanette Lukasse, zijn zendelingen en hebben een roeping voor het werken met kinderen in nood. Sinds 1980 werken we samen met Jeugd met een Opdracht. Van 1984-2020 woonden wij in Belo Horizonte, Brazilië. Daar zijn we verschillende opvanghuizen voor kinderen in nood begonnen en buurtcentra in sloppenwijken. We hebben de leiding daarvan overgedragen aan Braziliaanse medewerkers. Sindsdien geven we vooral wereldwijd les over het werken met kinderen in nood. In samenwerking met de Universiteit van de Naties. We geven ook veel online seminars. Onze studenten zijn vaak zendelingen die met de armste kinderen werken.”

14 juli 2024, Collecte Protestantse Kerk – Pastoraat, Nederland

Preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten.

Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

4 augustus 2024, Collecte Kerk in Actie – Zomerzending, Pakistan

Christenen staan sterker in hun geloof

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat

zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/christeninpakistan

11 augustus 2024, Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk, Nederland

Nieuwe vormen van kerk-zijn

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

25 augustus 2024, Collecte Protestantse Kerk - Jonge generaties, Nederland

Het hele jaar door met jongeren op weg

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenpakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

8 september 2024, Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat, Colombia
Seksueel misbruik van jongeren stoppen

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of

toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/stopmisbruik

Pikulan en Pasen

Door een technisch probleempje zijn de paaskaarten van de Pikulan adoptiekinderen helaas niet geplaatst in de vorige kerkwijzer, daarom bij deze alsnog:

Met Pasen wisselen we kaarten uit met Alex, Ambarwati en Gracia. Hierbij willen we hun kaartjes met jullie delen:





Foto Paasfeest bij Pikulan op Batu

Pikulan Dankbrieven van adoptiekinderen

Een van onze leden van de gemeente heeft rechtstreeks giften aan onze adoptiekinderen gegeven. Ze willen diegene, maar ook u, hiervoor erg bedanken. De kinderen zijn hier erg blij mee en hebben het geld nuttig besteed. Lees hieronder hun brieven van ca. begin maart:



Lieve adoptie ouders van de Protestantse gemeente te Lutjegast,

Hoe gaat het met U daar adoptieouders? Ik hoop dat U gezond mag zijn. Het gaat goed met mij en de familie, wij zijn gezond. Ik ben blij dat ik weer een brief naar U kan schrijven.

Hartelijk dank voor het cadeau, een bedrag van €16,66.

Ik gebruik het om een tas te kopen om naar de kerk te gaan.

Elke Zondag ga ik naar de Zondagschool, soms moet ik muziek spelen als drummer.

Tot zover eerst mijn bericht. De Here Jezus zegene u, adoptieouders van de Protestantse gemeente te Lutjegast

Groeten, Alex Samudra
(07256)



Lieve adoptie ouders,

Hoe gaat het daar? Ik hoop dat het goed gaat. Het gaat goed met mij en de familie. Het klimaat bij ons is erg koud omdat we in de regentijd zitten. Vaak als ik van school naar huis ga, moet ik door de regen lopen.

Ik wil U hartelijk bedanken voor de cadeau een bedrag van €16,67.

Ik ga een nieuw schooluniform kopen omdat 't oude al te klein is. Nogmaals bedankt voor al uw liefde, adoptieouders. De Here Jezus zegene u.

Groeten, Ambarwati
(07243)



Lieve adoptie ouders
van de Diac. Prot.
Gemeente Lutjegast,

Groeten in Heere Jezus
Christus' liefde.

Prijs God dat ik en de
familie gezond mag zijn.
Ik hoop dat U allen en
de familie ook gezond
bent.

Ik ga het laatste
semester van de
7de klas op de
middelbare school in. Ik
geniet van al de leer-
activiteiten op school.
Wij krijgen ook extra
lessen op school, ik volg
zangkoor vak. Ik heb
daar veel vrienden en
wij zijn verplicht een
witte hemd en witte
lange broek te
gebruiken. Ik heb dat
kostuum nog niet.
Dank God dat ik van u
een cadeau mag
krijgen, een bedrag van
€16,67. Ik kan nu mijn
zangkoor kostuum
kopen. Mijn hartelijke
dank voor het geld.

Moge God u en uw
familie zegenen,
adoptieouders.
Groeten, Gracia Meinita
K.(07213)

Postzegelactie

We zamelen al jaren postzegels in voor de zending, die kunt u inleveren in de houten brievenbus naast de deur bij de trap.

Het is een actie van de PKN met de GZB (Gereformeerde Zendingbond).

Afgelopen jaar leverde dit, landelijk, maar liefst € 32.885,12 op! Naast postzegels wordt er tegenwoordig veel meer ingezameld. U kunt de volgende spullen inleveren:

- Postzegels. Deze worden doorverkocht aan verzamelaars.
- Bijzondere kaarten, zoals Anton Pieck, maar ook ansichtkaarten, handgemaakte kaartjes en geboortekaartjes, ook deze worden doorverkocht.
- Oude mobiele telefoons, deze worden verkocht aan partijen die ze refurbishen of recyclen. In uw eigen belang: Zorg dat de gegevens verwijderd zijn!
- Oude cartridges, ook deze worden doorverkocht aan partijen die ze refurbishen of recyclen. Let bij het inleveren wel op dat u ze goed dicht verpakt!!! Het zou zonde zijn dat er inkt uit lekt, op de andere spullen!

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag, na de kerkdienst, te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de diaconie.

Momenteel zijn de volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- Blauw, waarde € 0,75 – vel van 20 stuks = € 15,00
- Geel, waarde € 1,50 – vel van 20 stuks = € 30,00
- Rood, waarde € 2,50 – vel van 20 stuks = € 50,00

De groene bonnen van € 0,30 worden niet meer verkocht, maar aangekochte bonnen blijven nog steeds geldig, er is immers door de bezitters al voor betaald.

Het betalen van de collectebonnen

U wordt verzocht de collectebonnen te betalen op IBAN: NL75 RABO 0341 0773 80, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast, o.v.v.: Collectebonnen "en uw naam"

Geven aan de collecte met een QR-code

U kunt ook aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR-code**.

Via de QR-code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR-code kan telkens opnieuw worden gebruikt en wordt eens per twee jaar vernieuwd.

Omdat er 1 QR-code is, is de standaardverdeling als volgt:

1^{ste} collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^{de} collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte), door dit in de omschrijving te vermelden.

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App of QR code scan App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhQ4Ws8cQmWev2tg>



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar. Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponerd worden.

Bundel columns Hans Meijer

Onder de titel '*Heel Apart*' verschijnt een bundel columns van Hans Meijer. Hij schreef de columns onder de kop 'Apart' als eindredacteur van kerkblad 'Samen' voor de protestantse gemeenten (PKN) in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Vijfentwintig van de honderd columns zijn in de bundel samengebracht. Hans Meijer was van 1992 tot 1996 predikant van de (toen nog) gereformeerde kerk te Lutjegast. De ludieke columns gaan over geloof, bijbel en kerk, over theologie, liturgie en filosofie, over ecologie en zelfs ornithologie. Drukkerij Van Deventer te 's-Gravenzande gaf '*Heel Apart*' een kolometrisch formaat en een frisse Westlandse uitstraling. De bundel telt ruim 90 pagina's. Prijs € 19,90 inclusief verzendkosten. Te bestellen door een e-mail te sturen naar dshansmeijer@pgsgravenzande.nl met de titel 'Heel Apart' en met

vermelding van uw naam en adresgegevens. U ontvangt dan in reply een factuur met de betaalinformatie.

Heel Apart

Hans Meijer



Van 2011 tot 2024 was Hans Meijer redacteur van kerkblad 'Samen' voor de protestantse gemeenten in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, die onderdeel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland. Onder de titel 'Apart' verschenen in deze periode columns van zijn hand op 'De Achterkant'. Tien jaar lang was hij eindredacteur van 'Samen'. Deze bundel verschijnt ter gelegenheid van zijn afscheid.

Heel Apart

Hans Meijer (Zeist, 1965) is sinds 1992 predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2005 is hij verbonden aan de protestantse gemeente te 's-Gravenzande in Westland. Daarvoor was hij werkzaam te Nieuwendijk in West-Brabant en te Lutjegast in het Groninger Westerkwartier.

Kerkdiensten

Zondag 7 juli 2024

9.30 uur Leiding KND

Gezinsdienst met overstap groep 8

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Project familie Lukasse

Zondag 14 juli 2024

9.30 uur dhr. P. Plantinga

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Diaken van dienst: H. Bouwkamp

Collecte: Pastoraat

Zondag 21 juli 2024

9.30 uur ds J. Abbink, Buitenpost

Ouderling van dienst: H.J. Faber

Diaken van dienst: D. Notebomer

Collecte: Diaconie

Zondag 28 juli 2024

9.30 uur ds D. van Ruiten,

Leeuwarden

Ouderling van dienst: B. Schippers-
van der Meer

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Kerk

Zondag 4 augustus 2024

11.00 uur dhr. J. Visser, Steenwijk

Ouderling van dienst: S. Douma

Diaken van dienst: H. Bouwkamp

Collecte: Zending – Pakistan

+ bloemen

Zondag 11 augustus 2024

9.30 uur ds S. van Dijk, Roderwolde

Ouderling van dienst: K. de Wit

Diaken van dienst: D. Notebomer

Collecte: Missionair Werk

Zondag 18 augustus 2024

9.30 uur mw H. Stuuat-Vogelzang,
Boerakker

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Diaconie

Zondag 25 augustus 2024

9.30 uur ds A.J. van der Wiel,

Leeuwarden

Ouderling van dienst: K. de Wit

Diaken van dienst: H. Bouwkamp

Collecte: Jonge generaties

Zondag 1 september 2024

9.30 uur ds J. Nottelman, Visvliet

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: H.J. Faber

Diaken van dienst: D. Notebomer

Collecte: Kerk

Zondag 8 september 2024

11.00 uur pastor A. Klomp,

Drachten

Viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: B. Schippers-
van der Meer

Diaken van dienst: D. Notebomer /

H. Bouwkamp

Collecte: Werelddiaconaat –

Colombia



Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

07 jul Jan Klaver, Tom en Aaltje
14 jul Tjeerd en Janneke
21 jul Jacob en Margriet
28 jul Lolke en Ina
04 aug Siety, Pieter en Anneke
11 aug Grietje Pera, Evert en Fien
18 aug André en Betty
25 aug Gerrit en Dea
01 sep Marco en Johanna
08 sep Johan en Anita



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kosterrooster

07 jul	Ruurd Horenga
14 jul	Jakob Jongsma
21 jul	Hein Wijbenga
28 jul	Harko Bouwkamp
04 aug	Allanda Martini
11 aug	Wim Broekema
18 aug	Ruurd Horenga
25 aug	Jakob Jongsma
01 sep	Hein Wijbenga
08 sep	Harko Bouwkamp



Kerkautorooster

07 jul	Dirk Notebomer
14 jul	Tjeerd Hoekstra
21 jul	Lolke van der Veen
28 jul	Wim Broekema
04 aug	Kees de Wit

*Voor het aanvragen van
de kerkauto kunt u
contact opnemen met
diaken Dirk Notebomer:
06 – 50 23 03 72*

11 aug Hielke Faber
18 aug Dirk Notebomer
25 aug Tjeerd Hoekstra
01 sep Lolke van der Veen
08 sep Wim Broekema





Oppasrooster

07 jun	Enna Bouwkamp
14 jul	Gerdine Broekema
21 jul	nvt ivm zomervakantie
28 jul	"
04 aug	"
11 aug	"
18 aug	"
25 aug	"
01 sep	Ilona Martini
08 sep	Margriet Bouwkamp

Organistenrooster

07 jun	nvt
14 jul	Martin van der Velde
21 jul	Jan Dirk Kiestra
28 jul	Martin van der Velde
04 aug	Piet Dijkstra
11 aug	Martin van der Velde
18 aug	Jan Dirk Kiestra
25 aug	Ubo Bolt
01 sep	Henk Koning
08 sep	Piet Dijkstra



Video- en Beamerrooster

07 jul	Anita Gorter / Anneke Plantinga
14 jul	Marco de Jong / Bertus Douma
21 jul	Jakob Jongsma / Johan Gorter
28 jul	Jan Notebomer / Siety Douma
04 aug	Jakob Jongsma / Bertus Douma
11 aug	Anita Gorter / Wim Broekema
18 aug	Marco de Jong / Anneke Plantinga
25 aug	Evelien Kroese / Bertus Douma
01 sep	Jan Notebomer / Johan Gorter
08 sep	Evelien Kroese / Siety Douma



Lectorenrooster



07 jul	nvt
14 jul	Gesina Broekema
21 jul	Dirk Notebomer
28 jul	Betty Schippers
04 aug	Pop Poelman
11 aug	Dinie Faber
18 aug	Betty Schippers
25 aug	Wim Broekema
01 sep	Janna van Dellen
08 sep	Janetta Kloosterman

Algemene Info

Moderamen

Preses	B. Schippers-van der Meer	tel 06-27105567
e-mail:	bainschippers@gmail.com	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	H. Bouwkamp	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer
telefoonnummer: 06-15055988
e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

Uiterlijk maandag 2 september 2024 naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl

