

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 06-46996723
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 06 - 46996723
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Voorplaat: Westminster Abbey, Londen
(foto Diederika Faber)

Inhoudsopgave:

Voorwoord	3
Activiteitenagenda	4
Lutjegast Zingt agenda	4
Bloemen in de kerk	5
Aanlevering kopy	5
Verjaardagen	5
Mutaties	5
Gemeenteleden elders	7
In memoriam	7
MEDITATIE	12
Van de Kerkelijk werker	13
Van de Kerkenraad	15
Van de Kerkrentmeesters	22
Diaconie	24
Opzetten projectkoor Westerkwartier Kerst 2024	27
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	28
Kerkdiensten	29
Oppas	31
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar	31
Koffierooster	31
Overige roosters	33
Algemene Info	37
Inleveren kopy Kerkwijzer	37

info@pkn-lutjegast.nl

Voorwoord

Gastvrije mensen

Ligt het aan mij, of gaat het menselijk contact langzaam maar zeker de sabeltandtijger achterna?

Er was een tijd waarin elke activiteit gepaard ging met een gesprekje.

Als je benzine moest hebben, zei je gedag tegen de pompbediende.

Als je geld of een overschrijving naar de bank bracht, kletste je met het meisje achter het loket en als je een cadeautje kocht, maakte je een praatje met de winkelier.

Nu niet meer. Je kunt tanken met een creditkaart, rekeningen online betalen en cadeautjes kopen via internet die dan netjes bij je bezorgd worden.

Je kunt het de hele dag druk hebben met van alles, zonder zelfs maar een keer hallo te zeggen.

Noem onze maatschappij snel, of noem onze maatschappij effectief. Maar noem haar niet persoonlijk. Onze maatschappij is ontworpen op isolatie. We dragen oordopjes tijdens het sporten. We communiceren via e-mail en sms'jes of appjes.

Als je met een bedrijf belt, of bank krijg je eerst een computer aan de lijn. Onze huizen zijn beveiligd met hekken en camera's en automatische garagedeuren. Ons mantra: Ik laat jou met rust, jij laat mij met rust.

De kerk beschikte al over keukens en eettafels lang voordat er sprake was van preekstoelen en doopvonten.

De gelovigen kwamen elke dag trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde (Handelingen 2:46).

De gemeente kwam voornamelijk bij elkaar thuis, wij kunnen elke zondag in de kerk samenkomen, elkaar ontmoeten en gemeente zijn.

Daar kunnen we iedereen begroeten met een hallo, voor sommigen het eerste woord dat ze horen die dag of het eerste gesprek dat er uit kan voortvloeien. Daarin kunnen we gastvrije mensen zijn en bidden.

Here Jezus, help ons ons huis open te stellen om anderen te dienen, help ons om iemand een minuutje van onze tijd een luisterend oor te bieden, leer ons om in uw naam te delen wat we hebben, vol vreugde

en zonder terughoudendheid, zodat mensen die het moeilijk hebben hoop en genezing vinden. Amen. Bijdrage Hielke Faber

Activiteitenagenda

- 09-05 Hemelvaart
- 13-05 Moderamen
- 19-05 Pinksterzondag
- 02-06 Jeugddienst - club
- 10-06 Moderamen
- 16-06 Bevestiging Reinder de Roos - sacramentsbevoegdheid
- 17-06 Kerkenraadsvergadering – na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 23-06 Viering Heilig Avondmaal
- 01-07 **Inleveren kopy Kerkwijzer juli/augustus**
- 08-07 Moderamen

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd (dit seizoen loopt tot en met de maand juni)

Lutjegast Zingt agenda

 **Lutjegast zingt!**

De komende maanden is er geen Lutjegast zingt.

Bloemen in de kerk

Zijn er nog mensen die mee willen helpen dat er op zondag een leuk boeket op de tafel in de kerk staat?

Meld je dan aan bij de scriba: scriba@pkn-lutjegast.nl of 06-46996723.

Op dit moment verzorgen Maaïke Notebomer en Siety Douma om de maand de bloemen. In verband met drukke werkzaamheden wil de scriba hier graag mee stoppen.

Aanlevering kopy

Berichtgeving in **lettertype Arial 11 en regelafstand enkel** inleveren uiterlijk op de 4^e maandag van elke tweede maand bij:

Siety Douma

Van Diemenstraat 10

e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen

04-06 Gerrit van der Velde

16-06 A. Jongsma-van Slooten



Mutaties

Geboren:

Marten Anko Ploegh, op 7 maart 2024

Overleden:

Fenna Huistra-Hijlkema, op 13 maart 2024, 91 jaar

Klaas Ploeg, op 28 maart 2024, 80 jaar

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Br. R.P. Terpstra, Hoflaan 31, 9861 BP Grootegast
- Zr. F. van Koten-de Vries, Het Hooge Heem, kamer 014, De Gast 4, 9861 BM Grootegast

In memoriam

In memoriam Willem Glas
1932 - 2024

Willem Glas werd geboren op 18 december 1932 te Heerhugowaard, waar zijn vader tuinder was. Hij kwam uit een gezin waar elf kinderen waren, en hij hoorde bij de jongste. Het gezin heeft geen honger gekend, maar er was wel veel armoede. De producten brachten in de crisisjaren vrijwel niets op.

De oorlogsjaren 1940/1945 brachten veel onrust in het gezin. Zijn oudere broers moesten onderduiken, en er waren ook onderduikers van elders. Zijn vader weigerde hun enigste paard af te staan aan de Duitsers, en werd meegenomen, maar kwam later weer terug.

Na de lagere school volgde Willem de HBS-opleiding, totdat zijn vader vond dat hij genoeg had geleerd, en mee moest helpen op het land. Met hard werken samen met zijn broer kregen ze een goed renderend tuinbouwbedrijf.

Begin jaren zestig trouwde hij met Maartje Wagenaar en samen kregen ze vier kinderen.

In de tweede helft van de jaren zeventig had de gemeente Heerhugowaard grond nodig voor uitbreidingsplannen, en werd het tuinbouwbedrijf te klein voor twee gezinnen.

Willem besloot om weg te gaan en kocht een boerderij aan de Westerhorn. Hier was akkerbouw maar ook melkvee. Dit was een

enorme omschakeling want in Noord-Holland was geen vee. Maar door goed zijn best te doen heeft hem dat geen windeieren gelegd.

Maar het was niet alleen voorspoed. Midden jaren tachtig overleed zijn jongste zoon. Dit is altijd een open wond gebleven.

Halverwege de jaren negentig kreeg hij een ongeluk met een stier, en het letsel dat hij daarbij opliep heeft een zeer zware wissel getrokken op de laatste dertig jaar van zijn leven.

Zijn vrouw Maartje, die in en rondom het huis zorgde dat alles netjes was, overleed in 2014. Dit was ook een zware klap voor hem.

Ondanks de tegenslagen klaagde hij vrijwel nooit. En als je aan hem vroeg hoe gaat het, zei hij altijd van 'goed'.

Hij was een trotse opa van z'n kleinkinderen die hem dan kwamen helpen als hij in de tuin bezig was. Hier had hij de laatste jaren zeer veel voldoening in. Waar het ooit was begonnen.

Willem was niet veeleisend, maar had nog wel één laatste wens; om te sterven in zijn eigen huis aan de Westerhorn.

Dit is mede mogelijk geworden door de inspanning van alle verzorgenden om hem heen.

Willem Glas is 19 februari in bijzijn van zijn familie op 91-jarige leeftijd overleden.

Familie Glas

In memoriam Fenna Huistra-Hijkema
1932 – 2024

Fennie Hijkema groeide op in Visvliet, samen met haar ouders, broer Bauke en zus Baukje.

Toen ze trouwde met Roelf Huistra verhuisde ze naar Lutjegast, naar de Wieren. Eerst woonden ze het kleine witte huisje en later zijn ze naar het huis ernaast verhuisd.

Het huwelijk bleef kinderloos, wat voor onbeantwoorde vragen, verdriet en gemis heeft gezorgd. Maar toch was er wel altijd reuring in en om het huis. Vele jaren waren er kleuterjuffen "in de kost". Fennie was vroeger lid van het koor, de plattelandsvrouwen, en bezocht wekelijks de kerkdiensten, ondanks het feit dat ze daar altijd alleen naar toe moest, deed ze het wel. De laatste 5, 6 jaren was er zorg nodig, ze konden het niet meer aan, de zorg voor zichzelf en voor elkaar, voor het huis, voor de dieren, het werd te zwaar. Maar de situatie van zorg vragen en zorg te moeten ontvangen werd niet door Roelf geaccepteerd. Ze waren altijd gewend geweest om hun eigen boontjes te doppen, bewust of onbewust. En nu moesten ze vreemden toelaten in hun wereldje. Dat was erg moeilijk. In december 2021 kwam Fennie te vallen en moest ze naar het ziekenhuis. Daar zagen ze uiteindelijk wel de ernst van de situatie, en toen werd Fennie overgeplaatst naar de revalidatieafdeling van het Zonnehuis. Ze ging niet naar huis. In die periode was ze heel erg verward, kon bijna niks, en moest veel dingen weer opnieuw aanleren. Na de periode op de revalidatieafdeling werd er beslist dat ze helemaal niet meer thuiskwam, en dat ze ging verhuizen naar een pg-afdeling in het Zonnehuis.

De eerste periode daar had bij haar een dubbel gevoel: Ze was zo blij dat ze een mooie kamer had, ze was zo blij met "al die zusters die zo lief waren", ze was zo dankbaar voor het lekkere eten, voor alle gezelschap, voor de kleren die Rina en Corien voor haar kochten. Elke keer bedankte ze hen weer. Na een paar maand moest Roelf worden opgenomen in het verpleeghuis in Ten Boer. Het was een schok toen Roelf in september 2022 plotseling overleed. Ondanks het verdriet en de heimwee naar Roelf bloeide Fennie steeds meer op. Ze werd steeds sterker, lichamelijk en mentaal. Ze werd steeds scherper, wat je haar vertelde werd opgeslagen. Wat heeft ze vaak herhaald: stel je voor dat ik nu alleen in het huis zat, ik heb het hier zo goed!! Wat was ze blij dat

ze elke zondagochtend naar de kerk kon. Wat kon ze genieten van helpen, een afwas afdrogen, handdoeken vouwen. Genieten van haar kamer, van haar spulletjes, van een morgen bezig zijn in haar kamer met de stofdoek. Wat genoot ze van de bezoekjes die ze kreeg van haar tantezeggers, bezoek van de kerk van Lutjegast, en het bezoek van kennissen. Dankbaarheid is er voor deze laatste jaren van haar leven. Dat ze kreeg wat ze verdiende: warme liefdevolle zorg.

We kunnen tranen huilen omdat ze er niet meer is
Maar ook glimlachen, omdat ze geleefd heeft.
We kunnen onze ogen sluiten, en hopen dat ze terugkomt.
Maar ook onze ogen openen, en kijken naar wat ze ons achterliet
We kunnen leeg zijn, omdat we haar niet meer zien,
Maar we kunnen ook vol zijn, van geluk en liefde, die we met haar mochten delen.
We kunnen huilen en ons leeg voelen
Of we kunnen gaan doen, wat zij zou willen.
Lachen, liefhebben en verder gaan
en haar voor altijd laten leven in ons hart.

Hennie Stuit-Vogelzang

In memoriam Klaas Ploeg
1943 – 2024

Klaas is geboren in Hoogkerk op 26 juli 1943. De 4^{de} zoon in een arbeidersgezin in Visvliet.

Moeke Barteltje en Pappe Jetse waren zijn ouders. Rond de leeftijd van zes jaar is het gezin verhuisd naar De Mieden in Lutjegast. Klaas was een jongen die graag buiten was. Hij had geen zin naar school te gaan. Na de basisschool is Klaas gaan werken als rietdekker, timmerman en schilder. Hij wilde verder leren maar dit mocht niet vanuit thuis. Op volwassenleeftijd heeft hij op de avond Mavo Engels afgerond en gaf hij EHBO-cursussen in Grootegast. Zijn dienstplicht heeft hij doorlopen bij de Marine. Daar was hij kok en heeft hij de liefde voor koken en eten ontdekt.

Na hun verloving zijn Klaas en Gerrie op 24 februari 1967 getrouwd en gaan wonen in hun eerste kleine huisje aan de Abel Tasmanweg. Na de geboorte van Jetse was dit huisje te klein en verhuisden ze naar Leek. Dichter bij Hunter Douglas waar hij inmiddels werkte. 21 oktober 1969 werd het huis aan de Abel Tasmanweg 58 gekocht. Hier heeft het gezin mooie jaren gehad. Samen met Gerrie heeft hij 52 jaar op deze plek mogen genieten. Klaas was een zorgende man in de praktische zin. Hij werkte hard. Overdag bij de Hunter en 's avonds thuis of bij een ander. In de weekenden was het gezin, en later Klaas en Gerrie samen, vaak te vinden op Lauwersoog of in Appelscha. Na zijn pensioen zijn ze regelmatig weggeweest met de vouwwagen en later met de caravan. Naast het fietsen was Klaas zijn hobby wedstrijdvissen. Vaste prik was op vrijdagavond de dobbers, lootjes, toppen voor de hengels klaar te maken in de kamer. Om vervolgens om 4 uur op te staan om te gaan vissen.

Klaas zorgde voor Gerrie als zij perioden kende dat ze minder fit was. Zijn zorg en liefde uitte hij niet in woorden maar even met een knuffel in de keuken, of even de hand vasthouden als ze ergens zaten of naast elkaar liepen. De laatste jaren veranderde het gedrag van Klaas. Na het overlijden van Gerrie was hij de regie over zijn leven kwijt en werd de diagnose Frontotemporale Dementie vastgesteld. Het was zichtbaar dat hij zijn dagen niet meer kon organiseren zonder een strak ritme waarvan niet afgeweken kon worden. Hij reageerde anders op gebeurtenissen en voelde zich angstig waardoor hij niet meer op

zichzelf kon wonen. Hij verhuisde naar Stellinghaven in Appelscha waar hij op 28 maart is overleden.

Op de steen bij het graf van Gerrie staat de tekst "In het huis van mijn vader, zijn vele woningen". We hopen dat Klaas daar ook mag zijn, samen met Gerrie.

Hennie Stuit-Vogelzang

MEDITATIE

Pinksteren

O Fakkelt, laaiend in de nacht,
Verlicht ons hart, schenk nieuwe kracht.
Kom daar, waar enkel schone schijn heerst.
Kom daar, waar eenzaamheid en pijn heerst.
Waar jeugd is en waar ouderdom.
Ja kom !

O Trooster, wees ons zeer nabij.
Zuiver ons hart en maak het vrij
Van banden die onzuiver binden.
En als wij leed soms ondervinden,
Laat ons niet vragen naar't waarom,
Maar kom !

O Geest, wakker de gloed weer aan
Tot wij in vuur en vlam weer staan.
Doe ons opnieuw geloof ervaren.
Kom toch Uw kracht ons openbaren,
Totdat ons eigen ik verstomt.
Ja kom !

Uit open vensters Jelly Verwaal



Langzaam gaan we richting de zomer. Inmiddels is alles weer mooi groen en zijn eindelijk de temperaturen wat hoger. Vele mensen die ik de afgelopen tijd sprak keken uit naar mooi weer. Ze hadden het wel een beetje gehad met de grijze luchten en de regen. Als je ergens al lang naar uitkijkt, wat kan het dan een fijn gevoel geven dat het er eindelijk is. Toch is de tijd van uitkijken naar iets ook mooi. Zoiets van; nog niet, maar straks.....

En als christen leven we voortdurend in zo'n tijd. We mogen leven in Gods koninkrijk op deze wereld. En het is mooi als we genieten van de zegeningen die we ontvangen. Van onze kinderen en kleinkinderen. Genieten van ons werk, onze hobby's. Genieten van onze contacten met familie, vrienden en burens. Er zijn veel dingen om van te genieten.

Toch zijn er ook moeilijke dingen in ons leven. Zoals problemen met onze gezondheid, contacten met mensen die stroef lopen. Onzekerheid over je baan. Problemen in de wereld die ons aangrijpen, en ga zo maar door. Nu leven we al in Gods koninkrijk op deze wereld. Nog niet volmaakt, maar straks.....
Hoe reikhalzend kijkt u daar naar uit? Verlangend naar een leven zoals God het ooit heeft bedoeld? Een leven dicht bij Hem? Of is het leven hier nog goed genoeg en verlangen we nog niet zo?
Toch denk ik dat genieten op deze wereld en reikhalzend uitkijken naar het volmaakte koninkrijk samen kunnen gaan. Geniet elke dag van de zegeningen die u ontvangt, maar weet wat er voor u klaarligt nog vele malen mooier zal zijn.

Genieten en uitkijken naar mooie dingen doe ik op dit moment ook. Naast de gewone dingen in de gemeente geniet ik op dit moment ook van de cursus die ik op dit moment volg: Waarderend veranderen in de

kerk. Daar mag ik leren hoe we als kerk nieuwe wegen kunnen bewandelen vanuit het perspectief wat goed gaat. We zijn zo gauw geneigd te kijken hoe we de dingen kunnen veranderen die niet goed gaan. Erg boeiend.

Uitkijken doe ik naar mijn vakantie. Van 11 mei tot 27 mei heb ik twee weekjes vakantie.

Ook kan ik u vertellen dat ik van de classis mijn sacramentsbevoegdheden heb ontvangen. Ik mag straks doop-, trouw-, belijdenis- en avondmaaldiensten doen. Op 16 juni wordt ik hierin bevestigd tijdens de middagdienst van 2 uur.

Samen met de kerkenraad hebben we het plan opgevat om vanaf volgend seizoen weer catechisatie aan te bieden aan de 12- en 13-jarigen. Het idee is ontstaan om huiscatechese te gaan organiseren.

Ik zoek hiervoor 2 mensen die gedurende het winterseizoen elke twee weken een groepje jongeren wil ontvangen. Dit kan een echtpaar zijn, maar het kan ook samen met iemand waar u mee bevriend bent. Dit doen we aan de hand van een boekje met verschillende onderwerpen. Ik ga dan de benodigde toerusting verzorgen.

Denkt u: leuk!, doe mij dan even een berichtje.

Een vriendelijke groet,

Reinder

Van de Kerkenraad

Notulen Gemeenteavond PG Lutjegast 18 maart 2024

Met kennisgeving afwezig: Bertus en Menka Douma

- Opening

Preses opent de gemeente avond met het lezen van een gedeelte uit Jeremia. Daarna hebben we lied 146c, Alles wat adem heeft love de Here, vers 1 en 3 gezongen.

- Notulen gemeenteavond 13 maart 2023/Zaken uit de notulen
De notulen van de vorige gemeenteavond zijn goedgekeurd.

- Jaarboekje 2024/2025

Er wordt de kerkelijke stand van 2024/2025 in gemist. Dit komt door de LRP en was benoemd in de kerkwijzer.

Er is aan ieder geregistreerd gemeentelid, vanaf 18 jaar, een brief verstuurd. Tot op het moment van vergaderen zijn nog niet alle brieven terug gekomen en worden de laatste adressen persoonlijk bezocht. Aan de hand van de brieven en het op orde krijgen van het LRP zijn er 140 personen uitgeschreven. De gemeente telt nu ongeveer 300 leden.

Gemeenteleden is het opgevallen dat oud-hervormden niet benoemd worden. In de brief werd belijdend, gedoopt of meelevend lid benoemd, niet van oorsprong hervormd.

Positief is dat de kerkelijke bijdrage afgelopen seizoen hoger was dan begroot. Wel moet er geanalyseerd worden hoe dit kan en of dit eenmalig is of dat we komend seizoen deze bijdrage ook kunnen verwachten.

- Begroting 2024 en jaarrekening 2023 worden doorgenomen en akkoord bevonden.
- Verslag kascontrole 2023 van Kerk en Diaconie

Diaconie: Kascontrole is uitgevoerd door Allanda Martini en Hein Wijbenga; zij hebben de stukken in orde bevonden. Vanuit de gemeente zijn er geen opmerkingen.

Kerk: Kascontrole is uitgevoerd door Dinie Nijenhuis en Dirk Notebomer; ook zij hebben de stukken in orde bevonden.

Penningmeester Diaconie en Boekhouder van de kerk wordt dan ook décharge verleend.

Opbrengst van de verkoop van de pastorie is voor nu op de bank gezet. Gekeken wordt wat hiermee te doen. Voorstel is om een gedeelte van het vermogen in vermogensbeheer te zetten. Ook wordt er een gedeelte gebruikt voor verduurzaming van het kerkgebouw. Er wordt gekeken naar de cv, of een warmtepomp raadzaam is, buitenkant van de kerk verdient ook onderhoud.

Zonnepanelen aanschaffen wordt door de gemeente aangedragen, snel en rendabel.

Ook valt op dat, ondanks de verkoop van de pastorie, er aan gemeenteleden een vrij hogere vaste vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Gevraagd wordt of dit voor iedereen wel betaalbaar blijft.

- Wisseling boekhouder

Gretha van der Velde geeft het boekhouderschap over aan Dinie Nijenhuis. Gretha wordt hartelijk bedankt voor haar inzet al die jaren. Zij krijgt enkele boekjes en een bloembak overhandigd.

- Spreker van Messias belijdende Joden

Na de pauze is de heer Sibolt Buiten, geboren Groninger en oud-predikant, aan het woord over Messias belijdende joden, ook wel de “vergeten groep” genoemd.

Het Jodendom gelooft nog dat de zoon van God geboren moet worden en ziet Jezus als een profeet, niet als de zoon van God. Messias belijdende Joden zien Jezus wel als zoon van God. Messias belijdende joden houden zich nog wel aan de tradities van het Jodendom. Zo vieren zij de sabbat, worden de jongetjes besneden en vieren ze de bar/bat mitswa. Ze zijn niet verplicht een kippa te dragen. Sommige Messias belijdende joden doen dit wel, sommigen niet. Wel eten ze bijbels koosjer. Ze noemen dit bijbels koosjer omdat je bij het

jodendom ook gemeentes hebt waar ze luisteren naar wat de Rabbijn zegt, een Rabbijn kan bepaalde voorschriften opleggen hoe de gemeente moet koken en dit wordt dan ook opgevolgd. Het grote verschil met het Jodendom is dus dat Messias belijdende Joden Pasen vieren. Op dat gebied lijkt de gemeenschap dan veel gemeen te hebben met het Christendom.

Vanaf 1750 worden Messias belijdende Joden pas erkend als geloofsgemeenschap. Na de tweede wereldoorlog, in 1948, waren er in Israël ongeveer 23 Messias belijdende Joden. Nu zijn er 300 gemeentes die samen ongeveer 30.000 mensen tellen. Een groei waar een stijgende lijn in zit.

Omdat ze geloven in Jezus worden ze door de Joodse staat niet erkend. Scholen moeten ze zelf bekostigen. Maar ze merken wel dat (orthodoxe) Joden, die over het algemeen niks met Messias belijdende joden te maken willen hebben, wel nieuwsgierig zijn naar Jezus en het nieuwe testament. Waarschijnlijk zijn er dan ook veel meer Joden die wel in Jezus geloven maar daar niet voor uit willen komen omdat daar in de Joodse gemeenschap een taboe op rust.

Sibolt raad aan om de documentaire: A remnant of believers (een overblijfsel van Gelovers) te bekijken.

Na afloop wordt de heer Buiten door de preses bedankt en krijgt hij een bloemstukje overhandigd.

- Sluiting

We sluiten de avond af met het zingen van lied 418, Heer schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, vers 1 en 2.

Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 15 april 2024

- Opening

Preses opent de vergadering met het lezen van Lucas 24: 25-35. Daar aansluitend de volgende overdenking.

De Herkenning.

Waarom zullen we eigenlijk geloven? Er verandert immers toch niets? Bijna tweeduizendjaar viert de kerk Pasen. Wat is er veranderd? Zijn wij medestrijders en medetobbers geworden, die toch nooit van Jezus loskomen en zo fel verlangen hem te kennen als de levende Heer? Het Woord zegt tot ons: al zie je Jezus niet, Hij is toch bij je en Hij leeft. Voordat wij doorgaan met zo bedroefd te vragen: Waarom zullen we eigenlijk geloven, mogen wij net als de Emmaüsgangers op reis gaan de toekomst tegemoet. Ook de Emmaüsgangers gingen in verwarring en vol vragen onderweg naar huis. Laten wij ook met hen meegaan en onderweg eens kijken in de ogen van die onbekende vreemdeling die met ons meeloopt. Zullen wij hem dan niet herkennen? Onze ogen zullen geopend worden en wij zullen met een „brandend hart” geloven dat Jezus leeft. Nu kunnen wij de opstanding van de Heer met blijdschap verkondigen aan een ieder die aan ons vraagt waarin wij nou eigenlijk geloven. Nu kunnen wij, nu onze ogen geopend zijn, elkaar op de paasmorgen begroeten met de groet: De Heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen.

Vreemdeling, die mij vraagt en onderricht, is U de nood van deze tijd wellicht ontgaan?

Mijn God! Zijn kalme woorden wekken verwachting tot nieuw leven uit de dood

Zie: Jezus handen zegenen het brood, en ik moet aanstonds naar de stad vertrekken.

- Vaststelling agenda

Agenda wordt onveranderd vastgesteld.

- Ondertekening verbindingsformulier door de nieuw bevestigde ambtsdrager

Betty Schippers ondertekent het verbindingsformulier.

- Notulen 22 januari 2024 – zaken uit de notulen

Notulen worden goedgekeurd.

Aan de hand van de notulen wordt het volgende besproken:

- Het bezoek naar de voedselbank is nog niet geregeld.

- Notulen Gemeenteavond 18 maart

Na aanpassingen worden de notulen goedgekeurd.

- Paaskaars 2023

Er wordt een bestemming voor de paaskaars gezocht.

- Ingekomen stukken:

- Verslag ringvergadering van 1 februari 2024 is besproken.

- Verslag ring/classis van 5 februari 2024 is besproken.

- Brief classis: Afvaardiging naar Classis. Brief is ter kennisgeving aangenomen.

- Verslag samenwerking met Doezum van 26 februari 2024. Op 24 april ontmoeting kerkenraden te Lutjegast met presentatie Jenneke Span. Het valt op dat de oplossingen die geboden en gezocht worden van korte duur zijn. Er moet gekeken worden naar het dieper liggende probleem (leegloop kerk) en hoe we daar als gemeentes op in kunnen spelen. Dat we elkaar daarbij kunnen helpen.

- Brief Rina Mulderij: Projectkoor Westerkwartier Kerst 2024.

Hiervan komt een oproep/uitnodiging in de kerkwijzer en zal een paar weken tijdens de dienst op de beamer komen.

Aan de hand van de ingekomen stukken en de cursus die Reinder volgt komt Reinder met het voorstel om een klein groepje gemeenteleden bij elkaar te brengen. Dit groepje wordt gevraagd om samen kijken hoe de kerk er over een aantal jaar uit zal zien en wat voor stappen de kerk kan maken. Vanuit deze gesprekken kan gekeken worden welke veranderingen wij als gemeente kunnen maken voor de toekomst. Peter en Kees geven aan Reinder hier wel bij willen te helpen.

- Benoeming kerkenraadslid voor deelname aan startweekcommissie

Kees zal informeren bij commissie bijzondere diensten of zij als commissie de startweekcommissie willen opzetten. Reinder geeft aan wel mee te willen helpen maar niet de coördinerende rol op zich wil nemen.

- Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

Pastoraat

- Reinder heeft de documenten doorgestuurd naar de scriba voor de aanvraag sacramentsbevoegdheid.
- de kerkenraad wil proberen om (huis)catechese op te starten in 2024/2025. Er komt een oproep in de kerkwijzer om gemeenteleden die dit willen geven. Reinder maakt deze oproep. In eerste instantie wordt de catechese voor de jeugd van groep 8 en de eerste klas.

Kerkrentmeesters

- Van de verzonden kerkbalans-brieven zijn tot nu toe 54 brieven teruggekomen. Gemeenteleden hebben nog een week om de brief te retourneren.
- Om kosten te besparen is het rekeningnummer van de ING-bank opgezegd. Gemeenteleden die het ING-rekeningnummer gebruikten zijn hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt nu alleen gebruik gemaakt van de Rabobank rekening. Het ING-rekeningnummer moet nog weggelaten worden in de kerkwijzer en in het jaarboekje.
- Er is een werkgroep duurzaamheid opgericht. De werkgroep bestaat uit: Kees, Siebrand, Dirk en Jacob. Zij gaan kijken wat haalbaar is om het kerkgebouw te verduurzamen.
- Het duurt een paar maanden voordat het LRP-systeem helemaal bijgewerkt is. Wel is er een Exel-bestand met daarin een overzicht van alle leden. Pastoraat en Diaconie geven aan dit bestand wel te willen.
- Bijdrage solidariteitskas wordt anders. Er wordt altijd gekeken naar belijdende leden van een gemeente. Omdat dit (landelijk) afneemt wordt nu gekeken naar het vermogen van de gemeente. Wat het precieze quotum wordt is nog niet bekend.
- Er is advies ingewonnen voor het beleggen van het geld wat vrijgekomen is door de verkoop van de Pastorie. Er is aangeraden om te kijken naar Rabobank-certificaten.

Diaconie

- rekening is op de juiste naam gezet.

Classis/Ring

- 16 april 19.30 uur te Grootegast.
 - 6 mei 19.30 uur te Grootegast.
- Beide vergaderingen zullen worden bezocht.

Commissie Bijzondere Diensten

- De dienst in juni is in handen van de jeugd. Hier is de jeugd al mee bezig en de eerste plannen voor de dienst zijn al gemaakt. De dienst zal om 10.00 uur gehouden worden.

- Wat verder ter tafel komt (rondvraag)

- Als je de dienst terugkijkt bij kerkomroep zie je de achterhoofden van de voorste twee rijen. Dit wordt door sommigen als storend ervaren.

Voorals er gestaan wordt is de predikant niet goed te zien. Besloten is om rechts op de middelste rij te gaan zitten om te kijken of dit kan bijdragen aan een beter beeld. Ook wordt het videoteam gevraagd of ze kunnen switchen van camera als de predikant niet goed te zien is.

- Avond voor bezoekmedewerkers die gepland stond voor 23 april gaat niet door.

- Van 11 t/m 26 mei is Reinder op vakantie.

- Er wordt gevraagd of het een idee is om de kindernevendienst eerder te laten beginnen. Besloten is om de kindernevendienstleiding met een voorstel te laten komen.

- Sluiting

Harko Bouwkamp sluit de avond af met het gedicht 'Jezus zag jou'.

Hierna wenst de preses allen wel thuis.



Van de Kerkrentmeesters

Samen voor de kerk van morgen

Zoals u gemerkt heeft zijn wij de laatste maanden zeer actief geweest om ons ledenbestand op orde te krijgen. Allen heeft u daarover een brief ontvangen. Deze brieven hebben wij verwerkt in ons ledenbestand en wij willen u hartelijk bedanken voor het beantwoorden van onze vragen.

De uitkomsten waren zoals we verwacht hadden. Een deel van de leden, op papier, waren niet bekend met het feit dat ze lid waren van onze kerk. Dit heeft diverse oorzaken bijv.: verhuizing, van oudsher nog geregistreerd door ouders, fusie naar PKN en zo zijn er nog meer oorzaken.

De actuele stand is nu:

		In Lutjegast- Sebaldeburen	Buiten Lutjegast- Sebaldeburen
Belijdende leden	18+	134	12
Doopleden	18+	68	9
Doopleden	18-	34	0
Mee-geregistreerd	18+	7	1
Mee-geregistreerd	18-	10	1
		253	23

De kerk. Wat betekent de kerk voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te

bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar het is een feit dat onze kerk voor veel mensen een grote betekenis heeft! Dat moment in de week dat wij samen komen om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust komen, is voor velen van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor en denken om de mensen om ons heen. Wij zijn dankbaar dat wij zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Maar samen kerk zijn kost geld. Denk aan ons kerkgebouw, het pastoraat, activiteiten, jeugdwerk, kindernevendienst. Dit willen we graag voortzetten. Alleen samen kunnen wij dit waarmaken! Zodat wij ook nu en naar de toekomst toe een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Om dit alles waar te kunnen maken heeft u een brief ontvangen om uw financiële bijdrage kenbaar te maken. Wij verzoeken u vriendelijk (mocht u dat inmiddels nog niet hebben gedaan) deze aan ons te retourneren.

Zo zijn wij in staat om samen de kerk van morgen te blijven.

Graag uw aandacht: Kerkelijke bijdrage via de ING bank

Ongeveer een 20-tal leden van onze kerk betalen hun kerkelijke bijdrage via de ING bank.

Is dit bij u het geval dan verzoeken wij u vriendelijk om dit te wijzigen naar de Rabobank.

Om de kosten te drukken hebben wij onze rekening bij de ING bank beëindigd. Onze kerk heeft vanaf nu nog 2 bankrekeningen, 1 voor de kerk en 1 voor de diaconie. Beide bij de Rabobank.

Diaconie: NL 75 RABO 0341 0773 80 t.n.v. Prot. Gemeente Lutjegast

Kerkelijke bijdrage: NL 67 RABO 0323 7077 34 t.n.v. Prot. Gemeente Lutjegast.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Diaconie

Informatie collectedoelen

Hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

19 mei 2024, Pinkstercollecte Kerk in Actie, Zending
Bangladesh

Gemeenteopbouw voor dorpskerken

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

2 juni 2024, Collecte, Jeugddienst Club

De eerste collecte is bestemd voor KiKa en de tweede voor het jeugdwerk

23 juni 2024, Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat Libanon

Training in thuiszorg biedt werk én hoop

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel

direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en bureu.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

30 juni 2024, Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat Moldavië

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor.

Door de hoge werkloosheid

in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent

bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van

Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen

thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt

mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle

thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie

7 juli 2024, Collecte, Afscheid groep 8 KND

De collecte is bestemd voor het werk van de familie Lukasse

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag, na de kerkdienst, te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de diaconie.

Momenteel zijn de volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- Blauw, waarde € 0,75 – vel van 20 stuks = € 15,00
- Geel, waarde € 1,50 – vel van 20 stuks = € 30,00
- Rood, waarde € 2,50 – vel van 20 stuks = € 50,00

De groene bonnen van € 0,30 worden niet meer verkocht, maar aangekochte bonnen blijven nog steeds geldig, er is immers door de bezitters al voor betaald.

Het betalen van de collectebonnen

U wordt verzocht de collectebonnen te betalen op IBAN: NL75 RABO 0341 0773 80, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast, o.v.v.: Collectebonnen “en uw naam”

Geven aan de collecte met een QR-code

U kunt ook aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR-code**.

Via de QR-code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR-code kan telkens opnieuw worden gebruikt en wordt eens per twee jaar vernieuwd.

Omdat er 1 QR-code is, is de standaardverdeling als volgt:

1^{ste} collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^{de} collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte), door dit in de omschrijving te vermelden.

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App of QR code scan App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhqQ4Ws8cQmWev2tg>

Opzetten projectkoor Westerkwartier Kerst 2024

Eind 2022 is er een projectkoor in de Ring Westerkwartier geweest, dat vier maal in onze regio heeft opgetreden.

Dit jaar heb ik samen met een dirigent het plan opgevat om voor deze Kerst een viertal avonden te organiseren rondom Duitse Advents- en Kerstliederen. Graag zou ik deze avonden willen voorbereiden samen met aantal mensen uit het Westerkwartier, zodat ieder een deel van het regelwerk op zich kan nemen. Denk aan: promotie van de avonden, het regelen van geschikte locaties om te oefenen met het projectkoor en het opzetten van de avonden zelf. Ik heb al een draaiboek

gemaakt. Het zou mooi zijn, als we dit jaar in onze Ring een projectkoor gezamenlijk zouden kunnen organiseren.

Wil jij meer weten en/of doe jij mee in de voorbereiding?

Ik hoor graag van je!



Ds. Rina Mulderij

Contactgegevens: (0594) 857997

hcmulderij@gmail.com



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar.
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponereerd worden.

Kerkdiensten

Donderdag 9 mei 2024

9.30 uur ds J.B. Hoornenborg,
Opende
Hemelvaartsdag
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Zondag 12 mei 2024

9.30 uur ds J. Zeldenrust,
Mantgum
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Diaconie

Zondag 19 mei 2024

9.30 uur ds A.J. van der Wiel,
Leeuwarden
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Zending – Bangladesh

Zondag 26 mei 2024

9.30 uur pastor A. Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 2 juni 2024

10.00 uur Jeugddienst
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecten: 1^e KiKa, 2^e Jeugdwerk

Zondag 9 juni 2024

9.30 uur dhr J.W. Bassie,
Groningen
Ouderling van dienst: B. Schippers
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie + **bloemen**

Zondag 16 juni 2024

14.00 uur pastor R. de Roos,
Waskemeer/ds B. Terlouw, De
Westereen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Verkrijging sacramentsbevoegdheid
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 23 juni 2024

9.30 uur dhr H. Hansma, Burgum
Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst:
D. Notebomer/H. Bouwkamp
Collecte: Werelddiaconaat – Libanon

Zondag 30 juni 2024

9.30 uur Mw R. de Vries-Martini,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Werelddiaconaat –
Moldavië

Zondag 7 juli 2024

9.30 uur Jitske van der Veen
Overstapdienst groep 8
Collecte: Project familie Lukasse

|

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

12 mei	Lolke en Ina
19 mei	Siety, Pieter en Anneke
26 mei	Grietje Pera, Evert en Fien
02 jun	André en Betty
09 jun	Gerrit en Dea
16 jun	Marco en Johanna
23 jun	Johan en Anita
30 jun	Janetta, Jan en Ria
07 jul	Jan Klaver, Tom en Aaltje



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kosterrooster

12 mei	Allanda Martini
19 mei	Wim Broekema
26 mei	Ruurd Horenga
02 jun	Jakob Jongsma
09 jun	Hein Wijbenga
16 jun	Harko Bouwkamp
23 jun	Allanda Martini
30 jun	Wim Broekema
07 jul	Ruurd Horenga



Kerkautorrooster

12 mei	Kees de Wit
19 mei	Hielke Faber
26 mei	Dirk Notebomer
02 jun	Tjeerd Hoekstra
09 jun	Lolke van der Veen
16 jun	Wim Broekema

*Voor het aanvragen van
de kerkauto kunt u
contact opnemen met
diaken Dirk Notebomer:
06 – 50 23 03 72*

23 jun Kees de Wit
30 jun Hielke Faber
07 jul Dirk Notebomer





Oppasrooster

12 mei	Yenthe Plantinga
19 mei	Wiesje Bronsema
26 mei	Enna Bouwkamp
02 jun	nog niet bekend
09 jun	Ilona Martini
16 jun	Margriet Bouwkamp
23 jun	Yenthe Plantinga
30 jun	Wiesje Bronsema
07 jun	Enna Bouwkamp

Organistenrooster

12 mei	Martin van der Velde
19 mei	Ubo Bolt
26 mei	Ubo Bolt
02 jun	nvt
09 jun	Martin van der Velde
16 jun	Aly Kloosterman
23 jun	Ubo Bolt
30 jun	nog niet bekend
07 jun	nvt



Video- en Beamerrooster

12 mei	Jan Notebomer / nog niet bekend
19 mei	Anita Gorter / Wim Broekema
26 mei	Jakob Jongsma / Anneke P.
02 jun	Anita Gorter / Bertus Douma
09 jun	Marco de Jong / Johan Gorter
16 jun	Evelien Kroese / Siety Douma
23 jun	Anita Gorter / nog niet bekend
30 jun	Evelien Kroese / Wim Broekema
07 jul	Anita Gorter / Anneke Plantinga



Lectorenrooster



12 mei	Siety Douma
19 mei	Pop Poelman
26 mei	Dinie Faber
02 jun	Betty Schippers
09 jun	Wim Broekema
16 jun	Janna van Dellen
23 jun	Janetta Kloosterman
30 jun	Janny Poelman
07 jul	nvt

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	H. Bouwkamp	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer
telefoonnummer: 06-15055988
e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

Uiterlijk maandag 2 juli 2024 naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl

