

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 06-46996723
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 06 - 46996723
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

**Voorplaat: basiliek Ta'Pinu op Gozo,
Malta
(foto Diederika Faber)**

Inhoudsopgave:

Voorwoord	3
Activiteitenagenda	4
Lutjegast Zingt agenda	4
Bloemen in de kerk	5
Aanlevering kopy	5
Verjaardagen	5
Mutaties	5
Gemeenteleden elders	7
In memoriam	8
Gemeentopbouw	10
Van de Kerkelijk werker	12
Van de Kerkenraad	14
Diaconie	18
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	22
Kerkdiensten	23
Oppas	25
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar	25
Koffierooster	25
Overige roosters	27
Algemene Info	32
Inleveren kopy Kerkwijzer	32

info@pkn-lutjegast.nl

Voorwoord

De afgelopen tijd zijn we als kerkrentmeesters druk doende geweest met een inventarisatie van leden en meegeregistreerden in LRP/Lutjegast. Hiervoor hebben alle bekende adressen die in het systeem stonden een brief ontvangen met het verzoek om de actuele gegevens te controleren en desgewenst aan te passen. Tijdens de gemeenteavond op 18 maart zullen we hiervan een korte presentatie geven. Mooi om te zien dat er veel mensen respons op deze actie hebben gegeven.

We gaan de tijd van Pasen in en daarin is de Veertigdagentijd de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. De vastentijd voert ons door 40 dagen naar de kern van het christelijk geloof.

- 40 dagen en nachten duurde de zondvloed.
- 40 jaren trokken de Israëlieten door de woestijn voordat ze het beloofde land bereikten.
- 40 dagen verbleef Mozes op de berg Sinaï.
- 40 dagen daagde de Filistijn Goliath de Israëlieten uit totdat David tegen hem ten strijde trok.
- 40 dagen had de profeet Elia nodig om door de kracht van brood en water naar de heilige berg Horeb te trekken
- 40 dagen lang predikte Jona boete in de stad Nineve
- 40 dagen lang vastte Jezus in de woestijn en werd toen door de duivel bekoord.
- 40 dagen lang verscheen Jezus na zijn opstanding aan de leerlingen en sprak met hen over het rijk Gods.

Het getal 40 heeft in de Schrift een bijzondere betekenis. Het is het getal van de verwachting, van de voorbereiding, van boeten en vasten. Samen zijn op weg naar Pasen.

Peter van der Heide

Activiteitenagenda

- 04-03 Moderamen
- 08-03 Bijbels diner
- 14-03 CPL: creatieve avond
- 16-03 Mannen zangavond
- 25-03 Moderamen
- 27-03 Liturgisch bloemschikken
- 14-04 Bevestiging ambtsdragers
- 15-04 Kerkenraadsvergadering – na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbenden
- 23-04 CPL: uitstapje
- 29-04 **Inleveren kopy Kerkwijzer mei/juni**
- 13-05 Moderamen

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas
Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

Lutjegast Zingt agenda

Lutjegast zingt!

Agenda

- (beide avonden aanvang 19:30 uur)
- 24 maart, m.m.v. organist Annekor Top
- 28 April, m.m.v. ???????

Bloemen in de kerk

Zijn er nog mensen die ook mee willen helpen dat er op zondag een leuk boeket op de tafel in de kerk staat?

Meld je dan aan bij de scriba: scriba@pkn-lutjegast.nl of 06-46996723.

Aanlevering kopy

Berichtgeving in **lettertype Arial 11 en regelafstand enkel** inleveren uiterlijk op de 4^e maandag van elke tweede maand bij:

Siety Douma

Van Diemenstraat 10

e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen

- 01-03 A. van der Velde-Hoekstra
- 11-03 A. Huizenga-Huisma
- 18-03 J.C. Lohmeijer
- 13-04 O. Helmus-van der Vaart
- 15-04 R. van der Velde-Poelman
- 18-04 H.K. Hazenberg



Mutaties

Overleden:

Klaas van der Velde, op 5 februari 2024, 64 jaar

Willem Glas, op 19 februari 2024, 91 jaar

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. F. Huistra-Hijkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 9801 VD Zuidhorn
- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha
- Br. R.P. Terpstra, Hoflaan 31, 9861 BP Grootegast
- Zr. F. van Koten-de Vries, Het Hooge Heem, kamer 014, De Gast 4, 9861 BM Grootegast

In memoriam

Klaas van der Velde werd samen met tweelingbroer Rikus geboren op 2 augustus 1959. Zij waren het 2^e en 3^e kind binnen een jaar, Grietje was toen 11 maand, van Jan en Dinie van der Velde. Hierna kwamen nog 2 broertjes (Gerrit en Egbert) en 2 zusjes (Didi en Renske), waarvan Renske bij de geboorte is overleden.

Klaas groeide op in de Westerhorn, waar hij al vroeg meehielp met de verzorging van de kippen, stieren, varkens en schapen.

Na het 1^e jaar van de HAVO in Groningen te hebben gevolgd, ging hij daarna naar de HAVO in Buitenpost, waar hij na een herexamen in 1976 zijn diploma heeft behaald. Hierna ging hij aan het werk in het kippenbedrijf van zijn vader, waarin Rikus hem een jaar later ook volgde. Het kippenbedrijf werd steeds verder uitgebreid, hierdoor leerde hij ook lassen, timmeren en metselen.

In 1983 trouwde hij met Gretha Postma en ging wonen in het witte huisje aan de Abel Tasmanweg 103. In 1988 werd hun gezin verblijdt met de geboorte van dochter Margriet en in 1992 met dochter Dineke. In 2001 verhuisde hij met zijn gezin naar de Abel Tasmanweg 53.

In 2002 namen Klaas en Rikus het bedrijf van hun vader over en besloten niet langer door te gaan met slachtkippen, maar over te gaan naar legkippen. Na de verbouwing van het bedrijf werd hier in 2004 mee gestart. Hun vrouwen namen vanaf toen ook deel aan het bedrijf, 3 of 4 ochtenden in de week hielpen zij mee met het sorteren van de eieren. In 2017 hebben ze het bedrijf verkocht, waarna Klaas nog 3 jaar als zzp-er in de bouw heeft gewerkt.

Op 2 juni 2021 werd bij hem uitgezaaide slokdarmkanker geconstateerd. Na 6 weken chemo en bestralingen leek het onder controle, maar een paar maanden later werd er weer een uitzaaiing gevonden. Na opnieuw chemobehandeling bleef de tumor eerst beperkt, maar is later toch gaan groeien en was er geen behandeling meer mogelijk.

Na meer dan 2,5 jaar met veel positiviteit gevochten te hebben tegen zijn ziekte, waardoor wij als gezin nog veel mooie herinneringen hebben kunnen maken, is Klaas in de vroege morgen van 5 februari in het bijzijn van vrouw en dochters rustig ingeslapen.

De dankdienst voor zijn leven is onder grote belangstelling en met medewerking van de Bazuin op 9 februari gehouden in het Dorpshuis.

Het thema van de dienst was “de liefde”. Reinder sprak hierbij de persoonlijk groet van hem uit: **Klaas wenst jullie allemaal veel liefde en geluk!**

Gretha, Margriet en Dineke van der Velde

Gemeentopbouw

Liturgisch bloemschikken

Bloemen kunnen een verhaal vertellen. Een bloemschikking kan je raken. Met vorm en kleur kun je een thema of viering van het kerkelijk jaar verbeelden.

De afgelopen jaren is het niet gelukt om dit door te laten gaan, maar we hebben nu workshopleiders gevonden. Het blijkt dat onze workshopleider voor schilderen (Folkert Faber) in het verleden bloemist is geweest. Hij wil deze avond samen met Gonda Snoek (ook bekend van de basisschool) voor ons verzorgen.

Het betreft een liturgische schikking vlak voor de Pasen.

We komen bij elkaar in De Kandelaar op **woensdag 27 maart om 19.30 uur**. De kosten worden op dit moment ingeschat op € 20,= voor alle materialen (exclusief schaal). Mocht het zijn dat de aankoop van bloemen en dergelijke meevallen dan wordt de prijs ook lager.

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Er is inmiddels een groep van 10 personen. Je kunt je tot 20 maart opgeven bij Pieter Plantinga (pieter.plantinga@ziggo.nl).

Commissie gemeentopbouw
Grietje Pera
Pieter Plantinga



Mozaiek van de voetwassing, onderdeel van een kunstwerk bij de basiliek Ta'Pinu op het eiland Gozo bij Malta

Terwijl Jezus de voeten van zijn discipelen wast, verdwijnt er eentje stiekem met een zak vol zilverlingen





Op zoek naar geluk

Geluk! Wat is nou geluk? Wat zorgt er voor dat je gelukkig bent/wordt? Een poosje terug mocht ik met een groep ouderen hierover nadenken. Volgens hen zat geluk in vrijheid, gezondheid, liefdevolle mensen om je heen en een dak boven je hoofd.

Ik liet een reclame zien van de staatsloterij. In die reclame werd gesuggereerd dat een grote boot je gelukkig maakt, of een eigen zwembad bij huis, of een snelle dure auto.

Dat is wat de maatschappij ons voorhoudt. En vooral de reclame wereld. Het bezit van bepaalde producten zou maken dat je gelukkig wordt. Eindelijk die nieuwe auto, die nieuwe droomkeuken, die verre droomvakantie. Daar wordt je gelukkig van! Het is alsof “gelukkig zijn” misbruikt wordt om producten aan de man te brengen. Daar zouden mensen gevoelig voor zijn.

Misschien mag ik ook “gelukkig zijn” gebruiken om Gods boodschap aan de man te brengen. Dit wil ik doen aan de hand van Psalm 84. Daar lezen we in vers 5:

“Gelukkig wie wonen in Uw huis. Gedurig mogen zij U loven.”

Niet gelukkig wie wonen in een duur huis, of mooi huis, of groot huis. Nee, in Uw huis. Mensen zijn gelukkig als ze wonen in Gods huis. Gelukkig wie wonen in de tempel, oftewel de plaats waar God tussen de mensen wil wonen. Als je daar mag wonen, als jij je daar thuis mag voelen, ervaar je het ware geluk. Zo zegt de dichter van de Psalm. Het is zelfs beter om op de drempel van Gods huis te zijn, dan te wonen in de tenten van de goddelozen. Dus het is beter om buiten te wonen met zicht op God, dan een dak boven je hoofd te hebben ver bij God vandaan.

En als we de wereld mogen geloven, moeten we toch streven naar geluk? Wij mogen het ware geluk ervaren als we dichtbij God mogen

zijn. Geldt dat nou voor als we eenmaal dit tijdelijke leven moeten verruilen voor het eeuwige? Ja, dat geloven wij. Dat we dan bij God zullen zijn.

Maar is dat ook in dit leven mogelijk? Dat we nu al dicht bij God mogen leven? God woont niet meer in een tempel op deze wereld. Tenminste niet in een tempel die van stenen is gebouwd. Is God dan nog wel in deze wereld? Verblijft hij dan nog wel te midden van de mensen?

Paulus schrijft aan de Korintiërs dat ons lichaam een tempel is voor Gods geest, de Heilige Geest.

God wil met Zijn geest in ons komen wonen. Dus als u het ware geluk zoekt moet u ernaar streven om u te laten vullen met de Heilige Geest.

Het is nog lang geen Pinksteren, maar we mogen ons elke dag laten vullen met Gods geest om ook vanuit de Geest te mogen leven. Elke ochtend mogen we vragen of God met Zijn geest ons wil vullen en de hele dag met ons mee wil gaan.

Dan mogen we net als Henoch wandelen met God omdat we dan nauw met Hem verbonden zijn.

Dat is het ware geluk waar heel de wereld naar op zoek is. Dan kun je zelfs gelukkig zijn zonder al die bezittingen die de wereld ons voorhoudt. En misschien kun je dan zelfs geluk ervaren als je ziek bent, alleen bent, gevangen zit of in armoede leeft.

Reinder de Roos

Van de Kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 22 januari 2024

Opening

De preses opent de vergadering met het lezen van Mattheus 6: 9-13. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte volgt de onderstaande overdenking.

Het gebed van en voor ons allemaal.

Het Onze Vader is het gebed van alle mensen, overal ter wereld, die vertrouwen op de nabijheid van Jezus Christus die ons voor wil gaan. Het is goed dat wij het zowel persoonlijk als gemeenschappelijk bidden. Wie het Onze Vader bidt, bidt in de meest letterlijke zin van het woord samen met heel de gemeente van Christus. Deze in zovele kerken en genootschappen verdeelde gemeente, is in haar bidden van het Onze Vader één. Jezus is de grote grensoverschrijder en verbinder. Met het Onze Vader gaat hij tot aan de einden van deze aarde. Ook binnen de grenzen van één land is het Onze Vader het cement dat de zo van elkaar vervreemde levens en harten samen houdt. Tegen alle verdeeldheid in, door alle verdeeldheid heen, boven alle verdeeldheid uit, bidden wij samen het Onze Vader. Het Onze Vader laat zich door geen enkele kerk of gemeenschap annexeren. Het is evenmin als de zon een privaat-eigendom. Het is voor de gehele mensheid, omdat het van Christus is. Wie het Onze Vader bidt, dat wil zeggen: wie het meebidt, mag en wil geen ander, die het oprecht meebidt uitsluiten. Wie dat toch doet, bidt niet oprecht; hij bidt niet mee. Als wij het Onze Vader bidden, houden wij God en elkaar vast, worden wij door God vast gehouden: dicht bij God en dicht bij elkaar. Als wij het Onze Vader bidden, horen wij er bij en horen ook de anderen er bij.

Daarna gaat hij voor in gebed.

Vaststelling agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Mededelingen:

Er is een wijziging in het preekrooster, Reinder gaat voor a.s. zondag i.p.v. Pieter Plantinga.

Op de gemeenteavond 18 maart komt een gastspreker van de Messias belijdende Joden, die het gaat hebben over Israël en de ontwikkelingen in Israël/Gaza.

Notulen 27-11-2024

Notulen zijn goedgekeurd

Zaken uit de notulen

Bezoek aan Voedselbank: Er zijn rondleidingen op donderdagmiddagen. Gekeken wordt nu of er een rondleiding georganiseerd kan worden voor bezoekmedewerkers en kerkenraad.

Ingekomen stukken

- Brief inzake inzet regiopredikant: besloten is om de bijdragen te betalen
- Verslag overleg kerken Doezum cs van 15 november 2023. Het overleg van 23 januari 2024 is uitgesteld in verband met ziekte
- Jaarrekeningen 2023 Kerk en Diaconie:
- Er wordt druk gewerkt om het LRP aan te passen zodat er een duidelijk ledenbestand komt. Als dit afgerond is wordt duidelijk hoeveel leden de gemeente precies heeft en kan vanaf het ledenbestand begroot worden. Bij de begroting die nu gemaakt is begroot om een sluitende begroting te maken, dit omdat het ledenbestand nog niet up-to-date is. Ook wordt er bekeken om in de toekomst met een vaste bijdrage te gaan werken.
- Positief is dat er meer binnen is gekomen bij de vaste bijdrage dan is begroot.
- Er zijn brieven gestuurd om de ledenadministratie aan te passen, veel brieven die verstuurd zijn aan jongeren (18+) zijn niet terug gekomen.
- Er moet nog bekeken worden wat en hoe we gaan beleggen van de opbrengst van de verkoop van de Pastorie.
- Verkoop Pastorie wordt een extra vermelding in de begroting. Dit om de opbrengst buiten de inkomsten te houden van de kerk. Wel wordt het bedrag vermeld bij banksaldo/financiële stand van de kek. Dit is besloten om zo duidelijker aan te geven dat er wel een tekort is aan inkomsten.

- Benoemen kascommissie Kerk en Diaconie:

Kerk: Jelle Visser en Siebrand Douma (is later gewijzigd in Hein Wijbenga en Allanda Martini)

Diaconie: Dinie Nijenhuis en Harko Bouwkamp (Harko is later vervangen door Dirk Notebomer)

Ambtsdragersverkiezing

De preses heeft een kandidaat-preses bezocht. Deze heeft het in beraad.

De kerkenraad stelt voor om eerst gezamenlijk het voorzitterschap op te pakken, zodat de nieuwe preses goed kan worden ingewerkt.

Voor het ambt van ouderling wordt nog een bezoek afgelegd.

Op dit moment worden er verder geen ambtsdragers gezocht.

Beleidsplan Classis

Beleidsplan wordt besproken en kerkenraad komt tot de conclusie dat onze gemeente hier al stappen in ondernomen heeft, bijvoorbeeld samenwerking Doezum/Openende/Kornhorn/Visvliet

Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

- Pastoraat:

- Kerkenraad kijkt positief terug op het initiatief van de CJV die kerststukjes heeft uitgedeeld. Vele positieve reacties daar over gehoord.

- 12+ heeft om de 2/3 weken een bijeenkomst. Deze wordt vrij goed bezocht.

- Reinder zal de CJV gaan bezoeken.

- Preekrooster van 2025 is zo goed als rond. Reinder gaat 6/7 diensten voor, waaronder eerste zondag van het jaar, bevestiging ambtsdragers, startzondag, eeuwigheidszondag, een dienst tijdens kerst.

- Reinder geeft aan een scholing te willen volgen, kerkenraad heeft een document ontvangen wat de scholing in houdt. Kerkenraad is hier positief over, Reinder zal zich inschrijven voor deze scholing.

- Kerkrentmeesters:

- Er is een derde brief gestuurd voor LRP naar 34 adressen.

- Er is een overdracht van de boekhouding geweest. Er is destijds een mailadres aangemaakt voor de boekhouder; zij kan dit mailadres gaan gebruiken i.p.v. haar persoonlijke mailadres.
- Op enig moment zal er afscheid van Gretha als boekhouder worden genomen.
 - Overig
- Het overzicht van het ledenbestand in het Jaarboekje kan ingekort worden. Een kleiner en duidelijk overzicht is genoeg, hoeft niet heel uitgebreid. Leden die nog niet gereageerd hebben op de brief die door de kerkrentmeesters is verstuurd worden wel als lid meegeteld en vermeld in het Jaarboekje. Omdat de gegevens van LRP bij het uitbrengen van het Jaarboekje nog niet kloppend zijn, wordt de ledenlijst nu niet in het Jaarboekje opgenomen. Dit kan te zijner tijd in de Kerkwijzer worden vermeld.
- Er is een nieuwe beamerist bijgekomen.
- Er is de laatste tijd storing in de microfoon van de predikant. Er wordt naar de oorzaak gekeken.
- Ring: 1 februari wordt bezocht door Siety en Siebrand
- Classis: 5 februari, wordt bezocht door Johan en Dirk
- 11 februari is er een bijzondere dienst georganiseerd door Commissie Bijzondere Diensten

Rondvraag

Vanuit de gemeente kwam de vraag of er tijdens het avondmaal naast het brood ook de wijn gezamenlijk genuttigd kan worden. Dit zal opgenomen worden bij de instructies. Ook zal de kerkenraad de voorganger, op de zondag zelf, hier op attenderen.

Sluiting

Peter sluit de vergadering af met het gedicht: 'Na een vreedzame dag', waarna de preses ieder wel thuis wenst.

Diaconie

Informatie collectedoelen

Hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

Woensdag 13 maart 2024, Biddag, Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Oeganda

Goed boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijhouden, beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boeregezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

24 maart 2024, Protestantse Kerk, Missionair Werk, Nederland

Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en via online.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

Donderdag 28 maart 2024, Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Colombia

Kansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels,

restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/jongerenhoreca

31 maart 2024, Kerk in Actie, Zending, Rwanda

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda

14 april 2024, Kerk in Actie, Noodhulp, Oekraïne

Steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/oekraine

28 april 2024, Protestantse Kerk, Missionair Werk, Nederland

Online platform voor zinzzoekers

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video's, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt.

De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

5 mei 2024, Collecte Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat, Nederland **Kerk-zijn voor en met elkaar**

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag, na de kerkdienst, te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de diaconie.

Momenteel zijn de volgende collectebonnen verkrijgbaar:

- € 0,75 – vel van 20 stuks = € 15,00
- € 1,50 – vel van 20 stuks = € 30,00
- € 2,50 – vel van 20 stuks = € 50,00

Een nieuwe collectebon

Per 1 januari 2024 is er een nieuwe collectebon. Er is gekozen voor een waarde van € 2,50 per bon, de kleur is rood. Een vel van 20 stuks kost dus € 50,00.

De bonnen van € 0,30 worden niet meer verkocht, maar aangekochte bonnen blijven nog steeds geldig, er is immers door de bezitters al voor betaald.

Het betalen van de collectebonnen

Het betalen van de collectebonnen blijft ongewijzigd.

U wordt verzocht de collectebonnen te betalen op IBAN: NL75 RABO 0341 0773 80, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast, o.v.v.: Collectebonnen “en uw naam”.

Geven aan de collecte met een QR-code

U kunt ook aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR-code**. Via de QR-code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR-code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR-code is, is de standaardverdeling als volgt:

1^{ste} collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^{de} collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte), door dit in de omschrijving te vermelden.

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App of QR code scan App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhQ4Ws8cQmWev2tg>



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar.
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponereerd worden.

UITNODIGING:

Heb je zin om, als mannen onder elkaar, lekker te zingen?
Dan nodigen we je van harte uit om een mannenzangavond met ons mee te beleven.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2024

Hoe laat: 20:00u tot ongeveer 21:15u

Is er koffie/thee: Ja, vanaf 19:30u

Waar: NGK 'de Morgenster', Weegbree 9, Grootegast
(Tijdens de avond zal een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten)

Wees vrij en deel deze uitnodiging met iedereen die u wilt.

Hartelijke broedergroet,
Gerrit-Jan Bierma,
Frederik Wijnalda,
Johan Bonefaas

Organisatie mannenzang Grootegast
Kerkdiensten

Zondag 10 maart 2024

11.15 uur ds K.J. Bijleveld,
Burgum
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Diaconie

Woensdag 13 maart 2024

19.30 uur ds J. Nottelman, Visvliet
Biddag voor gewas en arbeid
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat –
Oeganda

Zondag 17 maart 2024

9.30 uur ds J.G. Arensman,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 24 maart 2024

11.00 uur ds B. van der Boon,
Sumar
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Missionair Werk

Witte Donderdag 28 maart 2024

19.30 uur ds D. van Ruiten,
Leeuwarden
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat –
Colombia

Goede Vrijdag 29 maart 2024

19.30 uur mw G. Hovius, Ureterp
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Diaconie

Stille Zaterdag 30 maart 2024

19.30 uur dhr P. Plantinga
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: geen

Paaszondag 31 maart 2024

9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel, Sneek
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Zending – Rwanda

Zondag 7 april 2024

9.30 uur pastor R. de Roos,
Waskemeer
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Kerk

Zondag 14 april 2024

9.30 uur ds M.M. Pranger, Nietap
Bevestiging ambtsdragers
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Noodhulp – Oekraïne

Zondag 21 april 2024

9.30 uur dhr. J. Visser, Steenwijk
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Kerk

Zondag 28 april 2024

9.30 uur dhr. H. Hansma, Burgum
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Missionair Werk

Zondag 5 mei 2024

9.30 uur ds S. Hofstra, Leek
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Donderdag 9 mei 2024

9.30 uur ds J.B. Hoornenborg,
Opende
Hemelvaartsdag
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

10 mrt	Grietje Pera, Evert en Fien
17 mrt	André en Betty
24 mrt	Gerrit en Dea
31 mrt	Marco en Johanna
07 apr	Johan en Anita
14 apr	Janetta, Jan en Ria
21 apr	Jan Klaver, Tom en Aaltje
28 apr	Tjeerd en Janneke
05 mei	Jacob en Margriet



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kosterrooster

10 mrt	Hein Wijbenga
13 mrt	Harko Bouwkamp
17 mrt	Allanda Martini
24 mrt	Wim Broekema
28 mrt	Ruurd Horenga
29 mrt	Jakob Jongsma
30 mrt	Hein Wijbenga
31 mrt	Harko Bouwkamp
07 apr	Allanda Martini
14 apr	Wim Broekema
21 apr	Ruurd Horenga
28 apr	Jakob Jongsma
05 mei	Hein Wijbenga
09 mei	Harko Bouwkamp



Kerkautorrooster

10 mrt	Lolke van der Veen
13 mrt	Wim Broekema
17 mrt	Kees de Wit
24 mrt	Hielke Faber
28 mrt	Dirk Notebomer
29 mrt	Tjeerd Hoekstra
30 mrt	Lolke van der Veen
31 mrt	Wim Broekema
07 apr	Kees de Wit
14 apr	Hielke Faber
21 apr	Dirk Notebomer
28 apr	Tjeerd Hoekstra
05 mei	Lolke van der Veen
09 mei	Wim Broekema

*Voor het aanvragen van
de kerkauto kunt u
contact opnemen met
diaken Dirk Notebomer:
06 – 50 23 03 72*



Oppasrooster



10 mrt	Noa Riemsma
17 mrt	Margriet Bouwkamp
24 mrt	Yenthe Plantinga
31 mrt	Wiesje Bronsema
07 apr	Enna Bouwkamp
14 apr	Gerdine Broekema
21 apr	Ilona Martini
28 apr	geen oppas ivm meivakantie
05 mei	Margriet Bouwkamp

Organistenrooster

10 mrt	Piet Dijkstra
13 mrt	Henk Koning
17 mrt	Martin van der Velde
24 mrt	Martin van der Velde
28 mrt	Betsy Dieleman
29 mrt	Martin van der Velde
30 mrt	Piet Dijkstra
31 mrt	Martin van der Velde
07 apr	Henk Koning
14 apr	Martin van der Velde
21 apr	Martin van der Velde
28 apr	Betsy Dieleman
05 mei	Martin van der Velde
09 mei	Jan Dirk Kiestra



Video- en Beamerrooster

10 mrt	Jan Notebomer / Johan Gorter
13 mrt	Evelien Kroese / Siety Douma
17 mrt	Jan Notebomer /
24 mrt	Marco de Jong / Wim Broekema
28 mrt	Jakob Jongsma / Anneke P.
29 mrt	Jan Notebomer / Bertus Douma
30 mrt	Evelien Kroese / Johan Gorter
31 mrt	Anita Gorter / Siety Douma
07 apr	Marco de Jong /
14 apr	Jakob Jongsma / Wim Broekema
21 apr	Jan Notebomer / Anneke P.
28 apr	Jakob Jongsma / Bertus Douma
05 mei	Anita Gorter / Johan Gorter
09 mei	Marco de Jong / Siety Douma



Lectorenrooster



10 mrt	Janetta Kloosterman
13 mrt	Janny Poelman
17 mrt	Gesina Broekema
24 mrt	Dirk Notebomer
28 mrt	Siety Douma
29 mrt	Pop Poelman
30 mrt	Dinie Faber
31 mrt	Betty Schippers
07 apr	Wim Broekema
14 apr	Janna van Dellen
21 apr	Janetta Kloosterman
28 apr	Janny Poelman
05 mei	Gesina Broekema
09 mei	Dirk Notebomer

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	H. Bouwkamp	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer
telefoonnummer: 06-15055988
e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

Uiterlijk maandag 26 februari 2024 naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl



En nog een mozaiek van de kruisiging