

# Kerkwijzer

Contactblad van de  
Protestantse  
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar  
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos  
Compagnonsweg 9  
8434 NV Waskemeer  
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)  
Tel: 06-46996723  
e-mail: [scriba@pkn-lutjegast.nl](mailto:scriba@pkn-lutjegast.nl)

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>  
Mailadres:

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10  
tel: 06 - 46996723  
e-mail: [kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)

Voorplaat: wateroverlast bij  
De Groene Dörpsploats

Inhoudsopgave:

Voorwoord .....	3
Activiteitenagenda .....	5
Lutjegast Zingt agenda .....	5
Bloemen in de kerk .....	6
Aanlevering kopy .....	6
Verjaardagen .....	7
Mutaties .....	7
Gemeenteleden elders .....	7
In memoriam .....	8
Gemeentopbouw .....	10
Van de Kerkelijk werker .....	13
Van de Kerkenraad .....	16
Diaconie .....	21
Workshop Indonesisch koken .....	29
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	32
Verwarming kerk en bijgebouwen .....	35
Kerkbalans .....	36
Kerkdiensten .....	37
Oppas .....	39
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar .....	39
Koffierooster .....	39
Overige roosters .....	41
Algemene Info .....	46
Inleveren kopy Kerkwijzer .....	46

info@pkn-lutjegast.nl

---

## Voorwoord

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar wensen wij elkaar veel heil en zegen toe.

In de meeste verbanden, waarin we elkaar na de feestdagen weer tegen komen hoor je vaak niets anders dan de beste wensen die men onderling uitspreekt.

Op zich niks mis mee, maar het blijft een wens tussen mensen. Bij het elkaar toewensen van veel heil en zegen is er ook nog een andere dimensie aanwezig. Niet alleen horizontaal maar ook verticaal. Dit betekent niet dat het alleen maar van boven komt, maar ook dat het komt van God die om ons heen is.

We hebben als gemeente weer het kerstfeest mogen vieren en stil mogen staan bij het heil voor deze wereld, dat door de geboorte van Jezus Christus tot ons is gekomen.

We kijken uit naar het licht dat iedere dag weer langer is te zien, na een periode van echt donkere dagen voor en na het kerstfeest.

We kijken verwachtingsvol uit naar de dingen die we dit jaar mee zullen maken, of we kijken met enige zorg naar wat er dit jaar op ons pad zal komen.

De eerste week van het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, wanneer we worden geconfronteerd met dieptrieste gebeurtenissen in Oldehove en Leek.

Hier staan we verslagen bij te kijken en voelen ons onmachtig. Wat kunnen we doen?

Niet veel denken we, maar misschien kunnen we toch meer dan we denken, ook al hebben we er soms niet eens zoveel vertrouwen in.

We mogen onze zorgen over onszelf, de oorlogen en al het verdriet in deze wereld neerleggen bij God onze vader.

Hij wil ons omgeven met zijn heil en zegen, waarheen onze weg ook gaat.

Siebrand Douma



## Activiteitenagenda

- 07-01 Nieuwjaarsdienst met High Tea
- 08-01 Moderamen
- 14-01 Tienerdienst
- 15-01 Haken en kaartjes maken
- 18-01 CPL: Jaarvergadering
- 22-01 Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 31-01 Workshop schilderen
- 15-02 CPL: Paardenmelkerij "De Lage Wierde"
- 16-02 Filmavond
- 26-02 Moderamen
- 26-02 **Inleveren kopy Kerkwijzer maart/april**
- 03-03 Tienerdienst
- 08-03 Bijbels diner

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar [kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

## Lutjegast Zingt agenda



### Agenda

( alle avonden aanvang 19:00 uur )

28 januari, mmv organist U.J. Bolt

25 februari, thema Opwekking m.m.v. De Noordermannenband

24 maart, m.m.v. organist Anne Kor Top

**28 April, m.m.v. ??????**

## **Bloemen in de kerk**

Wie wil er op vrijdag of zaterdag voortaan naar Drint om bloemen voor de zondag te halen? Je kunt kiezen voor een kant en klaar boeket, maar vaak is het leuker (en goedkoper) om zelf een boeket samen te stellen uit de voorraad losse bloemen van die dag.

De aanwezige bloemist(e) wil ze wel voor je op de vaas zetten.

Er zijn twee vazen beschikbaar: een lagere groene, ovale vaas, of de wat grotere “weckfles-achtige” vaas. Desgewenst kan er nog een vaas worden aangeschaft.

De bloemen mogen op rekening van PKN Lutjegast worden gezet (er moet wel even een bonnetje worden getekend).

Mogelijk willen meerdere mensen dit op zich nemen – dan hoef je niet elke week.

Aanmelding via mail: [scriba@pkn-lutjegast.nl](mailto:scriba@pkn-lutjegast.nl) of 06-46996723.

## **Aanlevering kopy**

### **Kerkwijzer:**

Berichtgeving in **lettertype Arial 11 en regelafstand 1** inleveren uiterlijk op de 4<sup>e</sup> maandag van elke tweede maand bij:

Siety Douma

Van Diemenstraat 10

e-mail: [kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)

Bovenstaande tekst vindt u op de achterzijde van de Kerkwijzer.

Slechts weinigen leveren aan op de gewenste wijze en naar het mailadres van de kerkwijzer.

Het kost ontzettend veel tijd om alles om te zetten. Denk hierbij ook aan de afstand, het aantal punten na: staat vaak op 8, maar moet zijn 0!! Dit alles kun je wijzigen onder “Alinea” op de pc.

## Verjaardagen

21-01	L. Hoeksema
30-01	J. Oldenburger-Hoogstra
31-01	Bob Hamstra
02-02	J. Hovius
26-02	P. Poelman



## Mutaties

Overleden: L. Veenstra-Kielstra, 6 december 2023, 95 jaar

## Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. F. Huistra-Hijkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 9801 VD Zuidhorn
- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha
- Br. R.P. Terpstra, Hoflaan 31, 9861 BP Grootegast
- Zr. F. van Koten-de Vries, Het Hooge Heem, kamer 014, De Gast 4, 9861 BM Grootegast

## In memoriam

Herinneringen aan het leven van Lutske Veenstra-Kielstra, geboren op 27 september 1928 te Opende.

Tweede in een gezin waar 9 kinderen kwamen. Doordat het een groot gezin was en de laatste een tweeling!!, was het wenselijk dat ze thuis bleef om te helpen in de huishouding. Ze had graag verder willen leren maar in die tijd werd er anders voor haar beslist. Toch heeft ze nog een tijd als kleuterjuf mogen werken.

Ze heeft een goeie jeugd gehad, een gezellig gezin, fijne ouders. En toen kwam ze haar man Johannes tegen op een korenfestival. En het was liefde op het eerste gezicht. Maar !! hij ging een week later voor 3 jaar naar Indië. Ze hebben de liefde in stand kunnen houden door veel met elkaar te schrijven. Toen hij terug kwam hebben ze nog twee jaar verkering gehad en zijn ze op 3 juli 1953 getrouwd.

Ze kregen een mooi gezin met 4 dochters. Ze had graag een jongen gehad, maar ze troostte zich aan de gedachte dat die misschien vanzelf zouden komen. En dat is gebeurd. Ze kreeg er 4 zonen bij, waar ze op ieders eigen wijze een waardevolle band mee had.

Haar leven is niet altijd over rozen gegaan. Haar lichaam heeft veel te verduren gehad, en heeft vele operaties en ziektes overwonnen. Zelfs twee keer was het echt kantje boord. Maar ze krabbelde er altijd weer boven op. Het was haar natuur, hard voor zichzelf. Maar ze klaagde niet.

Ze was een echte huisvrouw. Ze zorgde dat het thuis allemaal op rolletjes liep. Ze was dienstbaar aan haar gezin. Ze hebben moeilijke tijden gekend. Maar ze was samen met haar man een team.

Nadat haar oudste broer overleed heeft ze samen met haar zussen en broers nog een tijd de zorg van haar mem op zich genomen, tot dat die in een verzorgingstehuis ging wonen.

Toen het vanwege de gezondheid van haar man niet langer meer kon hebben ze het grootvee weggedaan en de schuur omgebouwd tot garage. En er kwam een nieuwe auto en nieuwe fietsen. Ze hebben daar heel veel gebruik van kunnen maken. Er zijn met broers en zussen of vrienden vele fietstochten gemaakt. (zonder ondersteuning nog) . En Lutske...die reed altijd de auto. Zo leerden ze op latere leeftijd nog zwemmen en gingen ze wekelijks met mede bewoners uit Lutjegast zwemmen in Oldekerk.



Toen ze kleiner wilden wonen kochten ze een bungalow in Doezum. Ze hebben daar hele fijne jaren gehad en hadden weer meer tijd om met vrienden en vriendinnen leuke dingen te doen waaronder... reizen maken. Ze mocht ook graag koken en bakken. Geen hoogstandjes maar wel heel lekker. En de champignonsoep en de heerlijke kruidkoek waren haar specialiteit.

En toen kwam haar man in 2012 te overlijden. Ze bleef eerst in Doezum wonen maar haar zicht ging erg snel achteruit en haar suikers bleven schommelen met alle gevolgen van dien, en ze voelde zich steeds eenzamer. Er werd voor gekozen om het haar wat aangenamer te maken door haar te verhuizen naar een mantelzorgunit op haar oude adres in Lutjegast. Hier ging het weer de goeie kant op. Ze woonde weer tussen haar dierbaren. Kreeg goeie zorg van haar kinderen. Totdat ze in 2020 haar heup brak. Terwijl men dacht dat dit het einde in Lutjegast zou zijn qua wonen liet zij ons haar doorzettingskracht zien en oefende ze zoveel dat ze uiteindelijk beter liep als voorheen. En dan is het 23 december 2020; ze voelt zich niet helemaal lekker en vanaf dan gaat het snel achteruit. Het blijkt dat ze een hersenbloeding heeft gehad die haar vanaf dat moment totaal afhankelijk maakt. Midden in de coronatijd moest ze revalideren in Nij Bertilla. En dit was beslist niet makkelijk met alle beperkingen daaromtrent. Maar wat een doorzettingsvermogen toonde ze daar. Ze heeft gedaan wat ze kon, maar ze moest leren met een beperking te leven. Op haar 92ste moest ze weer opnieuw leren rijden maar nu met haar elektrische rolstoel. Ze kwam weer thuis in haar huisje. Ze hebben met elkaar geprobeerd haar leven daar weer op te bouwen. Maar haar zorgvraag was te groot om dit samen te kunnen doen. Onvermijdelijk werd haar opname in Het Hoge Heem. Terwijl ook iedereen daar zijn best heeft gedaan, en ze nog steeds veel mensen om zich heen mocht zien, is dit nooit haar thuis geworden. Haar volledige afhankelijkheid en haar lichaam waar ze niet aan kon wennen hebben het haar erg moeilijk gemaakt.

Maar met alles wat ze heeft meegemaakt en heeft moeten doorstaan hebben we haar nooit horen klagen.

Woensdag 6 december jongstleden was de dag dat haar geest nog volop bezig was te vechten voor het leven maar waar haar lichaam aangaf dat het genoeg was. We hebben samen afscheid van haar kunnen nemen en waren bij haar toen ze dit aardse leven verliet.

Namens de familie: Alie Veenstra

## **Gemeentopbouw**

### **Bingo**

Op 17 november 2023 hebben we een prachtige bingo avond met elkaar mogen beleven. Hanne en Joël hadden alles goed voorbereid. Er waren heel veel gesponsorde prijzen, waardoor heel wat mensen met een bingoprijs of een verlotingsprijs naar huis zijn gegaan. Los van de prijzen was het gewoon ouderwets gezellig. En de opbrengst voor World Servants was meer dan € 800,=. Al met al dus een geslaagde avond.

### **Workshop schilderen**

Op **woensdagavond 31 januari 2024** hebben we onze eerste



workshop schilderen onder leiding van kunstenaar Folkert Faber uit Surhuisterveen. De workshopavond zal plaatsvinden van **19.30-22.00 uur in de zaal van de kerk**. De workshopleider heeft onlangs in Surhuisterveen deze workshop (maar dan in meerdere avonden) gegeven. Hij stond er ook voor

open om nog een tweede keer te komen. Volgens hem kan het resultaat dan worden verhoogd. Dit willen we dan ook gaan doen. De datum voor de tweede workshop zullen we nog nader bepalen. Superleuk om de creatieve talenten aan te wenden. Het thema voor inspiratie is het landelijk jaarthema: Ga mee! Dit thema daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Mooie worden om ook te verwerken in een kunstuiting. Voor de workshop heb je materialen nodig (doek, verf etc.). Onze workshopleider neemt alles mee. De kosten voor twee avonden zijn € 15. Ik denk een mooi aanbod om van kunstenaar Folkert Faber les te krijgen. Als de kosten een probleem zijn, dan hoor ik het graag. Er hebben zich tot nu toe 12 personen opgegeven voor de workshop. Er is echter ruimte voor maximaal 20 personen. **Je kunt je dus nog opgeven** bij Pieter Plantinga ([pieter.plantinga@ziggo.nl](mailto:pieter.plantinga@ziggo.nl)).

## **Filmavond**

Op vrijdag 16 februari gaan we weer samen naar een film bij filmhuis Westerkwartier in Leek. De film *Sound of Freedom* wordt dan getoond.

*Tim Ballard is getrouwd met Katherine en werkt*

*voor de CIA, tot hij op een dag ontslag neemt en zich aan een nieuwe missie toewijdt: kinderen uit de handen van kartels en de mensenhandel redden. Hij gaat naar Colombia en slaat de handen ineen met ene Vampiro om de kindersmokkelaars te stoppen.*

Ga mee en laat je verrassen. Geef je nog op bij Pieter Plantinga ([pieter.plantinga@ziggo.nl](mailto:pieter.plantinga@ziggo.nl)).



## **Bijbels diner**

**Vrijdag 8 maart 2024** gaan we

terug in de tijd naar de eerste eeuw en zijn we te gast aan de eettafel van Jezus. Laat je verrassen door de oude gebruiken, gewoontes, groeten en gebaren,

die vandaag de dag nog steeds gebruikt worden. Met Bijbelse inzichten en gepaste humor krijgen we een verhaal voorgeschoteld over het laatste avondmaal zoals Jezus dat met Zijn discipelen vierde. *Vraag iemand mee, buurman/vrouw, collega, zoon, dochter, ouder, vriend, vriendin en reserveer nu jullie plek aan tafel.*

Deze unieke beleving inclusief feestelijke maaltijd is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Tijdens deze avond wordt er een volledige maaltijd geserveerd. Bij opgave vragen we een financiële bijdrage van € 8 per persoon *vanaf 12 jaar en kinderen tussen de 10 en 12 jaar* eten voor € 4. Dit dekt niet de volledige kosten per persoon. Tijdens de avond is er de mogelijkheid om een vrijwillige, extra bijdrage te leveren. De opbrengst hiervan is voor onze gastheer en -vrouw. Zij verzorgen vrijwillig deze avond. Het is hun verlangen om deze avonden voor iedereen beschikbaar te stellen en meer van deze avonden te verzorgen.

Datum: vrijdag 8 maart, van 19:00–21:00 uur

**Schaapskooi, achter de Goede Herderkerk, De Gast 2, Grootegast  
Opgave kan via commissie gemeentebouw**



[pieter.plantinga@ziggo.nl](mailto:pieter.plantinga@ziggo.nl)



## Verhuizen

De meesten van u zijn in hun leven één of meerdere malen verhuisd. Kunt u zich dat nog herinneren? Welke dingen zijn u daar nog het meest van bij gebleven, kunt u een voorbeeld noemen?

Vaak hoor je mensen niet over wat ze tegenkwamen in de keuken, de kamer of de slaapkamer.

Nee, vaak gaat het over wat ze allemaal nog tegenkwamen op zolder of in de garage. Dingen van de lagere school, oude fotoboeken. Een doos met rekeningen en aankoopbewijzen. Kerstspullen van 30 jaar terug. Nog oude babykleertjes en noem maar op. Heel vaak weten we niet eens wat er allemaal ligt. Het is ook een plek waar we niet vaak opruimen en soms niet eens vaak komen. Die twee dingen hebben met elkaar te maken. In de keuken en de kamer leef je elke dag en dat wil je graag wat netjes hebben. Dus je ruimt af en toe op. Sommige dingen gooi je weg, en andere dingen waar je geen afscheid van wilt nemen breng je naar..... de zolder.

En als je dan gaat verhuizen dan ga je het tegenkomen. Dan komen ook de herinneringen die je er aan hebt weer boven. Mooie en soms ook minder mooie. Maar ook het werk om het van zolder van woning A naar de zolder van woning B te verhuizen.

Je denkt dat je bijna klaar bent met verhuizen maar dan komt de zolder of het rommelhok nog. En mensen, wat kom je daar wat tegen. Dan gaat het pas een last worden. Jarenlang lag het op een plek waar niemand er last van had, maar dan kom je het weer tegen.

Ook moeten we in ons leven soms opruimen. Afscheid nemen van dingen. Welke dingen in ons leven hebben we afscheid van moeten nemen? Hiermee bedoel ik niet materiële dingen, en ook niet personen

in ons leven, maar van gedachtes, handelingen, verkeerde gewoontes. Dingen die we in ons leven fout hebben gedaan. U zult vast nog dingen weten die niet altijd even goed zijn gegaan. Misschien in de opvoeding met uw kinderen, misschien reacties op andere mensen. Misschien hebben we mensen bedrogen, of voorgelogen. Misschien hebt u wrok gevoelens gehad richting andere mensen. Ieder heeft zijn eigen dingen in zijn leven gedaan of meegemaakt. Dingen die we het liefst ver weg stoppen, op een plek waar we het niet weer hoeven tegen te komen. Misschien ook wel op dat rommelzoldertje waar we toch niet vaak komen. Wegstoppen, niet meer aan denken.

En let op: weg stoppen is iets anders dan opruimen. Als ik mijn kinderen vraag hun spullen die in de kamer rondzwerfen op te ruimen, dan wil ik het niet op een andere kast of in een hoekje weer tegenkomen. Ik zeg tegen mijn kinderen altijd: Opruimen is dingen op de plaats neerleggen waar het hoort. Vuile sokken horen in de wasmand, boeken in de boekenkast, stripboeken op hun eigen kamer. Dat is opruimen. En niet stiekem ergens in een hoekje drukken waar heit het niet meer ziet.

Ook de dingen die naar zijn in uw leven, die u fout hebt gedaan, die een ander u heeft aangedaan moeten opgeruimd worden. Moeten neergelegd worden op de plaats waar het hoort. Want anders komt u het vroeg of laat weer tegen. En wanneer gebeurt dat vaak? Als u gaat verhuizen.

Ik kom het af en toe in mijn werk ook tegen, als mensen voor hun laatste verhuizing staan. Ik bedoel hiermee dat ze van het aardse leven hier, naar het hemelse Jeruzalem verhuizen, nog dingen op hun zolder of in hun schuur tegenkomen. Dat mensen gaan twifelen: heb ik wel goed genoeg geleefd?

En natuurlijk, het is nooit te laat om op te ruimen. Dat kan ook op het eind van uw leven. Het opruimen is dan net zo goed als wanneer u het gedurende uw hele leven af en toe hebt opgeruimd. Kijk naar de misdadiger die bij Jezus aan het kruis hing. Hij erkende dat hij zondig was, een paar uur voor hij stierf. Jezus zei: heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Er is alleen één groot nadeel. U heeft het uw hele leven met u mee

moeten sjuwen.

Telkens in uw leven komen er van die verhuismomenten waarop u het weer tegenkomt, en het weer pijn doet. Als u niet opruimt dan moet u de last telkens met u meedragen.

Want als je de dingen neerlegt waar ze horen, dan mogen we ze daar ook laten. We hoeven en mogen dan zelfs niet meer achterom kijken. Dan moeten we het ook loslaten.

Het is goed om dingen zo snel als het mogelijk is op te ruimen. Door het te brengen waar het hoort. Bij het Kruis. Daar mogen we het neerleggen. Niet langer op het rommelzoldertje, of in de garage; nee, bij het kruis. We mogen het in gebed brengen. De pijn die we meenemen in ons hart, het verdriet wat we hebben, maar ook onze schuld. Als we het daar neerleggen, en het daar laten, zal God de pijn, het verdriet en het schuldgevoel wat we misschien als een last met ons meedragen, bij ons wegnemen.

Dan mogen we leven zonder last. Dan mogen we leven zoals Psalm 32 zegt: **Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven.** We mogen dan gaan leven zoals God het voor zijn kinderen voor ogen heeft. Een gelukkig leven zonder deze last.

Maar wat ook belangrijk is, dan komt u het niet meer tegen als u ooit gaat verhuizen naar het nieuw Jeruzalem.

Misschien een mooi voornemen voor het nieuwe jaar. Ik wens u alle goeds en veel zegen voor 2024.

Reinder de Roos

## Van de Kerkenraad

### Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 27 november 2023

#### Opening

De preses opent de vergadering met het lezen van Openbaring 3: 14-22. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte volgt de onderstaande overdenking van ds Buskes.

*Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.*

Het geloof geeft te denken, maar het is niet door ons uitgedacht of uitgevonden. Het geeft ons stof tot nadenken. Gelovig denken is nadenken over wat God ons zegt, voorzegt.

Daarom wijst de mens Jezus boven zichzelf uit. Het is God die in Jezus naar ons toekomt.

De kerk spreekt over de menselijke en de goddelijke natuur van Jezus.

Martin Luther King zegt het wat eenvoudiger: Jezus heeft eeuwig gelijk.

Als Jezus tot ons spreekt, spreekt God tot ons. Als Jezus in ons leven komt, komt God in ons leven.

In een lied uit 1970 zingt Ramses Shaffy over The shrine of God. En het woord shrine betekent tempel. Het lied eindigt met het getuigenis, dat er maar een plaats voor God is: in de harten van de mensen. Jezus zegt: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Wie hem binnenlaat, laat God binnen. Dan heeft Jezus zijn doel bereikt: God woont in ons hart en dan gaat er wat gebeuren, want Jezus heeft eeuwig gelijk! Martin Luther King wist het en roept alle mensen op, ongeacht hun huidskleur, om naar Jezus te luisteren en hem te volgen. Hij wist: als God in ons leven komt, dan gaat er wat gebeuren!

Wat? Dat ga je merken, als je Jezus in je hart en leven binnen laat.

Daarna gaat hij voor in gebed.

#### Vaststelling agenda

Aan de agenda wordt het in september ontvangen nieuwe beleidsplan van de classis toegevoegd. Aangezien dit onderwerp te uitgebreid is om nu te behandelen schuiven we dit door naar de vergadering van 22 januari volgend jaar.

#### Mededelingen:

Voor Reinder de Roos is sacramentsbevoegdheid aangevraagd. Door het Breed Moderamen zijn nog enkele punten aangedragen waaraan



moet worden voldaan. Belangrijkste punt daarin is een arbeidsovereenkomst voor de duur van drie jaar. Besloten wordt om Reinder een contract voor onbepaalde tijd te geven.

Notulen 25 september 2023

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

Zaken uit de notulen

- Op zondag 1 oktober is door diaken Harko Bouwkamp, na de dienst, het verbindingsformulier ondertekend, omdat de bevestiging tussen twee kerkenraadsvergaderingen in lag.
- De oude stoelen uit de bergruimte in de kerk zijn naar Pikulan gegaan en zijn ook al door Pikulan verkocht.
- Van de oude leverancier van energie heeft de kerk € 2.900,00 terug ontvangen.
- De pastorie is verkocht aan de hoogste bieders.
- De brieven inzake inschrijving in LRP komen nog maar mondjesmaat binnen.
- De boekhoudster, Gretha van der Velde, stopt per 1 januari 2024. Inmiddels is Dinie Nijenhuis bereid gevonden haar taken over te nemen.
- Ringvergadering 5 oktober is niet door ons bezocht. Er is daar onder andere gesproken over het thema Veilige Kerk. Over dit onderwerp zou ook een artikel in ons eigen beleidsplan moeten worden opgenomen. Er moet een vertrouwenspersoon zijn tot wie men zich kan richten als een situatie daartoe aanleiding geeft. We nemen dit mee in het overleg met de kerken van Doezum c.s.
- Ambtsdragersverkiezing  
In 2024 zijn in principe aftredend de preses en de enig overgebleven ouderling. Er worden namen genoemd die door de preses worden bezocht.  
De diaconie vergadert nog over namen van kandidaten; deze geven ze nog door.  
In het najaar van 2024 mogen de diakenen Dirk Notebomer (september) en Johan Gorter (oktober) aftreden.

Ingekomen stukken:

- Preekrooster 2024: alle zondagen zijn ingevuld.
- Vergaderrooster 2024: de gemeenteavond wordt vastgesteld op 18 maart 2024. Voor de bijeenkomst met de bezoekermedewerkers wordt besloten om het uitgestelde bezoek aan de Voedselbank nu door te laten gaan.  
Verder wordt besloten om in het najaar van 2024 geen gemeenteavond te houden.
- Verslag overleg kerken Doezum cs 20 september 2023: hierin is de wens vastgelegd om als kerkenraden eens gezamenlijk te vergaderen. Inmiddels is er op 15 november 2023 een nieuwe vergadering geweest; hiervan is nog geen verslag ontvangen.  
Voor wat betreft het houden van een gezamenlijke kerkenraad wordt uitgelegd dat dit is om elkaar te leren kennen. Als er moeilijkheden komen in de gemeente en je kent elkaar reeds, is het gemakkelijker om contact op te nemen met iemand die je al kent.  
Ook wij zijn een kleine gemeente en wij weten ook niet waar we over vijf jaar staan.  
Op de volgende bijeenkomst, op maandag 23 januari in Lutjegast, zal gespreksleider Jenneke Span een presentatie houden. Onze kerkenraadsleden worden bij deze uitgenodigd om die vergadering zoveel mogelijk bij te wonen, als eerste stap naar zo'n gezamenlijke kerkenraadsvergadering.  
Hierbij wordt opgemerkt dat het probleem vandaag de dag is dat de interesse van velen in de kerk afneemt. We proberen organisatorisch de boel te continueren, maar we zouden iets moeten doen aan de oorzaak. We moeten meer kijken naar wat jongeren aanspreekt en daarmee verder gaan en niet bang zijn om de ouderen te verliezen. Mogelijk kunnen we op een zondag twee diensten houden. 's Morgens de reguliere dienst en 's middags een dienst voor jongeren.
- De Classis heeft hun Beleidsplan 2023-2028 toegezonden. Daarin wordt vermeld dat de classis bezig is met het opzetten van een steunpunt voor zwakke gemeentes. Dit is een positief geluid; de Classis heeft er oog voor dat de kerk in eigen dorp in stand kan blijven.
- Begrotingen 2024 van Kerk en Diaconie  
Beide zijn nog niet binnengekomen. Uiterlijk 8 januari 2024 moeten ze binnen zijn, om te worden behandeld in de Moderamenvergadering en vervolgens op de Kerkenraadsvergadering van 22 januari 2024. De begrotingen dienen officieel uiterlijk 15 december te worden ingediend

in FRIS. Indien de begrotingen op tijd binnenkomen zullen ze worden behandeld in de Moderamenvergadering van 11 december aanstaande en kunnen ze na goedkeuring worden ingediend in FRIS.

- Bedankkaartje familie Nijp.

Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

Pastoraat: Alie Jongsma is gestopt als bezoekmedewerkster en Margriet Pantjes is gestart.

Sacramentsbevoegdheid: we gaan de weg vervolgen die reeds in ingeslagen; indien er echter een verzoek voor een doop- of belijdenisdienst komt en de bevoegdheid is nog niet verleend, er bij deze door de Kerkenraad wordt besloten dat Reinder het gevraagde sacrament mag bedienen.

Kerkrentmeesters:

- Opschonen ledenbestand: er blijken meer leden bij onze kerk te staan ingeschreven dan op papier bekend was.

- Overleg CCBB inzake Jaarrekening 2022 van de Kerk.

Dit overleg heeft plaatsgevonden op 20 november 2023.

Het CCBB vindt de financiële positie van onze kerk zwak. Tijdens het overleg wordt het de heren van het CCBB duidelijk dat de waarde van onze onroerende zaken, zoals het kerkgebouw, twee woonhuizen en een perceel land, niet in de stukken worden genoemd. Het CCBB adviseert dit, ook voor de transparantie, wel op de balans op te nemen.

Verder adviseert het CCBB om een meerjarenplan op te stellen.

Nu blijkt dat onze kerk rijker is dan gedacht zal het CCBB de jaarrekening 2022 van de Kerk goedkeuren.

Diaconie: Er wordt hard gewerkt aan de kerstattenties. Verder zal het blad Elisabeth worden verspreid.

Kerkwijzer/kerkbode/website: er is een verzoek binnengekomen om op de website de tijd van de kerkdienst te vermelden, met name als die om 11.00 uur is.

Beamer/video: geen

Algemene verslagen:

Classis / Ring: geen

Gemeenteopbouw: geen

Commissie Bijzondere Diensten: Kerstdienst is rond. Kees de Wit maakt een flyer voor verspreiding huis-aan-huis.

Handig is om deze flyer gelijktijdig met de Elisabeth te bezorgen, bij voorkeur rond 20 december.

Censura Morum

Er is geen bezwaar om op zondag 21 januari 2024 met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Rondvraag

Het hekje naast het orgel zit los. Dirk Notebomer zal ervoor zorgen dat dit wordt gerepareerd.

Er wordt gevraagd wie er bij een overlijden een In Memoriam maakt en indient bij de Kerkwijzer.

Tot dusver kregen we deze copy via de voorganger. Reinder is gewend om indien de familie zelf een in memoriam in de rouwdienst doet, de familie te vragen dit zelf te verzorgen.

Sluiting

Reinder de Roos sluit af met dankgebed, waarna de preses ieder wel thuis wenst.

## Diaconie

### De Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten van dit jaar. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook onze gemeente doet ook dit jaar weer mee aan de Paasgroetenactie.

Aan elke kaart zit een tweede kaart vast, deze kan de gedetineerde versturen.

Binnenkort liggen de kaarten weer in de hal. Helpt u ook mee door één of twee kaarten te schrijven?

Let op! Zet geen persoonlijke gegevens op de kaart, alleen een wens of bemoediging en alleen een naam of voornaam. (Dus GEEN adres, telefoonnummer, of mail e.d.!)

Meer info vind u op:

<https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Hier staat ook een instructiefilmpje mocht u het nog even rustig na willen kijken.

U kunt het ook nalezen op het instructievel bij de kaarten in de hal.

### Kerstkaarten Pikulan adoptiekinderen

Ieder jaar sturen we kerstkaarten naar de Pikulan adoptiekinderen, ze hebben ook een kaartje terug gestuurd.

Gracia Meinita Kurniasari (12 jaar)



To: Diaconie Protestantse Gemeente te Lutjegast & dhr. Johan Gorter



Merry Christmas 2023  
— and — ❄️  
Happy New Year 2024

Name: Gracia Meinita Kurniasari (07213)

Ambarwati Artasetia (wordt eind februari 11 jaar)



Alex Samudra (9 jaar)

To: Diaconie Protestantse Gemeente te  
Lutjegast Pa. Dhr. Johan Gorle

Merry Christmas 2023  
and  
Happy New Year 2024

Name: Ambarwati A 072 43



To: Diaconie Protestantse Gemeente  
te Lutjegast & dhr Johan Gorle

Merry Christmas  
and  
Happy New Year



Name: Alex Samudra (07256)

## Collectedoelen

Hierbij extra informatie over de collectedoelen voor de komende periode.

21 januari 2024, Kerk in actie, Werelddiaconaat, Bangladesh  
**Boeren helpen beter bestand te worden tegen klimaatverandering**  
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet weggroten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.



28 januari 2024, PKN, Jonge generaties: interactief bijbelspel

### **Interactief Bijbelspel voor jongeren**

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

4 februari 2024, Kerk in actie, Noodhulp: Vluchtelingen Griekenland

### **Opvang voor gestrande vluchtelingen**

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek

18 februari 2024, Kerk in actie, Binnenlands diaconaat:

### **Omzien naar gevangenen**

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

3 maart 2024, Kerk in actie, Zending, Libanon:

### **Predikanten opleiden voor het midden-oosten**

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers.

Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

## **Collecte-informatie**

### **Collectebonnen**

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag, na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de diaconie.

Momenteel zijn de volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- € 0,75 – vel van 20 stuks = € 15,00
- € 1,50 – vel van 20 stuks = € 30,00
- € 2,50 – vel van 20 stuks = € 50,00

### **Een nieuwe collectebon**

Per 1 januari 2024 is er een nieuwe collectebon. Er is gekozen voor een waarde van € 2,50 per bon, de kleur is rood. Een vel van 20 stuks kost dus € 50,00.

De bonnen van € 0,30 worden niet meer verkocht, maar aangekochte bonnen blijven nog steeds geldig, er is immers door de bezitters al voor betaald.

### **Het betalen van de collectebonnen**

Het betalen van de collectebonnen blijft ongewijzigd.

U wordt verzocht de collectebonnen te betalen op IBAN: **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast, o.v.v.: Collectebonnen “en uw naam”.

### **Geven aan de collecte met een QR-code**

U kunt ook aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR-code**. Via de QR-code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR-code kan telkens opnieuw worden gebruikt.



Omdat er 1 QR-code is, is de standaardverdeling als volgt:

**1<sup>ste</sup> collecte: 65%** van het betaalde bedrag

**2<sup>de</sup> collecte: Fonds Gebouwen: 35%** van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1<sup>ste</sup> collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2<sup>de</sup> collecte), door dit in de omschrijving te vermelden.

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App of QR code scan App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhqQ4Ws8cQmWev2tg>

## Workshop Indonesisch koken

Een hobbykok aan de slag in Lutjegast. Ja niet meer en niet minder. Lekker met ons allen Indonesisch koken. In groepjes van 3 gingen we aan de slag. Er werden heerlijke gerechten op tafel gezet. We proefden de echte Rendang pangang van Sumatra en bij voorbeeld de pittige pepesan. Dit is gestoomde vis in een pakketje van bananenblad. Ook de vegetarische nasi en bami vielen goed in de smaak. Beide groepen weten nu ook hoe ze loempia moeten maken. Een leuke bezigheid met de hele groep. We hebben gekookt voor het goede doel. Binnen ons project is er een B poule waarin kinderen zitten die op adoptie ouders wachten. We kunnen nu een jaar een van deze kinderen steunen in ons prachtige project in Batu. Inmiddels is er 200 euro overgemaakt naar de St. PIKULAN. Allen hartelijk dank voor het vertrouwen in ons en de prettige samenwerking met "kook"sterren" van Lutjegast.

We kunnen op 2 fijne avonden terug zien. Aan God de Eer. Elzerd en Gryt Zijlstra promotors St. PIKULAN project Batu

Bovenstaand een stukje van onze kookworkshopleider Gryt Zijlstra. Het was inderdaad een fantastisch gebeuren. We hebben veel geleerd in een gezellige sfeer. Voor de liefhebber hierbij ook nog een recept.

### AYAM ASAM MANIS PEDAS

Pittige zoetzure kippendijen

6 teentjes knoflook

1 kg kippendijfilet

3 stengels sereh ( citroengras)

Olie ( geen olijfolie)

150 gr sambal oeluk

125 gr donkere bastard suiker

Handje vol djeruk purut ( citroenblad)

1, 5 eetlepels tamarinda pasta

Zout

Hak de knoflook fijn, snij de kippendijfilet in stukken, kneus de sereh stengels.

Verhit de olie in een wok of ruime koekenpan, voeg de knoflook toe en bak deze 1 minuut. Niet zwart bakken, dan wordt hij bitter. Voeg de sambal toe en bak dit ook 1 minuut mee. Daarna de suiker toevoegen en een paar minuten karamelliseren. Rustig laten pruttelen. Doe de stukken kip in de pan met bovengenoemd mengsel (boembloe) en bak ze even rondom op hoog vuur. Voeg dan de sereh, de djeruk perut en tamarinde toe en laat de kip ongeveer 20 minuten lekker pruttelen. Voeg eventueel wat zout toe en ga proeven of er nog iets bij moet.





Namens commissie Gemeenteopbouw:  
Pieter Plantinga



## Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar. Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponereerd worden.

### **‘The Joy of Gospel’ in DE NIEUWE KOLK in Assen**

Gospelkoor Reflection uit Assen organiseert op zaterdag 27 januari 2024 een groots en feestelijk concert ‘The Joy of Gospel’ in samenwerking met niemand minder dan Shirma Rouse! Shirma Rouse is een bekende soul- en gospelzangeres met een prachtige stem. Met muzikale begeleiding van een speciaal samengestelde band zingen we bekende en minder bekende, uitbundige en ingetogen gospelliederen. Joy of Gospel betekent letterlijk de vreugde van het evangelie, het goede nieuws!

Maakt dit jou nieuwsgierig? Kaarten zijn verkrijgbaar via koorleden of via een van onderstaande links.

Wanneer: zaterdag 27 januari 2024, aanvang 20.00 uur

Waar: De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, Assen

Meer informatie:

[www.gospelkoorreflectionassen.nl](http://www.gospelkoorreflectionassen.nl)

[www.dnk.nl/agenda-tickets/theater/joy-of-gospel/](http://www.dnk.nl/agenda-tickets/theater/joy-of-gospel/)

[www.eventsforchrist.nl/event/shirma-rouse-en-gospelkoor-reflection](http://www.eventsforchrist.nl/event/shirma-rouse-en-gospelkoor-reflection)





# THE *joy* OF GOSPEL



## REFLECTION SHIRMA ROUSE



Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Entree: € 20,00

Kaartverkoop: Via koorleden en Events for Christ (QR-code)

27 JANUARI 2024 DE NIEUWE KOLK ASSEN

**ChristenUnie**  
Assen

Steenhuis Makelaars BV  
A.H.G. Fokkerstraat 38  
9403 AP Assen  
(0592) 318000  
info@steenhuis.nl  
steenhuis.nl

**STEN  
HUIS**  
STEENGOED  
MAKELAARS

SCAN VOOR  
KAARTEN  




## Verwarming kerk en bijgebouwen

De kerkrentmeesters hebben aan alle gebruikers van de zalen in de kerk een vriendelijk doch dringend verzoek.

In verband met de hoge energiekosten proberen wij deze te monitoren en te drukken.

Echter regelmatig komt het voor dat in de hal en/of in de zalen de verwarming aan staat terwijl er niemand aanwezig is.

Dit kan dagen duren voordat het gesignaleerd wordt met alle nodige kosten.

### **Dit wordt veroorzaakt doordat gebruikers zelf de verwarming inschakelen maar bij vertrek niet weer uitschakelen.**

Dit is niet de bedoeling - daarvoor hebben we al jaren een regeling.

Maakt u gebruik van de zalen dan dient men vooraf te reserveren bij Jakob Jongsma (Tel. of App. 06-52366754 )

Jakob zorgt ervoor dat de zaal die u gebruikt op temperatuur is en later ook weer uitschakelt.

Mocht u door onverwachte omstandigheden zelf de thermostaat bedienen, sein dan wel Jakob in zodat hij kan zorgen voor uitschakeling.

Zo houden we samen onze energiekosten binnen de perken.

Met vriendelijke groet,  
Kerkrentmeesters PG Lutjegast:



Peter van der Heide – Voorzitter  
Kees de Wit

Kerkebalans		Totaal		
2023	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m november	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	39.202,30	0,00	36.961,84	2.240,46



## Kerkdiensten

### Zondag 7 januari 2024

**10.00 uur** dhr J.J. Hoefnagel,  
Sneek  
Ouderling van dienst: K. de Wit  
Diaken van dienst: H. Bouwkamp  
Collecte: Kerk

### Zondag 14 januari 2024

**9.30 uur** ds J. Nottelman, Visvliet  
Voorbereiding Heilig Avondmaal  
Ouderling van dienst: H.J. Faber  
Diaken van dienst: D. Notebomer  
Collecte: Diaconie

### Zondag 21 januari 2024

**9.30 uur** ds J.B. Hoornenborg,  
Opende  
Viering Heilig Avondmaal  
Ouderling van dienst: S. Douma  
Diaken van dienst: H. Bouwkamp  
en J.J. Gorter  
Collecte: Werelddiaconaat –  
Bangladesh

### Zondag 28 januari 2024

**9.30 uur** pastor R. de Roos,  
Waskemeer  
Ouderling van dienst: P.C. van der  
Heide  
Diaken van dienst: H. Bouwkamp  
Collecte: Jonge generaties bloemen

### Zondag 4 februari 2024

**9.30 uur** pastor A. Klomp,  
Drachten  
Ouderling van dienst: S.F. Douma  
Diaken van dienst: D. Notebomer  
Collecte: Noodhulp - vluchtelingen

### Zondag 11 februari 2024

**9.30 uur** Sjrir el Sjaddai, De Wilp  
Voorbereid door CBD  
Ouderling van dienst: K. de Wit  
Diaken van dienst: J.J. Gorter  
Collecte: Kerk (onkosten)

### Zondag 18 februari 2024

**9.30 uur** ds A.J. van der Wiel,  
Leeuwarden  
Ouderling van dienst: H.J. Faber  
Diaken van dienst: H. Bouwkamp  
Collecte: Binnenlands diaconaat

### Zondag 25 februari 2024

**11.15 uur** da M.F. Swart-Andela,  
Leens  
Ouderling van dienst: S. Douma  
Diaken van dienst: D. Notebomer  
Collecte: Kerk

### Zondag 3 maart 2024

**9.30 uur** pastor R. de Roos,  
Waskemeer  
Ouderling van dienst: P.C. van der  
Heide  
Diaken van dienst: J.J. Gorter  
Collecte: Zending – Libanon

### Zondag 10 maart 2024

**11.15 uur** ds K.J. Bijleveld, Burgum  
Ouderling van dienst: S.F. Douma  
Diaken van dienst: H. Bouwkamp  
Collecte: Diaconie

### Woensdag 13 maart 2024

**19.30 uur** ds J. Nottelman, Visvliet  
Biddag voor gewas en arbeid

|

## **Oppas**

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

## **Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar**

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

## **Koffierooster**

07 jan Johanna, Gerrit en Dea

14 jan Marco  
21 jan Johan en Anita  
28 jan Janetta, Jan en Ria  
04 feb Jan Klaver, Tom en Aaltje  
11 feb Tjeerd en Janneke  
18 feb Jacob en Margriet  
25 feb Lolke en Ina  
03 mrt Siety, Pieter en Anneke  
10 mrt Grietje Pera, Evert en Fien





## Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven  
aan scriba en beamerteam

### Kosterrooster

07 jan	Wim Broekema
14 jan	Ruurd Horenga
21 jan	Jakob Jongsma
28 jan	Hein Wijbenga
04 feb	Harko Bouwkamp
11 feb	Allanda Martini
18 feb	Wim Broekema
25 feb	Ruurd Horenga
03 mrt	Jakob Jongsma
10 mrt	Hein Wijbenga



### Kerkautorooster

07 jan	Hielke Faber
14 jan	Dirk Notebomer
21 jan	Tjeerd Hoekstra

*Voor het aanvragen van  
de kerkauto kunt u  
contact opnemen met  
diaken Dirk Notebomer:  
06 – 50 23 03 72*

28 jan Lolke van der Veen  
04 feb Wim Broekema  
11 feb Kees de Wit  
18 feb Hielke Faber  
25 feb Dirk Notebomer  
03 mrt Tjeerd Hoekstra  
10 mrt Lolke van der Veen





## Oppasrooster

07 jan	Noa Riemsma
14 jan	Margriet Bouwkamp
21 jan	Yenthe Plantinga
28 jan	Wiesje Bronsema
04 feb	Enna Bouwkamp
11 feb	Gerdine Broekema
18 feb	nvt ivm voorjaarsvakantie
25 feb	Ilona Martini
03 mrt	Gerdine Broekema
10 mrt	Noa Riemsma

## Organistenrooster

07 jan	Martin van der Velde
14 jan	Martin van der Velde
21 jan	Jan Dirk Kiestra
28 jan	Martin van der Velde
04 feb	Henk Koning
11 feb	Sjir el Sjaddai, De Wilp
18 feb	Jan Dirk Kiestra
25 feb	Piet Dijkstra
03 mrt	Martin van der Velde
10 mrt	Piet Dijkstra



## Video- en Beamerrooster

07 jan	Jakob Jongsma / Wim Broekema
14 jan	Anita Gorter / Johan Gorter
21 jan	Marco de Jong / Bertus Douma
28 jan	Evelien Kroese / Anneke Plantinga
04 feb	Anita Gorter / Johan Gorter
11 feb	Evelien Kroese
18 feb	Jan Notebomer / Wim Broekema
25 feb	Marco de Jong / Anneke Plantinga
03 mrt	Jakob Jongsma / Bertus Douma
10 mrt	Jan Notebomer / Johan Gorter



## Lectorenrooster

07 jan	Dicky Klaver
14 jan	Gesina Broekema
21 jan	Dirk Notebomer
28 jan	Siety Douma
04 feb	Pop Poelman
11 feb	Dinie Faber
18 feb	Betty Schippers
25 feb	Wim Broekema
03 mrt	Janna van Dellen
10 mrt	Janetta Kloosterman



## Algemene Info

### Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

### Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	H. Bouwkamp	

### Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer  
telefoonnummer: 06-15055988  
e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis  
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

## Inleveren kopy Kerkwijzer

**Uiterlijk maandag 26 februari 2024 naar: [kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)**

*Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl*