

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 06-46996723
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>

Mailadres:

info@pkn-lutjegast.nl

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 06 - 46996723
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Voorplaat: paddenstoel (foto Diederika)

Inhoudsopgave:

Voorwoord.....	2
Activiteitenagenda.....	3
Verjaardagen	4
Mutaties	4
Gemeenteleden elders.....	4
Inzameling kalenders	5
Ledenadministratie.....	5
Winterseizoen 2023-2024.....	6
Van de Kerkelijk werker	7
Uitreiking preekconsent	8
Van de Kerkenraad	9
Een nieuw begin	12
Zingend naar advent.....	13
Kerstnachtdienst	13
In herinnering Frits Gerard Nijp	14
Diaconie	15
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	19
Kerkbalans	22
Kerkdiensten	23
Oppas	24
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar.....	24
Koffierooster.....	24
Overige roosters	25
Algemene Info.....	28
Inleveren kopy Kerkwijzer	28

Voorwoord

De herfst heeft zijn intrede gedaan en ondertussen is de klok ook alweer een uur naar achteren gezet in verband met de wintertijd. De kerkelijke kalender start weer van voor af aan.

De decembermaand staat voor een aantal feestdagen (naast Advent en Kerst, Sint Nicolaas en Oud en Nieuw). Hoewel, als je de kalender van bijzondere dagen op internet opent dan val je helemaal om, want dan is er elke dag wel iets bijzonders te gedenken of te vieren.

En nu de zomer bijna voorbij is, het strakjes weer kouder, natter en donkerder wordt, heb ik zin in de herfst. De natuur is wat mij betreft op haar mooist tijdens de herfst. De bomen krijgen mooie kleuren, de luchten zijn vaak prachtig en de koude lucht met een najaarszonnetje in je rug geven je een fit en gelukkig gevoel.

De herfst is voor veel mensen een lastige periode. Een tijd van grote verandering en aanpassing, zowel naar buiten als naar binnen gericht. Niet alleen maakt de warmte van de zomer plaats voor kouder en natter weer, ook krijgen we veel minder zonlicht overdag.

De warmte kunt u voelen tijdens de vieringen in de verschillende deelgemeenten. Met het Oogstfeest danken wij God voor de gaven die wij mogen ontvangen uit zijn hand.

Peter van der Heide

Activiteitenagenda

- 09-11 CPL – Politie Westerkwartier, voorlichtingsavond
- 13-11 Moderamen
- 17-11 Bingo-avond ten bate van World Servants
- 26-11 Eeuwigheidszondag
- 26-11 Derde avond Lutjegast zingt
- 27-11 Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 03-12 Tienerdienst
- 05-12 Eerste avond “Een nieuw begin”
- 11-12 Moderamen
- 21-12 CPL – Kerstviering
- 24-12 Kerstnachtdienst
- 25-12 Eerste kerstdag
- 31-12 Oudejaarsdienst
- 02-01 **Inleveren kopy Kerkwijzer januari/februari**
- 07-01 Nieuwjaarsdienst
- 14-01 Tienerdienst

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorps huis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

Verjaardagen

11-11 Jaap Veenstra
12-11 Henk Hamstra
02-12 H. Wiersma-van der Vaart
07-12 A. Martini-Bosklopper
18-12 W. Glas
31-12 C. van Dellen-Wiering



Mutaties

Verhuisd:

F. van Kotten-de Vries, naar Het Hooge Heem, zie onder
Rikus en Anja van der Velde, naar De Onderneming 1, 9861 AR
Grootegast

Grietje Notebomer, naar Kompasstraat 2C, 9866 AP Lutjegast

Overleden:

Frits Gerard Nijp, Hilmahuisterweg 3, 15 september 2023

Uitgeschreven: familie Willekes-Heida, Abel Tasmanweg 55

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De Gast 4, 9861 BD Grootegast, appartement 003
- Zr. F. Huistra-Hijlkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 9801 VD Zuidhorn
- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha
- Br. R.P. Terpstra, Hoflaan 31, 9861 BP Grootegast
- Zr. F. van Kotten-de Vries, Het Hooge Heem, kamer 014, De Gast 4, 9861 BM Grootegast

Inzameling kalenders

Beste mensen,

De tijd van het uitdelen van de kalenders is weer aangebroken, alhoewel er niet veel kalenders meer worden uitgegeven.

Toch zou het mooi zijn als u de kalenders van 2024 die u niet gaat gebruiken bij mij wilt brengen of in de brievenbus wilt doen.

Dan zal ik medio januari zorgen dat ze op de plaats van bestemming komen.

Ze gaan dan net als andere jaren naar de organisatie Zienn.

Dat is een organisatie voor mensen die opvang en ondersteuning nodig hebben.

Namens hen bedankt.

Hartelijke groeten Hillie van der Molen

Ledenadministratie

Herinnering m.b.t. invullen + inleveren brief LRP (Leden Registratie van de Protestantse kerk)

In de maand oktober is op alle adressen waar gemeenteleden geregistreerd staan een brief bezorgd om gegevens te controleren. Inmiddels zijn er al meerdere ingevulde brieven door ons ontvangen.

Om de registratie (LRP) weer volledig actueel te maken zijn de recente gegevens van alle adressen noodzakelijk. Als u de brief nog niet hebt ingevuld en geretourneerd vragen we u dit voor 1 december 2023 te doen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de tekst van de brief. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar:
kerkrentmeesters@pkn-lutjegast.nl

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Lutjegast

Winterseizoen 2023-2024

Hallo allen,

Het seizoen is weer opgestart en de aangeboden (gespreks)kringen worden bezocht door een groot aantal gemeenteleden. De eerste "Lutjegast zingt" avonden zijn geweest en ook het creatieve proces bij kaartjes maken en haken/breien is weer volop aan de gang. In de komende periode gaan we met 10 personen naar de Young Messiah en meer dan 20 personen hebben zich opgegeven voor de workshop Indonesisch koken. Een mooie ondersteuning voor het werk van Pikulan.

Een avond waar u zich niet voor hoeft op te geven is de **Bingo-avond**. Deze vindt plaats op **vrijdag 17 november om 19.30** uur in de kerkzaal. De opbrengst van de bingo-avond is voor World Servants. Hanne en Joël Plantinga hebben hier in de dienst van 8 oktober een toelichting op gegeven. Samen gaan ze met een groep naar Sierra Leone om daar schoollokalen te bouwen. Hanne en Joël zijn druk bezig om prijzen te krijgen van bedrijven voor de bingo en de verloting. Uiteraard moeten er wel mensen zijn om de prijzen te winnen.

Zet de datum in je agenda en kom!

Voldoende te doen binnen onze gemeente en mooi dat we zo met elkaar onderweg zijn.

Namens commissie gemeentopbouw
Pieter Plantinga



Langzaam hebben we de afgelopen maand afscheid moeten nemen van het mooie weer. De herfst is begonnen, straks begint de winter. Ook deze tijd heeft zijn charme. De (hout)kachel mag weer aan, kaarsjes op tafel, en het werken en genieten in de tuin is voorbij.

Dit geeft misschien ook wat tijd voor dingen binnen de kerk. De activiteiten zijn alweer los. Verderop in het kerkblad is nog een uitnodiging voor een geloofsverdiepende studie.

Onlangs mocht ik mijn preekconsent ontvangen. Deze is 31 oktober jl. in Groningen officieel aan mij uitgereikt. Iets om dankbaar voor te zijn.

U heeft mij nog niet vaak in de zondagse dienst gezien, maar dit komt doordat het rooster van 2023 al rond was. Op zondag 26 november mag ik bij u voorgaan in de dienst op eeuwigheidszondag. Volgend jaar sta ik vaker ingeroosterd om een zondagse dienst te mogen leiden.

Nog iets uit mijn persoonlijke leven. Onlangs ben ik gestopt als kerkelijk werker in Zwaagwesteinde. Daarvoor in de plaats ben ik als taxichauffeur begonnen. Dit bevalt tot nu toe goed. Ik mag ook op deze manier mooie gesprekken met mensen hebben. Een andere manier om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk.

Een vriendelijke groet vanuit een regenachtig Waskemeer!

Reinder de Roos

Uitreiking preekconsent

Op dinsdag 31 oktober mochten wij aanwezig zijn in de monumentale Stefanus kerk in Noorddijk.

Op deze middag werden een 6 tal preekbevoegdheden (consenten) uitgereikt aan diverse pastorale medewerkers.

Na een korte inleiding en gebed werd de eed afgelegd en de consenten uitgereikt.

Wij waren aanwezig omdat onze kerkelijk werker Reinder de Roos het consent kreeg uitgereikt om te kunnen voorgaan in onze diensten.

Met dit consent kan hij ook voorgaan in de hele classis Groningen/Drenthe.

Wij hebben, ook namens u, Reinder van harte gefeliciteerd en wensen hem Gods zegen toe.

Peter van der Heide
Kees de Wit





Van de Kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 25 september 2023

De preses opent de vergadering met het lezen van Jesaja 2: 1-5. Naar aanleiding van dit bijbelgedeelte volgt de onderstaande overdenking.

Zij zullen de oorlog niet meer leren.

Uitgesloten dat wie in Jezus Messias gelooft, zijn hoop bouwt op zwaarden en speren.

Onze wereld is altijd bezig ploegscharen en snoeimessen om te smeden tot zwaarden en speren. De bijbel is vervuld van de verwachting, dat het oorlogstuig zal worden getransformeerd in landbouwwerktuigen. In het Nieuw Jeruzalem zullen de eer en de

heerlijkheid der volken worden ingebracht: geen atoombommen en geen napalm, maar ploegen en maaimachines. Niet bewapenaars, maar vreedstichters worden door Jezus zalig gesproken. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Dat is een belofte, maar elke belofte is ook een gebod. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Toekomstige tijd: zo zal het eens zijn! Daarom: jij zult de oorlog niet meer leren. Gebiedende wijs: zo moet het nu al, omdat het zo eens zijn zal! Het is afschuwelijk, dat de kerk nog altijd aan het discussiëren is over het probleem van de oorlog, alsof getuigenissen van Jesaja en Micha ons niet op het hart binden, dat het niet mag, omdat God het niet wil. Meer dan ooit is het nodig, dat wij tot elkaar zeggen: “komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren en het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen”.

De preses gaat voor in gebed.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Mededelingen:

Bijeenkomst Kerkenraad/bezoekmedewerkers wordt uitgesteld naar voorjaar (maart/april) 2024.

Zaken uit de notulen

- De kerkelefoonkastjes zijn naar Pikulan gegaan.
- De oude stoelen zouden naar de rommelmarkt gaan, dit is niet gebeurd. Kees regelt dat ze naar Pikulan gaan.

Ingekomen stukken

- Brief CCBB inzake Jaarrekening 2022 Kerk. Er wordt gevraagd een datum te plannen voor overleg met onze kerk over bedoeld stuk.
- Verslag van overleg Doezum-Lutjegast-Visvliet-Opende van 29 juni 2023.

Siebrand is afgelopen 20 september naar de vergadering/overleg Doezum-Lutjegast-Visvliet-Opende geweest. Gevraagd werd of er een keer een gezamenlijke kerkenraad kan komen. Of dit door gaat en wanneer is nog niet bekend.

- Uitnodiging kerk Opende/Kornhorn

Kerk Opende/Kornhorn is verbouwd en heeft aanstaande zondag de opening. Omdat wij deze zondag bevestiging van een ambtsdrager hebben wordt er besloten een kaart namens de gemeente te sturen.

Pastoraat/kerkelijk werker

Getracht wordt meer ouders te betrekken bij de avonden voor ouders van jonge kinderen.

Kerkrentmeesters:

- Nieuw energiecontract is inmiddels afgesloten en gaat 1 november 2023 in.

- Verkoop pastorie: kerkenraad heeft meerdere keren afgekondigd dat de pastorie in de verkoop gaat. Men had tot 31 juli de gelegenheid om hier bezwaar aan te tekenen. Niemand uit de gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Per 1 oktober gaan de huurders uit de pastorie. Pastorie is rondom al schoongemaakt. Er moet gekeken worden of er ook een leegstandscontract opgesteld moet worden aangezien de pastorie dan niet bewoond wordt.

- De ledenlijst van de gemeente is bijgewerkt. Kerkrentmeesters gaan aan de slag om elk geregistreerd lid aan te schrijven.

- Einde van 2023 wil Gretha van der Velde stoppen met haar functie als boekhoudster. Er wordt een opvolger gezocht.

Algemene verslagen

- Evaluatie Startzondag/Struuntochtdienst: De kerkenraad kijkt, ondanks de iets tegenvallende opkomst, terug op een mooie dienst en dag met een leuke vossenjacht, gezellige lunch en een waardevolle dienst.

Classis / Ring

Classis: Reinder geeft aan dat 'Veilige kerk' ook voor ons als gemeente een aandachtspunt kan zijn. Het houdt in dat de kerkenraad weet wie je in welke situatie kunt benaderen. Ook instanties buiten de gemeente/kerk om. Hielke gaat bekijken of hij in de gelegenheid is om deze classis te bezoeken. En mocht hij gaan dan gaat hij in de volgende kerkenraad een samenvatting geven van wat er besproken is.

Wat verder ter tafel komt

- Voor ons als gemeente heeft Reinder toegevoegde waarde en is er het voorstel om de uren van Reinder naar 14 uur te zetten. Financieel is dit mogelijk, kerkenraad stemt hier mee in. Reinder is gevraagd of hij het ziet zitten om 14 uur te gaan werken en gaat hiermee akkoord. Per 1 oktober wordt het contract verhoogd.
- 31 oktober is de uitreiking van het preekconsent van Reinder. Peter en Kees gaan naar deze gelegenheid.
- Als vervolg op het verleende preekconsent zal er sacramentsbevoegdheid voor onze kerkelijk werker worden aangevraagd.

Sluiting

Dirk Notebomer sluit af met het voorlezen van Lied 975, waarna de preses ieder wel thuis wenst.

Een nieuw begin

Hoe zou u uw geloofsleven op dit moment willen omschrijven? Is het bloeiend, levendig, verrijkend? Prachtig, ik zou u willen aanmoedigen om dat zo te houden. Maar misschien is het ook wel kalm, kabbelend, een sleur. Misschien is het goed om er nieuw leven in te blazen. In beide gevallen zou ik u willen uitnodigen om samen met een groep mensen een stukje verdieping te gaan zoeken. Dit wil ik aan de hand van het volgende boek gaan doen.



De auteur omschrijft het als volgt:

Het is een eenvoudige, geloofsverdiepende studie, en aan de hand van Gods Woord zal het een duidelijk en stevig fundament leggen onder een vernieuwd christelijk leven.

In 10 dinsdagavonden gaan we door het boek heen. Tussen de avonden door vraagt het ongeveer een half uur tot een uurtje om thuis met de vragen aan de slag te gaan. Ik zou graag op 5 december beginnen, zodat we 16 april het kunnen afsluiten. Bent u nieuwsgierig, heeft u belangstelling, of gewoon nog wat vragen? Schroom niet en neem even contact met mij op.

reinderderoos@gmail.com of 06-15055988.



Zingend naar advent

Op zondag 26 november, aanvang 19 uur vieren wij onze derde Lutjegast zingt avond in de Kandelaar.

Wat hebben wij genoten de vorige zangavonden. Samen uit volle borst het zingen van bekende liederen, luisteren naar een lied op de beamer, en het prachtige orgelspel.

Fijn dat wij op deze manier ook samen kerk kunnen zijn.

De 26e heeft als thema: **Zingend naar advent.**

Lieder ter voorbereiding op de geboorte van onze Heer.

In de hal liggen de intekenlijsten waarop u uw voorkeursliederen kunt intekenen.

Vanwege de kerstnachtdienst is er in december geen Lutjegast zingt avond.

Allen hartelijk welkom.

Kerstnachtdienst

Op Kerstavond, zondag 24 december, 22.00 uur bent u van harte welkom in de Kerstnachtdienst in de Kandelaar.

Dit jaar wordt het een traditionele dienst in onze prachtige verlichte kerkzaal. De voorganger is de heer Jan Jacob Hoefnagel uit Sneek.

Onze eigen Bazuin zal de muziek en begeleiding verzorgen.

Samen zingen, luisteren en herdenken dat onze Here Jezus Christus is geboren.



Wij nodigen u van harte uit dit met ons te vieren.

In herinnering Frits Gerard Nijp

Hoewel het overlijden en de begrafenis van mijn vader nog maar een aantal weken geleden is, voelt het al zo lang terug dat ik die bekende, lieve stem voor het laatst heb gehoord. Papa was één van de personen die de laatste jaren altijd om mij heen was. 's Morgens begonnen we met koffie en 's avonds eindigden wij ermee. Dat is een natuurlijke bijkomstigheid van het naast elkaar wonen, tenminste in ons geval.

In mei 2020 zijn mijn ouders, Heero en ik naast elkaar komen wonen in het buitengebied bij Lutjegast. We waren de koning te rijk! Toen dit alles op ons pad kwam heeft geen van ons vieren een moment getwijfeld; dit wordt ons plekje, hier beleven wij een mooie oude dag! In het najaar van 2020 begon mijn vader te kwakkelen met zijn gezondheid. Met goede medicatie leek de kwaal die we eerst voor ogen hadden verholpen maar in het voorjaar van 2021 ging papa weer achteruit. In maart hoorden we de verpletterende uitslag kanker en de daarbij horende levensverwachting.

Samen met mijn broer en zus en hun gezinnen hebben we er voor gezorgd zoveel mogelijk bij mijn ouders te zijn. Op de een of andere manier leefden we bewuster, het ene moment was nog kostbaarder dan het andere. Het was voor ons allemaal een weg zoeken in het onbekende. Op een gegeven moment is er misschien een punt van berusting voor papa geweest. Hij zei toen tegen mij: "Jij zegt altijd: Het komt zo als het komt..." En zo was het ook, we hadden geen keuze maar we probeerden zo goed mogelijk te navigeren op de ons bekende feiten. We hebben alles met elkaar in overleg gedaan, papa was steeds de leidende factor in alles. Maar ook tijdens zijn ziekte bleef hij naar ons toe betrokken, lief, belangstellend. Hij wilde absoluut niet dat het alleen om hem draaide maar om ons allemaal.

Mijn vader was een makkelijke, luchtige, rommelige en humoristische man. Hij kon een stevige mening hebben en achteraf gezien had hij ook vaak gelijk. Mijn vader had en mijn moeder heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dit zie ik bij mijn zus en mezelf ook terug; we vinden het akelig als mensen gedupeerd worden en het is zo jammer dat de maatschappij minder sociaal lijkt te worden.

In de dagen na het overlijden van mijn vader waren de voorbereidingen van de uitvaart in volle gang. In deze periode zijn we als gezin veel bij elkaar geweest, uiteraard met mama en al onze kinderen, het was een warme en waardevolle tijd. We voelen ons enorm verwend en gesteund met aandacht en liefde door familie en vrienden, daar zijn we dankbaar voor.

Dus lieve pap, ik zal rustig doorgaan met het dagelijks leven want ook ik heb geen keuze.

Je bent elke dag bij mij in al mijn doen en laten want alleen met die gedachte wordt het gemis iets draaglijker.

Lizze Stulp-Nijp
namens de familie Nijp

Diaconie

Van de Diaconie

Inzameling zending en werelddiaconaat

In oktober heeft u van bericht gehad voor de inzameling zending en werelddiaconaat.

Misschien heeft u al gegeven, dan hartelijk dank daarvoor!

Heeft u nog niet gegeven, wilt u dan alsnog overwegen om dit te doen?

Er is zoveel aan de hand in de wereld, er is veel behoefte aan hulp. En er zijn nog altijd mensen wie het evangelie niet heeft bereikt. Met uw bijdrage kunnen we hier wat aan doen. Van harte aanbevolen!

Collectedoelen

Hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

Collecte Kerk in Actie (Najaarszending), zondag 12 november 2023

Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit

voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
Meer lezen; kerkinactie.nl/blogbierman of kerkinactie.nl/socialekerkcolombia

Collecte Protestantse Kerk (Pastoraat), zondag 26 november 2023

Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster

Adventscollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel), zondag 3 december 2023

Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht.

Meer lezen; kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda

Adventscollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel), zondag
10 december 2023

Myanmar - Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

Meer lezen; kerkinactie.nl/kinderenmyanmar

Adventscollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat), zondag
17 december 2023

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielpcedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

Meer lezen; kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Kerstcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel), maandag
25 december 2023

Oekraïne - In actie voor kinderen in de knel

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken. Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

Meer lezen; kerkinactie.nl/oekraïne

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de QR-code of via de bankrekening van de diaconie.

Momenteel zijn de volgende collectebonnen verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Een nieuwe collectebon

Door de jaren heen is er altijd iets aan inflatie, waardoor geld minder waard wordt. Daarmee kan men ook steeds iets minder hulp verlenen met eenzelfde gift. We merken ook al dat een aantal kerkgangers een rijtje van meerdere bonnen in één collecte doet. Het lijkt ons daarom tijd om nieuwe bonnen te laten drukken, met een hogere waarde. Er is gekozen voor een waarde van € 2,50. Een vel van 20 stuks zal dus € 50,- gaan kosten. De nieuwe bon zal beschikbaar zijn vanaf 2024. Ook valt het ons op dat er steeds minder collectebonnen van € 0,30 worden gebruikt. De huidige voorraad van deze bonnen is ook bijna op en ze worden ook niet veel meer verkocht. Daarom wil de diaconie deze bonnen uitfaseren. U kunt deze nog steeds kopen, zolang de voorraad strekt, en ze blijven ook nog steeds geldig, er is immers door de bezitters al voor betaald!

Het betalen van de collectebonnen

Het betalen van de collectebonnen blijft ongewijzigd.

U wordt verzocht de collectebonnen te betalen op IBAN: **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast, o.v.v.: Collectebonnen “en uw naam”.

Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR code**. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR code is, is de standaardverdeling als volgt;

1^{ste} collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^{de} collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte), door dit in de omschrijving te vermelden.

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App of QR code scan App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhqQ4Ws8cQmWev2tg>



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar. Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponereerd worden.

Christus en consumentisme

Afgoden brengen ons geen geluk, storten ons zelfs in het ongeluk en toch blijven we ze hardnekkig volgen. Dat gold in de tijd van de Bijbel, maar dat geldt ook in onze tijd, ook al buigen we ons niet meer letterlijk neer voor afgodsbeelden. Wat onze afgoden zijn en welke rol ze spelen in ons leven is een thema dat in de huidige periode van het kerkelijk jaar middels lezingen uit Matteüs meermalen terugkeert. Jezus vertelt gelijkenissen om zijn gehoor aan het denken te zetten. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Zak Benjamin vertelt ons ook een gelijkenis, maar dan door middel van een schilderij (zie foto). Steeds weer dreigen we na te jagen wat alle mensen om ons heen ook najagen: een leven van luiheid en vermaak, van lekkere drankjes en overdadig eten, van roem en succes, in een groot huis met een stevige auto voor de deur, met op gepaste tijden een reis naar verre oorden. Dat zijn de bouwstenen van ons leven, de toetsen die we steeds weer intikken.

We zien ze allemaal terug op het schilderij *Christus en consumentisme* van Zak Benjamin.

Het geeft een laptop weer met een toetsenbord dat de bestanddelen toont van het leven van de doorsnee westerse mens van nu.

Heimelijke religie

Niet dat we dit lekkere leventje allemaal voor elkaar hebben.

Voor sommigen van ons vertegenwoordigen de toetsen een werkelijkheid, voor een veel grotere rest staan ze voor een verlangen. Een droombeeld dat diep in ons woedt en ons aandrijft. De brandende kaarsen verwijzen dan ook naar de religieuze status van dit verlangen. Het is onze heimelijke religie. De afbeeldingen op de toetsen vormen de ideaalbeelden waarvoor we een kaarsje branden in ons hart, de afgodsbeelden waarvan we menen dat ze ons alles zullen geven wat ons hartje begeert.

Maar wat we ook aantoesen, we krijgen Jezus op het scherm. Want Hij is de enige die al onze verlangens werkelijk kan vervullen. Is het niet ironisch? We zoeken het overal, terwijl we een God hebben die ons liefheeft, ons nieuw leven geeft en één en al trouw en genade is. Het computerscherm kan Jezus zelfs niet bevatten: Hij is groter en wil ons iets groters schenken dan al onze grootste wensdromen bij elkaar.

Here Jezus heb medelijden met ons.

Bijdrage van Hielke Faber, overgenomen uit het Ouderlingenblad van september, geschreven door drs. Marleen Hengelaar-Rookmaker, hoofdredacteur ArtWay, www.artway.eu, een website over kunst en geloof



Kerkebalans		Totaal		
2023	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m september	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	38.837,30	0,00	32.881,82	5.955,48



Kerkdiensten

Zondag 19 november 2023

11.00 uur ds H.C. Mulderij,
Grootegast
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Diaconie + bloemen

Zondag 26 november 2023

Eeuwigheidszondag

9.30 uur dhr. R. de Roos,
Waskemeer
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Pastoraat

Zondag 3 december 2023

1^e Advent

9.30 uur ds A.J. van der Wiel,
Leeuwarden
Ouderling van dienst: P.C. v.d.
der Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kinderen in de Knel –
Oeganda

Zondag 10 december 2023

2^e Advent

11.00 uur ds J.B. Hoornborg,
Opende
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Kinderen in de Knel –
Myanmar

Zondag 17 december 2023

3^e Advent

9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel, Sneek
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Zondag 24 december 2023

4^e Advent

9.30 uur dhr J.C.A. van den
Berge, Sebaldeburen
Ouderling van dienst: P.C. v.d. Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 24 december 2023

Kerstnachtdienst

22.00 uur dhr J.J. Hoefnagel, Sneek
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Onkosten Kerk

Maandag 25 december 2023

Eerste Kerstdag

10.00 uur dhr P. Plantinga
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Kinderen in de Knel

Zondag 31 december 2023

11.00 uur ds K.G. Bogerd,
Wouterswoude
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

19 nov	Tjeerd en Janneke
26 nov	Jacob en Margriet
03 dec	Lolke en Ina
10 dec	Siety, Pieter en Anneke
17 dec	Jakob en Piety
24 dec	Grietje Pera, Evert en Fien
31 dec	André en Betty
07 jan	Johanna, Gerrit en Dea



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kosterrooster

19 nov	Harko Bouwkamp
26 nov	Allanda Martini
03 dec	Wim Broekema
10 dec	Ruurd Horenga
17 dec	Jakob Jongsma
24 dec	Hein Wijbenga
24 dec	Harko Bouwkamp
25 dec	Allanda Martini
31 dec	Wim Broekema
07 jan	Ruurd Horenga



Kerkautorrooster

19 nov	Lolke van der Veen
26 nov	Wim Broekema
03 dec	Kees de Wit
10 dec	Hielke Faber
17 dec	Dirk Notebomer
24 dec	Tjeerd Hoekstra
24 dec	Lolke van der Veen
25 dec	Wim Broekema
31 dec	Kees de Wit
07 jan	Hielke Faber



*Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact
opnemen met diaken Dirk
Notebomer: 06 – 50 23 03 72*

Oppasrooster



19 nov	Gerdine Broekema
26 nov	Ilona Martini
03 dec	Hanne Plantinga
10 dec	Margriet Bouwkamp
17 dec	Noa Riemsma
24 dec	Wiesje Bronsema
25 dec	Enna Bouwkamp
31 dec	Gerdine Broekema
07 jan	Ilona Martini

Organistenrooster

19 nov	Jan Dirk Kiestra
26 nov	Martin van der Velde
03 dec	Martin van der Velde
10 dec	Martin van der Velde
17 dec	Henk Koning
24 dec	Jan Kroeske
24 dec	De Bazuin
25 dec	Martin van der Velde
31 dec	Piet Dijkstra
07 jan	Martin van der Velde



Video- en Beamerrooster

- 19 nov Jonathan Ruiter / Gerdine Broekema
26 nov Evelien Kroese / Anneke Plantinga
03 dec Anita Gorter / Wim Broekema
10 dec Marco de Jong / - Siety Douma
17 dec Jakob Jongsma / Johan Gorter
24 dec Jan Notebomer / Wim Broekema
24 dec Jonathan Ruiter / Gerdine B.
25 dec Evelien Kroese / Anneke Plantinga
31 dec Anita Gorter / Siety Douma
07 jan Marco de Jong / Wim Broekema



Lectorenrooster

- 19 nov Gesina Broekema
26 nov Siety Douma
03 dec Betty Schippers
10 dec Pop Poelman
17 dec Wim Broekema
24 dec Janna van Dellen
24 dec -
25 dec Grietje Pera
31 dec Janny Poelman
07 jan Dicky Klaver

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	H. Bouwkamp	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer
telefoonnummer: 06-15055988
e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

Uiterlijk dinsdag 2 januari 2024 naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl