

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 06-46996723
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 06 - 46996723
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

**Voorplaat: maisveld omzoomd met
zonnebloemen**

Inhoudsopgave:

Voorwoord	3
Activiteitenagenda	4
Verjaardagen	6
Mutaties	6
Gemeenteleden elders	6
Van de Kerkelijk werker	7
Van de Kerkenraad	10
60+ middag	14
Startzondag 10 september 2023	16
In herinnering Goffe van der Velde	18
DE 'HUISBANK'	20
Diaconie	21
Inzameling Zending en werelddiaconaat	23
Pikulan adoptiekinderen	25
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	30
Hallo allemaal	30
Kerkbalans	33
Kerkdiensten	34
Oppas	36
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar	36
Koffierooster	36
Overige roosters	38
Algemene Info	43
Inleveren kopy Kerkwijzer	43

info@pkn-lutjegast.nl

Voorwoord

Ga mee

Is de startzondag een feestdag?
Een dag na de Struuntocht met blaren op je voeten?
Een leuke start voor een 'festival' van wel een heel jaar?
Weer een seizoen lang 'kerk' mogen / kunnen zijn?



Delen we deze dag; hoop op mooie vieringen, een goede stemming en verbondenheid in de gemeente, een groot netwerk met mogelijkheden en een bak talenten?

Zondag bij de startdienst worden de meeste voor u tentoongesteld en kunt u met elkaar in gesprek of het ook iets voor u is en of u wat voor elkaar kunt betekenen.

Het jaarthema is "Ga Mee".

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Samen aan een gemeente bouwen waar je je thuis voelt, waar je blij van wordt, met God in aanraking komt en beter leert kennen, in Jezus Christus.

Dirk Notebomer

Activiteitenagenda

- 04-09 Gespreksgroep
- 07-09 Eerste keer Ontmoeten na de vakantie
- 10-09 Struuntocht- en startdienst mmv Improvisatieband
- 11-09 Moderamen
- 14-09 CPL - Mathilda Hut-Gjaltema, Lutjegast - pastoraal hulpverlener
- 16-09 60+ middag
- 18-09 Creatieve avond
- 24-09 Lutjegast zingt
- 25-09 Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 26-09 Avond voor jonge ouders

- 02-10 Lezing Kerk en Israël
- 05-10 Ringbijeekoms in Grootegast
- 10-10 Classis te Beilen, o.a. ds. Sita Hofstra over Veilige Kerk
- 12-10 CPL - Nynke Gardenier, edelsmid uit Visvliet
- 20-10 Workshop Indonesisch koken
- 30-10 **Inleveren kopy Kerkwijzer november/december**

- 01-11 Dankdag voor gewas en arbeid
- 03-11 Kerstconcert Young Messiah

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorps huis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

Verjaardagen

05-09	A. van der Velde-Nicolai
10-09	J. van Dellen-Huisma
10-09	W. Dijkstra-de Boer
14-09	E.Z. Venema-Hazenberg
16-09	R.P. Terpstra
19-09	S. Renkema-Poortinga
22-09	D. Algra
27-09	L. Veenstra-Kielstra
27-09	F. van Koten-de Vries
06-10	F. Vogelzang-van der Hoek
12-10	T. Oost-Hooiveld
12-10	H. van der Molen-van der Veen



Mutaties

Verhuisd:

Nienke van der Velde, van Frans Visscherstraat 4 naar Parkweg 116B, 9727 HC Groningen

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De Gast 4, 9861 BD Grootegast, appartement 003
- Zr. F. Huistra-Hijlkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 9801 VD Zuidhorn

- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha



Bloementuin

Stelt u zich eens voor dat een menselijk leven een bloementuin is waar verschillende bloemen kunnen groeien.

Als pasgeborene is de tuin nog leeg. De grond ligt klaar om bebouwd te worden. De grond is vruchtbaar en alles wat wordt gezaaid schiet snel omhoog. Een van de eerste plantjes die boven komt is familie. De baby herkent gezichten van vader en moeder en misschien van broertjes of zusjes of de oppas. Maar als het goed is ontvangt de baby liefde en dat plantje begint ook te groeien. Hij of zij leert liefde kennen en geeft het ook aan mensen terug. Het komt al snel tot bloei. Maar na een paar jaar begint ook het plantje school te groeien. Hij of zij leert wie de juf en de meester zijn maar maakt daar ook vriendjes. Dus ook de plant vrienden begint te groeien. Daarnaast groeit het plantje kennis.

En zo gedurende het leven zijn er allemaal verschillende planten.

Sport, werk carrière, gezin en hobby's. En als iemand opgroeit in een gelovig gezin die naar de kerk gaan, gaat er misschien ook een plantje geloof en kerk groeien.

Ik stel het me voor als een veelkleurige tuin waar van alles groeit. Maar misschien groeien er ook wel dingen als drugs, geweld en macht. Zou het niet mooi zijn dat als die plantjes beginnen te ontkiemen, ze snel uit de grond worden getrokken? Dat foute dingen geen kans krijgen en door anderen of door de persoon zelf uit de grond wordt gehaald?

Maar de ene plant groeit sneller dan de andere en bij een ieder is dat weer verschillend. De een heeft een hele grote plant carrière, terwijl bij de ander de plant familie heel groot wordt. Sommigen hebben een hele grote plant sport en weer anderen een grote plant van kennis.

Hoe groot is bij u uw geloofplant. Is er überhaupt een plant die geloof

is? Groeit die wel? Of is geloof helemaal geen plant in uw tuin? Onlangs kreeg ik dit beeld. Ik zie veel mensen die op deze manier een prachtige bloemtuin hebben. De ene plant wat groter dan de ander. Sommige hebben wel een bloem die geloof heet de ander heeft het niet. Bij de een is het een viooltje, bij de ander een hortensia, en bij sommige zelfs een Rododendron van vele meters doorsnee. Waarom dit beeld? Alle bloemen bij elkaar kunnen een prachtig geheel zijn, maar ook één grote wildernis omdat de verhoudingen zoek zijn. De ene plant kan de andere gaan verstikken. Soms verdwijnen bepaalde planten uit zicht. Of omdat andere planten te groot zijn. Is geloven in Jezus een bloem in uw tuin die het geheel mooier maakt? Een onderdeel in uw leven om het compleet te maken? Is het een bloem die net als alle ander bloemen een onderdeel van het geheel zijn?

Of kan het geloof in Jezus meer zijn dan dat? Wat als Jezus niet een bloem in uw leven is, maar de voedingsstof, de bemesting? Dat het geloof er voor zorgt dat de geranium rijker gaat bloeien. Dat de hortensia's in een scala van kleuren gaan bloeien. Dat de zonnebloem nog hoger wordt dan anders. Dat de margriet een stevige stengel krijgt en niet afbreekt bij de eerste de beste harde wind. Zou Jezus er voor kunnen zorgen dat al die bloemen nog mooier uit de verf komen? Dat uw gezinsleven soepeler draait en er minder strubbelingen komen? Dat er een gezond evenwicht is in de tuin tussen carrière, sport en gezin? Dat de liefde voor anderen harder gaat groeien? Dat we keuze maken voor de juiste vrienden? Zou het kunnen zijn dat Jezus de basis is voor alle onderdelen uit uw leven? En wat voor de ene plant voeding is, is voor een ander plant het einde. En als de ene plant maar groot genoeg is krijgt de ander geen ruimte. Als de liefde snel gaat groeien, is er voor geweld geen plaats meer. Als Jezus de voeding is voor uw gezin, dan zullen verslavingen sterven. Maar dit vraagt wel om Jezus tot uw voedingsbron te nemen in plaats van een plant in het geheel. Geef Jezus niet een plekje in de tuin waar Hij mag bloeien, maar geef Hem uw gehele tuin, en laat van daaruit alles groeien. Laat Hem de basis zijn voor alles. Hij weet precies welke bloem wat nodig heeft. Hij weet precies welke planten brandnetels en de distels zijn. Hij weet welke bloem wat nodig heeft, om de bloementuin tot een oase van kleuren te maken.

Reinder de Roos

Van de Kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 19 juni 2023

De preses opent de vergadering met het lezen van Efeziërs 3 : 14 – 21 uit de Bijbel in gewone taal.

Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte volgt de onderstaande overdenking.

Paulus bidt voor de kerk van Efeze

¹⁴ Ik kniel en bid tot God, de Vader. ¹⁵ God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. ¹⁶ Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest. ¹⁷ Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. ¹⁸ Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is.

¹⁹ Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn.

²⁰ Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk.

²¹ Alle eer aan God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

De preses gaat voor in gebed.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Mededelingen:

14 juni waren de eerste eindexamens voor de schooljeugd. Er is bij 5 geslaagde examenkandidaten een roos bezorgd.

De notulen van 3 april 2023 worden goedgekeurd.

Zaken uit de notulen

- Taakgroep Pastoraat is / gaat het LRP-systeem intensiever gebruiken voor registratie van pastorale bezoeken.
 - Het Kerktelefoonabonnement is inmiddels opgezegd. Er zijn nog kerktelefoonkastjes aanwezig in de opslag die een nieuwe bestemming kunnen krijgen, anders kunnen ze afgevoerd.
 - De gespreksgroep jonge ouders moet nog weer leven ingeblazen worden. Peter van der Heide en Reinder de Roos zullen hier mee bezig wanneer Reinder terug is van vakantie.
 - Commissie eredienst vordert met de startzondag, deze zal zijn in de tent op het veld, die de dag ervoor voor de struuntocht wordt gebruikt. Er zullen flyers worden bezorgd in het dorp en er zullen standjes zijn waar men zich kan aanmelden voor diverse activiteiten komend kerkelijk jaar.
- De kerkenraad is van mening dat er rondom de dienst nog extra zaken mogen worden georganiseerd. Reeds vastgelegd: een lunch organiseren. Andere activiteiten nader te bepalen.

Ingekomen stukken

- Werkverband Westerkwartier. In Niekerk-Oldekerk-Faan merkt men dat er behoefte is om meer personen toe te rusten om een uitvaart te kunnen leiden. Een brief van werkverband Westerkwartier is gestuurd naar andere gemeenten in het Westerkwartier of dit daar ook speelt. Om zo wellicht uit meerdere gemeenten tegelijk toe te kunnen rusten.
- Er is een brief opgesteld om ouders voor te bereiden zodat ze hun kinderen kunnen begeleiden voor de keuze of ze mee willen doen aan het open avondmaal.
- Er is een vacature voor de generale synode, een diaken. Men probeert daarbij een evenwichtige samenstelling te bereiken en zoekt daarom, bij voorkeur, of een vrouw, of jongere collega om hun groep mee te versterken. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
- Er is een uitnodiging voor een bezoek aan de voedselbank. Deze wordt ter kennisgeving aangenomen.
- Er is een verzoek van de Friese Ridders om de inzameling van spullen voor Oekraïne op zich te nemen. Deze brief was ook al een paar maand eerder naar de diaconie gestuurd. Echter we zien momenteel niet de capaciteit om hier mee aan de slag te gaan. Wellicht wil de Diaconie een eenmalige gift geven.

- Het verslag van het samenwerkingsoverleg van de kerken van Doezum, Kornhorn-Openende en Visvliet wordt doorgenomen en besproken in de Kerkenraad. Op 29-06-2023 zal weer een bijeenkomst zijn, deze keer te Lutjegast.
- Er zijn een vijftal voorstellen voor kerkordewijzigingen opgesteld door de Classis. Deze worden besproken en goedgekeurd, waarna de scriba bericht aan de Classis zal geven.

Kerkenraad: uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

- Ambtsdragersverkiezing

Er staan in totaal 3 vacatures open. Het gaat om de volgende vacatures: preses, penningmeester diaconie, ouderling pastoraat. Er wordt getracht om tenminste nog een diaken te vinden.

- Pastoraat

3 juli vergaderen de wijkmedewerkers weer, zo de Here wil.

- Kerkrentmeesters
- Inkomsten

Er komt de laatste jaren structureel te weinig geld binnen met de actie Kerkbalans.

De kerkrentmeesters hebben de ledenaantallen en benodigde inkomsten op een rijtje gezet.

Er zou, per belijdend lid, circa €25,- per maand binnen moeten komen om de begroting van de kerk kostendekkend te maken. We moeten een sluitende begroting realiseren, anders houden we het niet vol. Bij die €25,- per maand zijn verduurzamingsmaatregelen niet meegenomen.

Op de inzamelingsbrieven zijn slechts 25 reacties gekomen van mensen die hun bijdrage hebben verhoogd. Alle andere inkomsten zijn van automatische incasso's die al jaren niet verhoogd worden, terwijl het leden aantal daalt en de inflatie stijgt. Mogelijk moeten we naar een ander model, van een soort lidmaatschapsbijdrage. De kerkrentmeesters komen op de volgende kerkenraadsvergadering met een voorstel hoe dit aan te pakken.

- Energiecontract

De kerkrentmeesters vragen zich af of we nu een vast of een variabel contract moeten nemen.

In overleg wordt besloten dat een jaarcontract momenteel de beste keus lijkt.

- Verkoop pastorie

We overwegen onze pastorie te verkopen. Opbrengst hiervan zou deels kunnen worden geïnvesteerd in energie besparende maatregelen, maar het grootste deel zou kunnen worden belegd, om zo een constante bron van inkomsten te genereren.

- Isoleren kosterwoning

De kosterwoning zal binnenkort worden geïsoleerd.

- Diaconie

Sinds er open avondmaal is ingesteld is er ook een alcoholvrije wijn bij het avondmaal geschonken. Er zijn al diverse ge-dealcoholiseerde wijnen geprobeerd, maar die vallen algemeen niet in de smaak van de gemeente. Hoe hier mee verder? Na overwegen van een paar mogelijkheden wordt besloten een alcoholhoudende en een alcoholvrije wijn te schenken. Glazen zonder alcohol worden gemarkeerd zodat men het onderscheid kan maken wanneer de wijn rond gaat.

- Commissie gemeenteopbouw

- Samenvoeging van deze commissie met de commissie bijzondere diensten is overwogen, maar lijkt niet haalbaar.

- Voor te bereiden bijzondere diensten: de diensten voor 2024 zijn bijna rond, de kerstperiode nog niet.

Censura morum

Er zijn geen bezwaren om op 25 juni het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren.

Rondvraag

In de berging aan de zuidzijde van de kerkzaal staan schermen en lampen. Onderzocht wordt wat weg kan en wat moeten blijven staan.

Sluiting

Johan Gorter sluit af met een gebedengedicht uit: Zangen van zoeken en zien:

*Onze Vader, voor ons vaak verborgen,
laat Uw Naam zichtbaar worden in ons*

*laat Uw Koninkrijk komen op aarde,
laat Uw wil geschiede – een wereld
met bomen tot in de hemel.
Waar waterschoonheid,
en brood gerechtigheid is en genade*

*Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen.
Waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit een mens meer gemarteld
niet één mens geknecht.*

*Doof de hel in ons hoofd,
leg Uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst, kome wat komt.*

60+ middag

Dit jaar valt het startweekend samen met de struuntocht.
Daarom willen wij graag een week later 16 september de 60+ middag
voor u organiseren.

We nodigen u/jullie graag uit om samen die middag een kop koffie of
thee te drinken.

Een hapje en een drankje en aansluitend een gezamenlijke
broodmaaltijd te nuttigen.

Met verdere invulling zijn we nog bezig.

Graag opgeven voor 10 september i.v.m. inkoop van de
boodschappen.

Opgeven kan via mail Diniefaber@hotmail.nl , telefoon (na 17:00)
0594613646 of schriftelijk in de bus op De Wieren 6.

We hopen op een grote opkomst - Dinie en Hielke Faber.

Startzondag 10 september 2023

Wellicht heeft u het al gelezen in de bijlage van de Streekkrant. Wij hebben daarin iedereen uitgenodigd om deze dag met ons te vieren.

Zondag 10 september vieren we de startzondag van het nieuwe kerkseizoen in de tent op het Torenkamp. Deze tent wordt ons beschikbaar gesteld door de Stichting Promotie Lutjegast, van de Abel Tasman Struuntocht. We mogen hier kosteloos van gebruik maken! En de koffie en thee wordt ter beschikking gesteld door de Cateraar. Een unieke kans om er een onvergetelijke dag van te maken!

In de tent vindt u standjes en informatie over de activiteiten van het nieuwe kerkelijk jaar.

U kunt deze dag beginnen vanaf 10:00 met koffie of thee, of direct beginnen met de Vossenjacht. In het dorp zijn personen verkleed als Bijbelse figuren. Bij deze figuren krijgt u vragen om te beantwoorden. Degene met de meeste juiste antwoorden wint. Voor de jongere kinderen, vanaf kindernevendienst-leeftijd is er een losse opdracht. Verdere uitleg volgt in de tent.

Vanaf 12:00 gaan we gezellig lunchen.

Om 14:00 begint de dienst georganiseerd door de commissie bijzondere diensten onder leiding van Ds. Pieter Kars van de Kamp uit Groningen met het thema: "Grenzeloos".

OVER DE STREEP

Ben jij iemand die makkelijk en graag grenzen verlegt of ben je meer gehecht aan wat vertrouwd is?

In deze dienst kijk je naar Bijbelverhalen waarin God grenzen verlegt. Aan de grens van het beloofde land (Jozua 2) en op het moment dat het evangelie voor het eerst de wereld overgaat (Handelingen 8). Je zult merken dat mensen vaak bang en onzeker zijn om grenzen over te steken. Of dat mensen lang moeten nadenken over nieuwe ontwikkelingen. Achteraf blijkt dat God al verder is en mensen is voorgegaan.

Welkom bij onze struuntocht/start dienst langs grensverleggende verhalen en liederen!

De Muzikale begeleiding wordt verzorgd door de improvisatie band, bestaande uit Noah Sipma, Erik Zijlstra en Ronald Folkerts.

Wij hebben er zin in!

Allen van harte welkom, deze dag is gratis, opgave is niet nodig. Er is een collecte voor de onkosten. U kunt ook digitaal geven middels een QR code.

In herinnering Goffe van der Velde

Op zondag 2 juli 2023 is er een einde gekomen aan het leven van Goffe van der Velde. Goffe heeft zijn hele leven in Lutjegast gewoond en hij kon dan ook mooi vertellen over Lutjegast. Zijn jeugdherinneringen delen en praten over vroeger en zijn baantjes die hij had in Lutjegast in zijn jongere jaren. Goffe was een gelovig man en een kerkganger. Hij kon mooi zingen, en hield er van om uit volle borst te zingen. Goffe hield van zijn dorp, familie en de mensen om hem heen.

Op 7 juli 2023 is Goffe vanuit de PKN kerk in Lutjegast begraven. Veel mensen waren naar zijn uitvaart gekomen. Dat heeft ons als familie goed gedaan.

De hele dienst is gegaan zoals Goffe zelf had voorbereid in 2013. Mocht het zo ver komen dat was hij bereid zo schreef hij toen al. Als bijbeltekst stond daarbij geschreven: "Uw genade is mij genoeg." Dit was vanuit hem zelf zo geschreven. Goffe had hier veel houvast aan.

Wij als familie zijn blij dat Goffe nog 10 jaar mocht leven en dat hij de gezegende leeftijd van 83 jaar mocht halen. Al vanaf zijn 48 ste levensjaar was Goffe hartpatiënt. Na twee openhartoperaties kon hij zijn leven op een lager tempo voortleven. Het was goed voor hem. Hij genoot volop van alle dingen die op zijn pad kwam. Hij was een familieman en had belangstelling voor zijn familie en de mensen in de buurt waar hij woonde.

Goffe heeft samen met zijn vrouw vele leuke dingen gedaan. Even met de caravan weg, of een busreis of samen fietsen. In zijn eentje mocht hij graag even op zijn scooter weggaan.

De afgelopen jaren ging de lichamelijke gezondheid van Goffe achteruit. Hij heeft een paar lichte tia's gehad; daarna scharrelde hij weer rustig op eigen tempo door.

Even fietsen of even op de brommer weg.

In het weekend van 24 juni is de hele familie nog samen weg geweest. Er stond een groot feest gepland, gelukkig was iedereen aanwezig. Het was een prachtig feestelijk weekend, iedereen samen. Allemaal geluismomenten.

Een week later was het afgelopen met het aardse leven van Goffe.

Het is goed, Goffe heeft alles uit zijn leven gehaald, noemde zichzelf een gezegend mens en was bereid om naar zijn hemelse vader te gaan. Hij had een rotsvast vertrouwen in een hemel na het aardse leven.

De familie

DE 'HUISBANK'

Dit is een vooraankondiging van de Stuurgroep RING Westerkwartier...

Als vervolg op de eerdere avond met Ds. Aafko de Vries zullen we de opzet van de 'Huisbank' bespreken met twee sprekers, Ds. Aafko de Vries uit Nijverdal (was reeds eerder inleider bij ons) en Peter de Noord (oud-wethouder te Hellendoorn).

Zij zijn voornemens in het land een pilot op te starten om de 'Huisbank' te introduceren. Eén daarvan zou in het Westerkwartier kunnen plaatsvinden.

De opzet is min of meer gelijk aan de opzet van de Voedselbank en Kledingbank.

Als antwoord op de armoede problematiek.

O.a. door onvoldoende inschrijvingen worden bouwprojecten stilgelegd, mensen met een krappe beurs hebben onvoldoende mogelijkheden om zich in te laten schrijven.

Als kerk moeten we wakker blijven en betrokken blijven bij de minima.

Als kerk staan we midden in de wereld. Weten we als kerk wie er arm zijn?

Er is veelal support te verwachten van Platform Kerken Westerkwartier en Schuldhulpmaatje. We zitten volop in de samenwerkingsfase.

Ieder die zich hiervoor interesseert is welkom, in het bijzonder Diakenen en Kerkrentmeesters.

Meer informatie volgt in het kerkblad van oktober.

Voor uw Agenda:

RING-bijeenkomst op donderdagavond 5 oktober in de Schaapskooi bij de Goede Herder kerk, 19:30 uur.

namens de Stuurgroep RING Westerkwartier,
Akkie Jellema-Riedstra

Diaconie

Van de Diaconie

Hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 17 september 2023

Myanmar - Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten, landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Meer lezen; kerkinactie.nl/landbouwmyanmar

Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 24 september 2023

Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen; kerkinactie.nl/kerkensyrie

Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk (Kerk & Israël), zondag

1 oktober 2023

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van

de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël.

Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster

Collecte Protestantse Kerk (Missionair Werk), zondag 8 oktober 2023
Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo'n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 22 oktober 2023
Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

Meer lezen; kerkinactie.nl/vrouwenindonesie

Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 29 oktober 2023
Rwanda - Met zusters werken aan gezond eten

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te

voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.
Meer lezen; kerkinactie.nl/zustersrwanda

Dankdagcollecte (Project Diaconie), woensdag 1 november 2023

Voedselbank Westerkwartier

Het aantal mensen in armoede neemt alleen maar toe, tot binnenkort 1 op de 17, zegt het nieuwe CPB-rapport. De Diaconie wil daarom de voedselbank in het Westerkwartier steunen.

De voedselbank neemt ook spaarzegels in. Ook die mag u tijdens de collecte, of na de dienst bij ons inleveren.

Mogen wij uw gift doorgeven aan onze lokale Voedselbank? Van harte aanbevolen!

Meer lezen over de voedselbank;

<https://voedselbankwesterkwartier.nl/site/>

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 5 november 2023

Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Meer lezen; kerkinactie.nl/jongerenlibanon

Inzameling Zending en werelddiaconaat

In september zamelt de Diaconie uw giften in voor Zending en Werelddiaconaat (voorheen de Zendingscommissie genoemd). U krijgt nog nader bericht hiervan.

Mogen we ook dit jaar weer op uw gift rekenen?

Pikulan adoptiekinderen

We hebben ook dit jaar weer een inzameling gedaan t.b.h.v. de schoolkosten voor deze kinderen.

De opbrengst tot zover is €225,-. Dat is minder dan de €620,- kosten die we hiervoor maken, maar u kunt hiervoor nog steeds een gift overmaken op **NL75 RABO 0341 0773 80** ter name van **DIAC. PROT. GEM. Lutjegast, o.v.v.: Pikulan adoptiekinderen**. Het verschil zal bijgelegd worden door de diaconie.

Namens onze adoptiekinderen hartelijk dank voor uw gift! Eind juli kregen we de brieven en rapporten van onze Pikulan adoptie kinderen, Alex, Ambarwati, en Gracia Menitia.

Ze zijn allemaal over. Gracia Meinita begint komend schooljaar aan het voortgezet onderwijs.



Seek the LORD
while he may be found;
call on him while he is near.
Isaiah 55:6 (NIV)



Seek the LORD
while he may be found;
call on him while he is near.
Isaiah 55:6 (NIV)



Seek the LORD
while he may be found;
call on him while he is near.
Isaiah 55:6 (NIV)

Batu,
2Ezekiel dari Diaconie Protestantse Gemeente te Lutjegast Pastor Johan Gorter.

Batu,
YKKS Diaconie Protestantse Gemeente te Lutjegast Pastor Johan Gorter.

Batu,

Terima kasih banyak untuk doa dan bantuannya sebelum saya berangkat ke kelas. Puli Tuhan saya dapat naik ke kelas dengan nilai raport yang baik. Di kelas SD saya sudah belajar secara mandiri. Saya senang karena dapat pelajaran bahasa dari guru bahasa Indonesia yang bernama Indonesia Karina ada di kelas.

Dan apakah kabar pengibran? Harapnya saya berangkat ke kelas baik dan sehat. Puli Tuhan saya akan belajar dengan baik. Sekarang saya sudah sekolah di kelas 5 SD. Saya ada ekstrakurikuler menari dan TIK. Berangkat di bus sekolah jika ayah tidak bisa mengantar. Ada senam di kelas. Saya berangkat ke kelas 5 SD. Saya sudah belajar bahasa Indonesia. Saya sudah belajar bahasa Indonesia. Saya sudah belajar bahasa Indonesia. Saya sudah belajar bahasa Indonesia.

terima kasih banyak untuk doa dan bantuannya sebelum saya berangkat ke kelas. Puli Tuhan saya dapat naik ke kelas dengan nilai raport yang baik. Di kelas SD saya sudah belajar secara mandiri. Saya senang karena dapat pelajaran bahasa dari guru bahasa Indonesia yang bernama Indonesia Karina ada di kelas.

Karena jarak rumah saya ke sekolah saya kesulitan berangkat ke sekolah. Puli Tuhan saya dapat naik ke kelas dengan nilai raport yang baik. Di kelas SD saya sudah belajar secara mandiri. Saya senang karena dapat pelajaran bahasa dari guru bahasa Indonesia yang bernama Indonesia Karina ada di kelas.

Salam hangat
Ambarwati Ariasetia 02843

Salam,
Name: Gracia Meinita Hannonisa (07213)

Name:

Name: Ambarwati Ariasetia

Hieronder een vertaling van de brieven van de kinderen:

Lieve adoptieouders van de Protestantse Gemeente te Lutjegast

Bedankt voor al Uw gebed en hulp voor mijn opleiding. God dank dat ik naar de 3 de klas van de lagere school over ben met voldoende cijfers. In de 2de klas leren wij al off line. Ik ben blij daar wij de lessen rechtstreeks van de leraar krijgen. In de klas hou ik van de Indonesische taal daar ik 't makkelijk kan

begrijpen. Mijn huis is ver van school. Moeder brengt mij elke ochtend op de brommer naar school. Mijn school is van 07.00 tot 12.30 op Maandag tot Vrijdag. Zaterdag is een vrije dag dus kan ik met mijn vrienden van de burens spelen. Zondag ga ik met mijn vader, moeder en zus naar de kerk. Mijn gebed moge Heere Jezus U allemaal zegenen, adoptieouders

Liefs van

Alex Samudra

Lieve adoptieouders v.d. Protestantse Gemeente te Lutjegast,

Hoe gaat het met U adoptieouders? Ik hoop dat het goed gaat en gezond mag zijn. God dank dat het met mij en de familie goed gaat, wij zijn gezond. Op Maandag tot Vrijdag kan ik al offline op school leren, van 07.00 – 13.30.

Zaterdag krijgen wij extra les in dansen en computer. Mijn vader brengt mij naar school. Als vader niet kan ga ik samen met mijn vrienden naar school lopen, zo ook naar huis gaande. Mijn school is ongeveer 400 meter ver van huis. Op school hou ik van Engels en wiskunde. Ik hou niet van de Javaanse taal. Mijn hobby is tekenen.

Lieve adoptie ouders ik ben naar de 5de klas over na de overgangsexamen gedaan. Ik sluit een kopie van mijn rapport in. Ik zal steeds goed leren zodat ik elk jaar over kan.

Bedankt daar U mij steunt met gebed en hulp voor mijn opleidingskosten.

Moge Heere Jezus ons allen zegenen.

Groeten,

Ambarwati Artasetia

Lieve adoptieouders v.d. Protestantse Gemeente te Lutjegast,

Hoe gaat het met U, adoptieouders? Ik hoop dat het goed gaat, dat U gezond mag zijn. Het gaat goed met mij en de familie in Batu, wij zijn gezond. Ik ben blij daar ik weer een brief naar U kan schrijven.

In April '23 heb ik 't druk met de voorbereidingen voor mijn eind examen van de 6de klas lagere school. Het examen was in Mei '23 gehouden. Van Maandag tot Vrijdag krijgen wij steeds bij lessen van de leraar. Mijn school is van 07.00 tot 14.30.

God dank dat ik de voorbereidingen goed kan volgen dat ik niet ziek ben. Nu ben ik van de lagere school geslaagd en kan verder naar de middelbare school "Immanuel" studeren. De lessen op de middelbare school zullen meer en moeilijker worden, o.a wiskunde. Om het op te lossen moet ik goed leren en steeds Gods hulp vragen.

Op 7 Mei '23 hebben wij bij de stichting TBD Pasen kunnen vieren, alle kinderen van de stichting zijn aanwezig. Ik ben blij daar wij voor 't eerst weer Pasen kunnen vieren na de covid virus pandemie. Wij kunnen God loven, Gods Woord horen en hebben ook Paas cadeau gekregen.

Bedank voor al uw hulp voor mijn schoolkosten, adoptieouders. Ik bid moge Gods liefde en zegen steeds met U en de familie blijven, adoptieouders.

Groeten,

Gracia Meinita K.

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie. De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Collecten

Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR code**. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;

1^e collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^e collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte).

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhqQ4Ws8cQmWev2tg>



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar.
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponerd worden.

Hallo allemaal

Wij gaan volgende zomer naar Sierra Leone met World Servants om hier samen met de lokale bevolking nieuwe klaslokalen te bouwen.

De huidige klaslokalen zijn niet goed gebouwd en daarom niet meer veilig. Wij willen daar volgende zomer met een groep enthousiaste jongeren verandering in brengen. De circa tweehonderdtachtig basisschoolleerlingen moeten weer de kans krijgen veilig te leren en kans houden op een mooie toekomst.

Wij gaan hier ons uiterste best voor doen, maar kunnen dit niet alleen.

Om klaslokalen te bouwen is naast motivatie ook geld nodig, daarom vragen we u om hulp. We moeten samen een bedrag van bijna € 6.000 ophalen via acties en donaties. Het zou enorm helpen als u ons wilt steunen bij acties en/of via een donatie. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Hanne en Joël Plantinga



MEEZINGCONCERT

Huub Oosterhuis

1 november 1933 **90** 9 april 2023
ter gedachtenis

Liedteksten van hem op muziek van
Bernard Huijbers, Tom Löwenthal
Antoine Oomen en Tjeerd Oosterhuis
uitgevoerd door het Groot Oosterhuiskoor,
met orkest en solisten:

Kikki Géron, Rosa Löwenthal, Trijntje Oosterhuis,
Edsilia Rombley, Jeannette van der Sluijs, Mark Walter
onder leiding van *Tom Löwenthal*
presentatie: Kees Kok

Zondag 29 oktober 2023 - Martinikerk Groningen
16.00-18.00 uur

Zaterdag 4 november 2023 - Westerkerk Amsterdam
16.00-18.00 uur

Deelname: € 15 inclusief programmaboek
Toegangskarten verkrijgbaar via www.ekklesia-amsterdam.nl - Of via:



Kerkebalans		Totaal		
2023	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m juli	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	37.437,30	0,00	28.243,98	9.193,32



Kerkdiensten

Zondag 17 september 2023

9.30 uur mw H. Stuut-
Vogelzang, Lucaswolde
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat - Myanmar

Zondag 24 september 2023

11.00 uur ds E. Fokkema, Twello
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Zending - Syrië

Zondag 1 oktober 2023

Israëlzondag

9.30 uur ds J. Kroon, Grijpskerk
Ouderling van dienst: P.C. van
der Heide
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Kerk & Israël + **NBG**

Zondag 8 oktober 2023

9.30 uur dhr Pieter Plantinga
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Missionair Werk

Zondag 15 oktober 2023

9.30 uur ds J. Douma-van der
Molen, Leek
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 22 oktober 2023

9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel,
Sneek
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat - Indonesië

Zondag 29 oktober 2023

Voorbereiding Heilig Avondmaal

9.30 uur ds J.G. Arensman,
Drachten
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: H. Bouwkamp
Collecte: Zending - Rwanda

Woensdag 1 november 2023

Dankdag

19.30 uur ds. C. de Poel-van den
Berg, Drachten
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Voedselbank WK

Zondag 5 november 2023

Viering Heilig Avondmaal

11.00 uur ds J. Kroon, Grijpskerk
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat - Libanon

Zondag 12 november 2023

09.30 uur pastor Ate Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Zending - Colombia

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

03 sep	Jacob en Margriet
10 sep	nvt (koffie in de tent)
17 sep	Pieter en Anneke
24 sep	Jakob en Piety
01 okt	Grietje Pera, Evert en Fien
08 okt	André en Betty
15 okt	Johanna, Gerrit en Dea
22 okt	Marco de Jong en ...
29 okt	Johan en Anita
05 nov	Janetta, Jan en Ria
12 nov	Jan Klaver, Tom en Aaltje



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kosterrooster

03 sep	Harko Bouwkamp
10 sep	Allanda Martini
17 sep	Wim Broekema
24 sep	Ruurd Horenga
01 okt	Jakob Jongsma
08 okt	Hein Wijbenga
15 okt	Harko Bouwkamp
22 okt	Allanda Martini
29 okt	Wim Broekema
01 nov	Ruurd Horenga
05 nov	Jakob Jongsma
12 nov	Hein Wijbenga



Kerkautorrooster

03 sep	Lolke van der Veen
10 sep	Wim Broekema
17 sep	Kees de Wit
24 sep	Hielke Faber
01 okt	Dirk Notebomer
08 okt	Tjeerd Hoekstra
15 okt	Lolke van der Veen
22 okt	Wim Broekema
29 okt	Kees de Wit
01 nov	Hielke Faber
05 nov	Dirk Notebomer
12 nov	Hein Wijbenga



Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact
opnemen met diaken Dirk
Notebomer: 06 – 50 23 03 72

Oppasrooster



03 sep	Noa Riemsma
10 sep	Wiesje Bronsema (tentdienst)
17 sep	Enna Bouwkamp
24 sep	Gerdine Broekema
01 okt	Ilona Martini
08 okt	Hanne Plantinga
15 okt	Margriet Bouwkamp
22 okt	geen oppas ivm herfstvakantie
29 okt	Noa Riemsma
05 nov	Wiesje Bronsema
12 nov	Enna Bouwkamp

Organistenrooster

03 sep	Annekor Top
10 sep	Improvisatieband
17 sep	Jan Dirk Kiestra
24 sep	Piet Dijkstra
01 okt	Annekor Top
08 okt	Jan Kroeske
15 okt	Martin van der Velde
22 okt	Piet Dijkstra
29 okt	Martin van der Velde
01 nov	Piet Dijkstra
05 nov	Aly Kloosterman
12 nov	Martin van der Velde



Video- en Beamerrooster

03 sep	Jonathan Ruiter / Gerdine Broekema
10 sep	nvt (tentdienst)
17 sep	Anita Gorter / Wim Broekema
24 sep	Marco de Jong / -
01 okt	Jakob Jongsma / Johan Gorter
08 okt	Jan Notebomer / Wim Broekema
15 okt	- / Gerdine Broekema
22 okt	Evelien Kroese / Anneke Plantinga
29 okt	Anita Gorter / Siety Douma
01 nov	Marco de Jong / -
05 nov	Jakob Jongsma / Johan Gorter
12 nov	Jan Notebomer / Siety Douma



Lectorenrooster



03 sep	Dirk Notebomer
10 sep	nvt (tentdienst)
17 sep	Dinie Faber
24 sep	Gesina Broekema
01 okt	Siety Douma
08 okt	Betty Schippers
15 okt	Pop Poelman
22 okt	Wim Broekema
29 okt	Janna van Dellen
01 nov	Dicky Klaver
05 nov	Dirk Notebomer
12 nov	Dinie Faber

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	vacant	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer

telefoonnummer: 06-15055988

e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

[Uiterlijk maandag 30 oktober naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl