

Kerkwijzer

**Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast**



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 06-46996723
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>

Mailadres:

info@pkn-lutjegast.nl

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 06 - 46996723
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Voorplaat: pioenrozen

Inhoudsopgave:

Voorwoord.....	2
Activiteitenagenda.....	3
Verjaardagen	3
Mutaties	4
Gemeenteleden elders.....	4
Van de Kerkelijk werker	5
Gespreksgroep	6
Tienerdienst	6
Open Avondmaal	7
Cursus uitvaart leiden door gemeenteleden	8
Noodhulp Oekraïne.....	9
Diaconie	10
Inzameling voor adoptiekinderen	12
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	12
Kerkbalans	13
Kerkdiensten	14
Oppas	15
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar	15
Koffierooster.....	15
Overige roosters	16
Algemene Info.....	19
Inleveren kopij Kerkwijzer	19

Voorwoord

Wij kunnen er niet aan voorbij: het vakantieseizoen is weer begonnen. Mensen zijn al op pad met hun camper, caravan, tent of vliegtuig. Op het nieuws horen we al van de nodige file's onderweg. Velen leven er lang naar toe en maken plannen, anderen zijn misschien al weer thuis en delen hun enthousiasme over de vakantie.

Er zijn mensen, ook in onze gemeente, voor wie de periode in de zomer zwaar en eenzaam is: activiteiten houden op, kinderen, kleinkinderen en vrienden zijn weg en komen minder op bezoek.

Onlangs was ik op reis in Indonesië, een indrukwekkende reis, vele mensen van verschillende godsdiensten ontmoet. Maar wat mij in het bijzonder is bijgebleven is de saamhorigheid, de familiebanden en het omzien naar elkaar.

Wij zijn in het leven ook altijd op reis: wij maken van alles mee. Grote en kleine dingen, verdriet en geluk, wij gaan naar onbekende plekken waar wij het liefst een plekje voor "onszelf" proberen te creëren, wij keren terug naar waar wij ons prettig voelen. Wij weten onze eindbestemming, maar dat is niet vaak ons doel. Toch zijn wij vaak naar iets op weg: school afmaken, carrière, je kinderen goed opvoeden, je pensioen halen, een huwelijksjubileum of een bijzondere verjaardag.

Het is bijzonder om te zien hoe mensen altijd weer iets vinden om naar op weg te gaan, hoe groot of klein dat ook is. Soms zijn er momenten dat het lijkt dat wij geen bestemming meer hebben. Wanneer er een levensfase is afgerond bijvoorbeeld. Of wanneer we onze route moeten aanpassen omdat bepaalde dingen niet meer gaan. Dan kan er leegte ontstaan, die lang niet altijd prettig is. Die leegte ontstaat niet voor niets ...

Op die momenten kunnen we nadenken: Wat heeft de reis mij gegeven? En wat had ik anders willen doen? Hoe wil ik verder? Mooie vragen om ook eens bewust de tijd voor te nemen. Om bij na te denken in de stoel in het zonnetje deze zomer.

Kees de Wit

Activiteitenagenda

- 09-07 Doopdienst
- 10-07 Moderamen
- 28-08 Inleveren kopy Kerkwijzer september/oktober
- 04-09 Gespreksgroep
- 10-09 Struuntocht- en startdienst mmv Switch
- 11-09 Moderamen
- 16-09 60+ middag
- 25-09 Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Vanaf 7 september weer elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas (nu even vakantie)

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

Verjaardagen

- 12-08 H.L. Smith
- 14-08 K. Helmus
- 05-09 A. van der Velde-Nicolai
- 10-09 J. van Dellen-Huisma
- 10-09 W. Dijkstra-de Boer



Mutaties

Geboren:

Feline de Jong, 22 april 2023, Haulerwijk
Jacob Glas, 10 mei 2023, Westerhornerweg 21A

Verhuisd:

T.H.D. Heeneman, van Damsterweg 75, Steendam naar
Steenhouwerskade 24, 9718 DB Groningen
R.P. Terpstra, van Zeehaanstraat 2b naar Het Hooge Heem, locatie
Hoflaan 31, 9861 BP Grootegast
T. van Dekken, van Abel Tasmanweg 95 naar Hereweg 19, 9725 AA
Groningen

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De Gast 4, 9861 BD Grootegast, appartement 003
- Zr. F. Huistra-Hijlkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 9801 VD Zuidhorn
- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha



Mooie vergezichten

Na twee weken vakantie ben ik vorige week weer begonnen. Ik mocht samen met mijn vrouw genieten van een vakantie bij de Moezel in Duitsland. De Moezel is een rivier die ontspringt in de Vogezen in Frankrijk en in Koblenz in Duitsland uitmondt in de Rijn.

Tot zover de topografie. We hebben daar heerlijk gewandeld en genoten van de berglandschappen met grote wijngaarden tegen de bergwanden aan. Wandelen is in die buurt best een uitdaging. Er is niets vlak, alles gaat op en neer. Heel anders dan we hier in Nederland zijn gewend. Maar na een stevige klim mochten we af en toe genieten van een prachtig uitzicht.

Ik moest daarbij denken aan Mozes. Hij mocht het beloofde land niet in. Maar God nam hem mee de berg op. Vanaf daar mocht hij het beloofde land zien. Zo mogen ook wij af en toe iets zien van Gods beloftes, van Gods koninkrijk. Soms zien we dat in de prachtige natuur zoals ik dat in mijn vakantie mocht doen. Maar natuurlijk kan het ook dichterbij huis. Soms mogen we het zien in (kleine) wonderen om ons heen. Zoals een geboorte van een kind, een genezing van iemand die ziek is. Of in een bezoekje van of aan een ander. God wil voortdurend zichzelf en zijn majesteit aan ons laten zien. Maar het is af en toe wel lastig. Het vraagt soms wel enige inspanning van ons. Zoals ik samen met mijn vrouw eerst naar boven moest wandelen. Soms moeten we tijd nemen om in de bijbel te lezen, of tijd nemen om te bidden.

Maar als we ons best doen wil Gods elke dag iets van Zich laten zien. Laten we ook in onze vakanties ons best blijven doen om iets van God te ontdekken in ons leven.

Reinder de Roos

Gespreksgroep

Onlangs mocht ik op maandagochtend met een groepje gemeenteleden bij elkaar komen. We mochten samen praten wat volgens ons Gods Koninkrijk is. Het was een mooie samenkomst en we hebben besloten om na de zomervakantie elke eerste maandagochtend van de maand bij elkaar te komen. Dat betekent dat we 4 september om 10 uur weer samen komen in de Kandelaar. Denkt u: "Leuk, ik zou daar ook wel aan willen mee doen", dan bent u van harte welkom.

Lijkt het u leuk om samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan, maar lukt het u niet op maandagochtend, laat het mij dan even weten. Misschien kunnen we met een tweede groep starten op een ander tijdstip. Stuur mij even een berichtje of bel mij.

Reinder de Roos

Tienerdienst

GEZOCHT!!!!

Het afgelopen jaar hebben we met 4 personen 4 tienerdiensten kunnen organiseren. De leiding voor de tienerdiensten is helaas enorm uitgedund en bestaat op dit moment uit Pieter en Anneke Plantinga en Diane Ruiter. Graag zouden we volgend jaar meer tienerdiensten willen organiseren. Hier hebben we meer leiding voor nodig. De tieners (12-15 jaar) vinden deze diensten leuk en het zou erg jammer zijn als deze van oorsprong maandelijkse ontmoetingen zouden komen te vervallen. Met gezamenlijke kracht kunnen we weer maandelijks iets kunnen organiseren. We zijn op zoek gemeenteleden die hier aan zouden willen meewerken. Dit zou betekenen dat je met 2 personen maximaal 2x per jaar een dienst moet voorbereiden. Voor de invulling hebben we materiaal, zodat ook de voorbereiding ondersteund wordt. Vraag: als je bovenstaande leest en heb je het gevoel hier een bijdrage aan te willen leveren? Geef je dan op bij Pieter Plantinga (pieter.plantinga@ziggo.nl) of Diane Ruiter (henzediane@hotmail.com)

Open Avondmaal

Beste gemeenteleden,

Een tijd geleden is er op de gemeenteavond gesproken over het open avondmaal. Hieruit is voortgekomen dat ook in onze gemeente het open avondmaal is ingevoerd.

Dit betekent dat eenieder die zich geroepen voelt om het avondmaal te vieren, hierbij uitgenodigd is om mee te doen. Dus ook mensen uit andere kerken en kringen, ouderen en jongeren. Wat belangrijk is bij het avondmaal is ons geloof, want alleen wie gelooft verstaat de betekenis van het avondmaal. We maken hierbij geen onderscheid meer tussen volwassenen, tieners en kinderen. Je bent namelijk niet te oud en niet te jong, ieder die gelooft, is welkom om aan deze Maaltijd mee te doen.

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

Deelname aan het avondmaal is geen vrijblijvende zaak. Het is meer dan alleen “een stukje brood en een bekertje wijn.” Om er volledig bewust van te zijn wat het avondmaal inhoudt, vragen wij de ouders van tieners en kinderen om dit thuis met hen te bespreken. Wat betekent nu precies het avondmaal en wat gedenken wij tijdens deze maaltijd? Zo krijgen de kinderen een goed beeld van het avondmaal en kunnen ze beslissen (samen met de ouders) of ze zich geroepen voelen om mee te doen.

Fijn dat we met z'n allen, groot en klein, het avondmaal zo kunnen vieren. Tot eer van onze Heer!

Van de kerkenraad en kindernevendienstcommissie

Cursus uitvaart leiden door gemeenteleden

Beste collega's van het werkverband Westerkwartier,

Wij zijn in onze gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil bezig om in verschillende rondes met de gemeente te bespreken dat we aan de gang willen met het leiden van uitvaardiensten door gemeenteleden.

Dat wordt positief ontvangen en het lijkt erop dat er ook al enkele gemeenteleden de cursus willen gaan volgen als die gegeven wordt. We hopen op een cursus in het najaar. Het zou mooi zijn als die hier in de buurt, bijvoorbeeld in Oldekerk, gegeven kan gaan worden en dat er dan vanuit onze buurgemeenten ook mensen mee gaan doen. Dan ontstaat er mogelijk ook iets van collegialiteit tussen de gemeenteleden van de verschillende gemeenten en kunnen zij mogelijk ook zo nodig een keertje voor elkaar inspringen.

Als jullie informatie willen over hoe we het hier aanpakken en willen aansluiten, dan kunnen jullie contact opnemen met onze voorzitter Mieke Kortbeek, e-mail: mieke.kortbeek1@kpnmail.nl of met mij. Ik zie uit naar jullie reactie.

Met een hartelijke groet,

Toos Wolters

Noodhulp Oekraïne

Geeft u het stokje door ?



Op dit moment gaat er een estafette door de provincie Groningen. Ergens in de provincie wordt een actie gehouden en de opbrengst gaat naar Oekraïne. Een actie om lang houdbare levensmiddelen in te zamelen, schoolkinderen

verzamelen statiegeldflessen of bakken cupcakes, anderen hebben een inzamelpunt voor generatoren en powerbanks. Een gift geven kan ook. Er zijn diverse mogelijkheden (geen kleding/dekens/dekbedden).

Neemt u het stokje over en organiseert u een actie in samenwerking met de kerken in uw dorp of stad, of samen met scholen, sportverenigingen?

We weten allen dat de nood hoog is in Oekraïne. Toch kunnen we allemaal een klein beetje hulp bieden, ons steentje bijdragen. Het is nog zó erg nodig. De mensen in Oekraïne zijn u erg dankbaar !

De Friese Ridders rijden regelmatig met een hulptransport naar de grens met Oekraïne en brengen daar de goederen naar een vaste contactpersoon die daarna de distributie verzorgt binnen Oekraïne waar de hulp nodig is (www.frieserijders.nl).

Waarom vragen wij **UW** hulp? In een aantal dorpen is al een actie gestart. Zuidhorn, Marum, De Wilp, Ezinge, 't Zandt, Bierum, Spijk, Leek en Zevenhuizen. Wanneer elk dorp of stad één actie verzorgt (hoe groot of klein ook) dan zou dat fantastisch zijn. Zó ontstaat er een estafette, een aaneenschakeling van acties. Het is goed om dit **SAMEN** te doen.

DOET U MEE ? laat het ons weten.

Voor vragen / aanmeldingen kunt u terecht via mail: wimina1@planet.nl en via telefoon : 06-30537185.

Slava Ukraine: Gea, Rinus, Gauke en Ina (Zevenhuizen)

Diaconie

Van de Diaconie

Hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 9 juli 2023

Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

Meer lezen; kerkinactie.nl/migrantenindonesie

Collecte Kerk in Actie (Zomerzending), zondag 13 augustus 2023

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Meer lezen; kerkinactie.nl/kerknoordghana

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 3 september 2023

Israël - Jongeren leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdaag begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals

Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Meer lezen; kerkinactie.nl/jongerenisrael

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Collecten

Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR code**. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;

1^e collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^e collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte).

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhqQ4Ws8cQmWev2tg>

Inzameling voor adoptiekinderen

Pikulan adoptie kinderen

Als het goed is heeft u al bericht gehad over de inzameling voor onze Pikulan adoptiekinderen.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

IBAN: **NL75 RABO 0341 0773 80** ter name van: **DIAC. PROT. GEM.**

Lutjegast

Onder vermelding van: **Pikulan Adoptiekinderen**



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar.
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponerd worden.

Kerkebalans		Totaal		
2023	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m mei	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	36.362,30	0,00	21.788,96	14.573,34



Kerkdiensten

Zondag 9 juli 2023

9.30 uur pastor Ate Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat –
Indonesië

Zondag 16 juli 2023

9.30 uur ds A.J. van der Wiel,
Leeuwarden
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk + **bloemen**

Zondag 23 juli 2023

9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel,
Sneek
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie

Zondag 30 juli 2023

9.30 uur ds H. Abbink,
Buitenpost
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 6 augustus 2023

11.00 uur ds K.G. Bogerd,
Wouterswoude
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie

Zondag 13 augustus 2023

11.00 uur ds M. Klomp, Marum
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Zending – Ghana

Zondag 20 augustus 2023

11.00 uur ds H.C. Mulderij,
Grootegast
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Kerk

Zondag 27 augustus 2023

Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur ds C. de Poel-van den
Berg, Drachten
Ouderling van dienst: K. de Wit
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Zondag 3 september 2023

Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur ds M.M. Pranger, Nietap
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat – Israël
+ **bloemen**

Zondag 10 september 2023

Struuntocht- en startdienst (tent)
14.00 uur ds P.K. van de Kamp,
Groningen
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Onkosten – kerk

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

09 jul	Grietje Pera, Gerrit en Dea
16 jul	André en Betty
23 jul	Johanna, Gerrit en Dea
30 jul	Marco, Henze en Diane
06 aug	Johan en Anita
13 aug	Janetta, Jan en Ria
20 aug	Jan Klaver, Tom en Aaltje
27 aug	Tjeerd en Janneke
03 sep	Jacob en Margriet
10 sep	nvt (koffie in de tent)



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kosterrooster

09 jul	Jakob Jongsma
16 jul	Hein Wijbenga
23 jul	Harko Bouwkamp
30 jul	Allanda Martini
06 aug	Wim Broekema
13 aug	Ruurd Horenga
20 aug	Jakob Jongsma
27 aug	Hein Wijbenga
03 sep	Harko Bouwkamp
10 sep	Allanda Martini



Kerkautorrooster

09 jul	Kees de Wit
16 jul	Hielke Faber
23 jul	Dirk Notebomer
30 jul	nvt
06 aug	nvt
13 aug	nvt
20 aug	nvt
27 aug	Tjeerd Hoekstra
03 sep	Lolke van der Veen
10 sep	Wim Broekema



*Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact opnemen
met diaken Dirk Notebomer:*

06 – 50 23 03 72

Oppasrooster



09 jul	Ilona Martini
16 jul	Hanne Plantinga
23 jul	nvt
30 jul	nvt
06 aug	nvt
13 aug	nvt
20 aug	nvt
27 aug	nvt
03 sep	Noa Riemsma
10 sep	nvt (tentdienst)

Organistenrooster

09 jul	Annekor Top
16 jul	Jan Dirk Kiestra
23 jul	Martin van der Velde
30 jul	Piet Dijkstra
06 aug	Martin van der Velde
13 aug	Henk Koning
20 aug	Jan Dirk Kiestra
27 aug	Martin van der Velde
03 sep	Annekor Top
10 sep	Switch



Video- en Beamerrooster

09 jul	Jakob Jongsma / Johan Gorter
16 jul	Jan Notebomer / Siety Douma
23 jul	Jonathan Ruiter / Gerdine Broekema
30 jul	Evelien Kroese / Anneke Plantinga
06 aug	Anita Gorter / Wim Broekema
13 aug	Marco de Jong / Diane Ruiter
20 aug	Jakob Jongsma / Johan Gorter
27 aug	Jan Notebomer / Siety Douma
03 sep	Jonathan Ruiter / Gerdine Broekema
10 sep	nvt (tentdienst)



Lectorenrooster

09 jul	Siety Douma
16 jul	Betty Schippers
23 jul	Pop Poelman
30 jul	Wim Broekema
06 aug	Janna van Dellen
13 aug	Grietje Pera
20 aug	Janny Poelman
27 aug	Dicky Klaver
03 sep	Dirk Notebomer
10 sep	nvt (tentdienst)

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	vacant	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer
telefoonnummer: 06-15055988
e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

[Uiterlijk maandag 28 augustus naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: Print-Bizz.nl

Lied 425



Ver-vuld van uw ze-gen gaan wij on-ze we-gen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt ge-hoord,
in Chris-tus ver-bon-den, te - za - men ge - zon-den
op weg in een we-reld die wacht op uw woord.



Om daar in ge - na-de uw woor-den als za-den
te zaai-en tot diep in het don-ker-ste dal,
door lief-de ge - dre-ven, om wie met ons le-ven
uw ze - gen te bren-gen die vrucht dra-gen zal.