

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 06-46996723
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:

<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 06 - 46996723
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Voorplaat: straatje van Vermeer

Inhoudsopgave:

Voorwoord	3
Activiteitenagenda	4
Verjaardagen	5
Mutaties	5
Gemeenteleden elders	5
KOMMA, en geen PUNT, na Pasen	7
Tentdienst	8
Website	9
Van de kerkenraad	10
Van de Kerkelijk werker	14
Europa kinderpunt	15
Lutjegast zingt	16
'SING-IN'	17
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	19
Verslag RING Westerkwartier	20
Diaconie	25
Kerkbalans	31
Kerkdiensten	32
Oppas	34
Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar	34
Koffierooster	34
Overige roosters	35
Algemene Info	39
Inleveren kopy Kerkwijzer	39

info@pkn-lutjegast.nl

Voorwoord

We gaan weer een mooie tijd tegemoet. De winter ligt achter ons en de dagen lengen weer. De hortensia's en de vlinderstruiken lopen bij mij in de tuin al weer uit. De natuur nodigt je weer uit om naar buiten te komen. Om te gaan genieten van Gods mooie schepping.

De lente- en zomertijd is een mooie tijd maar er zit altijd wel een klein grijs randje aan. Het kerkelijk werk komt op een lager pitje te staan. Er zijn minder momenten om elkaar als broers en zussen te ontmoeten. Voor de mensen die het er (te) druk mee hebben gehad lijkt er een stukje rust te komen. En dat is ook goed. Na drukke tijden mag er ook een tijd van rust komen.

Maar is het werkelijk rust? Is het echt een tijd om minder of niets te doen? Of geeft het ruimte voor andere dingen? Is dat waar we na een kerkelijk seizoen behoefte aan hebben, om onze tijd in andere dingen te steken. Geeft dat rust?

Geven andere dingen meer rust? Is werken in Gods koninkrijk een belasting? Is het hard en zwaar werk? Als dat zo is mag u zichzelf wel eens afvragen: Hoe kan het dat ik dit werk zo zwaar vind?

Want Jezus zegt tegen ons:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

(Mat. 11:28-30)

Als we werkelijk na een kerkelijk seizoen behoefte hebben aan rust moeten we juist Jezus gaan zoeken. Hij zal rust geven, zo beloofd Hij. Niet onze tijd vullen met andere dingen, maar Hem zoeken. Als u bepaalde werkzaamheden echt als zwaar ervaart, mag u zich afvragen of er niet een andere taak is die beter bij u past, of dat u het misschien beter op een andere manier kunt doen.

Jezus zegt: mijn juk is zacht en mijn last is licht. God heeft een ieder talenten gegeven om voor Hem te gebruiken. Ontdek uw talenten en zoek naar de manier hoe en waar u ze mag gebruiken.

Het kan ook zijn dat we het werk zelf, op eigen kracht willen doen.

Toen Jezus naar de hemel ging stuurde hij de discipelen niet zomaar de wereld in. Hij gooide ze niet in het diepe, zodat ze op eigen kracht moesten zwemmen. Nee, ze moesten in Jeruzalem wachten totdat ze

met de kracht uit de hemel zouden zijn bekleed. Zij mochten eerst de Heilige Geest ontvangen voor ze op weg gingen. De Heilige Geest mocht door hun heen werken. Dat gold niet alleen voor hen, maar ook voor ons.

Maar ook als u gevraagd zou worden voor een taak binnen de kerk, binnen Gods koninkrijk, hoeft u er niet tegen op te kijken. Het zal niet zwaar zijn. Want Jezus zegt: Mijn last is licht. U hoeft het werk niet alleen te doen maar laat de Heilige Geest door u heen werken. Laat u gebruiken als een werktuig, als gereedschap, in Zijn hand. Dan is werken in Gods koninkrijk een zegen in plaats van een last.

Reinder de Roos

Activiteitenagenda

- 07-05 Sing-in Grootegast
- 15-05 Moderamen
- 18-05 Hemelvaartsdag
- 21-05 Tentdienst, mmv Young Spirit, Ulrum
- 28-05 Eerste Pinksterdag
- 12-06 Moderamen
- 18-06 Voorbereiding Heilig Avondmaal
- 19-06 Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 25-06 Viering Heilig Avondmaal
- 26-06 Inleveren kopy Kerkwijzer juli/augustus
- 02-07 Overstapdienst, afscheid kinderen van groep 8

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorps huis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

Verjaardagen

04-06 Gerrit van der Velde
07-06 F. Huistra-Hijlkema
16-06 A. Jongsma-van Slooten



Mutaties

Geboren:

Roos Douma, 23 januari 2023, Van Diemenstraat 11
Luuk Poortinga, 5 maart 2023, Van Diemenstraat 7

Verhuisd:

R.G. van der Velde, van Abel Tasmanweg 52A naar Hoofdstraat 116B,
9861 AK Grootegast
I. Renkema, van Stationsweg 3 naar Hoofdstraat 1, 9861 AA
Grootegast

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De Gast 4, 9861 BD Grootegast, appartement 003
- Zr. F. Huistra-Hijlkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 9801 VD Zuidhorn
- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha

KOMMA, en geen PUNT, na Pasen

Ooit zij iemand tegen mij bij een afscheid: we zetten geen punt, maar plaatsen een komma. Ik hoorde dat toen voor het eerst, en vond het een galante manier van zeggen. En het is bewaarheid, het contact is gebleven. Het lijntje is niet gebroken.

Het verhaal van Jezus' lijden en uiteindelijke dood aan het kruis, is geen punt. Het is een komma want het verhaal gaat door.

Met datzelfde beeld zou je het verhaal van Pasen kunnen samenvatten. Het woord zelf betekent zoveel als doortocht, voorbij gaan.

Geen punt, maar een komma, het leven gaat door. Zijn leven gaat door. Het contact is niet verbroken, ook al is het lijntje dat we daarmee onderhouden misschien wel dun geworden of ben je het even kwijtgeraakt, dat kan. Maar Pasen vieren, is toch steeds ook weer van ons uit bezien, de draad oppakken. Weer gaan staan in het licht van dat verhaal, het verhaal van Jezus. Waarin jij zelf ook betrokken bent, hoe dan ook.

Wat maakt Pasen zo bijzonder als andere christelijke feesten?

In de joodse traditie wordt op de avond van Pasen de uittocht uit Egypte gevierd. Het verhaal van bevrijding gaat door. En het moet als het ware steeds weer opnieuw aan de jongste generatie worden verteld en opgepakt. Je viert Pasen zo, alsof jij het bent die in deze nacht uit het diensthuis en dood uittrekt.

Zo mogen we ook het paasevangelie blijven lezen, het oude verhaal dat telkens actueel is omdat het gaat over lijden en dood, en dat is van alle tijden. Omdat het gaat over het offer van liefde, die alles overwint.

De liefde die van elke punt een komma kan maken.

Het verhaal gaat door, het leven van Jezus is niet voorbij.

Hij trekt ons in het licht en neemt ons mee op die weg.

Pasen daagt ons uit om na te gaan waar in ons eigen leven punten in komma's kunnen worden veranderd.

Het kan altijd anders. Maar dan moet je wel zelf opstaan, in beweging komen, meegaan in de beweging van bevrijding en van leven, die Jezus zelf heeft ingezet.

Bijdrage van Hielke Faber
Tentdienst



Wij nodigen u van harte uit voor de Tentdienst op zondag 21 mei 2023, 14 uur.

Dit als afsluiting van onze feestweek.

Wat is het fijn om na de optocht van versierde wagens, de versierde straten, het feest in het dorp, de muziek op zaterdagavond, om op zondag bijeen te komen in de feesttent en de prachtige feestweek af te sluiten met dank aan onze Heer en Heiland.

Wij hebben als commissie bijzondere diensten de gospelgroep Young Spirit uit Ulrum bereid gevonden om deze dienst te begeleiden en door hun zingen ons te inspireren.

Fré Riepma zal het woord brengen met als thema: **Wanneer is goed, goed genoeg.**

Kortom een bijeenkomst die u niet mag missen.

Hartelijk welkom allemaal. Wij zien naar uw komst uit.

Na afloop is er koffie/thee/fris en is er gelegenheid om na te praten.

Namens de Commissie Bijzondere Diensten: Kees de Wit

Website

Beste gemeenteleden,

Steeds meer gaan wij in een online communicatie wereld leven.

De een is er blij mee, de ander moet er niets van hebben.

Voor ons als kerk is er een grote categorie gemeenteleden (maar ook niet-leden) die hun informatie digitaal tot zich neemt. Met name de jongere generatie.

Daarvoor hebben wij jaren geleden onze website geïntroduceerd:

<https://pkn-lutjegast.nl> (mocht u de website nog niet kennen click de link aan.)

Maar belangrijk is om die ook up to date te houden.

Onze webmoderator is Diana Hoeksema en zij probeert actueel te blijven en u te voorzien van het nieuws.

Echter daarvoor heeft ze wel uw hulp nodig...

Ons vriendelijk verzoek is, lever al uw informatie aan: van de Kindernevendienst, Breiclub, Gespreksgroep, Catechese, Commissie bijzondere diensten enz. enz. enz.

Zo houden wij onze gemeente op de hoogte van het actuele nieuws.

Diana plaatst dat graag.

U kunt uw informatie mailen naar:

info@pkn-lutjegast.nl

Namens de Kerkrentmeesters hartelijk dank.

Kees de Wit



Van de kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 3 april 2023

Opening

De preses heet ieder van harte welkom en opent de vergadering met het lezen van Efeze 4: 1-6. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte volgt de onderstaande overdenking.

Oproep tot eenheid

Opdat zij allen één zijn. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Paulus vermaant ons, ons leven te leven in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn: de éne gemeente van Christus te zijn.

Vreemd en beschamend, dat we de vermaning nog altijd nodig hebben. Het is toch voor een kind te begrijpen; één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen! Onze kerkelijke verdeeldheid is een schandaal. In het grieks: skandalon. De vertaling luidt: een ergernis. Je kunt ook zeggen een struikelblok. De wereld struikelt over onze kerkelijke verdeeldheid en wijzelf struikelen er ook over. Het kan ons de nek kosten. Hoe kan Gods volk onderweg toch zo verdeeld zijn?

Priester Dominee Dichter Huub Oosterhuis leert ons bidden:

Wij heten uw kerk, een volk onderweg,
Wij hebben geschiedenis, een lang verleden,
Van duisternis en licht.

Wij bidden U: open voor ons een nieuwe toekomst, roep ons weg
uit al die rijkdom, al die zekerheden,
waarin wij veilig en gevangen zijn.

Maak ons liever arm en onveilig
ontheemd en vrij, om weer opnieuw
uw evangelie te verstaan,
uw Zoon te volgen.

De preses gaat voor in gebed.

Mededelingen

De QR-code van de diaconie, die op de beamer tijdens de collecte te zien is, is buiten werking.

Allanda Martini gaat een nieuwe QR-code regelen.

Er is besloten om de nieuwe QR-code ook bij de uitgang (binnenzijde) van de kerkzaal te hangen. De code is via de beamer niet altijd goed te scannen en zo hebben de kerkgangers de gelegenheid om tijdens het verlaten van de kerk de gift te geven.

Gemeenteavond 13 maart jl

De kerkenraad kijkt terug naar een fijne gemeenteavond. Naar voren is gekomen dat de bijdrage van de vrijwillige bijdrage de laatste jaren is gedaald en dat hier iets mee gedaan moet worden. De conclusie die zowel de kerkenraad als de gemeente heeft gekregen na deze avond is dat als er niet actief bij de deuren langs gegaan wordt met de brieven voor de vaste vrijwillige bijdrage deze bijdrage flink terug neemt. De kerkenraad gaat kijken of er gemeenteleden zijn die bij gemeenteleden langs wil om deze brieven op te halen.

Ook is de verkoop van de pastorie ter sprake gekomen. Meerdere gemeenteleden hebben op de gemeenteavond aangegeven dat de woning te koop gezet kan worden. De kerkenraad gaat hiermee aan de slag.

Kees de Wit ondertekent het verbindingsformulier.

1. Verdeling wijken/taken

- Allanda Martini behoudt haar taak als penningmeester Diaconie.
- Reinder de Roos en Hielke Faber hebben een bijeenkomst gehad met de pastoraatsondersteuners.

Ze zouden graag met het LRP-systeem aan de slag willen gaan. De kerk heeft nu een licentie voor 5 personen en ze zouden dit graag willen uitbreiden naar 7 personen. Via het systeem kunnen ze inzichtelijker maken wie welk gemeentelid heeft bezocht en wanneer. Reinder is in bezit van een eigen licentie en kan deze dan ook voor onze gemeente gebruiken. Kerkenraad gaat hiermee akkoord.

- Er zijn al 2 bijeenkomsten geweest voor de jeugd van het voorgezet onderwijs. Van wat de kerkenraad vernomen heeft zijn dit gezellige avonden geweest.

- Er is door Ate Klomp een groep voor jonge ouders opgericht. Er wordt gevraagd of deze groep door gaat omdat zonder Ate niemand is die de bijeenkomsten leidt. Reinder geeft aan deze groep wel weer te willen opstarten. Samen met Peter van der Heide gaat hij hiermee aan de slag.

Ook wordt er gekeken hoe het met de andere groepen gaat die Ate heeft opgericht en of deze groepen nog actief zijn.

- Startweekcommissie

De dienst van de startzondag wordt ingevuld door commissie bijzondere diensten.

Als er een startweekboekje komt dan hier op tijd mee beginnen. Er moet gekeken worden welke groepen nog actief zijn omdat er door de coronatijd vele activiteiten stil zijn komen te staan. Alle bijeenkomsten/activiteiten benoemen in het boekje. Kerkenraad gaat inventariseren wat er vanuit de gemeente allemaal aangeboden wordt. Per activiteit/groep wordt één persoon gevraagd om bij elkaar te komen om zo gezamenlijk te kijken naar het startweekendboekje.

Vanuit deze groep wordt er gekeken of er een commissie opgericht kan worden voor het organiseren van de startweek. Omdat de startzondag 10 september in de tent gehouden wordt (staat er ivm de struuntocht 9 september) is de hoofdzaak voor de commissie het maken van het startboekje. Daarnaast de commissie bijzondere diensten helpen met de dienst.

Peter van der Heide en Dirk Notebomer kijken welke activiteiten/groepen er zijn.

2. Kerkrentmeesters

Er is een offerte aangevraagd voor dubbel glas/voorzetglas voor alle ramen, op de ronde ramen na. De offerte is hoger dan verwacht. Gekeken wordt of deze investering de kosten waard zijn. Door het flexibel contract wat de kerk heeft vallen de kosten van het opwarmen van het gebouw mee. De verwachting was dat deze kostenpost hoger zou uitvallen.

Gekeken is of het kerkgebouw in aanmerking komt voor aardbevingsschade. Omdat de kerk een instelling is, is het aanvragen moeilijker dan als particulier. Er gelden voor instellingen andere regels voor het aanvragen dan als je dat als particulier aanvraagt.

Er is een bureau voor energiekosten besparing benaderd om te kijken waar wij als gemeente kosten kunnen besparen in het gebouw. Dit bureau moet nog langs komen.

Er is gekeken wat er gebeuren moet met de pastorie als de huurders die er nu in zitten eruit gaan. Verkopen is een optie. Van het geld wat de pastorie opbrengt kan een gedeelte worden vastgelegd of belegd. Gekeken moet worden welke regels er binnen de PKN zijn bij de verkoop van de pastorie. Ook moet de gemeente op de hoogte gesteld worden door middel van een gemeentevond als de pastorie in de verkoop gaat. Er wordt contact opgenomen met dhr Trox.

3. Diakonie

Er is nog geen gemeentelid gevonden die het ambt van Diaken op zich wil nemen. Gevraagd wordt of de collecte ook door gemeenteleden gedaan mag worden als er geen diaken is ivm bijvoorbeeld ziekte. Dit is al eerder ter sprake gekomen maar hierin heeft de kerkenraad geen bezwaar.

4. Afscheid scheidende ambtsdragers

Allanda Martini neemt afscheid als ambtsdrager. De Preses bedankt Allanda persoonlijk voor haar inzet.

5. Censura Morum

Avondmaalsviering op Witte Donderdag: vanuit de kerkenraad is hier geen bezwaar voor.

6. Sluiting

Allanda sluit de vergadering met een gebed, waarna de preses ieder wel thuis wenst.



Even een berichtje vanaf mijn kant. Ik ben inmiddels bijna 3 maanden werkzaam in de gemeente. In deze tijd heb ik al veel mensen mogen leren kennen. En ik moet zeggen; ik ben altijd hartelijk door een ieder van u ontvangen. Dank daarvoor.

De komende tijd ga ik rustig door met kennis maken. Daarnaast probeer ik met het pastorale team een beetje structuur in het bezoekwerk te brengen. Dat het straks ook voor een ieder duidelijk wordt. Met een groepje mensen willen we het bezoekwerk pastoraal handen en voeten geven. Hier kunnen we natuurlijk altijd nog wat extra handjes bij gebruiken. Dus lijkt het u fijn om af en toe eens een bezoekje bij iemand te brengen en met hem of haar een leuk gesprek te hebben, dan vraag ik u om zich bij mij te melden.

Ook heb ik de eerste stappen gezet om kennis te maken met het jeugdwerk in de kerk. Na de corona is dit langzaam weer begonnen. We hopen binnenkort, met een groep mensen die zich hier bij betrokken voelen, een avond te gaan brainstormen. We gaan dan nadenken over hoe we dit de komende jaren graag willen gaan uitvoeren.

Langzaam maar zeker leer ik de gemeente kennen. Mocht u graag willen dat ik binnenkort bij u langs kom, bel me dan even (06-15055988). En anders zal ik u de komende maanden vast een keer tegenkomen.

Reinder de Roos

Europa kinderhulp

Een beetje Duitsland in Groningen

Al ruim 60 jaar komen er iedere zomer kwetsbare kinderen uit Duitsland naar Nederland voor een vakantie bij een vakantiegezin. Stichting Europa Kinderhulp is daarom o.a. in Groningen op zoek naar gezinnen die deze zomer voor zo'n twee weken een Duits kind in hun gezin willen opnemen.

Honderden kinderen

De Duitse reizen behoren tot de oudste reizen die Europa Kinderhulp aanbiedt. Al sinds de jaren zestig verblijven in de zomervakantie honderden Duitse kinderen bij Nederlandse gezinnen. In Groningen komen er o.a. kinderen uit Berlijn, Hannover en Schneeberg/Delitzsch. Het gaat daarbij om kinderen die in sociaal of financieel moeilijke omstandigheden opgroeien. Een vakantie bij een Nederlands gezin is voor hen een moment om hun batterij weer op te laden en even gewoon kind te mogen zijn. Ook voor de vakantiegezinnen zelf is het een bijzondere ervaring. Door de jaren heen kunnen zij een hechte band met hun vakantiekind opbouwen en soms hebben zij zelfs nog steeds contact als hun vakantiekind volwassen is.

Spreken Sie Deutsch?

Het is handig als je een beetje Duits spreekt, maar dat is geen vereiste. De ervaring leert dat je elkaar evengoed wel begrijpt en met een vertaalapp kom je ook een heel eind. Bovendien pikken de kinderen al gauw wat Nederlands op.

Voor komende zomer wordt dus ook in Groningen naar gezinnen gezocht die hun huis en hart willen openstellen voor een van deze kinderen. De Duitse kinderen arriveren in juli voor een verblijf van zo'n twee weken. Ze zijn in de leeftijd van 5-12 jaar, als ze voor de eerste keer komen.

Voor de exacte reisdata en aanmelden kijk op www.europakinderhulp.nl

Lutjegast zingt

Ik loop al heel lang rond met het idee om 1 x per maand in het winterseizoen een samenzang middag/avond te organiseren met als hoofdthema: **Lutjegast zingt**.

(wij staan er om bekend dat wij hier in onze kerk altijd volop goed kunnen zingen.)



Dit kan op zondagmiddag of avond in onze kerk.

Duur maximaal een uur waarin hoofdzakelijk samenzang met behulp van beamer, internet, orgel e.d. Laagdrempelig dus.

Iedere maand een ander thema.

Bijvoorbeeld de volgende thema's:

- Tijdloze geestelijke liederen. Lieder van herkenning, Lieder ter bemoediging. Die wij allemaal nog kennen van vroeger.
- Taizé-liederen, dwz een Taizé uurtje (vraag is al gekomen van ds Jasja Nottelman uit Visvliet.) <https://www.taize.fr/nl>
- Popliederen van populaire artiesten met bekende wijzen en geestelijke inhoud. Bij voorbeeld Morning has Broken (Top 2000).
- Opwekkingsliederen. Samen in de naam van Jezus, Tienduizend redenen. Enzovoort.
- Praise songs (vrije evangelische gemeente).

En zo zijn er nog wel meer thema's te bedenken.

Tijdens dit uurtje een Internet Beamer toespraak (maximaal 10 minuten) door een bekende voorganger. Volop te vinden op YouTube/internet.

Bijvoorbeeld: Jurjen ten Brinke, Wieger Sikkema, Arjan Zantingh, Jacob Folkerts.

Uiteraard na toestemming van de desbetreffende voorganger.

Ik heb geen idee hoe jullie, als gemeenteleden, hierover denken en of het kans van slagen heeft.

Ik kan dit niet alleen en wilde graag peilen of de interesse er is, **maar vooral wie met mij mee wil denken en uitvoeren om het te laten slagen.**

Kreeg een opmerking om dit veel breder te trekken dan alleen onze gemeenteleden ervan te laten genieten. Goed idee maar daarvoor hebben we ook mee-denkers nodig.

Dit alles met de gedachte dat wij bij elkaar komen om God te ontmoeten. De een doet dat met woorden, de ander met bidden, weer een ander met zingen of de zondagse erediensten te bezoeken, maar alles met een wens: God te ontmoeten.

Laat mij het weten, mag via mail, telefoon of mij aanspreken.

Hoor graag van jullie.

Kees de Wit – 06-41315750 – keesdewit1956@outlook.com

'SING-IN'

Het jaarlijks *Dorpsfeest Grootegast* komt al dichterbij...

'Ondernemend Grootegast' heeft ook de Kerk weer uitgenodigd om hier aan deel te nemen.

Want ook de Kerk heeft een belangrijke plaats in de samenleving.



Wat kan er nu mooier zijn, dan op de eerste zondag van de Feestweek, met iedereen samen, zingend de Feestweek te beginnen? Het werkt verbindend.

Dit is de derde editie van de 'Sing-in' in de Feesttent. Het draaiboek ligt weer klaar.

De voorbereidingscommissie voor deze activiteit bestaat uit leden van de plaatselijke Protestantse gemeente en de Gereformeerde kerk, vrijgemaakt.



Het thema voor deze 'Sing-in' is "Vrijheid".

Met de vele oorlogen wereldwijd, en de herinnering aan WO II in de meimaand in het bijzonder, is dit een actueel thema.

Maar vrijheid is niet alleen de afwezigheid van oorlog, ook geestelijke vrijheid is een groot goed, en wat mogen we dankbaar zijn dat wij in Nederland leven met vrijheid van meningsvorming en in het maken van onze keuzes.

De Sing-in duurt ongeveer een uur en er is alle ruimte voor bekende liederen en gedichten die betrekking

hebben op het thema.

Er is begeleiding van band 'B-en' uit Enumatil.

De collecte aan het slot is bestemd voor **Amnesty International** en wordt van harte aanbevolen.

*Amnesty International: ...Zij streven naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en **in vrijheid** kan leven....*



Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en tijd voor onderling contact of een gezellig gesprek.

7 mei 2023

In de Tent in de Notoaristuun, Grootegast, om 19:30u.

Al met al is dit een prachtige start van een hele week feest.

Namens de voorbereidingscommissie, Akkie Jellema



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar.
Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponereerd worden.

Verslag RING Westerkwartier

20 april 2023, De Gasthorn, Zuidhorn - Arnold Wienen

Thema: Samen jong voor alle generaties

1. **Opening.** Voorzitter Ds. M. Klomp opent de vergadering en heet ons welkom. Hij leest met ons enkele verzen uit Efeziërs 3: 14- 20, waarin hij de nadruk legt op vers 18: 'Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gos volkomenheid'.
Wij denken het alleen te moeten doen, maar we moeten samen gaan, met elkaar, alle rangen en standen, **jong en oud**...om dan **samen** iets kunnen ontdekken van Gods liefde.
We zongen 2 coupletten van het prachtige lied van Huub Oosterhuis: '*Licht, dat ons aanstoot in de morgen*'. (Huub Oosterhuis was op 1^e Paasdag overleden)
2. De **presentielijst** gaat rond. Gevraagd wordt eveneens de mobiele telefoonnummers adressen door te geven, wanneer men het op prijs stelt om op de hoogte te blijven van het RING-gebeuren of iets/een activiteit wil delen met andere gemeenten binnen de RING.
3. **Aanvulling agenda:** Er zijn geen aanvulling voor de Agenda
4. **Mededelingen:** In het Friesch Dagblad heeft een artikel gestaan van de Classis predikant Friesland, Ds. W. Beekman. (*Er is niet één oplossing om jongeren weer bij de kerk te betrekken*'. Maar de tijd van de 'abonnementenkerk' is voorbij. Classisdominee Wim Beekman denkt dat er hele nieuwe wegen bewandeld moeten worden om de vijftig'-minners weer bij de kerk te betrekken. „We moeten af van de gedachte dat het 'aan ons ligt'. Het is een beweging waar we als kerk nieuwe wegen in moeten zien te vinden.”) Daar volgden in de rest van de week verschillende reacties op. Bij belangstelling daarvoor kunnen ze per mail worden doorgestuurd.
5. **Verslag vorige bijeenkomst:** Verslag van 20 februari j.l. is goed gekeurd.
Suggestie: Op het onderwerp 'Armoede' nog eens op terug komen?
6. **Presentatie:** Door **Arnold Wienen** :Introduceert zich zelf: Werkt als jongerenwerker in de Westereen/ Friesland. Voelt zich erg betrokken bij de jeugd. Hoe en wat kunnen we als kerkgemeenschap betekenen voor de jeugd, maar ook omgekeerd?

‘Growing Young’ is een boek uit de VS. Omschreven inhoud: “ Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren? ‘Growing Young’ is een Amerikaans onderzoek naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar”.

Omdat situatie en omstandigheden hier verschillen met Amerika, is het boek bewerkt (dus niet vertaald) naar het boek **“Samen Jong”** door Sabine van der Heijden en Vincenza La Porta/ Missie Nederland.

In het boek kijken we door de ogen van jonge mensen naar de kerk. Wat zien zij als waardevol in de community van gelovigen?

De zes kernwaarden in het boek werden aan ons voorgelegd. Waar past dit in ons kerklandschap?

Met dit boek kan elke gemeente aan de slag.

Elk kind, al vanaf baby maakt een geloofsontwikkeling door: thuis, school, maatschappij en kerk;

Maar ook belangrijke gebeurtenissen (sterven van geliefd iemand, echtscheiding ouders enz.) hebben invloed op de geloofsontwikkeling.

Veel jongeren en 50-minners gaan voor de “beleving”, en willen ervaren wat geloof en kerk toevoegt aan hun leven. ‘DE jongere bestaat niet, zij zijn ook onderling erg verschillend. En soms door de kerk moeilijk te bereiken. Geef ze een plaats in de bestuursorganen en: niet alleen meepraten maar ook meebeslissen.

Aan de hand van zijn PowerPoint presentatie bespraken we samen **de zes kernwaarden**. Boeiend en leerzaam; Het vraagt een andere manier van kijken en kiezen.

1. Prioriteit geven aan jongere generaties (en hun gezinnen)
2. Wees in jongeren geïnteresseerd, luister naar hen (en doe!) en sluit bij hen aan. Persoonlijk contact.
3. Vorm een **warme** gemeenschap. Maak ontmoetingen mogelijk. Zet in op persoonlijke relaties.

*Hoe kun je een **warme** gemeenschap vormen:*

- Elkaar liefhebben en de ander hoger achten dan jezelf
- Zorg hebben voor elkaar
- Elkaar dienen in liefde
- Elkaar troosten

- Elkaar aanvaarden
 - Elkaar vergeven
 - Streven naar het goede voor de ander
 - Elkaars lasten dragen
4. Neem Jezus' boodschap serieus en stel de radicaliteit van Zijn woorden centraal.
 5. Geef jongeren verantwoordelijkheid. Maak hen medeverantwoordelijk en durf als oudere z.n. een stap terug te zetten
 6. Zet je in voor de samenleving en help waar geen hulp is.

7. Pauze

8. Arnold vertelde over zijn vele ervaringen in de gemeente de Westereen. Er was een voldoende ruimte om samen van gedachten te wisselen n.a.v. de presentatie. En het riep herkenning op. Zijn advies is: Haak aan bij de beleving van jongeren. Begin in het klein en doe niet alles tegelijk.

Het was een boeiende avond met een geïnspireerde spreken, die ons liet zien hoe het zou kunnen en adviseerde voor de gemeente de inhoud van het genoemde boek of PowerPoint te bestuderen.

De PowerPoint presentatie zal aan de scriba's worden toegezonden.

9. **Onderwerpen volgende keer:** Als aanvulling op bestaande lijst: (Vervolg Jeugdwerk / 2-deling in de maatschappij/kerk / Terugkoppeling naar de Groene kerk/)
 - i) Mogelijkheden om per onderdeel in de kerkenraad samen te communiceren. (Bv. diakenen samen/ ouderlingen samen) Train je vrijwilligers en maak je kringetje groter.
 - ii) Rouwpastoraat: iemand van een Uitvaartonderneming
10. **Rondvraag:** 'catechese -club- CJV:..... En dan...?.... Hoe/ wat doen jullie na de catechese????
t.z.t. op terug komen?
De App-groep zal verder worden uitgewerkt.
Wanneer iemand zich hieruit wil terugtrekken, kan natuurlijk altijd.
Maar gebleken is dat via de groepsapp samenwerking en delen van elkaars zorgen, blijdschap en activiteiten verbindend kan werken.

Dank: Als dank voor zijn inspirerende presentatie kreeg Arnold Wiene de bekende Groninger Koek. Na afloop was er gelegenheid het boek "Samen jong" aan te schaffen.

11. De volgende RING bijeenkomst zal (z.m.) worden gehouden **op 5 oktober 2023**,

in de Schaapskooi bij de Goede Herder kerk te Grootegast.

12. Sluiting: Tot slot zongen we nog 3 coupletten van Lied 216:

Dit is een morgen, als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

Beide ontspringen nieuw aan het woord.

en wenste Ds. Klomp ons wel thuis.

Akkie Jellema-Riedstra,
lid stuurgroep RING Westerkwartier
23-04-2023

Diaconie

Van de Diaconie

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

Kerk zet deuren open

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

(Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije).

*In plaats van een collecte te houden voor **Syrië**, hebben we als Diaconie van de Protestantse Kerk van Lutjegast **€ 500,00** overgemaakt.*

En dan hierbij extra informatie bij de collectes voor de komende periode.

Collecte Kerk in Actie (Noodhulp), zondag 7 mei 2023

Oekraïne - Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne

schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooiën in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft. *Meer lezen; kerkinactie.nl/kerkoekraine*

Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat), zondag 14 mei 2023

Kerk-zijn met en voor elkaar

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief 'Assen bloeit' armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.

Meer lezen; kerkinactie.nl/diaconaatnederland

Pinkstercollecte Kerk in Actie (Zending), zondag 28 mei 2023

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Meer lezen; kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 25 juni 2023

Colombia - Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van

mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een kokopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Meer lezen; kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia

Collecte Project Kindernevendienst, zondag 2 juli 2023

Familie Lukasse, ondersteuning (straat)kinderen en kinderen in sloppenwijken in Belo Horizonte, Brazilië

QR-code collecten

Een paar weken terug deed de QR-code voor onze collecten het ineens niet meer. Toen kwamen we er achter dat die slechts twee jaar geldig was. Inmiddels is er weer een nieuwe QR-code. Te vinden op de beamer tijdens de collecten.

Scannen van de code tijdens de dienst bleek soms een uitdaging. Het lijkt afhankelijk te zijn van waar je zit, hoe het licht in de kerkzaal is en misschien van nog welke camera je telefoon heeft, welke app je gebruikt en misschien nog wel wat meer factoren.

Om dit op te lossen zijn bij de uitgang van de kerk, op de deurposten, QR-codes geplaatst. Mocht het tijdens de dienst niet lukken, kunt u daar alsnog scannen.

Helaas was voor de storing het nieuwe jaarboekje al verspreid. En u raad het al, daarin staat nog de oude QR-code, die doet het dus niet meer. Onze excuses voor het ongemak. Voor het gemak hiernaast de juiste QR-code:

Er zijn meerdere manieren om via deze code te betalen. Het kan met een QR-code scanner app.

Maar dit kan tegenwoordig ook heel eenvoudig met de camera-app op uw telefoon: Om de QR-code te scannen opent u de camera-app op uw telefoon en richt die op de QR-code, alsof u er een foto van zou willen maken. Vervolgens wordt er gevraagd om uw browser te openen en zo komt u in uw bank-app/ideal omgeving, om uw zelfgekozen bedrag over te maken, voor de collecte van de huidige week. (U heeft dus geen QR-code app nodig op uw telefoon)



Let op, het werkt niet altijd wanneer u eerst naar de bank-app gaat om dan de QR-code te scannen. (Dit werkt wel voor de Rabobank, want de QR-code verwijst naar de Rabo-rekening van de diaconie)

Inzameling Pikulan

Ieder jaar zamelt de Diaconie uw giften in voor onze Pikulan adoptiekinderen.

De Pikulan adoptiekinderen steunen we door voor hun het schoolgeld te bekostigen en vaak wordt er van het overschot nog een verwante actie ondersteund. Tijdens de gemeenteavond op 13 maart gaf Kees de Wit, samen met Annelies van der Velde, al een presentatie voor Pikulan, als vertegenwoordiger van Pikulan en de kringloopwinkel in Surhuisterveen. Waarin te zien was hoe uw giften goed besteed worden.

In het verleden was het zo geregeld dat wijkmedewerkers bij u langs kwamen om deze gift op te halen. Deze werd vorig jaar al digitaal geïnd. Mogen we ook dit jaar op uw steun rekenen? Van harte aanbevolen!

De inzameling voor Pikulan zal dit jaar in **juni** plaatsvinden. Rond die tijd krijgt u van ons een bericht met verdere info en instructies.

In het verleden werd de inzameling voor Pikulan gecombineerd met Zending en Werelddiaconaat, de inzameling Zending en Werelddiaconaat is verplaatst naar september, daar hoort u te zijner tijd meer van.

Een vriendelijke groet namens de Diaconie.

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Collecten

Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR code**. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;

1^e collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^e collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte).

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pQIXJFhqQ4Ws8cQmWev2tg>

Kerkebalans		Totaal		
2023	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m maart	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	32.482,30	0,00	13.978,36	18.503,94



Kerkdiensten

Zondag 30 april 2023

9.30 uur ds A.J. van der Wiel,
Leeuwarden
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Zondag 7 mei 2023

9.30 uur da H.C. Mulderij,
Grootegast
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Noodhulp – Oekraïne

Zondag 14 mei 2023

9.30 uur Reinder de Roos,
Waskemeer
Ouderling van dienst: P.C. van
der Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Donderdag 18 mei 2023

Hemelvaartsdag
9.30 uur dienst via Kerkomroep
meekijken in ons kerkgebouw met
Wim Heus, 's-Gravenzande
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter

Zondag 21 mei 2023

Tentdienst
14.00 uur Fré Riepma, Roden
Ouderling van dienst: C. de Wit
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Onkosten (kerk)

Zondag 28 mei 2023

Eerste Pinksterdag
9.30 uur dhr J.W. Bassie,
Groningen
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Zending – Egypte +
bloemen kerk en wijk

Zondag 4 juni 2023

9.30 uur ds J.G. Arensman,
Drachten
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Zondag 11 juni 2023

9.30 uur mw Gerda Bekius,
Drachten
Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 18 juni 2023

Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel,
Sneek
Ouderling van dienst: C. de Wit
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Diaconie

Zondag 25 juni 2023

Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur ds G.G.J. Schoonman,
Lucaswolde

Ouderling van dienst: S. Douma

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Diaconie

Zondag 02 juli 2023

Overstapdienst

9.30 uur Jitske van der Veen

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Project KND (familie
Lukasse)

Zondag 09 juli 2023

9.30 uur da A. van Harten-Tip,
Assen

Ouderling van dienst: H.J. Faber

Diaken van dienst: D. Notebomer

Collecte: Werelddiaconaat –
Indonesië

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken op zondag in de Kandelaar

Elke zondag na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de Kandelaar. Iedereen is welkom om na de dienst koffie, thee of fris te drinken. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Ook als je geen kerkdienst hebt bezocht ben je welkom!

Nb. Wanneer u graag wilt dat koffiedrinken mogelijk blijft, dan is uw bijdrage van harte welkom. Er staat een “spaarpotje” op de balie. Ook kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “koffie”.

Koffierooster

30 apr	Johanna, Gerrit en Dea
07 mei	Marco, Henze en Diane
14 mei	Johan en Anita
21 mei	Janetta, Jan en Ria
28 mei	Jan Klaver, Tom en Aaltje
04 jun	Tjeerd en Janneke
11 jun	Jacob en Margriet
18 jun	Lolke en Ina
25 jun	Siety, Pieter en Anneke
02 jul	Jakob en Piety
09 jul	Grietje Pera, Evert en Fien



Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kosterrooster

30 apr	Hein Wijbenga
07 mei	Harko Bouwkamp
14 mei	Allanda Martini
18 mei	?
21 mei	Ruurd Horenga (tentdienst)
28 mei	Jakob Jongsma
04 jun	Hein Wijbenga
11 jun	Harko Bouwkamp
18 jun	Allanda Martini
25 jun	Wim Broekema
02 jul	Ruurd Horenga
09 jul	Jakob Jongsma



Kerkautorrooster

30 apr	Kees de Wit
07 mei	Hielke Faber
14 mei	Dirk Notebomer
18 mei	Tjeerd Hoekstra
21 mei	Lolke van der Veen
28 mei	Wim Broekema
04 jun	Kees de Wit
11 jun	Hielke Faber
18 jun	Tjeerd Hoekstra
25 jun	Lolke van der Veen
02 jul	Wim Broekema
09 jul	Kees de Wit



*Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact opnemen
met diaken Dirk Notebomer:*

06 – 50 23 03 72

Oppasrooster



30 apr	meivakantie
07 mei	Enna Bouwkamp
14 mei	Gerdine Broekema
21 mei	nvt (tentdienst)
28 mei	Ilona Martini
04 jun	Hanne Plantinga
11 jun	Noa Riemsma
18 jun	Wiesje Bronsema
25 jun	Enna Bouwkamp
02 jul	Gerdine Broekema
09 jul	Ilona Martini

Organistenrooster

30 apr	Piet Dijkstra
07 mei	Piet Dijkstra
14 mei	Martin van der Velde
18 mei	- dienst via Kerkomroep
21 mei	- tentdienst
28 mei	Betsy Dieleman
04 jun	Martin van der Velde
11 jun	Martin van der Velde
18 jun	Martin van der Velde
25 jun	Betsy Dieleman
02 jul	nvt
09 jul	Annekor Top



Video- en Beamerrooster

30 apr	Marco de Jong / Siety Douma
07 mei	Anita Gorter / Gerdine Broekema
14 mei	Jakob Jongsma / Anneke Plantinga
18 mei	Johan Gorter / Johan Gorter
21 mei	nvt (tentdienst)
28 mei	Jan Notebomer / Siety Douma
04 jun	Evelien Kroese / Johan Gorter
11 jun	Jonathan Ruiter / Gerdine Broekema
18 jun	Evelien Kroese / Anneke Plantinga
25 jun	Anita Gorter / Wim Broekema
02 jul	Marco de Jong / Diane Ruiter
09 jul	Jakob Jongsma / Johan Gorter



Lectorenrooster

30 apr	Pop Poelman
07 mei	Wim Broekema
14 mei	Janna van Dellen
21 mei	Grietje Pera
28 mei	Janny Poelman
04 jun	Dicky Klaver
11 jun	Dirk Notebomer
18 jun	Dinie Faber
25 jun	Gesina Broekema
02 jul	nvt
09 jul	Siety Douma

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	vacant	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer

telefoonnummer: 06-15055988

e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

[Uiterlijk maandag 26 juni naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:

'VERTEL WAT JE ZIET'
*Kerken, Israël en de
Palestijnen*

lezing door ds. Liesbeth Burger

*Dinsdagavond 16 mei 2023
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Kerk op de wierde
Torenstraat 46 Ezinge*

*Inlichtingen en opgave bij:
a.van.lunteren@solcon.nl*



Laid 850 oet het Laidbouk

Gien toal kin ooit dien groothaid meten,
Gien woord bestijt om ale licht
te schatten van dien eeuwig wezen.
Wel ben wij veur dien aangezicht.

Wel waas der bij toenstoe de zeeën,
de wildernis tot stilte riepst?
Woar warren wij toenstoe et leven,
het nijlpeerd en de pijlsteert schiepst?

Wel bennen wij dat wij et wieten
wat of t begun van leven is?
De tied hestoe veur ons bemeten,
de toekomst, dien geheimenis.

Hoe kinnen wij dien almacht peilen?
Ons doemstok is noar mensenmoat.
Onzichtbaar blieven dien geheimen,
dien scheppeng die ons zwiegen loat.

Gien mens ien stoat om uut te leggen
wat in dien plan besloten lijt.
Wij hebben t bloots van heuren zeggen,
dat t ons verstand te boven gijt.

Tonko Ufkes