

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast



Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99

Kerkelijk werker per 1-2:

Reinder de Roos
Compagnonsweg 9
8434 NV Waskemeer
Tel 06-15055988

Scriba:
S.F. Douma (Siety)
Tel: 0594-614168
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Website:
<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:
info@pkn-lutjegast.nl

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Voorplaat: avondmaal en biddag

Inhoudsopgave:

Voorwoord	3
Activiteitenagenda	4
Ontmoeten	4
Verjaardagen	5
Mutaties	6
Gemeenteleden elders	6
Bedankt.....	6
Afscheid en begroeting	8
Van de Kerkelijk werker	9
Het avondmaal.....	11
Commissie gemeenteopbouw	12
Lieve mensen	12
Ontmoeten	13
Donaties voor Voedselbank Westerkwartier ...	13
Bijbelquiz	14
Diaconie	14
Kerkbalans	23
Kerkbalans	24
Kerkdiensten	25
Oppas	27
Koffiedrinken	27
Koffierooster	27
Overige roosters	28
Algemene Info.....	30
Inleveren kopy Kerkwijzer	31

Voorwoord

Verwachten

De afgelopen twee maanden kun je wel karakteriseren als maanden van verwachtingen. Het begint al in de periode van 5 december, Sinterklaas tijd. Hoewel deze traditie ontstaan is uit de overleveringen dat Nicolaas van Myra de armen hielp is het nog steeds, en vooral voor kinderen, de tijd van verwachting. In de dertiende eeuw werd zijn naamdag ingevoerd op 6 december. Vanaf dat moment verspreide het Nicolaasfeest zich over heel Europa. De viering liep in de middeleeuwen samen met het kinderbisschopspel. Op 6 december werd in die tijd een bisschop met een gevolg aangesteld. Zijn gevolg werd samengesteld uit kinderen van de armen uit de stad. Tot 28 december werden zij van voedsel en geschenken voorzien.

Met Kerst vieren we dat de verwachte Zoon van God geboren is. Het licht voor deze wereld. Helaas moeten we constateren dat de eigenlijke viering, het omzien naar de armen en de geboorte van Jezus, vervreemd naar een commercieel feest van eten en drinken. Vergeten wordt vaak dat we ons mogen verblijden in het Licht der wereld. Helaas ervaren we vaak donkere randen of zwarte vlekken als we naar het Licht zien. Ziekte of overlijdensberichten. Ook de hedendaagse crisis en onrust kunnen donkere vlekken veroorzaken. Maar ook in moeilijke tijden mogen we onze vertrouwen stellen op het Licht der wereld.

En natuurlijk het nieuwe jaar wat verwachten we daarvan, of wat kunnen we verwachten. De vooruitzichten zijn nogal negatief te noemen, hogere lasten, onzekerheden, noem het maar. Hoe wordt het met de wereld waar oorlog heerst en protesten tegen onderdrukking. Zaaïen, vertrouwen en oogsten zijn belangrijke begrippen in de economie, in de samenleving en het geloof, en dus in onze zoektocht naar zekerheden die voor ons belangrijk zijn. Vertrouw erop dat u de zekerheden in het geloof vindt, die voor u belangrijk zijn. 'Wie zaait stelt zijn vertrouwen op God' luidt een middeleeuws spreekwoord. Het mooie van dit beeld is dat het van ons vraagt dat we ons zelf ook moeten inzetten voor de toekomst, maar ook voor het kerkenwerk..

We zingen vaak in de eerste kerkdienst van een nieuwe jaar lied 293: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand'. Geeft dit niet de bemoediging om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien en ons gesterkt kunnen richten op het Licht der wereld.

Activiteitenagenda

- 16-01 Pastoraat
- 17-01 Moderamen
- 21-01 Bijbelquiz
- 22-01 Viering Heilig Avondmaal
- 23-01 Kerkenraadsvergadering, na 20.30 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 23-01 Creatieve avond (haken, breien en kaartjes maken)
- 29-01 Dienst met en door The Young Christian Singers
- 29-01 Tienerdienst
- 05-02 Afscheid van Ate Klomp, kennismaking met Reinder de Roos
- 27-02 Inleveren kopy Kerkwijzer maart/april
- 08-03 Bidstond voor gewas en arbeid

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken en aansluitend een warme maaltijd genuttigd

Verjaardagen

21-01 L. Hoeksema
30-01 J. Oldenburger-Hoogstra
31-01 B. Hamstra
02-02 J. Hovius
26-02 P. Poelman



Mutaties

Uitgeschreven:

E. Solle, Frans Visscherstraat 8
T. Komry, Marum
F. van Deel, Marum
M. van Deel, Lutjegast

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De Gast 4, 9861 BD Grootegast, appartement 003
- Zr. F. Huistra-Hijkema, Zonnehuis, Cursastraat 12, kamer 5, 9801 VD Zuidhorn
- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es, kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha

Bedankt

Afgelopen december heeft de CJV kerststukjes gemaakt en bezorgd bij oudere gemeenteleden. Dit werd door de ontvangers zeer gewaardeerd.

Enkelen werden bij thuiskomst verrast dat er een stukje bij de deur was achtergelaten.

CJV'ers: bij dezen of nogmaals heel hartelijk bedankt!

Afscheid en begroeting

Na bijna zeven jaar nemen we als gemeente van Lutjegast afscheid van onze pastor Ate Klomp. Op oudejaarsavond 2022 is zijn verbintenis met de gemeente van Lutjegast geëindigd.

Met ingang van 1 februari 2023 zal Reinder de Roos uit Waskemeer bij onze gemeente in dienst treden als pastoraal werker voor de periode van 1 jaar.

Het is uiteraard de bedoeling dat deze periode een vervolg krijgt, en wij vertrouwen er op dat dit ook zeker gaat gebeuren, gezien de positieve gesprekken die wij gevoerd hebben. Reinder de Roos zal het eerste jaar voor 10 uur per week pastoraal actief zijn binnen onze gemeente, en wij hopen dat we dit in de toekomst nog iets verder uit kunnen breiden.

Op 5 februari aanstaande gaat Ate Klomp voor in de zondagse eredienst, en het was en is de bedoeling dat de gemeente na de dienst tijdens het koffiedrinken en het vervolgens nuttigen van de lunch, Ate en Gerda de hand kunnen reiken als officieel afscheid van onze gemeente.

Echter, nu wij zo voorspoedig een nieuwe pastoraal werker hebben kunnen benoemen, kunnen wij op 5 februari aanstaande ook kennis maken met Reinder de Roos tijdens deze afscheids- en begroetingsdienst.

Wij hopen dat veel gemeenteleden deze bijzondere dienst zullen bijwonen en kijken verwachtingsvol uit naar zondag 5 februari aanstaande.

Siebrand Douma, preses

Voor de aanschaf van de nodige etenswaren is het noodzakelijk dat u zich vooraf opgeeft bij de scriba. Dit kan tot uiterlijk maandag 23 januari aanstaande.



De laatste keer

Bijna 7 jaar geleden in april 2016 begon ik met mijn werk in Lutjegast. Voor het eerst werkte ik toen in dienst van een kerkelijke gemeente. Al snel schreef ik mijn eerste stukje voor Kerkwijzer, een maandelijks terugkerende taak was het. Een taak die ik altijd met plezier heb kunnen doen, al was het soms even zoeken naar een onderwerp.

Dit zal het laatste stukje zijn. Op 31 december 2022 ben ik officieel gestopt als kerkelijk werker van PG Lutjegast.

De oude fiets die van mijn vader is geweest, de fiets met de groene bel, heb ik intussen weer meegenomen naar Drachten. De groene bel is ergens in het vorige jaar al eens kapot gegaan en vervangen, maar het bleef de fiets met de groene bel. In de kerkdienst in 2016, toen ik aan 'onze' gemeente verbonden werd, liet ik een dia zien van deze fiets. De fiets stond symbool voor alles wat ik van thuis, van mijn ouders in het leven meegekregen heb. Achterop, op het zogenaamde 'pakjedrager' was een Bijbel te zien en aan het stuur dus de groene bel, als teken dat naast alles wat je van thuis meekreeg, je ook eigen dingen toevoegt. Dingen die je anders doet dan je ouders.



Als ik de laatste weken door het dorp fietste, realiseerde ik mij dat die ritjes bijna verleden tijd zouden zijn. Dat voelde toch wel vreemd. Natuurlijk is er een tijd van komen en een tijd van gaan, maar Lutjegast is toch ook voor mij eigen en vertrouwd geworden. Al die gesprekken en ontmoetingen die er in de afgelopen jaren geweest zijn; de mooie en verdrietige dingen die elkaar afwisselden, hebben ervoor gezorgd dat ik me echt onderdeel van de gemeente ben gaan voelen.

Ik had het naar mijn zin bij de Lutjegasters en voelde mij zeker ook gewaardeerd.

En dan is het voorbij: op zondag 25 december op eerste Kerstdag was er de laatste kerkdienst die ik in dienst van deze gemeente heb mogen leiden.

Ik ga nu van mijn pensioen genieten, al blijf ik voorlopig nog anderhalve dag in de week werken voor de gemeente van Zuidwolde (Groningen). Alles wat ons met elkaar verbindt stond in het licht van het Woord van God: het vertrouwen en tasten; het zoeken en vinden, het donkere en het lichte.

In die kerkdienst op 25 december benoemden we dat we op twee manieren mensen van het licht zijn. Want we zijn mensen die ópleven van het warme zonlicht en daarnaast zijn we mensen die leven van het Licht met een hoofdletter, omdat we in verbondenheid met Christus van God houden.

*Het licht is Hij, die in Gods naam
als morgenster is opgegaan.
Zijn woord en naam is nooit verwaaid,
als weg én doel ons ingezaaid.*

Heil en zegen gewenst in het nieuwe jaar.
Moge het jullie persoonlijk en als gemeente goed gaan!

Pastor Ate Klomp

Het avondmaal

In september zijn wij na de zomervakantie weer gestart met de vele activiteiten die binnen en buiten onze gemeente ondernomen worden. Naast het vergader- en beheerwerk is er ook aandacht voor ontmoeting tussen jong en oud, zoals bij de bijbelquiz en filmavond.

We zijn als PKN in Nederland dit kerkelijk seizoen begonnen met de verbindende woorden: Samen aan tafel.

Een mooi gekozen thema, wat ook aansluit bij de gesprekken die wij gevoerd hebben over het avondmaal. Samen aan tafel houdt ook in, dat eenieder die weet en erkent dat hij ondanks alles wat hij kan, toch uiteindelijk afhankelijk is van het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus voor ons allen, genodigd is.

Samen aan tafel, aan de maaltijd van de Heer mag iedereen aanschuiven die zich afhankelijk weet van Zijn genade.

Samen aan tafel met jong en oud, met mensen die belijdenis deden en met mensen die dat niet deden. Samen met elkaar je afhankelijkheid belijden van het verzoenende werk van Jezus onze Heer.

Op zondag 22 januari aanstaande hopen wij weer het avondmaal te vieren.

De maaltijd wordt bereid en ook wij mogen ons voorbereiden om deel te nemen aan deze gedachtenismaaltijd, waarvoor wij genodigd worden door Jezus Christus zelf.

Wij mogen samen aanzitten aan de tafel van de Heer, die ons zelf het brood en de beker aanreikt.

Ik wens u in dit reeds begonnen jaar veel heil en zegen toe en voeding voor hart en ziel.

Siebrand Douma, preses

Commissie gemeenteopbouw

Gelukkig kunnen we weer invulling geven aan het programma van gemeenteopbouw. Inmiddels zijn de kringen gestart en wordt er met een grote groep invulling gegeven aan de creatieve avonden. Ook zijn we met 14 personen naar de film Priceless geweest.

In deze maand staat er op 21 januari de bijbelquiz gepland. Kom langs en doe mee.

Ook gaan diverse mensen het boek “De laatste zondeneter” lezen en met elkaar bespreken (maart). In maart staat er nog meer op het programma: liturgisch bloemschikken (voor Pasen) en verder willen we graag in maart met elkaar aan tafel gaan nadat er gekookt is.

Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven (ook in periode dat het niet door kon gaan) zullen we hiervoor benaderen. Hou de mail of Kerkwijzer voor nadere informatie in de gaten.

Als je nog ergens aan deel wilt nemen: geef het door aan Grietje Pera of Pieter Plantinga.

Lieve mensen

Het was heel erg fijn om te voelen dat er mensen om mij heen stonden, toen ik afscheid moest nemen van mijn man Roelf.

Hartverwarmend waren alle lieve woorden, de hartelijke handdrukken, en de vele kaarten die ik mocht ontvangen.

Ik wil iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken. Het heeft mij heel erg goed gedaan te voelen dat er zoveel mensen aan je denken.

Fennie Huistra-Hijlkema
Zonnehuis Oostergast
Cursastraat 12 Kamer 5
9801 VD ZUIDHORN

Mijn kamerdeur staat altijd voor u open voor een bezoekje.

Ontmoeten

Op donderdagochtend om 10:00 uur is er wekelijks Ontmoeten in Dorpshuis 't Kompas.

De groep bestaat naast een aantal dorpsgenoten ook uit enkele oud-inwoners van Lutjegast.

De sfeer is gezellig en er wordt over allerlei zaken gesproken of gediscussieerd. We beginnen met koffie, daarna eventueel een borrel en rond lunchtijd is er een warme maaltijd. Regelmatig worden er werkelijk heerlijke gerechten en hapjes geserveerd!

Meestal zijn er tussen de 10 en 14 personen, echter er is nog wel plek voor een paar meer gasten.

De drankjes zijn voor eigen rekening en de maaltijd kost 6 euro, maar de gezelligheid is natuurlijk geheel gratis.

Lijkt het je ook leuk? Kom gerust eens bij ons langs om samen koffie te drinken!

Mocht je nog vragen hebben: neem contact op met Herman Smith: 06-22362268 (bellen/whatsapp). In overleg is vervoer wellicht ook te combineren met andere bezoekers, neem dan ook even contact op.

Bijdrage van Johan Gorter, op bezoek bij Ontmoeten, namens de Diaconie



Donaties voor Voedselbank Westerkwartier

Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier

De spaarpot voor de Douwe Egberts punten staat in de Kandelaar. Voor 450 punten krijgt de Voedselbank een half pond koffie

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen. Ook deze zegels kunnen in de spaarpot gedeponereerd worden.

Bijbelquiz

Dit jaar is de bijbelquiz op **zaterdag 21 januari 2023 om 20.00 uur in de Kandelaar (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)**. Met elkaar aan tafel vragen krijgen en beantwoorden over hét verhaal.

Wil je meedoen, geef je op (als individu of als groepje)! bij Diane Ruiters, 06-17945956 of dhemstede@yahoo.com (mag ook op de avond zelf).



Je hoeft geen schriftgeleerde te zijn
om mee te kunnen doen!

Diaconie

Van de Diaconie

Ter informatie:

- De dankdagcollecte (Noodhulp overstromingen **Pakistan**) heeft € 231,10 opgebracht.
- Voor **Pikulan** (adoptiekinderen) is t/m heden € 325 binnengekomen.
- Voor **Zending- en Werelddiaconaat** (vrije bijdrage) is t/m heden € 970,00 binnengekomen.

Hartelijk dank voor al uw giften!

En dan hieronder extra informatie bij de collectes voor de Protestantse Kerk en Kerk in Actie voor de komende periode.

Collecte Protestantse Kerk (Ondersteuning gemeenten), zondag 15 januari 2023

Goed toegerust aan de slag

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 22 januari 2023

Pakistan - Vaktraining voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Meer lezen; kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan

Collecte Protestantse kerk (Missionair Werk), zondag 5 februari 2023

Een kerk van betekenis

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoeren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Meer lezen; kerkinactie.nl/collecterooster

Collecte Kerk in Actie (Noodhulp en rampenpreventie), zondag 12 februari 2023

Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Meer lezen; kerkinactie.nl/ethiopie

40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Zending), zondag 26 februari 2023

Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Meer lezen; kerkinactie.nl/kinderenzambia

40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending), zondag 5 maart 2023

Palestina - Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Meer lezen; kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

Biddagcollecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), woensdag 8 maart 2023

Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.

Meer lezen; kerkinactie.nl/boeringhana

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Collecten

Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR code**. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;

1^e collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^e collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte).

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg>

De Paasgroetenactie

Ieder jaar organiseert de Protestantse Kerk Nederland de Paasgroetenactie voor gedetineerden. Daarvoor zijn speciale Kaarten ontworpen. Deze stuurt de gemeente terug nadat er een persoonlijke boodschap op is geschreven, de PKN zorgt dat de kaarten bij de gedetineerden terecht komen.

Aan de kaart zit een tweede kaart vast, deze kan de gedetineerde versturen.

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Helpt u ook mee met de paasgroeten actie? Geef u op vóór 20 februari!

Stuur dan uw naam en adres naar johanjangorter@hotmail.nl of app uw gegevens naar 06-51644557, dan zorgt hij dat er een of meerdere kaarten bij u bezorgd worden.

Kaarten voorzien van persoonlijke boodschap graag in de brievenbus doen op de Abel Tasmanweg 60, Lutjegast.

De kaarten inleveren uiterlijk 2 maart. U mag een postzegel plakken, maar dat hoeft niet.

De Diaconie zal kaarten zonder postzegel van één voorzien. We verzamelen de kaarten en sturen ze in één verzamelenvelpe naar de PKN.

Let op! Zet geen persoonlijke gegevens op de kaart, bijvoorbeeld alleen een voornaam

(Dus GEEN adres, telefoonnummer, of mail e.d.!)

Meer info vind u op:

<https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Hier staat ook een instructiefilmpje mocht u het nog even rustig na willen kijken.

Kerstkaarten Pikulan adoptiekinderen

Ieder jaar sturen we kerstkaarten naar de Pikulan adoptiekinderen.

Ze hebben ook een kaartje terug gestuurd:



To: Diaconie Protestantse
gemeente te Lutjegast

Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever



From : Ambarwati artasetia (07243)



Mev. F.M. Theedens

Dhr. Nathan Dhr. Enos

Mev. Indra Anneke Mev. Yuli

Mev. Chony Echa

**Give thanks to the LORD,
for he is good;
his love endures forever.**

**Merry Christmas
2022
& HAPPY NEW YEAR 2023**

**From : Project Batu - Indonesia
(Lembaga Pelayanan Titian Bangun Diri)**

Kerkebalans		Totaal		
2022	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m november	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	38.256,70	2.525,00	37.529,59	3.252,11



Kerkebalans		Totaal		
2022	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m december	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	43.912,59	2.525,00	46.437,59	nihil



Kerkdiensten

Zondag 15 januari 2023

K 9.30 uur ds K.J. Bijleveld,
Boornbergum

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: P.C. van
der Heide

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Ondersteuning

Gemeenten

Zondag 22 januari 2023

K 11.00 uur ds J. Kroon,
Grijpskerk

Viering Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: S. Douma

Diaken van dienst: D. Notebomer

Collecte: Werelddiaconaat
(Pakistan)

Zondag 29 januari 2023

K 9.30 uur The Young Christian
Singers, Leeuwarden

CBD

Tienerdienst

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Diaken van dienst: A. Martini

Collecte: Onkosten (kerk)

Zondag 5 februari 2023

K 9.30 uur pastor A. Klomp,
Drachten

Afscheid en kennismaking

Ouderling van dienst: S. Douma

Diaken van dienst: D. Notebomer

Collecte: Missionair Werk

**KND= kindernevendienst (elke
zondag)*

Zondag 12 februari 2023

K 9.30 uur dhr J.J. Hoefnagel,
Sneek

Ouderling van dienst: H.J. Faber

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Noodhulp (Ethiopië)

Zondag 19 februari 2023

K 11.00 uur dhr J.C.A. van den
Berge, Sebaldeburen

Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide

Diaken van dienst:

Collecte: Kerk

Zondag 26 februari 2023

K 9.30 uur ds J. Kroon, Grijpskerk

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Diaken van dienst: D. Notebomer

Collecte: Zending (Zambia) + bloemen

Zondag 5 maart 2023

K 9.30 uur ds J.G. Arensman,
Drachten

Ouderling van dienst: H.J. Faber

Diaken van dienst: A. Martini

Collecte: Zending (Palestina)

Woensdag 8 maart 2023

K 19.30 uur pastor A. Klomp,
Drachten

Biddag

Ouderling van dienst: P.C. van der
Heide

Diaken van dienst: J.J. Gorter

Collecte: Werelddiaconaat (Ghana)

**CBD= commissie bijzondere diensten*



Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken

Elke week na de dienst is er gelegenheid om "na te zitten" in de Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken voor de dienst.



Koffierooster

15 jan	Pieter en Anneke
22 jan	Jakob en Piety
29 jan	Lolke en Ina
05 feb	Grietje Pera, Evert en Fien
12 feb	André en Betty
19 feb	Johanna, Gerrit en Dea
26 feb	Marco, Henze en Diane
05 mrt	Gré, Johan en Anita
12 mrt	Janetta, Jan en Ria

Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautoroster

Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact opnemen
met diaken Dirk Notebomer:

06 – 50 23 03 72



Oppasrooster

15 jan	Enna
22 jan	Gerdine
29 jan	Ilona
05 feb	Hanne
12 feb	Evelien
19 feb	Noa
26 feb	geen oppas ivm voorjaarsvakantie
05 mrt	Wiesje
12 mrt	Enna

Organistenrooster

15 jan	Martin van der Velde
22 jan	Piet Dijkstra
29 jan	The Young Christian Singers
05 feb	CMV De Bazuin
12 feb	Martin van der Velde
19 feb	Piet Dijkstra
26 feb	...
05 mrt	Piet Dijkstra
08 mrt	Aly Kloosterman
12 mrt	Martin van der Velde



Video- en Beamerrooster

15 jan	Evelien Kroese / Anneke Plantinga
22 jan	Anita Gorter / Siety Douma
29 jan	/ Gerdine Broekema
05 feb	/ Anneke Plantinga
12 feb	/ Wim Broekema
19 feb	/ Diane Ruiter
26 feb	/ Johan Gorter
05 mrt	/ Siety Douma
08 mrt	/ Gerdine Broekema
12 mrt	/ Anneke Plantinga



Lectorenrooster

15 jan	Wim Broekema
22 jan	Janna van Dellen
29 jan	Grietje Pera
05 feb	Janny Poelman
12 feb	Dicky Klaver
19 feb	Dirk Notebomer
26 feb	Dinie Faber
05 mrt	Gesina Broekema
08 mrt	Siety Douma
12 mrt	Betty Schippers

Kosterrooster

15 jan	Jakob Jongsma
22 jan	Hein Wijbenga
29 jan	Harko Bouwkamp
05 feb	Allanda Martini
12 feb	Wim Broekema
19 feb	Ruurd Horenga
26 feb	Jakob Jongsma
05 mrt	Hein Wijbenga
08 mrt	Harko Bouwkamp
12 mrt	Allanda Martini



Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	P.C. van der Heide	tel 06-46205609
Diaken	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	
Algemeen	vacant	

Kerkelijk werker

Reinder de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer
telefoonnummer: 06-15055988
e-mail: reinderderoos@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

Uiterlijk maandag 27 februari naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: