

Kerkwijzer

**Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast**

Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99
Tel: 0594-612973

Website:
<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:
info@pkn-lutjegast.nl

Kerkelijk werker:

Ate Klomp
Ropta 83
9202 KG Drachten

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 0594-614168
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Giro:
NL56 INGB0000 8866 59

Bank:
NL67 RABO0323 7077 34

t.n.v.: Protestantse
Gemeente Lutjegast

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl !!!

**Voorplaat: ransuilen Dronten dakloos
door storm Corrie**
Foto Jolanda Brouwer

Inhoudsopgave:

Voorwoord	2
Activiteitenagenda	4
Verjaardagen	4
Kosterswoning te huur	4
Mutaties	6
Gemeenteavond 14 maart 2022	6
Gemeenteleden elders	7
Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier..	7
Van de Kerkelijk werker	8
Een lastig besluit.....	11
Diaconie	12
In memoriam	19
Van de classis Groningen-Drenthe	21
NIEUWSBRIEF JANUARI 2022	21
Uitnodiging	24
Ring Westerkwartier	25
Theologische Verdieping Groningen	27
Kerkbalans	29
Kerkdiensten	30
Oppas	31
Koffiedrinken	31
Koffierooster	31
Overige roosters	33
Algemene Info.....	37
Inleveren kopy Kerkwijzer	37

Voorwoord

Storm

Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de HEERE en Zijn wonderen in de diepte. Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft.

Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden.

– Psalm 107:23-27 (HSV)

Ervaren zeemannen die door een gigantische storm gaan, waggelen alsof ze stomdronken zijn. Een storm die ontstaan is door Gods spreken. God stuurt een storm die alle wijsheid verslindt. De jarenlange ervaring van de stuurman blijkt nutteloos te zijn. De ruige zeebonken zijn doodsbang geworden. Alle kennis die ze hebben, is overboord geslagen. Volkomen nutteloos in zo'n storm.

We leken het zo goed voor elkaar te hebben: een groeiende economie, tevreden burgers. Maar alles is veranderd. Soms spreekt God door een stilte, door een zachte wind, maar blijkbaar spreekt God ook door stormen. En als God gaat spreken, verandert er iets. Wil God ons wakker schudden? Is dit de enige manier waarop Hij nog onze aandacht kan trekken? Door een storm die onze harten doet wegsmelten van ellende? Een storm die ons doet wankelen, die onze wijsheid verslindt? Kunnen we alleen door zo'n grote storm zien hoe kwetsbaar ons leven is? Is dit de enige manier waarop God door onze arrogantie en maakbaarheid heen kan prikken?

Onze droom is uiteengespat. We kunnen ons leven niet bepalen en we kunnen die dingen niet naar onze hand zetten. We kunnen onszelf niet eindeloos beschermen tegen alle gevaren en bedreigingen. Het leven is geen feest waar we de slingers zelf op moeten hangen. Het leven is kwetsbaar, niet maakbaar. En deze storm waar we niet om gevraagd hadden, kan de manier zijn waarop God ons dat duidelijk wil maken en een opening wil maken voor Zichzelf in ons leven. Een opening voor een nieuw soort vertrouwen op God.

Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.

– Psalm 107:28 (HSV)

De stoere zeelui zijn doodsbang. Letterlijk. De dood is dichtbij. Alle hoop is vergaan, want alles wat ze probeerden, bleek nutteloos te zijn. Daarom zien ze nog maar één optie: tot de HEERE roepen. God leert ons in de storm dat we tot Hem moeten roepen. Hij is Degene die ons leven echt in de hand heeft. Het is niet in onze eigen hand, maar in de Zijne. En niet pas als we ons leven aan Hem geven, maar het is van Hem. Of we dat nu willen of niet. Hij gaat over leven en dood. Onze samenleving denkt in risico's en gevaren, maar het leven behoort God toe. Hij kan ons uit onze angsten leiden. Onze angst voor de dood, maar ook angst voor het leven en hoe het zal gaan. Want ons leven is in Zijn hand.

In deze psalm bereikt het schip uiteindelijk de veilige haven, nadat de storm tot stilte is gebracht. Het gebed van de bemanning werd verhoord. Maar we weten allemaal dat het niet altijd zo afloopt. In de Bijbel niet (Hebreeën 11:37-38) en in ons leven niet. Een duidelijk voorbeeld hiervan vind ik Kinga Bán. Geloven betekende bij haar niet dat alles hier goed kwam. Kinga heeft gebeden om genezing, maar heeft dat niet gekregen hier, maar toch leefde ze in vertrouwen op God. Ze wist dat haar leven in Gods hand was. In leven en sterven.

In de storm wordt zichtbaar hoe het er echt voorstaat met ons: we zijn kwetsbaar en afhankelijk van God. We weten niet hoe lang de storm nog duurt en of die ooit nog over gaat, maar we kunnen roepen tot Degene die ons uit de angst kan leiden. Tot Degene die ons leven in Zijn hand heeft en de storm kan stillen of ons veilig thuis kan brengen.

Jezus, U bent er nog.
Jezus, U draagt me nog.
Tegen alle stromen in,
tegen alle klippen op.
God, wat een wonder!
Ik adem en ik ben er nog.
Tegen alle stromen in,

tegen alle klippen op.
Aan de slag!

Tekst van Charlotte Molenaar, bijdrage van Gesina Broekema

Activiteitenagenda

- 07-02 Moderamen
- 08-02 Vergadering Classis
- 17-02 Ring Westerkwartier: spreker ds. A. de Vries
- 26-02 Inzameling voedselbank
- 28-02 Inleveren kopy Kerkwijzer maart

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken.

Voorlopig is er één keer in de maand gezamenlijk warm eten.

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen

- 18-02 F. Huisma-Iepema
- 26-02 P. Poelman



Kosterswoning te huur

Per 1 april 2022 wordt de kosterswoning aan de Abel Tasmanweg 97 te huur aangeboden. De kale huurprijs bedraagt € 750,- per maand.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Martin van der Velde.

Mailadres: veld5240@ziggo.nl

Mutaties

Verhuisd:

Niels Hazenberg, naar Hoofdstraat 4, 9977 RD Kloosterburen

Jan Medema, naar Brilweg 44A, 9805 TE Brittil

Binnengekomen doopleden:

van de Prot. Gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen: S. (Sijtse)

Vogelzang, Buikstede 4, 9862 TP Sebaldeburen

van de Prot. Gemeente Rolde: G.K.J. (Gerjanne) Douma,

Zeehaanstraat 20, 9866 AV Lutjegast

Gemeenteavond 14 maart 2022

Op maandagavond 14 maart aanstaande zal er weer een gemeenteavond in de Kandelaar worden gehouden.

Naast een korte bespreking van de financiën zal ons gemeentelid Jan C. Lohmeijer ons iets vertellen over het archief van de Torenkerk.

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De Gast 4, 9861 BD Grootegast, kamer 311
- Zr. F. Huistra-Hijlkema, Revalidatieafdeling, kamer 5, Gemmastraat 14, 9801 VG Zuidhorn
- Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zaterdag 26 februari van 10.00 – 12.00 uur inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.

De volgende producten zijn welkom:

Houdbare melk

Bruine bonen (blik of pot)

Vruchten in blik

Erwtensoep in blik

Thee

Groente in blik of pot (groot en klein)

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen.

Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO
0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.



Reis door de bergen



Ik kreeg een poosje geleden het boekje 'De Nieuwe Psalmberijming'. Alle 150 psalmen staan er in en ze zijn allemaal opnieuw gedicht. Als voorbeeld heb ik voor dit stukje gekeken naar Psalm 121 (Ik sla mijn ogen op naar de bergen).

Ik merk dat de taal van de nieuwe berijming heel gewoon en natuurlijk 'voelt', dat de tekst meteen aanspreekt. Heel mooi daarbij is dat de melodie nog steeds de oude vertrouwde is, de melodie dus die we allemaal zo goed kennen.

In ons dagelijks leven en in kranten en op tv hebben we nog wel eens met de 'waan van de dag' te maken: dingen waar een tijdje veel over te doen is en dan is er ineens weer wat anders.

In deze psalm gaat het niet om de waan van de dag, maar om een diepere laag in het bestaan.

De tekst komt van een reiziger die uit de stad Jeruzalem zal gaan vertrekken en daardoor door bergachtig gebied heen zal moeten. Een gebied dat niet zonder gevaar is: de reiziger kan een ongeluk krijgen, zich bezeren in het woeste en oneffen terrein; hij/zij kan overvallen

worden, of een zonnesteek krijgen, noem het allemaal maar op. Deze gevaren worden ook allemaal in de psalmtekst aangeduid.

En dus klinkt de vraag: waar komt mijn hulp vandaan (of sta ik er alleen voor?).

De dichter en de mensen om hem heen spreken elkaar moed in: 'Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.'

De reiziger wordt opgeroepen om deze reis van Jeruzalem naar de bestemming niet enkel te beleven als déze reis door déze bergen op dit moment. Nee, beleef deze reis in het verlengde van de reis van hemel en aarde, de weg van de schepping naar voleinding; beleef deze reis in het verlengde van de reis van je volk, van deze samenleving; en beleef deze reis in het verlengde van je levensreis. In de psalm worden deze 'grote' reizen met elkaar verbonden en liggen ze als het ware over elkaar heen en zo worden ook wij uitgenodigd om zelf ons levensverhaal in te voegen.

We kunnen daarbij denken aan: beginnen aan een nieuwe levensfase of een nieuwe week, een nieuw seizoen, een training, een therapie, opvoeding, vorming of begeleiding van opgroeiende kinderen, een werkstuk maken maar ook een 'stuk werk' opknappen.

Iedereen kijkt van tijd tot tijd omhoog, niet wetend van welke kant hulp verwacht mag worden. Dat geldt ook voor ons. Daaraan gekoppeld is ook: een houding aannemen/aankweken van hulp willen aanvaarden: De HEER houdt mij in het oog.

Hieronder de tekst van psalm 121 in De Nieuwe Berijming:

Mijn ogen kijken naar omhoog. Ik zie de bergen staan, daar komt mijn hulp vandaan, daar houdt de HEER mij in het oog; Hij maakte en bewaarde de hemel en de aarde.

Hij laat je voeten veilig gaan. Als jij obstakels ziet: je helper sluimert niet.

Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan en laat zijn steun ervaren. Hij zal zijn volk bewaren.

De HEER zal steeds je helper zijn; zijn schaduw, zo dichtbij, blijft aan je rechterzij.

De zon en maan doen je geen pijn. De HEER zal alle dagen en in de nacht jou dragen.

De HEER bewaart je voor het kwaad. Je ziel, je leven zal bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat – voor nu en na dit leven zal Hij bescherming geven.

Pastor Ate Klomp

Een lastig besluit



In het kerkenraadsverslag van het vorige nummer van Kerkwijzer werd al vermeld dat er een nieuwe periode in mijn leven gaat aanbreken. In de loop van dit jaar bereik ik namelijk, bij leven en welzijn, de AOW-leeftijd. En daarna wil ik niet helemaal stoppen, maar wel minder uren gaan werken.

Zoals veel gemeenteleden zullen weten werk ik de laatste twee jaren in twee gemeenten: naast in die van Lutjegast ook in de PG Zuidwolde (bij Groningen).

Het is nu mijn bedoeling dat ik dit kalenderjaar in beide gemeenten met mijn werk doorga en dat ik daarna in één van de twee nog 12 uren per week in dienst blijf.

En daarmee komen we op het lastigste stukje, want ik moet dus kiezen en het is moeilijk om die keuze te maken.

Want zowel in Lutjegast als in Zuidwolde werk ik met plezier en voel ik waardering voor mijn werk.

Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om in de gemeente waar ik het kortste werkzaam ben vanaf 1 januari volgend jaar nog een poosje door te gaan. En dat is de gemeente in Zuidwolde.

Dat betekent dat dit jaar 2022 voor mij, volgens plan, het laatste jaar wordt dat ik in dienst ben van de Protestantse Gemeente Lutjegast.

Het jaar is natuurlijk nog maar net begonnen, dus we hebben nog even. Ik hoop met wederzijds plezier nog 11 maanden in jullie midden te zijn en hoop daarbij dat we daarbij ook in de komende maanden elkaar tot zegen mogen zijn.



Hartelijke groet, Pastor Ate Klomp

Diaconie

Van de Diaconie

De Paasgroetenactie

Ieder jaar organiseert de Protestantse Kerk Nederland de Paasgroetenactie voor gedetineerden. Daarvoor zijn speciale Kaarten ontworpen. Deze stuurt de gemeente terug nadat er een persoonlijke boodschap op is geschreven, de PKN zorgt dat de kaarten bij de gedetineerden terecht komen.

Aan de kaart zit een tweede kaart vast, deze kan de gedetineerde versturen.

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Wilt u ook mee doen aan de paasgroeten actie? Geef u op vóór 1 maart.

Stuur dan uw naam en adres naar johanjangorter@hotmail.nl of app uw gegevens naar 06-51644557, dan zorgt hij dat er een of meerdere kaarten bij u bezorgd worden.

Kaarten voorzien van persoonlijke boodschap graag in de brievenbus doen op de Abel Tasmanweg 60, Lutjegast.

De kaarten inleveren uiterlijk 8 maart. U hoeft geen postzegel te plakken. De Diaconie zal de kaarten van een postzegel voorzien, verzamelen en in één verzamelenvelpe naar de PKN sturen.

Let op! Zet geen persoonlijke gegevens op de kaart, bijvoorbeeld alleen een voornaam

(Dus GEEN adres, telefoonnummer, of mail e.d.!)

Meer info vind u op: protestantsekerk.nl/paasgroetenactie

Actie plant een Bijbel, potgrondactie

Het hebben van een eigen Bijbel lijkt soms heel gewoon, maar dat is het niet. Miljoenen vervolgde christenen hebben er geen. Bijvoorbeeld omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. De vraag aan H.V.C. (Hulp Vervolgde Christenen) om Bijbels neemt alsmaar toe.

Dankzij de potgrondactie 'Plant een Bijbel' kon H.V.C. voorgaande jaren tienduizenden christenen een eigen Bijbel geven. Daar waar nodig smokkelen we de Bijbels naar hen toe. We brengen ze naar afgelegen gebieden en delen ze uit in gevangenissen. Steeds weer overheerst dankbaarheid wanneer christenen hun eigen Bijbel ontvangen. Hun gebeden werden/worden verhoord.



U kent vast ons kleine vriendje vast nog wel... 7 jaar lang stond hij symbool voor de actie "Plant een Bijbel".

De *Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen* organiseert deze actie nu voor de achtste keer samen met de *Gereformeerde Kerk vrijgemaakt*, en de *Hervormde gemeente Sebaldeburen*. Als Diaconie willen we dit initiatief graag bij u onder de aandacht brengen!

Onderaan vindt u het bestelstrookje waarop u uw bestelling kunt doen. 28 februari gaat de bestelling de deur uit en op zaterdag **19 maart 2022** zal het 'uitventen' zoals altijd (buiten) plaats vinden. **Grootegast Hoofdstraat 128, van 10u – 15u.**

Geen potgrond nodig?

Natuurlijk hopen we van ganser harte dat u weer massaal potgrond gaat bestellen. Maar mocht u geen tuinaarde nodig hebben, dan kunt u ook altijd een gift toezeggen.

Voor € 5,00 geeft u al een Bijbel aan uw broeder/zuster in India, Pakistan en Irak. Bijbels vinden hun weg ook naar Noord-Korea en China.

Voor hen is een Bijbel onmisbaar en van onschatbare waarde.



In samenwerking met de Diaconieën, Akkie Jellema.

BESTELSTROOKJE: graag inleveren bij Akkie Jellema, Hoofdstraat 128, Grootegast

Naam:	Tel.nummer:	Emailadres:	Tuinaarde 1 x 40 ltr. € 4,50	Vrije gift / toezegging
			Aantal:	€:
Tel. 612424/ Whatsapp 0630085829/ jaapjellema@hetnet.nl				

Het vakantiebureau

Vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. (Omstandigheden door Corona maatregelen onder voorbehoud)

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van Het vakantiebureau. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Protestantse identiteit

Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Een predikant of geestelijk

verzorger verzorgt de viering en is beschikbaar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft.

Door de integratie van de vakantieweken van Bijzondere Vakanties in ons vakantieaanbod, bieden we nu ook 6 daagse vakantieweken en bedienen we meer doelgroepen. U leest er meer over in onze vakantiegid. In onze 6-daagse vakantieweken is er geen predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

Accommodaties

In 2022 zijn er vier (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip De Prins Willem Alexander.

Meerdere doelgroepen

Naast de vakanties voor senioren (met of zonder zorgbehoefte), en eventuele mantelzorger, organiseert Het vakantiebureau ook vakanties voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie, mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een visuele beperking en mensen met een meervoudige beperking. Door de integratie van de vakantieweken van Bijzondere Vakanties organiseert Het vakantiebureau ook een specifieke week voor jonge mensen (25-50 jaar) met een lichamelijke beperking, een week voor gezinnen met een ernstig ziek, of terminaal gezinslid (i.s.m. stichting Happy Holiday) en een week voor mensen met de ziekte van Huntington (i.s.m. de vereniging van Huntington).

Programma

Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoftreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen.

Prijs en vervoer

De prijs is inclusief ontbijt, lunch, 3 gangendiner, koffie, thee en fruit. Is de prijs een bezwaar voor u? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden

een tegemoetkoming vanuit het Vakantiefonds van Het vakantiebureau aanvragen. Ook als u een vervoersprobleem heeft, zijn er mogelijkheden. Lees meer hierover in onze Vakantiegids. Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2021 ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons: telefoon (0343) 74 58 90, e-mail: info@hetvakantiebureau.nl. Op www.hetvakantiebureau.nl kunt u ook de Vakantiegids inzien en het reserveringsformulier downloaden.

Het vakantie bureau zoekt nog vrijwilligers

Wilt u als vrijwilliger meewerken? Kijk dan eens op onze website of informeer naar de mogelijkheden. We zijn met name op zoek naar vrijwilligers met een zorg-achtergrond, medewerkers in de nachtzorg en recreatiecoördinatoren!

Hierbij de goede doelen voor de komende maand.

Collecte Kerk in Actie (Noodhulp), zondag 13 februari 2022

Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert

in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

Meer lezen kerkinactie.nl/jongerennepal

40dagentijd collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 6 maart 2022

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd

Biddagcollecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), woensdag 9 maart 2022

Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen

In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook nog milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de vrouwen verwerkt tot tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder.

Meer lezen kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Collecten

Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR code**. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;

1^{ste} collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^{de} collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte).

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App op je telefoon.



U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg>

In memoriam

Een herinnering aan het leven van Teije Johannes van der Molen

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de herinnering die je achterlaat.

Als we aan Teije denken zal dat naast het verdriet en gemis met een glimlach zijn.

Op 5 januari 2022 is op de leeftijd van 78 jaar overleden Teije van der Molen.

Geboren op 8 augustus 1943 in Doezum, in de Bombay als middelste tussen twee zussen. Zijn vader was boer en koopman.

Als kind lag Teije vaak in het ziekenhuis, hij had last van astma en eczeem en later longemfyseem. Hij bleef altijd een broze gezondheid houden.

Na de middelbare school aan het werk, en hij ontmoette Hillie van der Veen uit Peebos. Van het een kwam het ander en het huwelijk werd bekroond met de geboorte van twee jongens Meint en Fokke.

Samen hebben Teije en Hillie 52 jaar lief en leed gedeeld.

Ondertussen bleef hij tobben met gezondheidsproblemen, waaronder een hernia. Dat was mede de reden dat hij op 47 jarige leeftijd stopte als boer, maar niet met werken. Hij stond altijd voor een ander klaar en heeft veel mantelzorg en vrijwilligerswerk verricht.

De laatste tijd ging het niet meer. Er werd naast alle andere klachten ook nog kanker geconstateerd. Teije ging toch voor de (zeer zware) operatie; *alles of niets* was zijn motto. De operatie lukte, maar het lukte Teije niet weer op krachten te komen.

De krachten namen af en op 5 januari is hij in alle rust thuis ingeslapen en aan zijn laatste reis begonnen. Hillie en de jongens hebben goed afscheid genomen. De laatste zondag heeft hij nog een half kopje koffie gedronken zittend aan tafel. En met vrouw en kinderen ieder van hart tot hart gesproken.

Onder grote belangstelling hebben we op 10 januari afscheid genomen van Teije. Voor mij oom Teije. Hij had zelf deze dienst samengesteld

en had gekozen voor Psalm 121. *"Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?"*

'Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.'

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Dat er dan iemand is die zegt: wat er ook gebeurt, ook al raak je alles kwijt, je veerkracht, je gezondheid, zelfs je eigen leven: ik ben er.

Ik sluimer nog slaap.

Dit zijn woorden voor ons allemaal.

U die iemand heeft verloren, jij die je zorgen maakt.

U die ziek bent en geconfronteerd wordt, met de gebrokenheid van het bestaan.

Nee het is geen toekomst voorspelling.

Deze woorden zeggen ook niet dat je niet ziek kunt worden of kunt sterven.

Deze psalm is een belofte, dat het uiteindelijk goed komt.

Dat Hij met je mee gaat, waarheen je ook gaat.

Het is een psalm van vertrouwen. Mijn hulp komt van de Heer.

Mij zal niets overkomen. Maar de gevaren zijn er toch?

Natuurlijk, dat weet die pelgrim óók. Het is duidelijk: dit is een geloofsuitspraak.

God zal je ziel, je leven behoeden en bewaren. En de bewaring van psalm 121 gaat dieper. Het gaat erom dat je wordt bewaard in de kern van je bestaan, dat er diep in je bestaan een kracht is, die jou draagt, en dat die kracht sterker kan zijn dan de dingen die er gebeuren. Teije van der Molen werd gedragen, en leefde van Gods genade. Wij worden allemaal onzichtbaar gedragen.

Op de begraafplaats te Lutjegast heeft hij menig uurtje doorgebracht als vrijwilliger. Daar hebben we hem samen naar toe gebracht.

Deze positieve zorgzame man heeft zijn reis voltooid, over bergen en door dalen is hij aangekomen in het beloofde land. Teije van der Molen is thuis daar waar geen verdriet en lijden is. Geborgen in de oneindig liefdevolle armen van God.

Wij wensen Hillie, Meint, Lucia, Fokke, Ingrid en verdere familie veel sterkte en kracht toe om met dit verlies te leven.

Pastor Tineke Huizing-Piersma, Veendam



Protestantse Kerk Classis Groningen-Drenthe

'Troost, troost mijn volk'
Jesaja 40

Zowel in de tijd van verwachting, advent, als in die van de Epifanie, verschijning, lezen we regelmatig deze oproep van de profeet Jesaja. Troost kunnen we aan elkaar meegeven om rechtop door het leven te gaan, vol van de kracht van Gods liefde, vol goede moed en trouw. Het is prachtig om er zo voor elkaar te kunnen zijn. Ik denk dat een kerkelijke gemeente een plek is om te oefenen in elkaar sterker, meer mens te maken. Ik denk dat een kerkelijke gemeente dat ook kan uitstralen naar de samenleving, dat er zo een plek is waar iedereen terecht kan zonder aanzien des persoons en troost kan ontvangen. En het gaat om meer dan omzien naar elkaar, het heeft veel te maken met elkaar zien: hoe zien wij de ander, is het mogelijk elkaar als kind van God te zien en op die manier te ontmoeten? Ieder mens wil en kan gezien worden.

We hebben die manier van kijken wel nodig deze dagen. Het is belangrijk om juist wanneer het zo anders gaat dan we normaal gesproken gewend zijn elkaar vast te houden en kracht te geven, ruimte te bieden om er te zijn. Corona-maatregelen waren en zijn beperkend en soms beknellend en schadelijk voor onze gezondheid, mentaal en fysiek. Dat kun je alleen maar beperken door samen op te trekken.

Misschien stond u of leden van uw gemeente ook in de rij voor de subsidie van € 10.000,-, wie weet hoe lang; of zat u thuis achter de computer ingelogd en al, te wachten op wat komen ging; was u één van de gelukkigen? Iedereen spreekt er schande van, betrokkenen

voelen zich beschaamd, maar zeggen ook dat ze het aan hebben zien komen. Dat moet je toch echt niet willen, op deze manier omgaan met je burgers. Voor veel mensen komt dit nog boven op de mededeling van al eerder dat de gaswinning omhoog zal moeten, er moet meer gas uit de grond, terwijl er toch echt was beloofd dat het zou minderen. Dat huizen verwarmd moeten worden, dat hadden onze politici toch wel iets eerder kunnen bedenken, of had iedereen gehoopt dat het met een sisser af zou lopen? Dat is niet het geval. Het is duidelijk dat onze overheid die verbinding moet aanbrengen, troost is niet een kusje op een pijnlijke knie, maar een manier van kijken naar mensen! Het lijkt erop dat Groningen dit er niet bij laat zitten en ik hoop dat kerkelijke gemeenten daar volop aan meedoen.

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, we mogen weer stemmen. Dat betekent dat partijen plannen presenteren en dat wij proberen te doorgronden of die plannen werkelijkheid moeten en kunnen worden. Het stelt ook de vraag hoe wij ons als kerkelijke gemeente verbinden met de plannen van de burgerlijke gemeente: stellen wij vragen over hoe om te gaan met mensen die moeten leven van wel erg weinig inkomen; komen wij in actie wanneer mensen in de knel komen en roepen wij onze gemeente op hetzelfde te doen? 26 januari willen we binnen onze classis een webinar houden over armoede, die ongetwijfeld zal worden versterkt door de hoge energieprijzen, zogeheten energie-armoede, wat een vreselijk woord eigenlijk. Wat kunnen we als kerkelijke gemeenten doen en wat doen we al?

Als Breed Moderamen van de classis denken we na over wat te doen wanneer gemeenten (te) klein worden. We voelen ons verantwoordelijk voor ontwikkelingen en willen graag dienstbaar zijn, maar weten niet goed hoe. Wij denken dat samenwerken een belangrijk instrument kan zijn om gemeenten langer ter plaatse vitaal te houden: als je een aantal bestuurlijke taken combineert blijft er meer tijd en energie over om de kern van de gemeente uit te voeren. Die kern wordt bepaald door geloof, vertrouwen, omzien, de vieringen en samen kun je een heel eind komen om dat te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nodig hebben en dat samen optrekken het een stuk gemakkelijker kan maken.

Ik merk ook dat de samenwerking tussen kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters niet altijd goed gaat: slechte communicatie, het gevoel dat anderen zich ergens mee bemoeien waar ze niet over gaan of een verschillende visie op kerk-zijn en hoe je de toekomst tegemoet kunt gaan. Ik constateer het, het lijkt me van belang dat we met z'n allen dat oppakken. Ook hier komt het eropaan hoe we elkaar zien.

In Noord-Groningen zijn een vijftal gemeenten, Spijk-Losdorp, 't Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd, Maarland en de Vredekerk Loppersum bezig met het ontwikkelen van een Pioniersplek. Ik hoop van harte dat de energie die erin zit en ingestoken wordt tot een mooi resultaat leidt en dat het mensen enthousiast maakt. Het is de bedoeling gezamenlijk een nieuwe kerkplek te starten buiten de bestaande kaders van de huidige gemeenten. De werkgroep heeft een visie ontwikkeld en zoekt naar mensen die het zogeheten pioniersteam willen vormen. Vanuit de werkgroep is er veel enthousiasme en twee mensen vormen de basis, maar iets ruimer zou mooi zijn. De doelgroep bevindt zich met name bij de jongeren en dat mag je best ruim zien. Als classispredikant wil ik deze ontwikkeling van harte bij jullie aanbevelen, een mooi initiatief dat hopelijk navolging krijgt.

Voor Oost-Groningen is een groepje voorgangers en mensen vanuit het Breed Moderamen en de Dienstenorganisatie bezig met de organisatie van een ontmoetingsmoment, misschien in de vorm van een kerkendag of op een andere manier. We hopen dat ook daar mensen mee willen denken en doen. Je kunt je bij mij melden.

Een paar data:

26 januari Webinar 'energie'armoede

8 en 22 februari classicale vergaderingen

10 februari in de ochtend: predikanten met bijzondere opdracht

2 maart in de ochtend: kerkelijk werkers in het Loughoes, Eelde

Een hartelijke groet en bemoediging

ds. Jan Hommes, classispredikant classis Groningen-Drenthe

j.hommes@protestantsekerk.nl

0651999711

RING-Westerkwartier

Uitnodiging

In de hoop dat deze bijeenkomst door kan gaan, nodigen we u allen uit voor de bijeenkomst van RING-Westerkwartier.

Deze avond is de inleider Ds. A. de Vries uit Nijverdal.

Hij gaat met ons in gesprek met behulp van o.a. een PowerPoint presentatie n.a.v. zijn boek: 'Tijd voor veranderingen'.

God heeft zijn kerk op aarde via de Bijbel een aantal duidelijke opdrachten mee gegeven, waarvan we een aantal sterk verwaarlozen. Kunnen we daar samen verbeteringen in aanbrengen? Samenwerken met naburige kerken lijkt daarbij essentieel.

Deze avond was aanvankelijk gepland op 13 januari, maar kon toen helaas niet doorgaan.

De nieuwe datum is **donderdag 17 februari om 19:30u.**

In de Gastkerk, De Gast 58a Zuidhorn

We hopen daar vele van u te ontmoeten.

Namens de Stuurgroep,

Akkie Jellema

Let op: *Deze uitnodiging geldt voor geïnteresseerde gemeenteleden, dus ook als u geen kerkenraadslid bent*

Ring Westerkwartier

Onbekend maakt onbemind; of... maakt onbekend nieuwsgierig?

Om te beginnen:

Waar denkt u aan bij “**RING-Westerkwartier**”?

Velen zullen geen idee hebben wat bedoeld wordt met RING-Westerkwartier.

Omdat onbekend onbemind kan maken volgt hier een korte toelichting in de hoop dat onbemind gaat veranderen in nieuwsgierig.

Even voor de duidelijkheid: de opbouw

- De **Protestantse Kerk Nederland** bestaat uit 11 Classes: dat zijn alle gemeenten uit een bepaald gebied samen; daar is de Classis Groningen-Drenthe één van.
- In de **Classis Groningen-Drenthe** functioneren 9 RINGEN, d.w.z. plaatselijke gemeenten in een bepaalde regio.
- **RING-Westerkwartier** is daar één van.
- De **Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen** past, samen met 19 andere plaatselijke kerken in de RING-Westerkwartier.

Wat doen we?

RING-Westerkwartier is de opvolger van wat eerder de Classis heette. Het doel van de RING bijeenkomsten is om plaatselijke kerken met elkaar in contact te brengen, om de onderlinge band tussen de diverse gemeenten binnen het Westerkwartier te onderhouden, elkaar te stimuleren, om van elkaar te leren, ideeën op te doen en elkaar te bemoedigen.

Vertegenwoordigers van de verschillende kerkenraden worden daar verwacht en de bijeenkomst staat open voor *elk gemeentelid. Ieder is welkom.*

Waarom zou ik de RING bijeenkomst bezoeken?

De RING-Westerkwartier komt 3 keer per jaar bijeen. Teneinde de afstand voor iedereen aantrekkelijk te houden is gekozen voor 2 plaatsen van samenkomst, t.w. Zuidhorn en Grootegast.

De bezoekers van de RING avonden worden in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen, die iedereen aanspreken.

De 'Stuurgroep' van RING-Westerkwartier, die deze avonden voorbereidt, zoekt een inspirerende inleider, die past bij het gezamenlijk gekozen onderwerp en die ons kan inspireren en adviseren. Er is ruim gelegenheid voor interactie en stellen van vragen. Aan het einde van de avond delen de aanwezige vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken hun enthousiasme, hun ideeën en hun zorgen m.b.t. hun eigen gemeente. Dat werkt erg verbindend.

En dan?

Het verslag van de RING bijeenkomst wordt gedeeld met de plaatselijke kerken binnen de RING en wordt ook verzonden naar de Classis.

Mocht er aanleiding toe zijn, dan komen de ideeën, vragen en zorgen van de plaatselijke gemeenten via de Classis bij de Protestantse Kerk Nederland.

En is de cirkel rond.

Stuurgroep RING Westerkwartier
Ds. Marcus Klomp, Ds. Atze Landman,
Ans Wolthuis, Akkie Jellema

Theologische Verdieping Groningen

Open Colleges Jodendom: thuis, in sjoel en onderweg Start op 21 maart 2022

Wat bedoelen we als we het hebben over het Jodendom, want 'het Jodendom' bestaat niet. Wat houdt 'Joods leven' in? En wat is de achtergrond van alle rituelen en gebruiken? Dit zijn de vragen die bezoekers van de synagoge in Zuilaren stellen. Slechts weinigen hebben iets van het Jodendom van binnenuit meegemaakt, door bijvoorbeeld een sjoeldienst of door één van de feestdagen in huiselijke kring mee te maken.

In vier avonden zal Lex van de Star u meenemen in het Joodse leven van nu. Aan bod komt de veelzijdigheid van het Jodendom, religie en traditie, de band met Israël, de impact van de Sjoa, vervolging en overleving, de persoonlijke geschiedenis en de wisselwerking tussen de Joodse en de Nederlandse cultuur.



Wanneer: 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2022
Locatie: Aula van het Willem Lodewijk Gymnasium,
Verzetsstrijderslaan 220, Groningen en 4 april 2022 in
de Synagoge, Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 40,-
Docent: Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse
Gemeente Beth haTsafon

Meer informatie en aanmelden via de website van Theologische Verdieping Groningen: www.tvg-groningen.nl.

Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze informatie uit van de huidige mogelijkheden.

Kerkbalans		Totaal		
2021	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m december	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	47.852,22	2.427,50	47.402,16	2.877,56



Kerkdiensten

Zondag 6 februari 2022

K 9.30 ds. J.G. Arensman,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: Missionair Werk

Zondag 13 februari 2022

K 9.30 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: J. Gorter
Collecte: Noodhulp (Nepal)

Zondag 20 februari 2022

K 9.30 pastor Ate Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst:
Collecte: Kerk

Zondag 27 februari 2022

K 9.30 dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst:
Collecte: Diaconie
Extra collecte voor de bloemen

Zondag 6 maart 2022

K 9.30 ds. J. van den Berge,
Sebaldeburen
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst:
Collecte: Zending (Rwanda)

Woensdag 9 maart 2022

Biddag
K 19.30 mw. G. Hovius-Dijkstra,
Ureterp
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst:
Collecte: Werelddiaconaat
(Bangladesh)

Zondag 13 maart 2022

K 9.30 dhr. W. Reitsma,
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst:
Collecte: Binnenlands Diaconaat

*NB: 2^e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen*

**KND= kindernevendienst*

**CBD= commissie bijzondere diensten*

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken

Elke week na de dienst is er gelegenheid om "na te zitten" in de Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken voor de dienst.



Koffierooster

Voorlopig is er géén koffiedrinken

Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautoroster

*Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact opnemen
met diaken Dirk Notebomer:*

06 – 50 23 03 72



Oppasrooster

06 feb	Enna
13 feb	Hanne en Evelien
20 feb	Wiesje
27 feb	Gerdine en Noa
06 mrt	Ilona B
13 mrt	Ilona M en Hanne

Organistenrooster

06 feb	Martin van der Velde
13 feb	Annekor Top, Grootegast
20 feb	Annekor Top, Grootegast
27 feb	Martin van der Velde
06 mrt	Annekor Top, Grootegast
09 mrt	Jan Dirk Kiestra, Visvliet
13 mrt	Martin van der Velde



Video- en Beamerrooster

06 feb Joël Plantinga / Siety Douma
13 feb Jan Notebomer / Gerdine Broekema
20 feb Jakob Jongsma / Anneke Plantinga
27 feb Evelien Kroese / Wim Broekema
06 mrt - / Lammert Jan Broekema
09 mrt - / Johan Gorter
13 mrt - / Diane Ruiter



Lectorenrooster

06 feb Betty Schippers
13 feb Pop Poelman
20 feb Wim Broekema
27 feb Janna van Dellen
06 mrt Grietje Pera
09 mrt Janny Poelman
13 mrt Dicky Klaver

Kosterrooster

06 feb Jakob Jongsma
13 feb Hein Wijbenga
20 feb Harko Bouwkamp
27 feb Jan Klaver
06 mrt Allanda Martini
09 mrt Wim Broekema
13 mrt Ruurd Horenga



Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	M. van der Velde	tel 614115
Lid diaconie	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	

Kerkelijk werker

	A. Klomp	0512-510593	<u>06-33633417</u>
	Ropta 83, 9202 KG Drachten		
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com		

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

Uiterlijk maandag 28 februari naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:

