

Kerkwijzer

**Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast**

Kerkgebouw:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99
Tel: 0594-612973

Website:
<http://www.pkn-lutjegast.nl>
Mailadres:
info@pkn-lutjegast.nl

Kerkelijk werker:

Ate Klomp
Roopa 83
9202 KG Drachten

Scriba:

S.F. Douma (Siety)
Tel: 0594-614168
e-mail: scriba@pkn-lutjegast.nl

Giro:
NL56 INGB0000 8866 59

Bank:
NL67 RABO0323 7077 34

t.n.v.: Protestantse
Gemeente Lutjegast

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl !!!

**Voorplaat: astronomische klok
Marienkirche Rostock**

Inhoudsopgave:

Voorwoord	2
Activiteitenagenda	3
Verjaardagen	3
Mutaties	3
Gemeenteleden elders	4
Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier..	4
Van de Kerkelijk werker	5
Uit de kerkenraadsvergadering van 29 november 2021	6
Kosterswoning te huur	11
Diaconie	13
In memoriam: Magdalena (Lenie) Veenstra – Miedema	18
In memoriam Tinus Vogelzang	19
Kerkbalans	21
Kerkdiensten	22
Oppas	23
Koffiedrinken	23
Koffierooster	23
Overige roosters	25
Algemene Info	27
Inleveren kopy Kerkwijzer	27

Voorwoord

Het nieuwe jaar is begonnen.

Voor velen een jaar met nieuwe, goede hoop voor de toekomst.

Dat we gezond mogen blijven, uit de lockdown mogen geraken.

Vinden we de juiste opleiding of een baan.

Of een partner voor het leven en als die niet gevonden wordt, kunnen we dan een zinvolle invulling aan ons leven geven?

We hebben met Kerst de geboorte van de Heiland herdacht.

Helaas door corona konden de kinderen van de kindernevendienst weer niet aan een kerstproject werken en daarvan iets laten zien in de dienst. Erg jammer allemaal. We missen de kinderen ook.

Hopelijk komen ze snel weer naar de kerk met hun ouders, nu de scholen ook weer open mogen gaan.

Hopelijk blijft het kind van kerst ook na de decembermaand in onze gedachten.

Hij denkt het hele jaar aan ons en gaat altijd met ons mee, ook als wij menen dat we Hem niet zien of voelen in ons leven. Het is aan ons of we Hem toelaten in onze harten. Hij wil er graag wonen.

We hopen op mooie kerkdiensten met elkaar en leuke, verbindende gemeente-activiteiten en goede gesprekken. Neem er de tijd voor.

Veel heil en zegen!

Siety Douma

Activiteitenagenda

- 16-01 Voorbereiding H.A.
- 17-01 Pastoraat
- 17-01 Moderamen
- 23-01 Viering H.A.
- 23-01 Tienerdienst
- 24-01 Kerkenraad, na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 29-01 Inzameling voedselbank
- 30-01 Bijzondere dienst (CBD)
- 31-01 Inleveren kopy Kerkwijzer februari

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Er wordt dan samen koffie gedronken.

Voorlopig is er één keer in de maand gezamenlijk warm eten.

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen

- 21-01 L. Hoeksema
- 30-01 J. Oldenburger-Hoogstra
- 31-01 B. Hamstra



Mutaties

Geen

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De Gast 4, 9861 BD Grootegast, kamer 311
- Zr. F. Huistra-Hijlkema, Revalidatieafdeling, kamer 5, Gemmastraat 14, 9801 VG Zuidhorn

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zaterdag 29 januari van 10.00 – 12.00 uur inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.

De volgende producten zijn welkom:

Houdbare melk

Houdbare koffiemelk

Rookworst

Zuurkool

Boerenkool (gedroogd of in pot)

Kapucijners

Wasmiddel (poeder)

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen.

Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.

van de Kerkelijk werker



Januari, opnieuw

Het nieuwe begin, waar we met Kerst van spreken, is net achter de rug en dan is er al weer een ander nieuw begin, een heel nieuw jaar gaat van start: 2022.

Een nieuw begin: het klinkt als een woord van hoop in een toch wat sombere tijd. Die somberheid wordt op dit

moment voor mij vooral veroorzaakt door de coronadreiging en de maatregelen die nodig blijken om die dreiging zo veel mogelijk de pas af te snijden.

Maar: een nieuw jaar en de hoop op iets nieuws, is dat ook niet hopen tegen beter weten in?

Is het niet eerder zo dat het leven en de wereld gewoon een beetje doorsukkelen op de manier zoals het bijna altijd gaat? Daar helpen alle goede voornemens ook maar bitter weinig tegen, toch?

Ik zeg daarmee helemaal niks nieuws, denk ik. Maar, als we zo redeneren is er het gevaar dat we het nog gaan geloven ook. Wat er dan dreigt is dat de fut eruit gaat, dat we ons niet meer inspinnen om iets te veranderen, om iets nieuws te beginnen. Zo is het ook met bijvoorbeeld de coronamaatregelen. Nee, niemand wordt daar blij van. En het is heel gemakkelijk om vooral na te denken over de 'schuldigen'. De antivaxers bijvoorbeeld, of de regering, of de relschoppers, of de mensen die braaf doen wat er aan maatregelen wordt opgelegd en ga zo maar door.

Volgens mij is het ook op dit punt nog niet zo slecht om bij jezelf te beginnen: even afgezien van wie er volgens mij schuldig is (als die al aan te wijzen is), kan ik me veel beter de volgende vraag stellen: Wat

kan ik het beste doen om voor mijn omgeving en mezelf de risico's op ziek worden zo klein mogelijk te maken?

En als het me lukt om de mensen waar ik mee te maken heb te zien als ook een 'wonderschoon kind van God' dan komen we ergens, dunkt me.

Pastor Ate Klomp

Uit de kerkenraadsvergadering van 29 november 2021

Opening

De preses leest Openbaringen 4: 1-4, met daarbij de volgende overweging.

De regenboog

Een regenboog was rondom de troon. Johannes, de schrijver van deze openbaring, ziet God op zijn troon, van waaruit bliksem en donder uitgaan. Heilig, Heilig, Heilig is de Here God, de almachtige, die was en die is en die komt. Christus wordt in dit visioen van Johannes niet genoemd. Toch is hij zeer wezenlijk aanwezig. Een regenboog was rondom de troon. De regenboog is in de bijbel het teken van het verbond tussen God en mensen. God wil niet zonder ons God zijn. Hij wil onze grote bondgenoot zijn. Daarom is de kleur van de regenboog, die Johannes om de troon ziet, smaragdgroen, de kleur van de hoop. De almachtige, die op de troon zit, is in Jezus Christus de almachtige Vader. Het is de God van het verbond en de verbondsgetrouwe. De troon van het oordeel is de troon van genade. God regeert, boven al het rumoer op aarde regeert Hij, die de hele wereld en ons allen zal oordelen. Maar deze God, die was en die is en die komt, is ook de God van Noach, Abraham en Jezus Christus, onze Heer. De almacht van God is de almacht van de Vader.

Het is noodlottig, wanneer wij de troon vergeten. Het is nog veel noodlottiger, wanneer wij de regenboog vergeten.

De preses gaat voor in gebed.

Vaststelling agenda

Toevoeging sacramentsbevoegdheid Ate Klomp.

Notulen kerkenraadsvergadering 27 september 2021

De notulen worden goedgekeurd en getekend.

Zaken uit de notulen: Ate Klomp zal de familie Dijkstra vragen of er al stappen zijn ondernomen en waarin de kerkenraad eventueel kan helpen.

Lijst met ingekomen stukken

Er is nog geen aandacht besteed aan de nieuwe kanselbijbel NBV21.

Er is besproken dat Ate deze kanselbijbel onder de aandacht brengt bij de gemeente in een zondagdienst.

Stand van zaken rondom corona

- Iedereen die de kerk betreedt draagt een mondkapje, deze mag af als je plaats hebt genomen op een stoel.

- Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 1,5 meter.

- Stoelen worden in de zaal weer uit elkaar gezet zodat de 1,5 meter beter nageleefd kan worden.

- Gezinnen/één huishouden mogen de stoelen bij elkaar zetten.

- Mee zingen met de liederen wordt afgeraden.

- Voorganger wordt van tevoren op de hoogte gesteld van de maatregelen in onze gemeente.

- Het is nog afwachten wat er gezegd wordt in de komende persconferentie en wat de maatregelen dan zijn met betrekking tot de kerstnachtdienst/kerstdagen.

Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken.

Pastoraat

- In verband met covid19 is er meer contact via de telefoon met gemeenteleden dan dat er bezoeken worden afgelegd. Wordt er een bezoek afgelegd, wordt er van te voren contact gezocht met desbetreffende gemeenteleden. Dit wordt aan beide kanten niet als hinderlijk ondervonden.

- Scriba is in gesprek geweest met Ate. Sacramentsbevoegdheid van Ate stopt in 2022. Deze moet worden verlengd. Scriba neemt dit op zich. (Inmiddels is deze bevoegdheid verlengd tot 31 december 2023 en loopt deze gelijktijdig af met het preekconsent).

Ate hoopt volgend jaar de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Ate heeft aangegeven komende kalenderjaar (2022) door te willen werken met het contract wat hij nu heeft. Na dat kalenderjaar wil hij graag 12 uren gaan werken onder één gemeente. Ate heeft nog geen keus genomen met welke gemeente hij verder wil. Kerkenraad bekijkt de mogelijkheden.

Kerkrentmeesters

- Begroting 2022

- inkomsten van de vrijwillige bijdrage loopt terug
- er is onderhoud nodig aan de kosterwoning en aan achterzijde van het consistoriegebouw. Door bovengenoemde punten is er een begrotingstekort.
- Kosterwoning gaat in de verhuur. Op moment van vergaderen is de woning nog niet aan een huurder toegewezen.
- Er komt extra verlichting in de kerk waardoor het podium beter verlicht wordt.

Diaconie

- Vraag of de koster van dienst ook de afkondigingen kan krijgen. Dit is mogelijk en de koster komt in de mailing van de afkondigingen.
- Er zijn 2 diakenen aftredend, Fokje Kroeze en Allanda Martini. In de diaconie-vergadering is besproken om 1 termijn te verlengen zodat het rouleren binnen de diaconie beter verloopt. Als er één nieuwe diaken wordt bevestigd kan je de overdracht van taken beter begeleiden. Zo wordt er één diaken per keer ingewerkt in plaats van twee. Kerkenraad steunt dit idee. Allanda Martini heeft aangegeven haar termijn met 1 jaar te willen verlengen. Er zijn 4 namen met gemeenteleden die gevraagd kunnen worden om het ambt van diaken op zich te nemen.
- Martin van der Velde is aftredend als kerkrentmeester. Voor het kerkrentmeesterschap worden 2 namen genoemd die gevraagd gaan worden.

Bij de ouderlingen zijn Siebrand Douma en Gesina Broekema in 2022 aftredend.

- Rond de kerst krijgt iedere bewoner van Lutjegast een Elisabethbode van de Diaconie. Gevraagd wordt of de flyer van de kerstdagen tegelijk met de Elisabethbode bezorgd kan worden. Hier is onderling (commissie bijzondere diensten en diaconie) al contact over.
- Kerstattenties van dit jaar staan 13 december klaar in de kandelaar. Vraag is of de ouderlingen hun wijkdames/heren willen vragen om een

paar attenties uit te delen. Ook kerkenraadsleden die zich geroepen voelen kunnen meehelpen met uitdelen.

Jeugd

- Geen bijzonderheden. Afgesproken is dat Ate contact op neemt met Ria Eilander om te kijken wat de stand van zaken is rond jeugdzaken.

Gemeenteopbouw

- Er zijn verschillende activiteiten waaronder bijvoorbeeld kringen en gespreksgroepen gestart. Gespreksgroep met jonge ouders is tot heden nog geen datum gevonden waarop meerdere ouders deel kunnen nemen. Bij de jongeren is de respons minder dan het vorig seizoen. Nu met de aangescherpte maatregelen omtrent covid19 zijn er geen kringen of creatieve avonden. Alle activiteiten in 2021 gaan eerst niet door.

- De kerkenraad loopt normaliter mee met alle activiteiten in de gemeente. Er is besloten om dit voor dit seizoen eerst niet te doen. Dit omdat het niet duidelijk is wanneer er weer gestart kan worden.

Kerkwijzer/Nieuwsbrief, Kerkbode/Website

Er is vanuit de scribe contact geweest met Diana, zij beheert de website. Op moment van vergaderen staan er oude berichten op de homepage. Als je de site opent zijn dit de eerste berichten die je ziet. Deze berichten zijn verouderd. Er wordt gekeken of dit algemener kan zodat je deze berichten niet op de homepage ziet maar onder bijvoorbeeld een link op de homepage.

Avondmaal

- Afgelopen 7 november heeft de gemeente avondmaal mogen vieren in een andere opstelling. Het gebruik van kleine bekertjes werd als positief en hygiënischer ervaren. Het volgend avondmaal moet de voorganger van dienst goed geïnstrueerd worden van hoe wij als gemeente het avondmaal vieren. 7 november leek de voorganger, ondanks dat het met hem besproken is, niet precies te weten wat hij moest doen.

- Of het volgend avondmaal kan doorgaan hangt af van de dan geldende maatregelen.

- Gevraagd wordt of de leden van de kerkenraad willen nadenken over de vraag hoe we het avondmaal willen vieren. En dan vooral kijkend wie er deel mogen nemen aan het avondmaal. Bijvoorbeeld door meelevende/doopleden deel te laten nemen aan het avondmaal. Besloten is dat, als er wordt veranderd, dit met de gemeente besproken moet worden. De kerkenraad mag hierover niet alleen

beslissen. Door samen in gesprek te gaan met de gemeente kan hier eventueel een beslissing over worden genomen. Voorstel is om in het voorjaar hier verder stappen in te ondernemen.

Algemene verslagen.

- Classis: Op de vergadering van 16 november is er geen afgevaardigde van onze gemeente heen geweest.
- Ring: geen bijzonderheden

Commissies/werkgroepen

- Commissie Bijzondere Diensten
Er wordt gekeken aan de hand van de dan geldende maatregelen of de kerstnachtdienst door mag gaan. Zoals het nu lijkt dan is er medewerking van 'de Bazuin' in deze dienst.
30 januari is er een bijzondere dienst.
- Verbinding/Vorming en Toerusting
Geen bijzonderheden

Rondvraag

- Het preekrooster uitdelen. Scriba weet hiervan.
- 14 maart is als datum vastgelegd om een gemeenteavond te houden. Mits de dan geldende maatregelen het toelaten.
- Er om gedacht moet worden aan het inleveren kopie jaarboekje. Dit is al als aandachtspunt opgenomen door de scriba.

Sluiting

Gedicht 'Advent' voorgelezen door Fokje Kroese.

De preses sluit hiermee de vergadering en wenst allen wel thuis.

Kosterswoning te huur

Per 1 april 2022 wordt de kosterswoning aan de Abel Tasmanweg 97 te huur aangeboden. De kale huurprijs bedraagt € 750,- per maand.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Martin van der Velde.
Mailadres: veld5240@ziggo.nl

Diaconie

Van de Diaconie

Hierbij de goede doelen voor de eerste maand van het nieuwe jaar.

Collecte Protestantse Kerk (Ondersteuning gemeenten), zondag 16 januari 2022

Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Meer lezen - kerkinactie.nl/collecterooster

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 23 januari 2022

Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Meer lezen - kerkinactie.nl/boerinoeganda

Collecte Protestantse Kerk (Jong Protestant), zondag 30 januari 2022

Interactief aan de slag met de Bijbel

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen

manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Meer lezen - kerkinactie.nl/collecterooster

Collecte Protestantse Kerk (Missionair werk), zondag 6 februari 2022

Kerk in, van en voor het dorp

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

Meer lezen - kerkinactie.nl/collecterooster

Avondmaal

We kijken er naar uit om 23 januari weer samen het avondmaal te mogen vieren. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de geldende regels vanwege Corona. Er vanuit gaand dat de regels ongewijzigd blijven zal het avondmaal worden uitgevoerd zoals ook dit ook op 7 november is gedaan.

Het brood en de wijn zal, op dienbladen, langs worden gebracht. De wijn zal rond worden gebracht in "borrelglasjes". U kunt het brood en de wijn dan zelf van het dienblad afpakken. Wilt u de borrelglasjes na afloop van de dienst bij de uitgang op het dienblad zetten?

We hopen op deze manier weer samen het avondmaal te mogen beleven, wijzigingen door het Corona-beleid onder voorbehoud...

De avondmaalkistjes zullen nog steeds rond worden gebracht, op dezelfde manier zoals dat ook al voor Corona gebeurde. Indien u niet in staat bent het avondmaal bij te wonen en hier ook graag gebruik van wilt maken, geeft u dat dan door aan de wijkouderlingen.

Pikulan adoptiekinderen

Met kerst wisselen we altijd kaarten uit met onze adoptiekinderen in Batu, Indonesië, bij stichting Pikulan. Hieronder hun kaarten.

We steunen deze kinderen financieel door hun onderwijs te betalen, met hulp van uw giften!

Corona heeft veel impact gehad op Batu. Veel mensen zijn hun inkomsten kwijt en proberen bijvoorbeeld de weinige spullen die ze

hadden te verkopen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. U heeft afgelopen jaar weer gul gegeven, de opbrengst was € 884,75 en daarom hebben we dit jaar € 324,75 extra kunnen doneren aan Pikulan. Gezien de omstandigheden is er besloten dat dit geld het best op zijn plaats is bij de gezinnen van Gracia, Ambarwati en Alex. Stichting Pikulan zal er op toezien dat dit geld op een verantwoorde manier besteed wordt.

Namens Gracia, Amberwati, Alex en hun familie heel erg bedankt!



To: Diaconie Prot. Gemeente te Lutjegast

Merry Christmas 2021
Happy New Year 2022

Numeri 6:24-26



From: Alex Samudra (07256)

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken. U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Collecten

Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste **QR code**. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de

Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw worden gebruikt.

Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;

1^{ste} collecte: 65% van het betaalde bedrag

2^{de} collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag



Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de Diaconie;

Rabobank **NL75 RABO 0341 0773 80** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lutjegast.

U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1^{ste} collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2^{de} collecte).

Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg>

In memoriam: Magdalena (Lenie) Veenstra - Miedema

(30 mei 1931 – 4 december 2021)

Negentig jaar is ze geworden. Ze had Egbert lief gekregen en samen hadden ze een kroon op hun liefde mogen ontvangen in vijf kinderen. Met zorg en toewijding wijdden zij hun leven aan hun opvoeding. Daarnaast vroegen natuurlijk het werk op de boerderij en verantwoordelijkheden in kerk en maatschappij de nodige aandacht. De gemeente van Christus die in De Kandelaar samenkomt weet heel goed hoe zij in haar kring het licht van Christus uitdroegen door er de lofzang gaande te houden in lied en werk. Ja, want Lenie hield van samen muziek maken en zingen en verstond de kunst te dichten en ook voor te dragen.

Niet altijd was het leven makkelijk. Egbert kreeg te maken met zware reuma en veertien jaar geleden raakte Lenie halfzijdig verlamd. Haar sterke persoonlijkheid en haar doorzettingsvermogen hebben haar geholpen om dit blijmoedig te dragen, waarbij het vertrouwen op de Heer haar dragende kracht was. Daar vertelden ook de kleinkinderen over met wie zij verbonden was via de beppe-app. Want beppe stak niet onder stoelen of banken dat zij geloofde en dat God actief haar sterkte en bemoedigde door Zijn Heilige Geest.

Dat beleefde dit kind van God. Eens vroeg iemand haar: “Welk geloof hebt u?”. Lenie noemde geen kerk, maar antwoordde: “Een kinderlijk geloof”. En dat geloof had ze. In dat geloof had ze ook haar begrafenis voorbereid, vertrouwend op de Trooster van wie zij de leiding heeft ervaren. Op het papier met aanwijzingen schrijft ze: “Lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen, misschien ben ik nog een hele tijd bij jullie, maar wat houd ik veel van jullie allemaal, stuk voor stuk, niemand uitgezonderd. Maar vergeet nooit dat God nog veel meer van jullie allemaal houdt dan ik ooit zal kunnen. Hij is de God van wie we allemaal kinderen zijn. Hij heeft ons geschapen en gaf ons Zijn Zoon. Deze is voor ons gestorven om ons vrij te maken. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven, die ons helpt en voor ons bidt als we het zelf niet meer weten. Dan komt het goed”.

In vertrouwen hebben we Lenie op 9 december overgegeven aan God. Want God heeft van haar gehouden meer dan iemand anders van haar gehouden heeft. Nu houdt Hij van haar van aangezicht tot aangezicht. Daar heeft de Zoon voor gezorgd. Alles zal goed komen. Dat weten de kinderen van de Vader in de Kandelaar. Immers de Zoon zegt: “Komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet wordt? Is het niet, opdat zij op de kandelaar gezet wordt?” (Marcus 4:21HSV) Het werk dat God begonnen is, zal Hij ook volbrengen.

ds. Klaas van Marrum, Spannum

In memoriam Tinus Vogelzang

Martinus Vogelzang werd geboren in Opende op 31 december 1947. In 1970 trouwde hij met Froukje van der Hoek uit Grijpskerk, in 1972 kwamen zij te wonen in Lutjegast aan de Zeehaanstraat. Ze kregen twee kinderen: Marian en Ruud.

In de dankdienst voor zijn leven werden warme herinneringen opgehaald.

De netheid en structuur waar hij aan hechtte bijvoorbeeld, de bijnaam Tinus klokje, omdat hij er aan hechtte dat veel dingen op tijd zouden gebeuren, dingen zoals een kopje thee of het eten.

En natuurlijk zijn humor en de grappen die hij altijd paraat had. De mooie vakanties en de spelletjesavonden, maar ook de brokkenpiloot die hij was: ‘wat heeft hij eigenlijk niet gebroken’.

De sterke verhalen die in de familie een rol speelden.

Van Tinus Vogelzang werd vaak genoemd zijn optimistische insteek, het kijken naar de dingen die wél kunnen en niet bij de pakken neerzitten. Zelf zei hij eens: ‘Ik ben niet geschikt om achter de geraniums te zitten’.

Tinus was zeer betrokken bij kerk en geloof. In de dankdienst voor zijn leven lasen we uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Paulus vertelt over zijn band met God via Christus. Hij zegt: de gelovige is niet beter dan andere mensen. Maar hij of zij heeft als het ware het geschenk van God aan mensen uitgepakt. Dat geschenk van God is het geloof in Jezus Christus.

Voor Tinus Vogelzang was het woord genade een belangrijk woord in zijn geloof. Een mooi woord, genade, dat aangeeft dat God het allerbeste met ons voor heeft.

Tinus moest de laatste jaren steeds meer inleveren en de dingen die nog wél konden werden almaar kleiner en minder.

Dat is bijvoorbeeld in de volgende dingen uit te drukken:

- de komst van de traplift
- de noodzaak van een invalidenparkeerkaart
- er kwam zuurstof in huis
- de caravan moest verkocht worden
- en er kwam een bed in de kamer

Intussen ging de tijd zijn gang, het leven ging door.

Steeds langer was er zuurstof nodig totdat Tinus uiteindelijk 24 uur per dag zuurstof nodig had.

Het werd moeilijker de laatste tijd, het functioneren van Tinus werd steeds meer gehinderd door afnemende gezondheid.

Dat was tegelijk ook de tijd dat zijn houvast, zijn geloof, op de proef gesteld werd.

Maar hij wist dat leven in geloof een reis is die je maakt in het vertrouwen dat je bij God zult zijn. Dat vertrouwen is Tinus geschonken, God heeft een plekje voor hem.

Tinus Vogelzang is op 22 december begraven op de Algemene Begraafplaats in Lutjegast.

*'Toen God zag dat de weg te lang,
de heuvel te steil,
het ademen te moeilijk
en de onmacht te groot was,
legde Hij zijn arm om je heen en zei:
"Kom maar naar huis".*

Pastor Ate Klomp

Kerkebalans		Totaal		
2021	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m november	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	46.572,22	2.427,50	39.373,54	9.626,18



Kerkdiensten

Zondag 9 januari 2022

K 9.30 ds. J. van den Berge,
Sebaldeburen

Ouderling van dienst: H.J. Faber

Diaken van dienst: F. Kroese

Collecte: Diaconie

Extra collecte: bloemen in de kerk

Zondag 16 januari 2022

Voorbereiding Heilig Avondmaal

K 11.00 ds. H.C. Mulderij,
Grootegast

Ouderling van dienst: G. Broekema

Diaken van dienst: A. Martini

Collecte: Ondersteuning
gemeenten

Zondag 23 januari 2022

Viering Heilig Avondmaal

K 9.30 ds. A.J. van der Wiel,
Leeuwarden

Tienerdienst

Ouderling van dienst: S. Douma

Diaken van dienst: A. Martini

Collecte: Werelddiaconaat
(Oeganda)

Zondag 30 januari 2022

K 9.30 *CBD

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Diaken van dienst: F. Kroese

Collecte: Jong Protestant

Zondag 6 februari 2022

K 9.30 ds. J.G. Arensman,
Drachten

Ouderling van dienst: H.J. Faber

Diaken van dienst: J. Gorter

Collecte: Missionair Werk

Zondag 13 februari 2022

K 9.30 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten

Ouderling van dienst: G. Broekema

Diaken van dienst: J. Gorter

Collecte: Missionair Werk

*NB: 2^o collecte is altijd voor het fonds
gebouwen*

**KND= kindernevendienst*

**CBD= commissie bijzondere diensten*

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de dienst kunt gaan.

We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken

Elke week na de dienst is er gelegenheid om "na te zitten" in de Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken voor de dienst.



Koffierooster

Voorlopig is er géén koffiedrinken

Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautoroster

Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact opnemen
met diaken Dirk Notebomer:

06 – 50 23 03 72



Oppasrooster

Organistenrooster

06 feb Martin van der Velde
13 feb Annekor Top, Grootegast



Video- en Beamerrooster

09 jan Jan Notebomer / Wim Broekema
16 jan Evelien Kroese / Lammert Jan B
23 jan Jonathan Ruiter / Diane Ruiter
30 jan Anita Gorter / Johan Gorter
06 feb Joël Plantinga / Siety Douma
13 feb Jan Notebomer / Gerdine Broekema



Lectorenrooster

09 jan Dirk Notebomer
16 jan Dinie Faber
23 jan Gesina Broekema
30 jan Siety Douma
06 feb Betty Schippers
13 feb Pop Poelman

Kosterrooster

09 jan Jan Klaver
16 jan Allanda Martini
23 jan Wim Broekema
30 jan Ruurd Horenga
06 feb Jakob Jongsma
13 feb Hein Wijbenga



Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Scriba	S.F. Douma	tel 614168
e-mail:	scriba@pkn-lutjegast.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	M. van der Velde	tel 614115
Lid diaconie	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	

Kerkelijk werker

	A. Klomp	0512-510593	<u>06-33633417</u>
	Ropta 83, 9202 KG Drachten		
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com		

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

[Uiterlijk maandag 31 januari naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl](mailto:kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl)

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:

