

# Kerkwijzer

**Contactblad van de  
Protestantse  
Gemeente Lutjegast**

Kerkgebouwen:

de Kandelaar  
Abel Tasmanweg 99  
Tel: 0594-612973

de Torenkerk  
Abel Tasmanweg 75

Website:  
<http://www.pkn-lutjegast.nl>

Kerkelijk werker:

Ate Klomp  
Ropta 83  
9202 KG Drachten

Scriba:

J. Poelman-van de Brake  
Tel: 0594-613411  
e-mail: [pobra@home.nl](mailto:pobra@home.nl)

Giro:  
NL56 INGB0000 8866 59

Bank:  
NL67 RABO0323 7077 34

t.n.v.: Protestantse  
Gemeente Lutjegast

**Redactie:**

Siety Douma, Van Diemenstraat 10  
tel: 0594 - 614168  
e-mail: [sietydouma@gmail.com](mailto:sietydouma@gmail.com)

**Voorplaat:**

**Inhoudsopgave:**

Voorwoord.....	3
Op weg naar Pasen .....	5
Activiteitenagenda.....	6
Verjaardagen .....	6
Mutaties .....	6
Gemeenteleden elders.....	7
Gezellige zondagen Boyemaheerd .....	7
Inzaming voor Voedselbank Westerkwartier ..	8
Van de Kerkelijk werker .....	9
Update Open College TVG .....	11
Pikulan adoptiekinderen.....	12
Diaconie .....	13
De zin van ... Isabella Wijnberg.....	15
Nieuwsbrief Classis 22 januari 2021 .....	17
Kerkbalans .....	19
Verhuizen .....	20
Algemene Info.....	21
Inleveren kopy Kerkwijzer .....	21

\_\_\_\_\_

## Voorwoord

*Zout*

Als je leven op de kop staat...

Spreuken 24: 10

'Ben je moedeloos wanneer je in het nauw zit, dan schiet je kracht tekort' (NBV)

'Betoon je je zwak ten dage van je benauwdheid, dan komt je kracht in het nauw.' (NBG)

Lieve mensen,

Wat kan er in een kort tijdsbestek veel veranderen. Had je gisteren nog het idee dat je er redelijk goed voorstond, vandaag lijkt het allemaal anders uit te pakken. Op dit moment moeten veel mensen onder ogen zien dat hun leven op de kop staat. Hun gezondheid wankelt, of voorspoed slaat om in zorg, een baan verliezen, ondernemingen die dreigen om te vallen, relaties staan onder druk... Zelfs de vrede in Europa is broos. Bondgenoten kunnen vijanden worden als geld en goederen schaars worden om alle mensen een bestaan te bieden. Het leven kan op de kop staan, privé, of in groter verband, in het gezin, familie, in de gemeente, of binnen een land... Het eerste dat boven komt drijven is overlevingsdrang. Winnen en niet verliezen, vasthouden wat je hebt en niet nog meer kwijtraken... Het idee dat God ook in dergelijke situaties de controle vast in handen heeft, lijkt bijna onmogelijk. God regeert? Ook als mijn leven zo op de kop staat? Die lastige vraag drijft al snel naar boven: waarom overkomt mij dit dan, als God Heer en Meester is? Deze vraag verlamt al onze geloofskracht. Niet een antwoord op deze vraag, maar onze relatie met God zou juist nu ingezet kunnen worden als een bron van kracht in de dagen dat we 'op de kop' staan. De boze zal alles proberen te doen om je tegenover God stellen met kritische vragen, in plaats van zij aan zij met God, met hetzelfde doel voor ogen: hier doorheen trekken. Als je leven op de kop staat...Denk eens aan het voorbeeld van de Here Jezus. Uit een preek van Augustinus, komen de volgende gedachten: De Maker werd gemaakt, de Sterrenplaatser gezoogd aan een borst, Het Brood kreeg honger, de Bron kreeg dorst, het Licht sliep, De Weg werd moe van de tocht, de Waarheid vals beschuldigd, De Rechter werd berecht, de Wijnstok kreeg een doornenkroon, De Sterke werd zwakte, de Genezer

gewond en het Leven stierf. Het Meesterschap van God houdt in dat Hij nog altijd wonderlijk veel met je kan beginnen, ook als je leven op de kop staat. Als alles anders gaat dan je had gedacht of verwacht. God regeert niet opdat wij een comfortabel leven zouden hebben, maar Hij regeert in ons opdat zijn Koninkrijk mag komen en zijn wil in ons zal worden gedaan. Mag ik het vergelijken met een zoutvaatje... Bij de meesten van ons staat dat vaatje ergens in een keukenkastje. We halen het tevoorschijn wanneer we het nodig hebben en zetten het na gebruik ook weer netjes, rechtop, terug. Ik zou nooit vrijwillig kiezen voor moeilijke, onoverzichtelijke of risicovolle situaties. Ik zou als zoutvaatje het liefst altijd rechtop blijven staan... Maar hoe bruikbaar zou ik dan zijn in Gods hand? Want als het zout er vrijelijk uit mag komen, als dat het doel van mijn bestaan is, dan komt het vaatje in de hand van degene die zout wil strooien... Bruikbaar, inzetbaar betekent ook dat het soms zelfs even op de kop moet staan... Laat het ons niet verbazen als er dagen zijn die hierop lijken. God heeft geen plan bedacht dat iedereen zou zorgen om vooral zelf gered te worden en dat hiermee onze levenstaak is volbracht. Nee, onze taak reikt verder: Zout van de wereld zijn is een levens-opdracht. Jezus kende deze opdracht ook. Hij was het meest bruikbaar voor ons, toen zijn leven compleet op de kop stond. Gehangen aan een kruis, met de dood voor ogen, was hij als een 'zoutvaatje op zijn kop'. Er vloeide redding en leven uit Hem onze wereld in. Op dat onwenselijke dieptepunt, was Jezus het meest dienstbaar en bruikbaar in heel zijn aards bestaan. Ik kan zo'n troost vinden juist in het feit dat de Heer me aan het werk houdt voor Hem, ongeacht of mijn zoutvaatje keurig rechtop staat of op de kop staat. God regeert! Bemoedigen van mensen is één van de mooiste werken in Gods Koninkrijk en laat nu uitgerekend dit werk door iedereen die zich er naar uitstrekt en ook vanuit elke situatie nog steeds verricht worden. Als je goed oplet, zijn de mensen vaak sterk bruikbaar om anderen te bemoedigen, als ze naar de mens gesproken 'op de kop staan', omdat ze arm zijn, of ziek, of eenzaam of van zichzelf maar weinig mee brengen... God regeert in ons... Laat in ons hart het zout van Hem in kracht winnen, in plaats van kracht geroofd worden. Dat zout van onze Heer heeft de smaak van leven en behoud. Laat het maar uit je komen, strooi het maar om je heen, vooral als je leven op de kop staat en wordt erdoor versterkt en vertroost. Mag de Heer je hiermee bemoedigen, lieve medegelovige, want het is Jezus' hoop, die levend maakt!

Met liefs, Gerry Velema van de bemoedigingssite.nl

Ingezonden door Gesina Broekema

## **Op weg naar Pasen**

Bij deze kerkwijzer ontvangt u als attente van de kerk een veertigdagenkalender, welke als thema heeft “Ik ben er voor jou”. De kalender is een uitgave van de PKN en het blad Petrus samen.

Deze kalender start op aswoensdag 17 februari en neemt u mee op weg naar Pasen.

Iedere dag een Bijbeltekst of een vraag om over na te denken, of aan de slag te gaan, afwisselend met tips, gedicht, lied of quote.

Zo komt u iedere dag een stapje dichterbij het paasfeest.

Namens de Kerkenraad, Gesina Broekema

## Activiteitenagenda

- 31-01 Top2000 dienst
- 08-02 Moderamen
- 22-02 Inleveren kopy Kerkwijzer maart
- 27-02 Inzameling voedselbank

*Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.*



## Verjaardagen

- 02 feb J. Hovius
- 18 feb R. Huisma-Iepema
- 26 feb P. Poelman
- 01 mrt A. van der Velde-Hoekstra
- 11 mrt A. Huizenga-Huisma
- 18 mrt J.C. Lohmeijer

## Mutaties

### Verhuisd:

Tjeerd, Janneke en Nick Hoekstra zijn verhuisd naar: Blauwhuisterweg  
41, 9231 AB Surhuisterveen

## **Gemeenteleden elders**

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 9269 VS Feanwâlden
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, NeiBertilla, Postbus 604, 9200 AP Drachten

## **Gezellige zondagen Boyemaheerd**



*Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de Boyemaheerd, Stationsweg 1*

## **Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier**

**Zaterdag 27 februari van 10.00 – 12.00 uur** inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.

### **De volgende producten zijn welkom:**

Houdbare melk

Bruine bonen in blik of pot

Vruchten in blik

Erwtensoep in blik

Groente in blik of pot (groot en klein)

Thee

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen.

Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.



# van de Kerkelijk werker



## *Nieuw en bekend*



In de krant las ik een rubriek waarin meer en minder bekende Nederlanders vertellen over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Deze keer ging het om een jonge vrouw in Amsterdam, zij is zuster en advocaat (verderop in deze Kerkwijzer is het verhaal van deze Isabella Wijnberg te lezen) Zij vertelde dat ze in een online viering enorm geraakt werd door het lied 'Christ be beside me' (Christus wees naast mij). De vrouw vertelt dat het lied heel belangrijk voor haar geworden is.

Het is een gebed van de Ierse Saint Patrick, waarin gesmeekt wordt om de nabijheid van Christus.

Misschien kennen sommigen van ons het lied, maar in ieder geval kennen we de melodie.

Het is namelijk een oudere Keltische wijs, die ook al eens door popzanger Cat Stevens gebruikt is voor zijn 'Morning has broken'. Een bewerking van de tekst van Cat Stevens staat (met dezelfde melodie) in ons liedboek als 'Dit is een morgen als ooit de eerste' (lied 216). Dus als je het lied 'Christ be beside me', voor het eerst hoort, heeft het meteen al iets bekends, doordat de melodie al bekend is. Je zingt het zo mee, de vertrouwde melodie draagt de woorden moeiteloos bij je binnen. Het is nieuw en meteen ook al bekend!

En ook al is de tekst van dit nieuwe lied eenvoudig, het is tegelijk veelzeggend. Vanuit het verlangen naar de nabijheid van Christus wordt het blikveld ook verlegd naar anderen, naar de mensen om je heen. Het wordt zo een lied van de hele gemeenschap.

Pastor Ate Klomp

Christ be beside me, Christ be before me,  
Christ on my right hand, Christ on my left hand  
Christ be behind me, King of my heart.  
Christ all around me, shield in the strife.

Christ be within me, Christ be below me,  
Christ in my sleeping, Christ in my sitting,  
Christ be above me, never to part.  
Christ in my rising, light of my heart.

Christ be in all hearts thinking about me,  
Christ be on all tongues telling of me.  
Christ be the vision in eyes that see me,  
In ears that hear me Christ ever be.

## Update Open College TVG

### Open college over Johann Sebastian Bach start nu op 22 maart 2021

Heb je na een periode van stilstand door het coronavirus weer zin in het volgen van een interessant Open College? Meld je dan aan bij TVG (Theologische Verdieping Groningen) voor vier avonden over het leven en werk van Johann Sebastian Bach.



De avonden worden gegeven in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, waar ruimte is voor maximaal 30 cursisten en waar de 1,5 meter regel gegarandeerd kan worden.

**Dit alles kan alleen doorgang vinden als de middelbare scholen weer open zijn. Mocht de cursus op 22 maart niet kunnen starten dan wordt het college uitgesteld naar het najaar 2021.**

De colleges zijn in handen van Bachkenner Ds. Theo van Beijeren uit Roden en worden afgesloten op 19 april 2021 met een orgelconcert door Wim van de Laar jr. uit Hoogezand. Het orgelconcert zal plaatsvinden in de Magnuskerk te Anloo. De feiten op een rijtje:

Wanneer: 22 en 29 maart, 12 en 19 april 2021

Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Kosten: € 40,-

Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr.

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: [www.tvg-groningen.nl](http://www.tvg-groningen.nl).

## Pikulan adoptiekinderen

De Diaconie bekommert zich, namens de Kerk-gemeenschap, over onze financiële adoptiekinderen op Batu, Indonesië: Ambarwati Artaseti (7jr.) en Gracia Menita Kurniasari (Grace, 9jr.).

Deze kinderen steunen we via stichting Pikulan. Hiervoor zamelen we jaarlijks geld in in onze gemeente. Van deze inzamelingen worden onder andere hun schoolgelden bekostigd. Juist het dragen van deze kosten zorgt dat armoede het beste bestreden wordt, het bied ze een beter toekomstperspectief.

De giften zijn echter voldoende ruimhartig dat we daar méér mee kunnen en dus willen doen. De afgelopen jaren is het deel wat hier van over bleef als gift aan de stichting gegeven. Maar Pikulan kan veel beter hulp verlenen als wij meer kinderen adopteren, omdat ze dan vooraf kunnen inschatten welke inkomsten er zullen zijn. Daarom word dat momenteel onderzocht.

We hopen u in de volgende Kerkwijzer meer te kunnen vertellen en wellicht één of meerdere nieuwe kinderen aan u voor te stellen.

Wilt u meer weten over Pikulan? Kijk dan bijvoorbeeld eens op hun website: [www.pikulan.nl](http://www.pikulan.nl)

## Diaconie

### Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diakenen.

U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

### Van de Diaconie:

Hieronder ziet u de goede doelen van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk voor de komende periode. En ook al hebben we in deze Coronatijd geen kerkdiensten en ook geen collectes (en dus geen inkomsten), we gaan als Diaconie van Lutjegast wel een bijdrage overmaken naar al deze goede doelen.

We hebben van verschillende gemeenteleden al een bijdrage mogen ontvangen.

Hartelijk dank daarvoor!

Het bankrekeningnummer van de: Diaconie NL75 RABO 0341 0773 80

### Collecte Kerk in Actie (Noodhulp), zondag 14-02-2021

#### **Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie**

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen.

Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

*Meer lezen: [kerkinactie.nl/ethiopië](http://kerkinactie.nl/ethiopië)*

#### 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (**Werelddiaconaat**), zondag 21-02-2021

##### **Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen**

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

*Meer weten: [kerkinactie.nl/40dagentijd](http://kerkinactie.nl/40dagentijd)*

#### 40dagentijdcollecte Protestantse Kerk (**Missionair Werk**), zondag 28-02-2021

##### **Voor iedereen een kerk**

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.

#### 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (**Zending**), zondag 07-03-2021

##### **Libanon - Wilbert van Saane, theologiedocent in Beiroet**

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.

## De zin van ... Isabella Wijnberg

Een tijdje terug was ik vanuit mijn huiskamer naar een online Ierse mis aan het kijken, als slotlied werd een lied gezongen dat me ongelofelijk raakte: 'Christ, be beside me'. (Christus, wees mij nabij)  
In deze tijd waar zo veel mensen in grote moeilijkheden zitten en ik meer heftige dingen heb meegemaakt dan normaal, is dat erg belangrijk voor me geworden. Ik zing het vaak, het is echt mijn gebed voor deze tijd geworden. Ook al is alles nu ver weg: Christus is dichtbij. En hij gaat ook niet weg. Het geeft mij een veilig gevoel: dat hij er aan alle kanten gewoon is, en als het ware een bubbel om me heen vormt.



“Ik vind het een heftige tijd. Niet zozeer voor mij persoonlijk. Natuurlijk moet ik dingen inleveren: zingen in de kerk, de sportschool, concerten. Maar meer om wat het met anderen doet. Ik spreek veel met jongeren en met zwervers of anderen die op mijn pad komen. Ik bid voor ze, telefonisch biedt ik een luisterend oor en waar ik kan, probeer ik ook met praktische zaken te helpen.

Zo ben ik bijvoorbeeld tijdens de eerste lockdown tweeënhalve week bij een gezin met drie kleintjes in huis geweest, waarvan het niet goed ging met de moeder. Het is voor mij bijna gek om te horen over mensen die zich vervelen: ik heb het haast drukker dan ooit.

“Afgelopen oktober heb ik mijn definitieve verbintenis in het celibaat in de Gemeenschap Emmanuel gedaan. Je krijgt dan een ring, die symbool staat voor de trouw van Christus. Hij blijft bij je, betekent dat ook. Die ring is de oude trouwring van mijn oma geweest. Ze kreeg die in 1939, vlak voor de tweede Wereldoorlog. Ook zij wist niet wat er allemaal ging gebeuren in haar leven, evenmin als ik.

“Je kunt nooit helemaal de vinger leggen op de liefde. Zo is dat ook bij de liefde van Christus. Het is niet iets wat zich laat bewijzen: het is een voelen en een bepaald weten, maar dieper dan dat. Maar er zijn wel kleine knipoogjes dat hij bij me is. Bijvoorbeeld toen ik 's ochtends, voor de viering waarbij ik mijn verbintenis aanging, nog even aan het bidden was. Ik sloeg de Bijbel open en las de passage waarin staat:

'als ik zwak ben, ben ik sterk'. Dat kwam aan, want ik vond het best wel spannend om deze stap te zetten. En aan het einde van die dag kreeg ik van de Gemeenschap Emmanuel een brief met mijn officiële missie. Daar stond diezelfde bijbelpassage in. Voor mij is dat zo'n knipoog.

Natuurlijk lijd ik ook in zekere zin onder alle beperkingen, maar de armen in onze wereld en maatschappij worden het hardst geraakt. Bijvoorbeeld de zwervers die gewoon op straat zijn terwijl het ijskoud is buiten en de nachtopvang dicht is. Ik denk niet dat God de zoi die we er met elkaar van maken, allemaal wel netjes voor ons opruimt. De wereldwijde crisis die nu gaande is, heeft alles te maken met de onverantwoorde manier waarop wij met elkaar en de natuur omgaan, met de enorme ongelijkheid in de wereld. Daar moeten we zelf iets aan doen. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Ik kan niet alle problemen zelf verhelpen, maar kan wel bidden.

"Bidden is niet alleen vragen. Soms is bidden gewoon zijn, zijn met God. Lachten met Hem. Of huilen met Hem. Afgelopen week was ik bij een begrafenis van een bekende uit de gemeenschap die aan corona is overleden. Dan troost het me te weten dat Hij naast me staat. En ik naast Hem.

(uit Trouw 18/1/21)





# Protestantse Kerk Classis Groningen-Drenthe

## Nieuwsbrief Classis 22 januari 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe,

Het zijn ingrijpende maatregelen die onze overheid heeft gemeend te moeten nemen: een dringend advies om niet meer dan één persoon thuis te ontvangen en een avondklok zijn de meest opvallende; ook de scholen blijven langer dicht en dat betekent nogal wat voor de kinderen en de ouders. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid en deze ingrijpende maatregelen.

Vanuit de Protestantse kerk is op de website nieuws opgenomen over de aangepaste en verscherpte maatregelen. Daar zijn ook formulieren opgenomen om in aanmerking te komen voor de uitzondering van de avondklok. Zie onderstaande link.

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/avondklok-download-hier-verklaringen-voor-noodzakelijke-kerkelijke-activiteiten/>

Soms hebben predikanten en kerkelijk werkers moeite om gemeenteleden te bezoeken in instellingen. Dat is afhankelijk van het beleid van de instelling en zij bepalen ook op welke manier bezoek wordt geregeld en of dat is toegestaan. Contact opnemen met eventueel aanwezige geestelijk verzorgers kan helpen.

Ik hoor regelmatig bij predikanten en kerkelijk werkers onzekerheid over het omgaan met patiënten en overledenen met Corona. Wees voorzichtig, neem alle voorzorgsmaatregelen die je moet nemen en spreek anderen er ook op aan. Maak gebruik van digitale middelen, daar kan iedereen mee geholpen zijn. Zorg voor vervanging wanneer je om welke reden dan ook niet zelf een bezoek of een uitvaart kunt doen, want ook dat kan gebeuren. Het is moeilijk in die omstandigheden duidelijk te zijn; zorg goed voor jezelf. Overleg met de

kerkenraad wat wel en niet kan. Natuurlijk wil je niemand alleen laten en daarom is het belangrijk iemand anders in te schakelen als je het zelf niet kunt doen.

Het Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden. Dit advies heeft te maken met de bijeenkomsten zelf en met de reisbewegingen die je moet voorkomen.

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

Laten we zorgvuldig omgaan met het leven ons gegeven, dat van onszelf en dat van de mensen die aan ons zijn en worden toevertrouwd. Het duurt nog even voordat iedereen is gevaccineerd. Laten we hopen en bidden dat we zo snel mogelijk weer de gelegenheid krijgen elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn.

*Fluister het mij in, heilige Geest:  
ik zal het goede denken.*

*Spoor me aan, heilige Geest:  
ik zal het goede doen.*

*Verlok me, heilige Geest:  
ik zal het goede zoeken.*

*Geef me kracht, heilige Geest:  
ik zal het goede vasthouden.*

*Bescherm met heilige Geest:  
ik zal het goede nooit verliezen.  
(Liedboek pag. 1158)*

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe,

ds. J. Hommes,  
Classispredikant Groningen-Drenthe

<b>Kerkbalans</b>		Totaal		
2020	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m december	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	56.385,22	3.550,00	56.840,16	3.095,06



## Verhuizen

En dan is nu het moment gekomen om afscheid te nemen van ons geliefde Lutjegast. Een dorp waarin we met veel plezier hebben gewoond en ons thuis voelden.

Saamhorigheid, verbondenheid, actief, en omzien naar elkaar is wat Lutjegast kenmerkt, en daar hebben we van genoten.

Ook het lid zijn, van eerst de gereformeerde kerk, en later de PKN gaf ons een gevoel van verbondenheid, verbonden zijn in Zijn grote naam. We hebben de kerkelijke gemeente kleiner zien worden, maar zeker niet minder actief.

We zijn blij en dankbaar dat we daarvan onderdeel hebben mogen uitmaken. Door deelname aan onder andere gespreksgroepen, kringen, combo, kerkenraad is ons geloof versterkt.

We zijn dankbaar voor de gemeenteleden met wie wij dit konden delen en van wie wij zoveel hebben geleerd. Dit heeft gemaakt dat wij echt een relatie met onze lieve Vader hebben gekregen en ons door Hem willen laten leiden.

Toen wij na begonnen te denken over het verkopen van ons huis en het zoeken naar een andere woning hebben we dit in Zijn handen gelegd.

We weten dat God met ons meegaat, waarheen we ook gaan.

Omdat onze nieuwe woning in Grootegast nog niet klaar is, en we onze eigen woning per 1 februari hebben verkocht, gaan we tijdelijk naar Surhuisterveen.

Gedurende deze periode blijven we lid van de gemeente in Lutjegast.

Hoe het daarna gaat worden, weten we nog niet. Misschien blijven we hier lid, maar het kan ook zijn dat we ons toch laten overschrijven. Ook dat willen we in Gods hand leggen.

Joran woont inmiddels in Groningen, en zoals het nu lijkt komt Nick weer terug in Lutjegast, dus we blijven verbonden met het dorp!

Lieve mensen, bedankt voor de fijne tijd in Lutjegast en we zien elkaar!

“Leg je hand in die van God  
vertrouw erop dat Hij je leidt,  
dan zul je nooit teleurgesteld worden”

Tjeerd, Janneke, Joran en Nick Hoekstra

## Algemene Info

### Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Kerkelijk werker	A. Klomp 0512-510593	<u>06-33633417</u>
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com	
Scriba	J. Poelman-van de Brake	tel 613411
e-mail:	pobra@home.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	J. Jongsma	tel 612672
Lid diaconie	J.J. Gorter	tel 06-51644557

### Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis  
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

## Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 22 februari !!

*Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door*

