

Kerkwijzer

**Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast**

Kerkgebouwen:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99
Tel: 0594-612973

de Torenkerk
Abel Tasmanweg 75

Website:
<http://www.pkn-lutjegast.nl>

Kerkelijk werker:

Ate Klomp
Ropta 83
9202 KG Drachten

Scriba:

J. Poelman-van de Brake
Tel: 0594-613411
e-mail: pobra@home.nl

Giro:
NL56 INGB0000 8866 59

Bank:
NL67 RABO0323 7077 34

t.n.v.: Protestantse
Gemeente Lutjegast

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: sietydouma@gmail.com

Voorplaat: nieuwjaarsontbijt 6-1-2019

Inhoudsopgave:

Voorwoord.....	3
Activiteitenagenda.....	4
Verjaardagen	4
Gemeenteleden elders.....	5
Gezellige zondagen Boyemaheerd.....	5
Van de Kerkenraad	6
Inzaming voor Voedselbank Westerkwartier 10 Van de Kerkelijk werker	11
Bijbelgenootschap bedankt bijbellezers voor inbreng	14
Open College over Johann Sebastian Bach ..	15
Diaconie	17
De verdwaalde engel	19
Kerkbalans	21
Roosters en kerkdiensten	22
Mutaties	22
Algemene Info.....	23
Inleveren kopy Kerkwijzer	23

Voorwoord

De kerk gaat digitaal.

Als je dit een aantal jaren geleden zou zeggen wilden veel gemeenteleden daar niet aan. Angst voor het nieuwe, of het niet vinden passen bij een kerk, heel begrijpelijk. Maar toch... Corona heeft de wereld en ook de kerk op z'n kop gezet. In het tweeduizend jarig bestaan van de kerk zijn de kerkdeuren zondags nog nooit op slot geweest, zelfs niet in oorlogen, nu wel. Nog nooit hebben we op vergaderingen van de voltallige kerkenraad elkaar geen hand gegeven, nu wel. Nog nooit was het aantal genodigden voor begrafenissen en bruiloften verplicht beperkt, nu wel.

Door dit alles zijn we als kerk gedwongen andere wegen te zoeken om het gemeentelven gaande te houden en dit gebeurt dus voor het grootste gedeelte digitaal. We maken afspraken via de mail of de app. Er verschijnt wekelijks een digitale Coronabrief om gemeenteleden op de hoogte te houden en te betrekken bij het gemeentelven en veel kerkdiensten worden al dan niet rechtstreeks online uitgezonden. Daar komt nu nog bij dat we ook de kerkelijke bijdrage zoveel mogelijk via deze weg gaan innen.

Natuurlijk is Corona niet de enige reden om meer online te gaan doen. Wees eerlijk, de meeste contributies van verenigingen e.d. worden al jaren geïnd via online bankieren. Het is gewoon gemakkelijk en efficiënt. En ook afspraken worden veel via de mail afgehandeld. Bij onze gemeente komt daar nog bij dat het moeilijker wordt mensen te vinden die alle taken willen vervullen.

We moeten dus mee met de tijd, ook als kerk. Maar we willen niemand achter laten. Voor wie dit alles een stap te ver is zijn er, met eventuele hulp, altijd andere mogelijkheden.

Het wezenlijke van de gemeente blijft de ontmoeting! Niet alleen digitaal, maar vooral in levende lijve. Hopelijk brengt 2021 ons de goede dingen; wordt het weer mogelijk elkaar vaker te ontmoeten, maar zijn we ook een kerk die met de tijd meegaat.

Martin van der Velde

Activiteitenagenda

- 11-01 Moderamen
- 11-01 Pastoraat
- 18-01 Pastoraat
- 25-01 Kerkenraadsvergadering, na 20:00 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 25-01 Inleveren kopy Kerkwijzer februari
- 30-01 Inzameling voedselbank
- 08-02 Moderamen

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.



Verjaardagen

- 16 jan M. Jansma-van der Veen
- 30 jan J. Oldenburger-Hoogstra
- 31 jan B. Hamstra
- 02 feb J. Hovius
- 18 feb R. Huisma-Iepema

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 9269 VS Feanwâlden
- Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer 213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Kielstra, NeiBertilla, Postbus 604, 9200 AP Drachten

Gezellige zondagen Boyemaheerd



Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de Boyemaheerd, Stationsweg 1

Van de Kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 23 november 2020

Opening

Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom. Hij leest uit de Bijbel 1 Timotheüs 2: 1-6 en daarna een overdenking passend bij het gelezene.

Nog eenmaal.

Waarom gaat het zoals het gaat in deze wereld dichtbij en veraf?

Wat een onrecht en bloedvergieten in het verleden en heden.

Wat kunnen wij doen aan het verdrijven van een deel van de Armeense bevolking die huis en geboorteplek moeten achterlaten?

Wat kunnen wij doen aan de moordpartijen in Ethiopië?

Wij kunnen alleen maar smeken en bidden dat het onrecht stopt en het geweld niet meer mensen van hun leven en leefomgeving berooft. Niet opgeven met bidden om redding en gerechtigheid. Ook Abram geeft het niet op. Hij wordt haast brutaal, maar het is de brutaliteit, de vrijmoedigheid van het geloof die hem tot het uiterste drijft.

De dienst van de voorbede is een belangrijk moment in onze zondagse samenkomst, waarin wij niet alleen voor ons zelf bidden en voorbede doen, maar voor alles wat op aarde leeft. Het is geweldig om te lezen hoe Abram tot het uiterste gaat om te redden wat er te redden in Sodom en Gomorra. Nog eenmaal wil ik u vragen om uw oordeel te herzien wanneer het aantal rechtvaardige mensen niet wordt gevonden op aarde.

Zoals Abram pleit bij God om genade, zo pleit Jezus onze verlosser voor ons om ons en deze aarde te redden en te verlossen.

Het parool van William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, was:

“Christus voor de wereld, de wereld voor Christus”.

Zo bidden: Heer wordt niet toornig, als ik nog eenmaal vraag, spaar de wereld en red de volken. Voor ons mag het motief vandaag nog dieper liggen dan bij Abram destijds. Hij bad ter wille van tien rechtvaardigen en zij werden niet gevonden.

Wij mogen bidden op grond van Gods grondeloze barmhartigheid.

Wij mogen geloven, dat, als wij zo bidden in de naam van Jezus Christus, God de wereld zal sparen en haar zal blijven zegenen met het evangelie van Zijn liefde.

Dan zij wij kinderen van Abram, als wij, zoals Abram, God vasthouden die voor ons de schepping zal behouden.

De preses gaat voor in gebed.

Vaststelling agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Ondertekening verbindingsformulier door de nieuw bevestigde ambtsdragers

Het verbindingsformulier voor leden van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lutjegast, wordt ondertekend wordt door diaken Johan Gorter.

Notulen kerkenraadsvergadering 14 september 2020

De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend.

Notulen kerkenraadsvergadering 28 september 2020

De notulen roepen geen reden tot vragen op, ze zullen worden getekend in de volgende gemeentevergadering.

Lijst met ingekomen stukken

Een rouwkaart van Annette Solle-de Langen, overleden op 25 oktober 2020 in de leeftijd van 88 jaar. De afscheidsdienst en begrafenis hebben op 31 oktober j.l. plaatsgevonden in Lutjegast.

Classis Groningen-Drenthe heeft een magazine uitgebracht: "Verbinding". Deze rouleert onder de kerkenraadsleden.

De overige stukken worden aan de commissies verdeeld of voor kennisgeving aangenomen.

Begroting 2021 kerk en diaconie

Kerk: er is een post, groot € 15.000 gereserveerd voor het vervangen/moderniseren van de geluidsinstallatie. Alvorens dit plan uit te voeren volgt een grondige oriëntatie.

De begroting wordt goedgekeurd door de kerkenraad en wordt daarna vastgesteld.

Diaconie: de begroting ziet er goed uit en kan de goedkeuring van de kerkenraad wegdragen waarop deze wordt vastgesteld.

Ambtsdragerswisseling 2021 en samenstelling kerkenraad

De volgende ambtsdragers treden af in 2021:

Gerrit en Dea van der Heide-Swieringa (ouderling) en Janny Poelman-van de Brake (scriba). Volgens rooster zijn aftredend: Siety Douma (ouderling) en Jakob Jongsma (ouderling- kerkrentmeester). Ook Siebrand Douma (preses) is aftredend volgens rooster, maar hij heeft aangegeven zijn periode te willen verlengen.

Doordat besloten is om de samenstelling van de kerkenraad te wijzigen, hoeft het team van pastoraatouderlingen niet aangevuld te worden. Gezocht wordt naar een ouderling- kerkrentmeester en een scriba. Hiervoor worden enkele gemeenteleden benaderd met het verzoek de betreffende vacature in te vullen.

Hoe ziet de samenstelling er vanaf 22 maart 2021 uit?

Twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters, twee diakenen en de kerkelijk werker. (de minimale bezetting welke voorgeschreven wordt door de Kerkorde 2018)

Onze kerkelijk werker, pastor Ate Klomp, zal een plan schrijven waarin wordt beschreven hoe de structuur op pastoraal gebied er uit moet komen te zien, hoeveel mensen er nodig zijn en wat ieders taak is. Dit plan zal worden besproken in de pastoraatgroep, daarna met de bezoekmedewerkers en vervolgens het moderamen. Streven is om eind jan/ begin februari duidelijk te hebben hoe de pastoraatgroep in de toekomst gaat opereren en of er nog vacatures gevuld moeten worden op het gebied van bezoekmedewerkers.

Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

Pastoraat

De ervaring van Ate Klomp is dat de mensen sinds de 2^e coronagolf voorzichtiger zijn geworden, een aantal gezinnen ontvangt daardoor liever geen bezoek. Pastoraat gaat nu veelal telefonisch. Dat is ook de ervaring van de overige ouderlingen.

Gerdine Broekema heeft de wens te kennen gegeven openbare geloofsbelijdenis te doen. Deze blijde gebeurtenis zal plaatsvinden op 6 december aanstaande. Pastor Ate Klomp leidt de dienst.

Kerkrentmeesters

Het contract verkoop Torenkerk ligt ter beoordeling bij het LCBB. Men heeft toegezegd (bij monde van Theo Trox) het vlot af te zullen handelen.

Diaconie

De diaconie doet mee aan de huis-aan-huiscollecte door Kerken in Actie, welke gehouden wordt van 29 november t/m 5 december. Thema is: Geeft licht. De opbrengst is bestemd voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

De diaconie is bezig met de kerstattenties voor zieken, alleenstaanden en ouderen.

Jeugd

Ate Klomp, Ria Eilander en Johanna Tuinstra hebben zich beraden op een paar gezellige avonden voor de tieners, maar door corona is dit helaas nog niet te verwezenlijken.

Ate Klomp geeft catechisatie aan twee groepen, in totaal ongeveer 12 personen. De vrijdagavondgroep 16+ moet nog starten.

Gemeenteopbouw o.l.v. pastor Ate Klomp

Gespreksgroep met jonge ouders, nog niet echt van de grond gekomen.

De maandagochtendgespreksgroep is bijeen geweest in oktober en november. Alhoewel sommige mensen zich laten weerhouden door corona is de opkomst redelijk te noemen en zijn de ochtenden waardevol en mooi.

Sluiting

Dirk Notebomer leest uit de Bijbel in gewone taal enkele verzen uit 1 Petrus 5.

Leiders van de kerk, luister. Ook ik ben een leider van de kerk, ook ik moet lijden omdat ik een christen ben. En ook ik zal, net als jullie, bij Christus horen als hij met hemelse macht op aarde terugkomt. Luister daarom naar wat ik van jullie vraag.

Pas goed op de mensen in jullie kerk, zoals herders op hun schapen passen. Zorg voor hen. Doe dat vanuit jezelf, en niet omdat het moet. Dat is wat God wil. Doe het niet om er rijk van te worden. Zorg voor hen omdat je het zelf graag wilt.

God heeft je die mensen gegeven om voor te zorgen. Heers niet over hen, maar geef hun het goede voorbeeld. Dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt.

De preses sluit de vergadering.

Janny Poelman-van de Brake (scriba)

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zaterdag 30 januari van 10.00 – 12.00 uur inzameling

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.

De volgende producten zijn welkom:

Houdbare melk

Houdbare koffiemelk

Rookworst

Zuurkool

Boerenkool (gedroogd of in pot)

Kapucijners

Wasmiddel (poeder)

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen.



Betrouwbaarheid

2021 is net begonnen.

Het oude jaar ligt dus achter ons. Het was een bewogen jaar voor iedereen, niet in het minst door de Coronacrisis en alles wat daar mee te maken heeft.

Wat hebben we al vaak gezegd tegen elkaar: 'dit is wel een bijzondere tijd, zoiets hebben we nog niet eerder meegemaakt', enzovoort.

Voor mij persoonlijk sprong één ding er zeker ook uit en dat was: de onbetrouwbaarheid van belangrijke mensen. Dat was niet alleen dit jaar zo, maar het is net of het erger wordt.

Bij bepaalde wereldleiders bijvoorbeeld.

Een onbetrouwbaarheid die je niet alleen in Ontwikkelingslanden tegenkomt.



Het feit dat sommige machthebbers of bestuurders niet in de belangen van hun 'onderdanen' geïnteresseerd zijn, en dat dat ook in zogenaamde beschaafde en ontwikkelde landen aan het licht komt. Soms doet men niet eens zijn best om de schijn op te houden.

Wat er bijvoorbeeld gebeurt:

-Op een geraffineerde manier worden mensen voor de gek gehouden en een kant op gemanipuleerd waar ze achteraf misschien niet hadden willen zijn;

-Met bruto geweld, gedragen door brutale leugens, worden mensen uitgebuit;

-Met veel geschreeuw en gedraai met feiten of gewoon het ontkennen van die feiten plus het bieden van alternatieve waarheden worden mensen meegenomen in een wij/zij denken dat volken verdeelt;

-Om niet te spreken van het met militairen bevechten van mensen die anders denken of op de één of andere manier in de weg zitten of van het verkeerde volkje zijn, het verkeerde geloof en ga zo maar door.

Nee, geef mij maar de evangelist Johannes, die biedt een andere kern voor het leven dan het hebben van macht, invloed en rijkdom.

Johannes doet dat bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie.

Het is een gedeelte dat we niet allemaal even gemakkelijk te begrijpen vinden.

De vertalers hebben er boven gezet 'Het Woord is mens geworden'.

In het denken van die dagen is 'het Woord' het begin van alle denken, een soort van 'oerbeginsel' is het.

De eerste woorden in Johannes 1 zijn: 'In den beginne was het Woord', dat doet meteen denken aan Genesis 1 met 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde'.

Dat is natuurlijk niet toevallig.

Terugdenkend aan alles wat hij van Jezus gezien heeft, zegt de evangelist Johannes: 'Wat er met de komst van Jezus Christus op de wereld tot stand kwam, dat was zo beslissend dat je als het ware het begin van alles in het oog krijgt.'

Johannes vertelt wat de kern van zijn leven is, de kern van het leven in het algemeen!

En waar het hem om gaat: hij is aangeraakt door de mens Jezus van Nazareth, een mens die hij alles, het leven, de zin van het bestaan en ook God toedicht.

Johannes zegt principieel: in Jezus gaat het eigenlijk over alles, Jezus is het uitgangspunt.

En: God, het leven, het licht en Jezus van Nazareth, het is allemaal heel erg met elkaar verbonden en dat allemaal samen dat is het oerbeginsel, dat is het Woord.

En die verbondenheid is zo sterk, zegt Johannes, het van God gegeven licht is zo echt, zo intens waardevol, dat de duisternis, het kwaad in de wereld, het niet in haar macht gekregen heeft.

Dat is een belangrijk gegeven, ook in onze tijd.

Het helpt ons hopelijk om, vanuit het basisvertrouwen dat we in God hebben, anderen te vertrouwen, zonder daar alles van te verwachten.

Ik wens ons allemaal een gezegend 2021 toe.

Pastor Ate Klomp

Bijbelgenootschap bedankt bijbellezers voor inbreng

Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bijbellezers die reageerden op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn meegewogen bij het voorbereiden van de NBV21 – de verbeterde versie van de NBV die najaar 2021 zal verschijnen.

De afgelopen drie jaar heeft het vertaalteam van het Bijbelgenootschap hard gewerkt aan een nieuwe en verbeterde versie van de NBV. Daarbij konden ze gebruikmaken van alle respons op de NBV die sinds 2004 was binnengekomen en verzameld. De reacties en vertaalsuggesties kwamen van bijbellezers uit vrijwel alle kerken. Het is bijzonder dat op deze manier duizenden mensen hebben meegedacht over de beste vertaling. Wat het Bijbelgenootschap betreft wordt de NBV21 dan ook dé Bijbel voor iedereen.

In de NBV21 zijn allerlei verbeteringen aangebracht ten opzichte van 2004. Ook krijgen persoonlijke voornaamwoorden een hoofdletter (bv. U, Hij, Ik) als het over God, Jezus of de heilige Geest gaat. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat nog beter kon. De NBV21 is vertrouwd én als nieuw: prettig leesbaar, mooi Nederlands, en brengt bijbellezers dicht bij de bron.

De NBV21 verschijnt volgend najaar. U kunt nu al een indruk krijgen op de website [NBV21.nl](https://nbv21.nl). Daar vindt u voorbeelden met uitleg en kunt u een nieuwsbrief aanvragen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: <naam>

Link: <https://nbv21.bijbelgenootschap.nl>



Open College over Johann Sebastian

Bach

start op 25 januari 2021

Heb je na een periode van stilstand door het coronavirus weer zin in het volgen van een interessant Open College? Meld je dan aan bij TVG (Theologische Verdieping Groningen) voor vier avonden over het leven en werk van Johann Sebastian Bach.

De avonden worden gegeven in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, waar ruimte is voor maximaal 30 cursisten en waar de 1,5 meter regel gegarandeerd kan worden.

Dit alles kan alleen doorgang vinden als de scholen na 19 januari 2021 weer open gaan.

De colleges zijn in handen van Bachkenner Ds. Theo van Beijeren uit Roden en worden afgesloten met een orgelconcert door Wim van de Laar jr. uit Hoogezand. Waar op 15 februari 2021 het orgelconcert wordt gehouden is op dit moment nog niet bekend. De feiten op een rijtje:

Wanneer: 25 januari, 8 en 15 februari en 1 maart 2021

Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220,
Groningen

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Kosten: € 40,-

Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr.

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl.

Diaconie

Collectebonnen

De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diakenen.

U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Van de Diaconie:

In de week van 29 november t/m 5 december 2020 werd er in 600 plaatsen in Nederland gecollecteerd voor kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties en geen onderwijs: het overkomt vele duizenden vluchtelingenkinderen.

In Lutjegast is € 406,04 opgehaald.

Hieronder ziet u de goede doelen van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk voor de komende periode. En ook al hebben we in deze Coronatijd geen kerkdiensten en dus ook geen collectes, we gaan als Diaconie van Lutjegast wel een bijdrage overmaken naar al deze goede doelen.

Collecte Protestantse Kerk (Missionair werk), zondag 17-01-2021

Een kerk van betekenis

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 24-01-2021

Bangladesh - Beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.



De verdwaalde engel

Moe ging de engel voort. Egidius was op zoek naar huis. Maar waar was het? Hij verlangde al zo lang naar een thuis, maar hij had het nog niet gevonden. Hij had wel een engelengeduld, maar het duurde allemaal zo lang. Uitgeput streek Egidius neer op een bankje.

Plofplof, plofplof. Egidius hoorde meteen dat dit geen hoeftgetrappel was. Het waren ook geen ezel hoeftjes. Dit moesten kamelenstappen zijn. Hij deed zijn ogen open en zag dat hij gelijk had. Daar kwamen drie kamelen aangelopen met drie mannen erop.

“Aha, wij zien vleugels en engelenhaar, u bent een engel,” begroetten de mannen Egidius.

“Ik kan het niet ontkennen,” zei Egidius. “Maar wie bent u? Ik ken u niet.”

“Dat nemen wij u niet kwalijk, wij zijn nog niet erg bekend, maar dat komt nog wel,” antwoordden de mannen. “Wij zijn de Wijzen uit het Oosten. Wij volgen een ster die ons naar een koningskind brengt.”

Egidius keek hen met grote ogen aan. De wijzen zagen de vermoeide kringen om die ogen. “Zin in een lift?”

Egidius knikte en sprong bij een van hen achterop.

De wijzen gingen bij het koninklijk paleis langs om te vragen naar het koningskind. De koning en zijn dienaren wisten van niets. Ze schrokken heel erg van het bericht. De koning hield niet van onbekende koningskinderen en bij de gedachte dat hij zijn macht misschien met dat kind zou moeten delen, smeed hij zijn kroon van woede door het paleisraam.

“Ga dat kind zoeken,” schreeuwde de koning tot de wijzen, “en kom me zo snel mogelijk vertellen waar het is. Ik houd jullie vriend de engel hier gevangen, zodat ik zeker weet dat jullie terug zullen komen.”

Geschrokken gingen de wijzen zonder Egidius op pad. Tot hun verbazing leidde de ster hen naar een stal. Daar vonden ze het kind van Maria en Jozef. Dit was dus het koningskind! De wijzen vertelden aan Jozef en Maria over Egidius, die gevangen zat. Toen ze dat vertelden, begon het kind in de kribbe te huilen. Nu is het heel gewoon dat een baby huilt. Maar dit was een bijzonder huilen. Het klonk of al het verdriet van Egidius er in meeklonk, ja, of het verdriet van alle vermoeide engelen en mensen er in te horen was. Dit gehuil maakte

Maria aan het huilen en Jozef, de schapen, de ezel, de os, de vogels buiten. De wolken begonnen ook te huilen, zoals ze wel vaker deden. De sterren begonnen te wenen en zelfs de zon. De zon deed haar handen voor haar ogen. Daardoor werd het midden op de dag donker als de nacht.

Ook in het koninklijk paleis werd het donker. Dat kwam Egidius goed uit. Zonder dat iemand het zag, zweefde hij geruisloos weg door het raam. Egidius was vrij.

Op datzelfde moment begon het kind in de kribbe te lachen. Het was niet zomaar een lach, maar een aanstekelijke lach. Maria ging ervan lachen en Jozef, de schapen, de ezel, de os, de vogels, de wolken – die eindelijk ophielden met regenen - de sterren en ze zon. De wereld was weer licht. Egidius spitste zijn oren. Het lachen van mensen klinkt een engel als muziek in de oren. Engelen houden van deze muziek, nog meer dan die van bazuinen en harpen. Hij vloog in de richting van de muziek en bereikte zo de stal. Maria en Jozef glimlachten naar hem. Dat voelde vreemd. Egidius voelde eens aan zijn vleugels en zijn engelenhaar. Hij voelde daar niks bijzonders. Het was meer een gevoel vanbinnen: warm, welkom, vredig. Voordat hij kon bedenken dat dit nu het thuisgevoel is, viel Egidius in slaap. Maria dekte hem toe. Soms lachte hij in zijn slaap. Zou hij dromen dat overal het kind van Kerst welkom is – ja, overal waar iemand welkom is – een huis een thuis wordt?

S. de Jong

Kerkbalans		Totaal		
2020	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m november	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	53.630,30	3.550,00	47.943,54	9.236,76



Roosters en kerkdiensten

Naar het zich nu laat aanzien blijven de kerkdeuren helaas nog een hele tijd gesloten. Daarom zijn de roosters en kerkdiensten niet ingevuld. Zodra er verandering in komt worden de voorgangers en de mensen die dienst hebben vermeld in de CoronaNieuwsbrief.

Mutaties

Openbare geloofsbelijdenis:

Op 4 december 2020 heeft Gerdine Broekema openbare geloofsbelijdenis gedaan.

Verhuisd:

Jan Enne Horenga, Adina Horenga en Hartger Horenga, Mensumaweg 33, Tolbert (voorheen De Wieren 22), blijven lid van onze gemeente.

De heer Lammert de Wit uit Boelenslaan is verhuisd van De Trije Roeden 30 naar De Trije Roeden 32.

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Kerkelijk werker	A. Klomp 0512-510593	<u>06-33633417</u>
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com	
Scriba	J. Poelman-van de Brake	tel 613411
e-mail:	pobra@home.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	J. Jongsma	tel 612672
Lid diaconie	J.J. Gorter	tel 06-51644557

Diaconie

Voorzitter	D. Notebomer	tel 613201
Penningmeester	A. Martini-Oldenburger	tel 614352
Secretaris	J.J. Gorter	

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 25 januari !!

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door

