

Kerkwijzer

**Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast**

Kerkgebouwen:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99
Tel: 0594-612973

Torenkerk
Abel Tasmanweg 75

Website: <http://www.pkn-lutjegast.nl>

Scriba:

J. Poelman-van de Brake
Tel: 0594-613411
e-mail: pobra@home.nl

Giro: NL56 INGB 0000
8866 59

Bank: NL67 RABO 0323
7077 34

t.n.v.: Protestantse
Gemeente Lutjegast

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: sietydouma@gmail.com

Voorplaat:

Inhoudsopgave:

Voorwoord	2
Activiteitenagenda	3
Mutaties	4
Verjaardagen	4
Voedselbank Westerkwartier	5
Bedankt	5
Van de Kerkelijk werker	5
Verslag kerkenraadsvergadering	7
Diaconie	12
Persbericht congres	15
Training kinder- jeugd- en tienerwerk	17
Ontmoeten	17
Gezellige zondagen Boyemaheerd	19
Kerkbalans	20
Startweekend	21
Reserveren Kandelaar	24
Uitzendingen Radio Westerkwartier	24
Kerkauto	25
Roosters	25
Kerkdiensten	27
Algemene Info	28
Inleveren kopy Kerkwijzer	28

Voorwoord

Zet Jezus in je agenda

Als dit exemplaar van kerkwijzer bij u in de bus valt, dan is voor het overgrote deel van onze gemeente de vakantie afgelopen. De scholen gaan weer beginnen en de meeste mensen met een baan gaan weer aan het werk. En dan komt al gauw de vraag, wat staat er bij jou in de agenda? Afspraken, lessen wellicht, sport.

God wil ook graag een plekje in jouw agenda. Sterker nog, hij wil dat je de hele dag bij hem bent en je daarvan bewust bent. Hij wil dat je steeds weet: ik loop naast je en houd je vast. Als je vaak bidt, spreekt met hem 's morgens als je wakker wordt, in de loop van de dag zo nu en dan en 's avonds als je de dag met hem afsluit, dan geeft God kleur en geur aan jouw leven. Als je met God wandelt, elke dag met hem leeft, dan ga je ook met hem in gesprek. Over wat je meemaakt, wat je leuk vindt of lastig. Bidden dat is spreken met God. Als je met God op weg bent, hoef je niet bang te zijn om te verdwalen,. Hij is altijd bij je als je betrouwbare gids en hij vertelt je precies wat je moet doen.

In de Bijbel vind je alles wat je nodig hebt om op het goede pad te blijven. En die weg is Jezus: alleen via hem kun je bij God komen. Als je wandelt met Jezus is onze Vader in de hemel blij met je. Wandelen met Jezus betekent dat je ook doet wij hij deed. En dat is soms best lastig. Want Jezus ging ver, erg ver. De discipelen van Jezus vonden het maar niks dat hij zich zo nederig gedroeg en tot hun schrik zei Jezus "jullie moet dat ook doen". Ja, maar eerlijk gezegd, een ander helpen is soms best lastig: het kost tijd en moeite. Maar gelukkig dien jij de Heer niet in je eentje. Als je elkaar helpt kom je verder. Bovendien, Jezus helpt je om te helpen. Laat hem dus maar aan het werk in je hart, dan vertelt hij je wel wat je kunt doen en voor wie. Zo kun je tijd en talenten inzetten voor anderen.

Ga maar op zoek naar de gaven die God jou heeft gegeven. Je bent misschien vriendelijk en geduldig, of je bent een handige klusser of je kunt een goed gesprek voeren. Als je zo een helper bent, stap je in de voetsporen van Jezus. Als je leeft met Jezus, maakt hij je vol van zijn Geest. De Heilige Geest die in jouw hart is gaan wonen. Die Geest verandert je leven. Dus open je hart voor hem, spreid je armen wijd uit en bid steeds meer van die Geest. Laten we dat gelijk maar doen: bidden of je nog meer van Gods Geest mag krijgen en merken.

Afgelopen week hebben wij de startkrant mogen ontvangen, daarin staan diverse activiteiten die voor en door onze gemeente worden georganiseerd en ik zou zeggen, doe mee dit jaar en zet Jezus in je agenda.

Jakob Jongsma

(geïnspireerd door “Bijna-elke dagboek voor gezinnen” van Drs. Roff Robbe.)



Activiteitenagenda

- 03-09 Doopdienst
- 04-09 Pastoraatsvergadering
- 11-09 Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 11-09 Haken en kaartjes maken
- 15-09 Koekactie
- 16-09 Kindermiddag, 55+middag, avondconcert
- 17-09 Startzondag, vooraf koffie/thee, aansluitend lunch
- 18-09 Bezinningsavond Werkgroep De Verbinding
- 24-09 Kom in de Kring
- 24-09 Koffiedrinken
- 24-09 Gezellige zondag Boyemaheerd
- 25-09 **Inleveren kopy Kerkwijzer oktober**
- 10-10 Thema-avond “Balans in je leven” Werkgroep De Verbinding
- 16-10 Haken en kaartjes maken
- 23-10 Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende gemeenteleden
- 06-11 Gemeenteavond najaar
- 19-11 Jeugddienst met/door club 4
- 27-11 Haken en kaartjes maken
- 28-11 Avond voor jonge ouders

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorps huis 't Kompas

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Mutaties

Geboren:

Jurrian David Bakker, op 26 juli 2017, zoon van Johan en Ilona Bakker

Ingekomen:

Ineke Horenga, Abel Tasmanweg 64

Denise van der Molen, Westerhornerweg 40A

Verhuisd:

Agneta Ritsma, van Heemskerkstraat 13 naar Van Diemenstraat 7

Bertine Douma, van Zeehaanstraat 20 naar Abel Tasmanweg 49

Verjaardagen

31 aug 1924	M. Meijer
05 sept 1933	A. van der Velde-van der Es
05 sept 1939	A. van der Velde-Nicolai
09 sept 1946	B. van der Molen-Bron
09 sept 1936	A. Dijkstra-van Dellen
10 sept 1944	J. van Dellen-Huisma
10 sept 1945	W. Dijkstra-de Boer
14 sept 1932	E.Z. Venema-Hazenbergh
16 sept 1946	R. Terpstra
19 sept 1939	S. Renkema-Poortinga
22 sept 1943	D. Algra
27 sept 1928	L. Veenstra-Kielstra
27 sept 1932	R.S. Huistra
27 sept 1942	F. van Kotten-de Vries
07 okt 1943	Abel van der Molen
08 okt 1927	J. Blom
12 okt 1939	Goffe van der Velde
12 okt 1945	T. Oost-Hooiveld
13 okt 1943	B.H. Hofman
14 okt 1941	K.G. van Dellen



Voedselbank Westerkwartier

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zondag **24 september** inzameling.

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen **9.00 en 12.00 uur** kunt u goederen inleveren. **Thema voor september: “GEZONDE GROENTEN”**

De volgende producten zijn welkom:

Groenten in blik of pot (groot en klein)

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het sturen van een kaart, bezoeking of telefoontje tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Het doet je goed te weten dat er zoveel mensen aan je denken.

Theresia Bruining



Sporen

In onze vakantie zijn we in Zuid-Frankrijk geweest. Mooi weer, mooie steden en stadjes en een mooi landschap.

Wij zaten in het gebied waar meer dan 100 jaar geleden Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt. Van hem is nog wel het één en ander terug te vinden. De inrichting waar hij een jaar verpleegd werd is

nu bijvoorbeeld een museum en er zijn in de omgeving daarvan verschillende plekken te vinden die door hem geschilderd zijn.

En nog veel eerder dan deze schilder zaten de Romeinen in Zuid-Frankrijk. Zij hebben machtige

bouwwerken achtergelaten, daar is nog wel iets van terug te vinden.

Wij hebben dus aandacht besteed aan sporen van Van Gogh en aan sporen van de Romeinen. Leuk als je een beetje van geschiedenis houdt!



In onze eigen omgeving zijn natuurlijk ook sporen te ontdekken. In Lutjegast denk je dan al gauw aan sporen van Abel Tasman. Maar er is vast nog veel meer te noemen.

In vakanties besteden mijn vrouw en ik ook altijd wel aandacht aan sporen van geloof. Veel mensen doen dat, bijvoorbeeld door een mooie oude kerk te bekijken: beelden, glas in lood ramen enz. In oude, indrukwekkende kerken kan bovendien zo'n gewijde sfeer 'hangen', zo'n sfeer die je stil maakt.

Het is september en we staan aan het begin van een nieuw winterseizoen. Binnenkort maken we een start met elkaar en we hopen op mooie activiteiten en goede ontmoetingen. We hopen op steun en troost in moeilijke dagen. Dat we zo gemeente mogen zijn en zo dorpelingen onder elkaar kunnen zijn.

En wat zou het prachtig zijn als we bij elkaar en in onze omgeving ook sporen van geloof kunnen ontdekken. En dan denk ik niet in de eerste plaats aan de kerkgebouwen, maar meer aan levende sporen van geloof. Aan de goede dingen tussen mensen, aan ervaringen waar je je door gezegend mag voelen. Sporen van geloof ervaren.

En wat zou het mooi zijn als we allemaal af en toe in staat mogen zijn om een ander tot zegen te zijn, misschien wel zonder het zelf in de gaten te hebben. Sporen van geloof verspreiden. Ik wens ons veel sporen van geloof toe.

Ate Klomp

Verslag kerkenraadsvergadering

Uit de kerkenraadsvergadering van 26 juni 2017

Opening

De preses broeder S. Douma heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering met het lezen van Efeziërs 4: 1-6 "Christus als fundament". Vervolgens een korte overweging.

De eenheid van de Geest bewaren door de band van de vrede. Geworteld en gegrond in de liefde van Christus zijn wij een. Ontbreekt deze eenheid, dan leven wij niet in overeenstemming met de roeping, waarmee God ons roept: een lichaam, een Geest, een Heer, een doop, een God en Vader van allen. De ware oecumenische gezindheid kan niet anders zijn dan de bereidheid naar deze vermaning van Paulus te luisteren: bewaart de eenheid van de Geest door de band van de vrede. De eenheid van de gemeente is geen eindpunt, maar uitgangspunt. De gemeente van Jezus Christus is een. Wanneer deze Bijbelse waarheid ons niet van al onze bekrompenheid en eigenzinnigheid bevrijdt, dan blijft al ons kerkenwerk steriel knutselwerk, en machteloos gedoe. Geroepen worden tot het geloof in Christus betekent, geroepen worden tot de ene gemeente van Christus. Wij behoeven eenheid niet in het leven te roepen. Wat verbeelden wij ons. Zij wordt ons geschonken in Jezus Christus, door de ene God en Vader van allen. Wandelen in overeenstemming met onze roeping kan slechts bestaan in het dankbaar alles op alles zetten, om deze ons geschonken eenheid te bewaren door de band van de vrede. Houdt het u voor gezegd: wij kunnen deze eenheid ook verraden, verloochenen en verliezen.

De preses gaat voor in gebed.

Vaststelling agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Mededelingen

De preses deelt mee dat broeder J. Klaver wegens drukke werkzaamheden vanwege zijn bedrijf het voorzitterschap van het college kerkrentmeesters heeft overgedragen aan broeder J. Jongsma, die daarmee ook lid van het moderamen is. Broeder Klaver blijft wel

werkzaam in het college, zorgt o.a. voor de verslaglegging van de vergaderingen. De kerkenraad is verheugd met deze interne oplossing, bedankt broeder Klaver voor zijn periode als voorzitter en wenst broeder Jongsma veel kracht en wijsheid. Dat laatste geldt trouwens ook voor broeder Klaver en de rest van het college.

Notulen moderamenvergadering 24 april

Tekstueel:

7.1. pastoraat: Het voorstel om de gemeente te laten instemmen met de doop kwam *van een gemeentelid* via zuster Menka Douma, is geen idee van haarzelf.

9. Rondvraag: Niet vermeld in de notulen, maar wel genoemd door zuster Siety Douma: Tijdens de dienst op Goede Vrijdag had de voorganger op de liturgie aangegeven om de kerk in stilte te betreden en te verlaten, ook geen orgelspel dus. Hier is vanaf geweken, er was veel geroezemoes en orgelmuziek met dwarsfluit. Prachtig dat laatste, maar niet zo bedoeld door de voorganger. Voortaan moet dit beter gecommuniceerd worden. Zuster Douma stelt voor om het begin volgend jaar te agenderen en afspraken te maken voordat de paascyclus begint.

Zaken uit de notulen:

4. Voorplein is zo goed als klaar, nog wat kleinigheden. Het parkeren door omwonenden zal worden gedoogd zolang het de kerkgemeente geen overlast bezorgd. De preses en de voorzitter kerkrentmeesters houden dit in de gaten.

6. Aanvraag materiaal kindernevendienst is uitgevoerd.

7.3 Jeugd: alle geslaagden van het voortgezet onderwijs hebben een roos ontvangen.

De notulen worden vastgesteld en getekend.

Ingekomen stukken

Een geboortekaartje van Gerjo en Alieke Bouwkamp, geboren op 24 mei 2017. Zoon en dochter van Harko en Enna Bouwkamp-Notebomer, broertje van Margriet en Dirko.

Een rouwkaart van Renskediena Gesiena (Rens) van der Velde-van der Es. Overleden op 17 juni 2017 in de leeftijd van 89 jaar.

Uitnodiging voor het afscheid van ds. C. de Poel, Grootegast op 21 mei 2017. Er is een kaart gestuurd.

Uitnodiging voor het afscheid van ds. F. Hovinga, Grijskerk op 25 juni 2017. Ds. Hovinga was onze consulent. Zuster Poelman-van de Brake is naar de afscheidsdienst geweest samen met haar man.

De overige stukken worden aan de betreffende commissies verstrekt of voor kennisgeving aangenomen.

Invulling catechese seizoen 2017/2018

De zusters Eilander en Poelman hebben met broeder Ate Klomp gesproken over de invulling van de catechese. Daar het steeds moeilijker wordt gemeenteleden te vinden die huiscatechese willen geven, is aan Ate Klomp gevraagd om ook de groep 12 - 16 jaar onder zijn hoede te nemen, naast de 16+ groep die hij al heeft. Hij heeft hierin toegestemd. Henze en Diane Ruiter hebben nog 2 seizoenen te gaan met hun groep en willen die ook graag afmaken. Voor het komende seizoen betekent het dat Ate Klomp catechisatie geeft aan de 12,13 en 15 jarigen en de 16+ groep. Voor de 12/13 jarigen zal dit eenmaal in de twee weken zijn, waarschijnlijk op maandag- of dinsdagavond. De 15 jarigen worden dit seizoen bij 16+ gevoegd en zullen één keer per maand bij elkaar komen op de vrijdagavond. Verdere informatie zal in de Startkrant verschijnen.

Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

Pastoraat

Geen bijzonderheden

Kerkrentmeesters

In de bestrating achter de zaal zit een verzakking waardoor het herentoilet niet meer gebruikt kan worden. Zal binnenkort opgelost worden.

Er komen geen parkeervakken op het plein voor de zaal, wel een vak voor "niet parkeren".

Onder het keukenraam waar de beplanting is verwijderd zal nog bestrating komen.

Kapotte raam op de westkant in de kerk zal worden gerepareerd.

Men is bezig met het inregelen van de kachel ter vermindering van de stookkosten.

De 4-jaarlijkse huurperiode van het kerkland (0.885 are) loopt eind dit jaar af. Men kan zich weer melden voor een nieuwe huurperiode, met dien verstande dat het land per jaar verhuurd wordt voor de somma van € 325 per jaar, waarbij de landelijke normering voor huurverhoging wordt gehanteerd.

Jeugd

Op 6 juni heeft zuster Eilander een evaluatie gehad met de huiscatecheten en de clubleiding. Het was een goede samenkomst, waarbij zuster Eilander de opdracht kreeg om de kerkenraad te bedanken voor de steun en medewerking. De kerkenraad stelt dit zeer op prijs, maar wil daar wel bij aantekenen dat het wederzijds is. Goed om te weten dat we zo samen gemeente mogen zijn! Tot eer van onze God!

Lolke en Ina van der Veen zijn gestopt als huiscatecheten, evenals Diederika en Bouwiena Faber als leiding van club 1. Bedankt voor jullie jarenlange inzet!

Verheugend om te melden dat Bouwiena de draad meteen weer oppakt en club 1 gaat leiden samen met Jaroenie Eilander. Fijn dames, dat jullie het met veel plezier mogen doen.

Ina van der Veen is toegetreden tot de commissie jeugd, zodat ook deze commissie weer op volle sterkte is: Ria Eilander, Bouwiena Faber en Ina van der Veen. De commissie heeft leuke creatieve ideeën, maar daarover meer in de Startkrant.

Diaconie

“Ontmoeten” heeft zomerstop tot 7 september.

Binnenkort worden de enveloppen bij langs gebracht voor het adoptiefonds. Voor 1 augustus moet de actie afgerond zijn.

Algemene verslagen

Classis: Op 8 juni zijn de preses en broeder Jongsma naar de classis geweest. De voorlaatste bijeenkomst in dit verband, want op 1 januari 2018 worden de 11 classes samengevoegd en zal de afvaardiging bestaan uit 4 personen uit de huidige classes. Voor de nieuwe classis zal een classispredikant geworven worden. De eerste bijeenkomst daarvoor is 19 oktober 2017, met de nieuwe afvaardiging.

Ds. Hoornborg is initiator van het Diaconaal Missionair Werkverband. Tweemaal per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij sprekers worden uitgenodigd. Jammer te moeten constateren dat deze bijeenkomsten zeer matig worden bezocht.

Broeder Jongsma en zuster Poelman zijn naar de voorlichtingsavond geweest, **2^e ronde consideraties nieuwe kerkorde**. Het is de bedoeling dat er een vereenvoudiging van regelgeving komt, met kaderbepalingen in de ordinanties en uitwerking in de generale regelingen, waarbij de gemeenten zoveel mogelijk vrijheid wordt gegeven, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van het gemeente- zijn en de zorgvuldigheid van bestuur en beheer moet worden geagendeerd. Er worden 10 kernpunten genoemd waar de synode graag een duidelijke en gemotiveerde reactie op wil. Het moderamen zal zich hier over buigen en vervolgens voorleggen aan de kerkenraad.

Bezoekrooster 2017:

Tienerdienst geleid door Henze en Diane Ruiters. Zuster Siety Douma heeft een bezoek gebracht en heeft de dienst ervaren als heel mooi en leerzaam. Het ging over religie en relatie. Hoeveel afstand is er tussen jou en God?

Commissies/werkgroepen

Verbinding (Tussen Uiteindelijk en Thuis). Op 18 september wordt er een bezinnings-/brainstormavond georganiseerd voor de kerkenraad en alle commissies. "Waar staan we samen voor en waar stáán we voor". Startweek. Zuster Menka Douma licht een tipje op van het programma. Het ziet er veelbelovend uit. Fijn dat weer zoveel mensen hun steentje willen bijdragen!

Rondvraag

Broeder Jongsma ervaart het als een gemis dat er niet meer uit de evangelische liedbundel gezongen wordt. Meer kerkenraadsleden is

die mening toegedaan en ook vanuit de gemeente wordt die roep wel eens gehoord. De scriba zal aan de preekvoorzener vragen of hij de uitnodigingsbrief voor gastpredikanten wil aanpassen, met de toevoeging dat de we naast het nieuwe liedboek ook zingen uit de evangelische liedbundel.

Broeder Jongsma vraagt of er beleid is op het geven van cadeautjes bij bijvoorbeeld stoppen als clubleiding of iets dergelijks. Het beleid is dat er geen cadeau's gegeven worden, een roos als blijk van waardering is goed, maar verder moet het niet gaan. Wat mensen onderling willen doen is prima, maar het beleid van de kerkenraad is: geen cadeautjes.

Sluiting

Zuster Eilander eindigt met gebed, waarna de preses de vergadering sluit.

J. Poelman-van de Brake (scriba)

Diaconie

Collectebonnen

Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit. Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diakenen.

U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Adoptiefonds

De meeste bezoekmedewerkers hebben de enveloppen voor het adoptiefonds inmiddels bij de penningmeester ingeleverd. Zodra ook de laatste enveloppen binnen zijn zal de opbrengst in kerkwijzer worden vermeld.

Op reis naar China

Met eigen ogen zien hoe kerk in Actie-partners in China werken?

Reis dan mee van 3 tot 17 april 2018. U bezoekt diverse partners, zoals het Bijbelgenootschap, en u ervaart iets van de groeiende kerk in China.

Deze reis vol ontmoetingen is speciaal bedoeld voor 50-plussers. De reis start bij het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong, waar uitgezonden medewerker Tjeerd de Boer sinds 2013 lesgeeft. Hij begeleidt de reis en neemt u mee naar oost en west, naar stad en platteland.



Op zondag 5 november collecteren wij voor het werk van Kerk in Actie in China.

Voor meer informatie over deze reis: www.kerkinactie.nl/reizen

Ter inspiratie

Een mens, die je reisgenoot wil zijn

Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die jou reisgenoot wil zijn.
Een die alles met je deelt – licht en donker,
Hoogten en diepten, vreugde en verdriet.

Een mens, die jou peilt en respecteert.
Een die de loop van je gedachten volgt,
De loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je werkelijk bent.

Een mens met wie je weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot wil zijn.....

Hans Bouma

Een project van kerken in Actie

In Cambodja leven zo'n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico's en krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken en/of leven op straat; ze groeien

op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een handicap, zijn zelf ziek (bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit beland. Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en Siem Reap.

Het Salvation Centre Cambodja:

- heeft 5 scholen voor overbruggingsonderwijs
- biedt 660 kinderen onderwijs en leert hen vaardigheden
- biedt 530 kinderen voeding en schoolmaterialen
- laat 1100 kinderen spelen via 22 Happy Happy Programma's
- begeleidt 36 kinderen bij hun overstap naar regulier onderwijs
- organiseert zes keer een Internationale kinderdag voor 360 kinderen
- organiseert 45 bijeenkomsten voor ouders en verzorgers
- organiseert maandelijkse ontmoetingen met 12 vrouwencomité's uit 76 gemeenschappen
- werkt samen met twee kerken

Steun dit werk

Helpt u mee om deze kwetsbare kinderen onderwijs en bescherming te bieden? U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'K 004096'

Gebed voor mensen op de vlucht

Wereldwijd zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest.

Wanhopig op zoek naar een veilig bestaan voor hun familie en geliefden, wagen ze hun leven. Laten we bidden voor mensen op de vlucht. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, schreef een gebed:



God, U die met ons meetrekt,

Wij bidden U voor mensen die ongewild onderweg zijn, ontheemd, op de vlucht hopen op een veilig bestaan.

Wees met hen in angst en verdriet, in hoop en verlangen.

Geef hen dagelijks brood, behoud van waardigheid, mensen op hun pad die meelevan.

Geef ons dat wij wereldwijd met elkaar een weg van gerechtigheid en vrede kunnen gaan.

Geef vluchtelingen het vermogen zich steeds weer aan te passen.

Laat ontvangende landen, groepen en mensen iets van verrijking ervaren.

Neem weg wat mensen op de vlucht deed slaan.

Schenk ons barmhartigheid en vrede.

Amen

Persbericht congres

Oorsprong.info organiseert op 7 oktober 2017 het congres 'De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek' in het verenigingsgebouw 'De Notenbalk' te Opheusden. Het congres zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Veel christenen accepteren tegenwoordig de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) als waarheid. Veel gelovigen en ongelovigen die dit accepteren stellen mensen die een andere opvatting hebben over onze oergeschiedenis – zoals een recente zesdaagse schepping en een wereldwijde zondvloed – gelijk met mensen die geloven in een platte aarde en andere primitieve dogma's. Deze mensen zouden bezig zijn met een achterhoedegevecht en zouden daarom maar beter kunnen ophouden met het verkondigen van hun opvattingen.

Christenen die de gemeenschappelijke afstamming van alle mensen en diersoorten verdedigen, worden vaak 'theïstische evolutionisten' genoemd. Zij die geloven in een recente door God geschapen werkelijkheid worden vaak 'creationisten' genoemd. In het debat over schepping en evolutie doen ook de atheïsten nog mee. Zij gaan een stapje verder dan de theïstische evolutionisten en beweren niet alleen dat de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) een feit is, maar ook dat het irrationeel is om te geloven in een persoonlijke God. Zij gebruiken als snel termen als 'middeleeuws' en

'primitief' om het christelijk geloof te karakteriseren. Mensen die het christelijk geloof verdedigen tegenover deze atheïsten, maar ook tegenover andere religies, worden apologeten genoemd.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel 'verlichtingsdenken' genoemd. Dit 'verlichtingsdenken' versterkte op zijn beurt weer het 'evolutiedenken'. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit 'verlichtingsdenken' niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het 'christelijke verlichtingsdenken', een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als 'de waarheid'. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma's van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld. De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit 'evolutiedenken' en het 'actualistisch denken'. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het 'scheppingsdenken' te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt steekhoudende redenen om een congres te organiseren dat de waarde van de schepping wél onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop begint om 09.15 uur en het congres start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het congres is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, kosmologie en (medische) ethiek.

De toegangsprijs is € 10,00 (normaal tarief) of € 7,50 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Na aanmelding ontvangt u via uw emailadres een instructie voor de betaling. Allen hartelijk welkom.

Training kinder- jeugd- en tienerwerk



Op zaterdag 14 oktober a.s. is er in Buitenpost een training inzake het kinder-, jeugd- en tienerwerk.

Iedereen die met kinderen en of tieners werkzaam is, is van harte uitgenodigd om deze dag mee te beleven. De training wordt gegeven door Royal Mission en de locatie is de Christengemeente in Buitenpost, Marconistraat. (Dit ligt achter het station, over het spoor).

De dag begint om 9.30 uur met inloop en eindigt rond 15.00 uur. De toegang is gratis en een (eenvoudige) lunch wordt verzorgd. Opgeven kan via de site van Royal Mission. Zie ook de site voor meer

informatie, www.royalmission.nl.

Groeten Dinie Nijenhuis

Ontmoeten

Beste Gemeenteleden,
Sinds een jaar zijn wij bezig met het organiseren van de ontmoeting ochtenden in het Kompas. Een activiteit met het doel een gelegenheid

te bieden voor mensen uit het dorp om elkaar te ontmoeten. Dit project is een samenwerking tussen Dorpshuis Kompas, Vereniging Dorpsbelangen en Protestantse gemeente Lutjegast.

Deze ontmoetingsochtenden worden goed bezocht en de bezoekers zijn enthousiast.

Vindt u of vind jij het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, samen een kopje koffie of thee te drinken, een goed gesprek te voeren met iemand die je vaak ziet lopen in het dorp, maar eigenlijk nog nooit echt hebt gesproken? Of heeft u zin om een spelletje te spelen, te sjoelen, een partijtje te biljarten of samen een handwerkproject te starten? We hopen dat er door de ontmoeting nieuwe verbindingen ontstaan tussen mensen in het dorp.

Vanaf 7 september is het weer mogelijk om op iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur tot een uur of twaalf naar Dorpshuis Kompas te komen om elkaar te ontmoeten. **Iedereen is welkom**, jong en oud!! Deze activiteit is gratis. Voor koffie, thee, fris, borrel betaalt u de normale dorpshuis prijzen.

Aansluitend aan de ontmoetingsochtend kan er gezamenlijk worden gegeten. Wij zullen tijdens de ochtend een warme maaltijd voorbereiden en wie wil meehelpen met de voorbereiding, kan bij een goed gesprek de aardappels schillen of de groente snijden. De bedoeling is tussen 12.00 en 12.30 uur de maaltijd op te dienen. Voor de warme maaltijd vragen wij een bedrag van € 5,00.

Indien u niet wilt blijven eten, bent u uiteraard wel van harte uitgenodigd om te komen koffiedrinken!

Na de maaltijd is de ontmoetingsochtend dan afgelopen, maar wie graag nog wat wil napraten, heeft daar best nog even de gelegenheid voor.

Elke donderdag zullen er enkele vrijwilligers aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger deel te nemen aan de ontmoetingsochtenden, dan kunt u zich aanmelden bij één van de organisatoren.

De ontmoetingsochtend kunt u bezoeken zonder aanmelding, u bent van harte welkom om vanaf 10.00 uur het Dorpshuis binnen te lopen. Wilt u echter meedoen aan de maaltijd, dan dient u zich hiervoor vooraf aan te melden. Dit in verband met de inkoop van het eten.

Indien het vervoer naar het Dorpshuis voor u een probleem is, laat het ons dan weten, dan zoeken we naar een oplossing.

Wij hopen van harte dat wij u op donderdag 7 september (opnieuw) mogen begroeten. Wij zorgen dat de koffie en thee klaarstaat!!

Heel graag tot 7 september ! (of een andere donderdag)



Hartelijke groet,

Hannie Engels (Abel Tasmanweg 23; tel: 0594-613126)

Kees de Wit (Abel Tasmanweg 7; tel: 06-41315750)

Johanna Tuinstra (Heemkerkstraat 3; tel: 06-83546450)

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Op 24 september, 22 oktober en 19 november 2017 zijn er weer gezellige zondagen op de Boyemaheerd.

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer € 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

Kerkbalans		Totaal		
2017	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m juli	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	50.634,41	8.595,00	36.975,32	22.254,09



Startweekend

Programmaoverzicht startweekend 2017 - 2018

Vrijdag 15 september

Vanaf 17.00 uur verkoop kruidkoeken door de jeugd van het voortgezet onderwijs

Aansluitend barbecue voor een ieder die heeft meegeholpen met de verkoop en voor de leiding van de clubs. Locatie: Familie Faber, De Wieren 6

Vanaf 20.00 uur een gezellig samenzijn voor de jeugd van 16 jaar en ouder

Locatie: E.J. Horenga, De Wieren 22

Zaterdag 16 september

13.00 uur: activiteiten (speurtocht) voor de kinderen van de basisschool

15.00 uur: 55+ middag. Locatie: Boyemaheerd.
Opgave is vereist i.v.m. inkoop lunch!

20.00 uur: Concert/Zangavond
Soliste: Emma van der Vaart
Mannenkoor Westerlauwers Buitenpost e.o.

Zondag 17 september

Vanaf 10.00 uur inloop met koffie/thee en fris

11.00 uur aanvang dienst

Aansluitend op de dienst lunchen met elkaar

Gezocht: Jongens en meisjes van groep 1 t/m 8

Hoi jongens en meisjes!

Het startweekend is dit jaar op 15, 16 en 17 september. Zoals je hebt kunnen lezen is het thema van dit jaar: Open je ogen! Het zien, ontdekken en speuren staat deze kindermiddag centraal.

Rond dit thema gaan we allerlei dingen doen. We gaan dus echt onze ogen openen door te speuren! Je bent van harte welkom om samen met ons deze start van het nieuwe kerkseizoen te vieren.

Wat: activiteiten voor kinderen van groep 1 t/m 8

Waar: verzamelen in de Kandelaar en verder gaan we speuren in en rond het dorp

Wanneer: zaterdag 16 september

Tijd: van 13.00 – 16.00 uur

We vinden het heel leuk dat jullie allemaal komen!

Tot dan!

De leiding van de Kindernevendienst

PS. Voor ons is het handig om je vooraf op te geven. Dit kan door een berichtje te sturen naar jitskevveen@gmail.com. Graag voor vrijdag 8 september.

55+ middag

In tegenstelling tot andere jaren willen wij dit jaar iedereen van 55 jaar of ouder uitnodigen voor de gezellige middag die gehouden wordt op zaterdag 16 september a.s. In plaats van in de Kandelaar vindt deze middag nu plaats op de Boyemaheerd. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom.

De koffie/ thee staat dan klaar, met iets lekkers erbij. U krijgt voldoende gelegenheid om met elkaar te praten en daarnaast spelen we een paar spelletjes bingo. Natuurlijk zijn daar ook prijsjes bij te winnen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Tot slot gaan we samen aan tafel voor een broodje en een kopje soep.

Bent u niet in de gelegenheid om op eigen gelegenheid naar de Boyemaheerd te komen dan kunt u gehaald en gebracht worden. Wilt u dan even bellen naar Tinus en Froukje Vogelzang. (0594-851454).

Tot ziens op zaterdag 16 september!

PS: Wilt u voor maandag **12 september** aan Tinus en Froukje laten weten of u gehoor geeft aan de uitnodiging, dit in verband met de inkoop van de hapjes, drankjes etc.

U mag dit ook schriftelijk doen (Zeehaanstraat 12, 9866AV), of telefonisch (0594-851454) of per mail (froukjevogelzang@live.nl).

Ook ligt er op zondag 3 en zondag 11 september een opgavelijst in de hal van de Kandelaar.

Tinus en Froukje Vogelzang

Zangavond

Zaterdagavond zal geheel in het teken staan van zang en muziek.

Deze avond treden voor ons op soliste **Emma van der Vaart** uit Lutjegast en het **Christelijk mannenkoor Westerlauwers** uit Buitenpost.

Chr. mannenkoor Westerlauwers

Momenteel telt het koor ca 100 leden en is de grensrivier de Lauwers de bindende factor voor de leden afkomstig van de Friese als de Groningse kant van de Lauwers. Het koor treedt regelmatig op in de regio. Naast optredens geeft het koor ieder jaar een groot adventsconcert en dit jaar viert het koor haar 40 jarig bestaan.

Dirigent

De afgelopen jaren werd het koor gedirigeerd door Harm van der Meer. In mei 2016 heeft Harm afscheid genomen van het koor en is het stokje overgedragen aan dirigent Jan Hibma uit Easthim. In de muziekwereld is Jan zeker geen onbekende en in het dagelijks leven als docent klein koper aan het Kunstencentrum Atrium in Sneek verbonden.

Organist Jan Kroeske

Deze Jan had Arnold Feddema als leraar, een musicus opgeleid door George Stam, die naam maakte in Noordoost Friesland. Hij kreeg een gedegen opleiding wat resulteerde in het behalen van het getuigschrift Kerkelijk Orgelspel van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging. Jan werd in 1959 officieel benoemd als organist van de Geref.kerk te Dokkum en in 1975 te Kollum. Intussen ging de orgelopleiding verder bij de Groninger organist Piet Wiersma, Anco Ezinga en Dick Dijk. Ook koormuziek had zijn interesse. Hij werd begeleider van diverse koren en schrijft muziek, zowel voor koor als orgel. Zo zijn er intussen al zo'n 21 bundels voor orgel van hem verschenen. Vanaf de oprichting is hij vaste begeleider van het koor.

Uitdagend jubileumjaar

Een feestelijk jaar i.v.m. het 40 jarig bestaan van het koor. Liefhebbers van koorzang krijgen de gelegenheid dit jaar volop mee te genieten. Naast vele optredens ook een aantal hoogtepunten die begonnen met een groots *jubileumconcert* op 1 april. In november hoopt het koor een *dubbel CD* uit te brengen met prachtige kerst- en geestelijke liederen. Het jubileumjaar wordt op 10 december afgesloten met ons traditioneel maar wel weer bijzonder *adventsconcert*.

Emma van der Vaart

Ook is er ruimte voor talent uit eigen dorp en wel met het optreden van Emma van der Vaart. Emma zal met een aantal solistische stukken en

als soliste met het Mannenkoor haar prachtige stem laten horen. Voor Emma is dit niet haar eerste optreden in ons dorp ze heeft ook al van zich laten horen tijdens de opening van de Struuntocht hier in Lutjegast en ook met haar optreden tijdens een concert van jong talent uit Lutjegast heeft zij grote bewondering geogst. Muziek en zingen is voor Emma een grote hobby en ze wil dit dan ook graag met ons delen. Emma heeft naast haar andere bezigheden nog voldoende tijd om zangles te volgen om nog meer te groeien in haar passie en dat is zingen.

De presentatie is deze avond in handen van *Diederika Faber*. Aanvang van deze avond is 20.00 uur en de locatie is de Kandelaar. De toegang is gratis, wel wordt er een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. *Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!*

Na afloop is er nog gelegenheid voor een gezellige nazit. Drankjes kunnen tegen een kleine vergoeding worden afgehaald aan de bar. Overheerlijke hapjes worden aangeboden namens de kerk.

Graag tot ziens op dit muzikale festijn!

Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er contact worden opgenomen met Jan Stokroos, e-mail: janstokroos@ziggo.nl, tel. 0594-612001.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier

03 sept	Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude
10 sept	Protestantse Gemeente Doezum
17 sept	Christelijke Gereformeerde Kerk De Wilp/Siegerswoude
24 sept	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Marum
01 okt	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek
08 okt	Hervormde Gemeente Dorkwerd
15 okt	Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn
22 okt	Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen
29 okt	Hervormde Gemeente Opende

Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet:
<http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/>

Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.
Fm Kabel: 105,5 Mhz Fm Ether: 105,3 Mhz

Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.

Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit telefonisch door te geven aan Kees de Wit.

Roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautoroster

03 sept	Hielke Faber
10 sept	Jan Notebomer
17 sept	Dirk Notebomer
24 sept	Kees de Wit
01 okt	Jakob Jongsma
08 okt	Piet Miedema
15 okt	Herman Smith



Oppasrooster

03 sept	Gerdine en Ilona M.
10 sept	Hanne en Evelien
17 sept	Popko en Rutger
24 sept	Kom in de Kring
01 okt	Hannah en Marrit
08 okt	Yasmijn en Tjeerd
15 okt	Wiesje en Enna

Organistenrooster

03 sept	Menno ...
10 sept	Martin van der Velde
17 sept	Combo
24 sept	J.D. Kiestra, Visvliet
01 okt	Martin van der Velde
08 okt	Martin van der Velde
15 okt	Annekor Top, Grootegast



Beamerrooster

03 sept	Jakob Jongsma
10 sept	LammertJan Broekema
17 sept	Anneke Plantinga
24 sept	Wim Broekema
01 okt	Diane Ruiten
08 okt	Jakob Jongsma
15 okt	Siety Douma



BEAM-TEAM VERVEELT ZICH



Lectorenrooster

03 sept	Dinie Faber
10 sept	Gesina Broekema
17 sept	Siety Douma
24 sept	Betty Schippers
01 okt	Pop Poelman
08 okt	Wim Broekema
15 okt	Janna van Dellen

Kosterrooster

03 sept	Jan Klaver
10 sept	Jakob Jongsma
17 sept	Ruurd Horenga
24 sept	Wim Broekema
01 okt	Jochum de Vries
08 okt	Allanda Martini
15 okt	Jan Klaver



Kerkdiensten

Zondag 3 september 2017

Doopdienst en voorbereiding

Heilig Avondmaal

K 9.30 ds. J. van der Veen,
Heerenveen

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: H. Faber

Collecte: Missionair werk en
kerkgroei

Na de dienst koffie/thee

Zondag 10 september 2017

Viering Heilig Avondmaal

K 9.30 ds. G.F. Heeneman,
Amsterdam

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: S. Douma

Collecte: Diaconie

Zondag 17 september 2017

Startzondag

K 11.00 ds. B. van der Boon,
Sûwald

Ouderling van dienst: M. Douma

Collecte: Jeugdwerk

v.a. 10.00 uur inloop met koffie/thee
lunch na de dienst

Zondag 24 september 2017

K 9.30 mw. R. de Vries-Martini,
Drachten

Tienerdienst, KND 1-8, Kom in de
Kring

Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: Vredesweek

Deurcollecte: bloemen in de kerk
na de dienst koffie/thee

Zondag 1 oktober 2017

Viering Heilig Avondmaal

K 9.30 dhr. D. Kruyt, Leek

Kinderdienst

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Collecte: Kerk en Israël

Zondag 8 oktober 2017

K 9.30 pastor W. Jansen-Baltink,
Grootegast

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: J. Klaver

Collecte: Kerk

Deurcollecte: Nederlands
Bijbelgenootschap

T= Torenerk

K= Kandelaar

NB: de 2^o collecte is altijd voor het fonds
gebouwen

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Kerkelijk werker	A. Klomp 0512-510593	06-19227229
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com	
Scriba	J. Poelman-van de Brake	tel 613411
e-mail:	pobra@home.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	J. Jongsma	tel 612672
Lid diaconie	K. de Wit	tel 06-41315750

Diaconie

Voorzitter	K. de Wit	tel 06-41315750
Penningmeester	H. Wijbenga	
Secretaris	A. Schippers	
Diaken Kerk in Actie	K. de Wit/A. Schippers	

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is **uiterlijk maandag 25 september !!**

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: