

# Kerkwijzer

**Contactblad van de  
Protestantse  
Gemeente Lutjegast**

Kerkgebouwen:

de Kandelaar  
Abel Tasmanweg 99  
Tel: 0594-612973

Torenkerk  
Abel Tasmanweg 75

Website: <http://www.pkn-lutjegast.nl>

Scriba:

J. Poelman-van de Brake  
Tel: 0594-613411  
e-mail: [pobra@home.nl](mailto:pobra@home.nl)

Giro: NL56 INGB 0000  
8866 59

Bank: NL67 RABO 0323  
7077 34

t.n.v.: Protestantse  
Gemeente Lutjegast

**Redactie:**

Siety Douma, Van Diemenstraat 10  
tel: 0594 - 614168  
e-mail: [sietydouma@gmail.com](mailto:sietydouma@gmail.com)

**Voorplaat:**

**Inhoudsopgave:**

Voorwoord .....	2
Activiteitenagenda .....	3
Mutaties .....	4
Verjaardagen .....	4
Voedselbank Westerkwartier .....	5
Van de Kerkelijk werker .....	6
Diaconie .....	8
Adoptiefonds .....	8
Gezellige zondagen Boyemaheerd .....	9
Gemeenteleden elders .....	9
Overstapdienst .....	10
Kerkbalans .....	11
Rouwverwerking .....	12
Startweekend .....	13
Bedankt .....	14
Reserveren Kandelaar .....	15
Uitzendingen Radio Westerkwartier .....	15
Kerkauto .....	15
Roosters .....	16
Kerkdiensten .....	18
Algemene Info .....	20
Inleveren kopy Kerkwijzer .....	20

## Voorwoord

Laat het feest zijn in de kerk

Terwijl ik met het voorwoord begin worden in ons dorp voorbereidingen getroffen voor de feestweek .

Als kerkelijke gemeente hebben wij ook een feestdag in de week nodig. Een dag waarop de nadruk niet ligt op strenge regels, waardoor het een droge en saaie dag wordt, maar een dag waar de nadruk ligt op de vreugde. Een dag waar we de week door naar uit kunnen zien, omdat we dan gelegenheid hebben om te doen waar we echt blij van worden: God ontmoeten, elkaar ontmoeten in een kerkdienst , samen leuke dingen doen, met elkaar in gesprek komen, samen koffie drinken na een dienst, muziek maken, lachen, tijd met de kinderen doorbrengen, wat had de kindernevendienst toch in de veertig dagen tijd een mooi project met de klok en dan de jeugdendienst met Joy for People en ga zo maar door.

In het Jodendom zijn er allerlei feesten waarin ook met elkaar wordt gegeten. Denk maar aan de Pesach-maaltijd en aan het samen eten in een loofhut tijdens het Loofhuttenfeest.

De feesten waren primair om Gods grote daden te gedenken 'laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd, schrijft Paulus aan de Filippiëzen.

Delen in Gods vreugde als onze nieuwe manier van leven: we komen samen om het van God te ontvangen, om het gezamenlijk vreugdevol te vieren en zo elkaar daarin mee te nemen.

Moet de kerk gaan concurreren met de evenementen om haar heen? Ik vind van niet, alleen al omdat je in de erediensten deelnemer bent, geen toeschouwer.

En vooral omdat de vreugde die wij zoeken en gezamenlijk beleven uit God is.

In de kerk vieren we elk jaar de christelijke feestdagen Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Vond het persoonlijk een feest, en met mij 1500 anderen om te zingen in de grote tent op Strandheem, met liederen als Welk een vriend is onze Jezus, of Vreugde, vreugde, louter vreugde gezamenlijk te zingen, dat maakt je blij en verrijkt je, sterkt je in je geloof.

Dat is de blijvende betekenis van al die feesten in het oude testament: als God ons samenbrengt, nu door zijn geest en woord, (wat we met Pinksteren vierden) is dat om ons te betrekken in zijn grote daden door de eeuwen heen, en in Jezus Christus, en ons volop te laten delen in zijn liefde en vreugde als drijfveer daarachter. In Galaten staat wat de Geest doet groeien en rijpen is liefde.

Nog steeds hebben onze samenkomsten en vormend karakter zoals we belijden: maar de Geest wil in ons werken elke dag weer, om feest te ervaren in je geloof.

In Israël werd uitbundig feest gevierd. Voor Pesach werd alles stilgelegd. Jeruzalem stroomde vol voor een dagenlang hoogtepunt. Dat was nog eens feesten! Vandaag lijkt soberheid troef in de kerk. Kunnen wij nog feestvieren? Wat was de drijfveer vroeger? En hoe zit dat vandaag?

De feestweek is voorbij, leuke evenementen en mooi weer maakte het mede geslaagd.

De examen kandidaten hebben hun uitslag gekregen; gefeliciteerd die geslaagd is en de vakanties komen er aan waar velen naar uitzien.

Dus besluit ik: laten we feest blijven vieren in de samenkomsten in de kerk, het zij door een lied of een deel van de uitleg, of elkaar te ontmoeten, wij hebben die ene speciale dag in de week nodig. Het zal je versterken in je geloof en in de omgang met je medemens, en ook in je relatie met God, Hij zelf zal je helper zijn.

Hielke Faber

## **Activiteitenagenda**

- 09-07 Overstapdienst
- 09-07 Gezellige zondag Boyemaheerd
- 09-07 Bijeenkomst rouwverwerking
- 30-07 Inzameling voedselbank
- 30-07 Koffiedrinken
- 20-08 Gezellige zondag Boyemaheerd
- 27-08 Inzameling voedselbank
- 27-08 Koffiedrinken
- 11-09 Haken en kaartjes maken
- 15-09 Koekactie
- 16-09 Kindermiddag, 55+middag, avondconcert
- 17-09 Startzondag, vooraf koffie/thee, aansluitend lunch
- 16-10 Haken en kaartjes maken
- 27-11 Haken en kaartjes maken

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

*Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.*

## Mutaties

### Geboren:

24 mei 2017 Gerjo en Alieke Bouwkamp

### Overleden:

7 juni 2017 Renskediena Gesiena van der Velde-van der Es, geboren 3 maart 1928

### Vertrokken:

Thessa Pantjes

### Onttrokken:

Margriet van der Velde

Dineke van der Velde

Ronny Douma

J. Hielema, G. Maring en hun kinderen Maud, Floor en Nienke

## Verjaardagen

11 juli 1943	F. Zuidema
26 juli 1943	K. Ploeg
12 aug 1941	H.L. Smith
14 aug 1943	K. Helmus
31 aug 1924	M. Meijer
05 sept 1933	A. van der Velde- van der Es
05 sept 1939	A. van der Velde- Nicolai
09 sept 1946	B. van der Molen-Bron
09 sept 1936	A. Dijkstra-van Dellen
10 sept 1944	J. van Dellen-Huisma
10 sept 1945	W. Dijkstra-de Boer
14 sept 1932	E.Z. Venema-Hazenbergh
16 sept 1946	R. Terpstra



## Voedselbank Westerkwartier

### Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zondag **30 juli** inzameling.

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen **9.00 en 12.00 uur** kunt u goederen inleveren. **Thema voor juli:**  
**“BROODBELEG”**

#### **De volgende producten zijn welkom:**

Pindakaas  
Smeerkaas  
Leverpastei  
Zoet broodbeleg

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

### Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zondag **27 augustus** inzameling.

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen **9.00 en 12.00 uur** kunt u goederen inleveren. **Thema voor augustus:**  
**“ONDER DE DOUCHE”**

#### **De volgende producten zijn welkom:**

Doucheschuim  
Toiletzeep  
Shampoo

Douwe Egberts punten

## Een moderne pelgrimsreis

Soms vragen vrienden wel eens: “Welk boek kun je mij aanraden om bijvoorbeeld in de vakantie te lezen?” Ik denk dan bijvoorbeeld aan het eerste boek van Rachel Joyce. De eerste zin van het boek maakte me meteen nieuwsgierig:

‘De brief die alles zou veranderen kwam op een dinsdag. Het was een gewone ochtend halverwege april, die geurde naar schoon wasgoed en pas gemaaid gras.’

Harold Fry, de hoofdpersoon, zit op dat moment aan de ontbijttafel in zijn woning in het zuidoosten van Engeland, waar hij al 45 jaar woont met zijn vrouw Maureen. Hij ontdekt dat de brief afkomstig is van Queenie, een oud-collega die hij in geen jaren heeft gezien. Ze is erg ziek en wordt verpleegd in een Hospice helemaal aan de andere kant van het land.

Harold besluit om een briefje terug te sturen en loopt even later naar de brievenbus. Alleen ... hij is nog niet helemaal tevreden over wat hij schreef en loopt liever maar door naar het postkantoor.

Terwijl hij zo wandelt, gaan zijn gedachten langs ‘zijn leven’ en er ontwikkelt zich bij Harold een gevoel dat hij iets moet doen. Allerlei vragen spoken door zijn hoofd, heeft hij indertijd zijn collega niet vreselijk in de steek gelaten? Hij heeft zich laf gedragen en kenmerkt dat niet zijn hele leven?

En hoewel hij juist geen daadkrachtige figuur is en enorm twijfelt aan wie hij is en wat hij is, loopt Harold ook het postkantoor voorbij. Misschien moet hij de brief wel helemaal bij Queenie gaan brengen en dat kan niet met de trein of met de auto. Dat moet al wandelend gebeuren. Een tocht van weken en hij heeft niet het figuur en ook niet de conditie van een wandelaar. En toch.

Hij belt het Hospice en laat weten dat hij onderweg is. “Ik ga haar namelijk redden. Ik zal blijven wandelen en zij moet blijven leven. Wilt u dat tegen haar zeggen?”



En zo begint Harold Fry, een doodgewone man met een manier van leven die je kunt omschrijven met woorden als: saai, sleur en zonder spanning, aan een hele bijzondere onderneming.

Hij volgt zijn gevoel, zijn verbeelding.

Natuurlijk krijgt hij te maken met tegenslagen en hij heeft grote moeite om vol te houden. Op een moment dat hij sterk overweegt om te stoppen met wandelen, belt hij het Hospice van Queenie en hoort hij van een verzorgster iets dat hem motiveert om door te gaan: “..misschien heeft de wereld dit wel nodig. Wat minder gezond verstand en wat meer geloof.”

Al wandelend ontmoet hij allerlei mensen, Harold heeft prachtige gesprekken met voorbijgangers en mensen waar hij iets langer mee verkeert. Hij is geïnteresseerd in de mensen.

Maar minstens zo belangrijk: Harold heeft heel veel tijd om na te denken over zijn leven. En hoe verder de lezer in het boek vordert, hoe meer deze begrijpt hoe precies de band met Queenie is geweest. En dat de wat onverschillig ogende verhouding met zijn vrouw eigenlijk een kwestie is van twee mensen die elkaar nodig hebben, maar elkaar zijn kwijtgeraakt.

En hoe zit het eigenlijk met hun zoon, David? Harold voelt zich een mislukte vader, bovendien vindt hij zichzelf te Engels, te kleurloos, maar is hij dat allemaal echt?

Intussen heeft de onverwachte reis van Harold ook invloed op zijn vrouw Maureen. De telefoongesprekjes met Harold verlopen stroef, maar langzaam ontdekt zij weer iets van haar gevoel van vroeger.

Harold is niet gelovig maar als hij onderweg een kathedraal binnenloopt knielt hij neer (terwijl niemand kijkt) en vraagt hij om veiligheid voor degenen die hij achter heeft gelaten en voor degenen die hij tegemoet gaat. En hij verontschuldigt zich dat hij niet gelooft.

Zo wordt de onwaarschijnlijke reis van Harold Fry een eigentijdse pelgrimsreis waarin het zoeken naar vrijheid, het verwerken van verdriet en het werken aan nieuw begin vorm gegeven wordt.

Wat mij betreft, beslist een aanrader.

De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry – Rachel Joyce, 2012 de Bezige Bij, Amsterdam

Ate Klomp

## Diaconie

### Collectebonnen

Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit. Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diakenen.

U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

### Najaarscampagne Kerk in Actie

De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In Syrië en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. De druk neemt toe om weg te gaan.

Een van onze Koptische partners schreef na de aanslagen in het voorjaar: 'ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: "Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken." Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet.

Kerken in het Midden-Oosten hebben onze steun nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar aandacht voor hun situatie. De najaarscampagne 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten' begint op 24 september a.s.



### Adoptiefonds

Binnenkort ontvangt u weer de envelop voor het adoptiefonds in de bus. Uw gift stellen wij zeer op prijs. De envelop wordt voor 1 augustus weer bij u opgehaald door de wijkassistenten.



De enveloppen voor het adoptiefonds liggen in een blauwe doos in het kastje in de consistorie en kunnen door de bezoekermedewerkers worden opgehaald zondags na afloop van de dienst of in overleg met de betreffende wijkdiaken.

## **Gezellige zondagen Boyemaheerd**

Op 9 juli, 20 augustus, 24 september, 22 oktober en 19 november 2017 zijn er weer een gezellige zondagen op de Boyemaheerd.

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer € 5,00.

**Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken?** Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

## **Gemeenteleden elders**

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. M. Meijer, Het Hooge Heem, west kamer 313
- Br. K. Oldenburger, Cursastraat 4, 9801 VD Zuidhorn
- Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, K003, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 9269 VS Feanwâlden
- Zr. D. van der Velde-van der Es, Zonnehuis Oostergast, kamer 4, Capellastraat 61, 9801 VC Zuidhorn

## Overstapdienst

Zondag 9 juli: **“Ik zie je zitten!”**

Een overstapdienst is een dienst rond en met jongeren van groep 8 die naar de middelbare school gaan en ook in de gemeente de overstap maken naar een andere plek. In het midden van de gemeente besteden we aandacht aan dit belangrijke moment in hun leven.

De jongeren die dit jaar de overstap maken zijn: Danique Riemsma, Erik Solle, Ineke van der Velde, Jesper Tuinstra en Joël Plantinga.

Inmiddels zijn we al druk bezig om samen met bovengenoemde jongeren deze dienst voor te bereiden. Het belooft een vrolijke dienst te worden met muzikale begeleiding van het combo en het kinderkoor. Thema van deze dienst zal zijn: **“Ik zie je zitten!”** Jezus zag Zacheüs zitten in de boom en ziet ook u, jou en mij zitten!



Voor genoemde jongeren en ook voor hun leeftijdsgenoten gaat er veel veranderen. Een nieuwe school in een andere omgeving. Nieuwe klasgenoten en verschillende leerkrachten. Een nieuwe toekomst waarin ze steeds meer eigen keuzes moeten gaan maken. Dit kan best lastig zijn. Ook voor hun ouders een periode van steeds meer en meer hun kinderen loslaten. Hierbij mogen ze vertrouwen op onze God die steeds opnieuw tegen hen zegt: **“Ik zie je zitten!!”**

Wij nodigen u en jullie van harte uit om samen deze dienst te vieren en zo deze jongeren en hun ouders aan te moedigen!

Graag tot dan!!

Namens de leiding van de kindernevendienst:  
Jitske van der Veen

<b>Kerkbalans</b>		Totaal		
2017	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m mei	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	50.255,33	8.595,00	28.575,88	30.274,45



## Rouwverwerking

### *Als je leven ontwricht is na het overlijden van een dierbare...*

Elk rouwproces is uniek, ieder rouwt op zijn eigen wijze. Een groot gedeelte van het rouwen moet je alleen doen maar soms zijn er momenten dat het zou helpen als je een steuntje in de rug zou hebben. Het kan dan helpen om in contact te komen met lotgenoten. Soms is het makkelijker om met iemand anders te praten die ook door dit rouwproces is gegaan of nog gaat. Soms voelt het ook niet fijn om de mensen die dicht om je heen staan te belasten met jouw verdriet.

Wanneer je behoefte hebt aan contact met lotgenoten is voor iedereen verschillend; de één wil vrij snel na de gebeurtenis erover praten met lotgenoten, de ander heeft meer tijd nodig en heeft die behoefte misschien pas na jaren. Ineens kan het verdriet en/of gemis er zijn of is het te groot om het alleen te dragen.

Is je echtgenoot/echtgenote, levenspartner, kind, broer/zus of ouder overleden en heb je behoefte aan contact met lotgenoten? Dan ben je van harte welkom op de ontmoetingsmiddag van lotgenoten. Op deze samenkomst kunnen we ervaringen van het rouwen delen maar ook verdriet en vreugde. Ook als je het even niet meer weet of vragen hebt. We zijn tenslotte allen ervaringsdeskundigen.

De ontmoetingsmiddag wordt gehouden op  
9 juli om 15.00 uur  
in het jeugdhonk bij de Haven.

De middag zullen we rond half zes afsluiten met soep en broodjes.

Het is wel fijn als je van te voren zou kunnen laten weten of je komt.

Voor vragen, informatie en opgave:

Antiena de Vries 06-27345406

Alie Meier 06-23667593

Christel Minnaard 06-23061015

csaminnaard@gmail.com

aliemeier@kpnmail.nl

## Startweekend

Het programma voor het startweekend, welke plaatsvindt in het weekend van 15 t/m 17 september, is in grote lijnen rond en we hopen natuurlijk als commissie ook dit jaar op een grote opkomst!

Het thema voor seizoen 2017/2018 zal zijn: **Open je Ogen.**

### Programma:

Net als voorgaande jaren start de jeugd van voortgezet onderwijs met de verkoop van koeken. Dit jaar is de keuze gevallen op overheerlijke kruidkoeken. De opbrengst komt geheel ten goede aan het jeugdwerk. Aansluitend is er bij de familie Faber, De Wieren 6 weer een barbecue voor een ieder die heeft meegeholpen met de koekactie en de leiding.

Vrijdagsavonds is er een gezellig samenzijn voor de jeugd van 16+. Dit zal zijn op De Wieren 22, bij J.E. Horenga. Deze mooi vertimmerde en voor de jeugd aantrekkelijke locatie is uitermate geschikt voor het programma, namelijk een gezellige barbecue, maar ook voor een spelletje darten en/of tafelvoetbal. De jeugd krijgt hier nog een uitnodiging voor!

Zaterdagmiddags zijn er weer verschillende activiteiten voor de kinderen van de basisschool. Dit alles vindt plaats in de Kandelaar.

Ook wordt er weer een gezellige middag voor de ouderen onder ons georganiseerd door Tinus en Froukje Vogelzang. Dit samenzijn zal ditmaal worden gehouden op locatie **Boyemaheerd** aan de Stationsweg 1. Na een hapje, drankje en spel zal er weer afgesloten worden met een gezamenlijke maaltijd. Deze middag is bedoeld voor iedereen van **55 jaar en ouder!** In tegenstelling tot vorige jaren zullen de mensen die onder deze doelgroep vallen niet weer persoonlijk worden benaderd om ook te komen, maar moet een ieder zich zelf opgeven.

Zaterdagavonds staat er een concert ingepland welke aanvangt om 20.00 uur.

Medewerking wordt verleend door dorpsgenoot en zangtalent **Emma van der Vaart** en het **Westerlauwers Mannenkoor** uit Buitenpost.

De entree voor deze avond is gratis, wel zal er een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Na afloop is er nog gelegenheid voor een gezellige nazit en kan er drinken worden gekocht voor een klein prijsje. Een overheerlijk hapje zal worden aangeboden namens de kerk.

Zondags hebben we weer een startdienst waarin ds. Van der Boon uit Tietjerk zal voorgaan en zal er worden afgesloten met een lunch, waar een ieder van harte welkom is.

Bovengenoemd programma en verdere informatie over ons gemeentezijn zal natuurlijk weer worden vermeld in de startkrant welke bij een ieder begin september wordt bezorgd.

Wel willen we een ieder van 55+ er nog even op attenderen dat wanneer U/jij wilt deelnemen aan de 55+ middag, opgave vereist is, zodat Tinus en Froukje gericht kunnen inkopen voor de maaltijd.

Hebt U/heb jij info voor de startkrant welke toegespitst is op het nieuwe seizoen, dan kan dit tot en met 21 augustus per mail worden gestuurd naar **sietydouma@gmail.com** in lettertype **Arial 11**.

Namens de startcommissie en een hartelijke groet,

Menka Douma-van der Vinne

## **Bedankt**

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, medeleven heeft getoond voor en na het overlijden van onze (schoon) moeder en oma Rens van der Velde-van der Es.

Namens de familie, Martin en Foekelina van der Velde

## **Reserveren Kandelaar**

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er contact worden opgenomen met Jan Stokroos, e-mail: [janstokroos@ziggo.nl](mailto:janstokroos@ziggo.nl), tel. 0594-612001.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

## **Uitzendingen Radio Westerkwartier**

02 juli	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek
16 juli	Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn
23 juli	Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen
30 juli	Protestantse Gemeente Marum/Noordwijk
06 aug	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Kornhorn
13 aug	Molukse Kerk Marum
20 aug	Protestantse Gemeente Lutjegast
27 aug	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Grootegast
03 sept	Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude
10 sept	Protestantse Gemeente Doezum

Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet:

<http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/>

Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.

Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.

Fm Kabel: 105,5 Mhz      Fm Ether: 105,3 Mhz

## **Kerkauto**

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.

Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit telefonisch door te geven aan Kees de Wit.

## Roosters

Ruilbeurten graag doorgeven  
aan scriba en beamerteam

### Kerkautoroster

02 juli	Dirk Notebomer
09 juli	Kees de Wit
16 juli	Jakob Jongsma
23 juli	Piet Miedema
30 juli	Herman Smith
06 aug	Henk Pera
13 aug	Peter Klaver
20 aug	Lolke van der Veen
27 aug	Wim Broekema
03 sept	Hielke Faber
10 sept	Jan Notebomer
17 sept	Dirk Notebomer



### Oppasrooster

02 juli	Hannah en Marit
09 juli	Popko en Rutger
16 juli	Baukje en Wiesje

**Van 23 juli tot en met 27 augustus geen oppas wegens vakantie**

03 sept	wel oppas
10 sept	wel oppas
17 sept	wel oppas

### Organistenrooster

02 juli	Martin van der Velde
09 juli	Martin van der Velde
16 juli	J.D. Kiestra, Visvliet
23 juli	Martin van der Velde
30 juli	J.D. Kiestra, Visvliet





### **Beamerrooster**

02 juli	geen beamer TK
09 juli	Siety Douma
16 juli	Jan Lohmeijer
23 juli	geen beamer TK
30 juli	Jan Lohmeijer
06 aug	geen beamer TK
13 aug	geen beamer TK
20 aug	Jan Lohmeijer
27 aug	Jan Lohmeijer
03 sept	Jakob Jongsma
10 sept	LammertJan Broekema
17 sept	Anneke Plantinga

### **Lectorenrooster**

09 juli	KND
16 juli	Dirk Notebomer
23 juli	Grietje Pera
30 juli	Wim Broekema
06 aug	Johanna Tuinstra
13 aug	Janny Poelman
20 aug	Dicky Klaver
27 aug	Jakob Jongsma
03 sept	Dinie Faber
10 sept	Gesina Broekema
17 sept	nog niet bekend



### **Kosterrooster**

02 juli	Allanda Martini
09 juli	Jochum de Vries
16 juli	Allanda Martini
23 juli	Jan Klaver
30 juli	Jakob Jongsma
06 aug	Ruurd Horenga
13 aug	Wim Broekema
20 aug	Jochum de Vries
27 aug	Allanda Martini
03 sept	Jan Klaver
10 sept	Jakob Jongsma
17 sept	Ruurd Horenga

## Kerkdiensten

### Zondag 2 juli 2017

**T 9.30** ds. F. Hovinga, Grijpskerk  
*Kinderdienst*  
Ouderling van dienst: J. Jongsma  
Collecte: Jeugdwerk

### Zondag 9 juli 2017

Afscheid groep 8 KND  
**K 9.30**  
Kindernevendienstcommissie  
Ouderling van dienst: S. Douma  
Collecte: Project KND

### Zondag 16 juli 2017

**K 9.30** ds. R. de Pee,  
Veenwouden  
Kindernevendienst 1-8 en  
Tienerdienst  
Ouderling van dienst: G. Pera  
Collecte: Kerk

### Zondag 23 juli 2017

**T 9.30** ds. G.G.J. Schoonman,  
Lucaswolde  
*Tijdens de vakantieperiode*  
*geen kindernevendienst t/m 27*  
*augustus*  
Ouderling van dienst: J. Poelman  
Collecte: Kerk

### Zondag 30 juli 2017

**K 9.30** ds. A. Westra, Grijpskerk  
Ouderling van dienst: G. of D. v.d.  
Heide  
Collecte: Diaconie  
**na de dienst koffie/thee**

### Zondag 6 augustus 2017

**T 9.30** ds. W. Feenstra, Oldekerk  
Ouderling van dienst: S.F. Douma  
Collecte: Kerk

### Zondag 13 augustus 2017

**T 11.00** ds. M. Klomp, Marum  
Ouderling van dienst: J. Klaver  
Collecte: Zomerzending  
Deurcollecte voor bloemen in de  
kerk

### Zondag 20 augustus 2017

**K 11.00** dhr. M. van Heijningen,  
Dorkwerd  
Ouderling van dienst: H. Faber  
Collecte: Kerk

### Zondag 27 augustus 2017

**K 9.30** kand. drs. H.J. van der  
Wal, Groningen  
Ouderling van dienst: J. Poelman  
Collecte: Kerk  
**na de dienst koffie/thee**

### Zondag 3 september 2017

Vorbereiding Heilig Avondmaal  
**K 9.30** ds. J. van der Veen,  
Heerenveen  
Kinderdienst  
Ouderling van dienst: J. Jongsma  
Collecte: Missionair werk en  
kerkgroei

**Zondag 10 september 2017**

Viering Heilig Avondmaal

**K 9.30** ds. G.F. Heeneman,  
Amsterdam

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: S. Douma

Collecte: Diaconie

**Zondag 17 september 2017**

Startzondag

**K 11.00** ds. B. van der Boon,  
Sûwald

Ouderling van dienst: M. Douma

Collecte: Jeugdwerk

**inloop met koffie/thee**

**lunch na de dienst**

*T= Torenkerk      K= Kandelaar*

*NB: de 2<sup>o</sup> collecte is altijd voor het  
fonds gebouwen*

## Algemene Info

### Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Kerkelijk werker	A. Klomp 0512-510593	06-19227229
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com	
Scriba	J. Poelman-van de Brake	tel 613411
e-mail:	pobra@home.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	J. Jongsma	tel 612672
Lid diaconie	K. de Wit	tel 06-41315750

### Diaconie

Voorzitter	K. de Wit	tel 06-41315750
Penningmeester	H. Wijbenga	
Secretaris	A. Schippers	
Diaken Kerk in Actie	K. de Wit/A. Schippers	

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis  
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

## Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is **uiterlijk maandag 28 augustus !!**

*Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:*