

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast

Kerkgebouwen:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99
Tel: 0594-612973

Torenkerk
Abel Tasmanweg 75

Website: <http://www.pkn-lutjegast.nl>

Scriba:

J. Poelman-van de Brake
Tel: 0594-613411
e-mail: pobra@home.nl

Giro: NL56 INGB 0000
8866 59

Bank: NL67 RABO 0323
7077 34

t.n.v.: Protestantse
Gemeente Lutjegast

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: sietydouma@gmail.com

Voorplaat: de aanbidding

paneel uit een schilderij van de Vlaamse
kunstschilder Rogier van der Weyden

Inhoudsopgave:

Voorwoord	2
Activiteitenagenda	3
Inzameling Voedselbank Westerkwartier	3
Verslag kerkenraadsvergadering	4
Verslag van de gemeenteavond	9
op 6 november 2017	9
Gemeenteleden elders	13
Verjaardagen	13
Van de Kerkelijk werker	14
In memoriam Koop Albert Oldenburger	15
In memoriam Wieger Moltmaker	17
Diaconie	18
Kindernevendienst advent en nieuwjaarsontbijt	19
Voedselbank Westerkwartier nodigt u uit!	20
Vaste vrijwillige bijdrage	22
Kerkbalans	23
Reserveren Kandelaar	24
Uitzendingen Radio Westerkwartier	24
Kerkauto	24
Roosters	25
Kerkdiensten	27
Algemene Info	28
Inleveren kopy Kerkwijzer	28

Voorwoord

De lantaarn

Als kind leerden we het al: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht...”

Dat is prachtig gezegd. Dat is bijbels gezegd. “Gij zijt het licht der wereld”. Dat zeggen de discipelen niet tegen Jezus. Nee, dat zegt Jezus tegen de discipelen. Jullie zijn het licht van de wereld. Kaarsjes, brandend in de nacht. Sterren, schijnend in een duistere wereld.

Nu is er wat kaarsjes betreft, altijd weer één probleem: de wind. Denk maar aan de lampionnen tijdens 11 november. Nu weten we dat tegenwoordig aardig op te vangen met een zaklantaarntje of ledlichtje, maar vroeger had je een echt kaarsje in je lampion. Een prachtig gezicht dat wel, al die flakkerende lichtjes, maar o wee als er een beetje wind stond! Voor je het wist was je kaarsje uit, of erger nog, was de lampion in vlammen opgegaan.

Hoe je dat probleem kunt oplossen? Nee, de wind kun je niet terugblazen. Tegenstand is er altijd. Zorgen en problemen kruisen onze levensweg. Daar kun je niets aan doen. Daar moet je mee leren leven. Maar je kunt er wel wat tégen doen. Je kunt je kaarsje in een lantaarn zetten. Veilig, beschermd tegen de wind is je lichtje dan. Onbezorgd kun je het dan hooghouden, tonen aan de mensen. Kijk eens, wat een prachtig licht ik hier heb.

Jullie zijn het licht der wereld. Nee, mijn kaarsje is geen fakkel. Mijn kaarsje flakkert soms onrustbarend. Mijn kaarsje is soms zo maar uit. En daarom zet ik mijn licht in een lantaarn. Ooit zei iemand: “Een brandende kaars wordt spoedig door de wind uitgedoofd, maar in de lantaarn verborgen blijft zij branden”.

Zo'n lantaarn is Jezus. Zonder Hem wordt het licht van mijn liefde snel uitgedoofd. Alleen in Hem blijft het branden. Alleen wanneer ik mij door zijn geboden en beloften laat omringen, krijgt de woedende wind mij niet te pakken. Alleen omdat Hij het Licht der wereld is, kan ik -in mijn klein hoekje- ook een licht op deze wereld zijn.

Janny Poelman-van de Brake

Activiteitenagenda

- 26-11 Laatste zondag kerkelijk jaar
Koffiedrinken
- 27-11 Haken en kaartjes maken
- 28-11 Avond voor jonge ouders
- 10-12 Doopdienst Jurrian Bakker met koffiedrinken
- 14-12 Kerstviering CPL
- 17-12 Kinderdienst
- 18-12 Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden
- 18-12 **Inleveren kopy Kerkwijzer december**
- 24-12 Inzameling voedselbank
Kerstnachtdienst
- 31-12 Oudejaarsavonddienst
- 07-01 Nieuwjaarsdienst met koffiedrinken
Ontbijt kindernevendienst

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Inzameling Voedselbank Westerkwartier

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zondag **24 december** inzameling.

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen **9.00 en 12.00 uur** kunt u goederen inleveren. **Thema voor december: "PASTAMAALTIJD"**

De volgende producten zijn welkom:

Macaroni, spaghetti en alle andere soorten pasta
Pastasaus of mix

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Verslag kerkenraadsvergadering

Uit de kerkenraadsvergadering van 30 oktober 2017

Opening

De preses broeder Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering met het lezen van 2 Timotheüs 2 vers 1-13: "Deel in het lijden". Vervolgens een korte overweging.

Gods woord is niet gebonden. Paulus zit in de gevangenis. Hij is niet bang. Immers: het Woord van God zit niet in de gevangenis, het is niet gebonden, het laat zich niet in de boeien slaan.

Eeuwen later – op 31 oktober 1517 - komt Luther met zijn 95 stellingen. De belangrijkste luidt: "De ware schat van de kerk is het hoog heilig evangelie van de eer en de genade van God".

Katholieken en Protestanten gaan langzaam maar zeker verstaan, dat het Woord van God, de blijde boodschap, zich niet in de boeien laat slaan. Wij maken ons zelf niet meer wijs, dat wij het Woord van God moeten handhaven. Het is niet nodig dat wij een leeuw verdedigen. Wat wij nodig hebben? Zeker niet het strijdlied: *Roomsen dat zijn wij* of de leuze: *Op Protestanten, sluit de rijen*. Met zulke leuzen en liederen proberen wij het Woord van God in de boeien te slaan, en het alleen voor onze eigen groep of volk of huidskleur te claimen. Dat is onmogelijk. In onze huidige wereld van televisie en het wereldwijde internet is het Woord gedevalueerd. Ook al denken wij alles te weten en te zien door onze moderne media, zonder Zijn Woord zijn wij arm en hopeloos voor de toekomst. Laten wij samen op weg gaan, om met gebruik van onze moderne communicatiemiddelen, het Woord van verlossing en hoop door deze tijd te laten gaan.

Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort.

De preses gaat voor in gebed.

In de afgelopen periode zijn veel dierbare gemeenteleden gestorven, waaronder ook de moeder van kerkenraadslid zuster Pera-van der Velde. De preses wenst haar kracht en sterkte toe.

Vaststelling agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Notulen kerkenraadsvergadering 11 september 2017

Tekstueel en inhoudelijk geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld en getekend.

Ingekomen stukken

Een geboortekaartje van Bas Foppe Piet, geboren op 27 september 2017. Zoon van Bas en Regine de Haan-Miedema.

Een geboortekaartje van Anouk, geboren op 11 oktober 2017. Dochter van Rein en Lianne Dijkstra-Bruining.

Een rouwkaart van Alberdiena van der Velde-van der Es. Overleden op 26 september 2017 in de leeftijd van 84 jaar. Zuster Menka Douma en bezoekmedewerker Alie Martini zijn naar de afscheidsdienst geweest die geleid werd door pastor W. Jansen-Baltink uit Grootegast.

Een rouwkaart van Koop Albert Oldenburger. Overleden op 17 oktober 2017 in de leeftijd van 69 jaar. Broeder Hielke Faber en zuster Tinie Helmus zijn naar de afscheidsdienst geweest die geleid werd door onze kerkelijk werker Ate Klomp.

Een rouwkaart van Wieger Moltmaker. Overleden op 17 oktober 2017 in de leeftijd van 78 jaar. Broeder Hielke Faber is naar de afscheidsdienst geweest die vanuit het Dorpshuis georganiseerd was.

De overige stukken worden aan de betreffende commissies verstrekt of voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken Commissie Torenkerk

De voorzitter van de commissie Torenkerk, Luut Hoeksema, komt ter vergadering om een tussenrapportage te geven over de stand van zaken en de voortgang.

De heer Hoeksema zal deze informatie ook op de gemeenteavond van 6 november komen vertellen en vraagt om er in de voorjaarsgemeentevergadering dd. 12 maart 2018 een agendapunt van te maken. Dit wordt gehonoreerd door de kerkenraad.

De preses bedankt de heer Hoeksema voor zijn bijdrage, waarop hij de vergadering verlaat.

Consulent

Het Breed Moderamen van Classis Westerkwartier heeft ds. Rina Mulderij aangewezen als onze consulent. Ds. Mulderij heeft de wens

uitgesproken kennis met de kerkenraad te komen maken en zij zal op 18 december aanstaande onze kerkenraadsvergadering bijwonen.

Laatste zondag kerkelijk jaar 26 november 2017

Dit jaar zijn overleden:

Antje Hamstra-Pel, geboren 23 maart 1928, overleden 20 november 2016,
leeftijd 88 jaar

Jetske de Jong-de Haan, geboren 10 maart 1937, overleden 28 januari 2017,
leeftijd 79 jaar

Renskediena Gesiena van der Velde-van der Es, geboren 3 maart 1928, overleden
7 juni 2017, leeftijd 89 jaar

Jacob Blom, geboren 8 oktober 1927, overleden 1 september 2018,
leeftijd 89 jaar

Jan Stokroos, geboren 11 oktober 1949, overleden 5 september 2017,
leeftijd 67 jaar

Alberdiena van der Velde-van der Es, geboren 5 september 1933,
overleden 26 september 2017, leeftijd 84 jaar

Koop Albert Oldenburger, geboren 19 januari 1948, overleden 17 oktober 2017, leeftijd 69 jaar

Wieger Moltmaker, geboren 21 maart 1939, overleden 17 oktober 2017, leeftijd 78 jaar

De brieven zullen worden bezorgd bij de families van de overledenen.
Voor het overige wordt het protocol gevolgd.

Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden besproken

Pastoraat

Geen bijzonderheden

Kerkrentmeesters

Verhuur zalen loopt momenteel via broeder Jakob Jongsma. Hij wil wel graag **vroegtijdig** worden geïnformeerd, het komt nu regelmatig voor dat vlak voordat de vergadering begint de aanvraag komt, met als consequentie dat men in de kou zit.

De laptop voor de zaal komt zeer binnenkort, evenals een printer.

Jeugd

De scriba meldt bij monde van zuster Eilander dat de clubs weer zijn begonnen. Evenals de catechisatie. Om de 14 dagen komen club 1 en 2 op de maandagavond bijeen en zijn dan in gesprek met Ate Klomp en Jan Lohmeijer. Ze hebben o.a. gesproken over de rol van geloven in je leven en zijn nu bezig met de aartsvaders. Eén keer per maand heeft Ate een bijeenkomst met de 16+ groep. Bij beide groepen overheersen positieve gevoelens, de opkomst valt niet tegen, maar mag nog wel iets groter worden.

Broeder Hein Wijbenga, Ina van der Veen, Piety Jongsma hebben gesproken over de invulling van een “nazit” voor de 15+ groep. Wordt vervolgd.

Diaconie

Dit jaar wordt er een kerstgeschenk bezorgd bij 60 adressen. De diaconie voelt er veel voor om dit gemeentebreed te laten bezorgen en krijgt daar van de kerkenraad toestemming voor.

Als gemeente adopteren wij twee kinderen via Pilkulan, één kind heeft moeten afhaken, waarop de diaconie een nieuw kind heeft geadopteerd.

Gemeenteopbouw

Zuster Pera meldt dat de kringen zijn gestart en ook de overige activiteiten verlopen volgens plan.

Verbinding (Tussen Uit en Thuis)

De kerkenraad evalueert de bezinning/brainstormavond van 18 september j.l., waar een 30-tal mensen uit kerkenraad en commissies met elkaar in gesprek gingen over: Waar staan we samen, en waar staan we voor. Reacties:

- De avond was leuk georganiseerd, groeps gesprekken waren mooi.
- Tot de ontdekking gekomen dat de gemeente kleiner wordt, maar de club die er is, is hechter geworden. Men heeft meer oog voor elkaars geestelijk welzijn. Dat is wel eens anders geweest, toen werd alleen zakelijk gekeken.
- In het plenaire afrondende gedeelte sloeg de sfeer een beetje om. Reden: de één zit op een ander niveau dan de ander. Je moet wel rekening houden met elkaar, samen optrekken.
Verbinden moet niet ontbinden worden.
- Leermoment voor de volgende keer.

Kerkenestafette 2018

Cluster Zevenhuizen/Grootegast wil op 29 september 2018 een kerkenestafette organiseren. De zusters Menka Douma en Janny Poelman willen namens onze gemeente wel meedoen in de organisatie. De kerkenraad geeft hen toestemming.

Evaluatie Startweekend 2017

Het startweekend mag zeer geslaagd genoemd worden. Alle lof voor hen die hebben meegewerkt en bovenal voor zuster Menka Douma die de coördinatie in handen had.

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Censura Morum

De preses vraagt of iemand van de aanwezigen bezwaar heeft om het Heilig Avondmaal op 12 november te vieren. Niemand heeft bezwaar en de preses wenst ons een gezegende viering.

Sluiting

De preses leest een gedicht en sluit de vergadering.

J. Poelman-van de Brake, scriba

Verslag van de gemeenteavond op 6 november 2017

Om half acht heet de preses broeder Siebrand Douma, ruim 30 gemeenteleden van harte welkom. In het bijzonder drs. P. Bloemberg uit Emmen, die een lezing zal geven over onze dromen en dromen in het licht van de Bijbel. De preses leest uit Joël 2:25 tot en met Joël 3:5 waarin onder andere staat: "Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien". Een gedeelte wat heel mooi aansluit bij het thema van de avond.

Na de lezing gaat de preses voor in gebed.

De preses deelt mee dat met kennisgeving afwezig zijn: Ria Eilander, Johanna Tuinstra en Kees de Wit.

De preses deelt mee dat er preekconsent is aangevraagd voor onze kerkelijke werker Ate Klomp, zodra dat binnen is zal er ook sacramentsbevoegdheid voor hem worden aangevraagd. Per 1 januari 2018 wordt het tijdelijk dienstverband omgezet naar een vast dienstverband van 12 uren per week.

Vervolgens krijgt de heer Luut Hoeksema het woord. Hij is voorzitter van de commissie Torenkerk en zal een tussenrapportage geven over de stand van zaken en de voortgang.

De commissie heeft opdracht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van de Torenkerk niet langer te laten rusten op de schouders van de kerkelijke gemeente.

Inmiddels heeft de commissie gesproken met de heer Jongsema van het **SBKG** Noord Nederland, **SOBK** (Peter Breukink), Abel Tasman Museum, Stichting Dorpshuis, Vereniging Dorpsbelangen, Wethouder Pastoor gemeente Grootegast en Eefje van Duin van Libau.

Inspirerende gesprekken zijn het geweest, waarbij de wens is uitgesproken dat de Torenkerk een dorpskerk wordt, waar meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden, zang, muziek, cultuur, lezingen, maar ook een rouw-, trouw- of kerkdiensten. Het hoeft geen winstgevend object te worden, als het maar kostendekkend kan zijn. Voor de exploitatie denkt de commissie in de richting van € 10.000 op jaarbasis. Door subsidies, giften, sponsering en donateurs zal dit geld binnen moeten komen. Draagvlak van het hele dorp is onontbeerlijk en daarom zal er een dorpsvergadering worden gehouden in de Torenkerk, op 30 januari 2018. Door middel van een artikel in het decembernummer van de Tasman Koerier en een flyer zullen de

dorpsbewoners hiervoor worden uitgenodigd. De Torenkerk is een rijksmonument, aan de buitenkant mag er niets worden veranderd, aan de binnenkant mogen wel enige aanpassingen worden gedaan, mits een goed onderbouwd plan wordt voorgelegd. Het kerkhof is een op zichzelf staand iets, dat in handen van het college kerkrentmeesters blijft.

SBKG Noord Nederland: stichting beheer kerkelijke gebouwen Noord Nederland
SOKG: Stichting Oude Groninger Kerken

De preses bedankt de heer Hoeksema voor zijn uitleg en spoort de commissie aan om voort te gaan op de ingeslagen weg. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Bloemberg.

Ter inleiding vertelt de heer Bloemberg iets over zichzelf. Hij is theoloog en studeerde aan de Theologische Universiteit in Kampen. Ook studeerde hij godsdienstwetenschappen, filosofie en Hebreeuws. Momenteel is hij docent aan scholengemeenschap Vechtdal in Hardenberg en geeft les in de bovenbouw Atheneum en Gymnasium.

Onze dromen en dromen in het licht van de Bijbel

Wat zijn dromen, hebben ze ons iets te zeggen? De Joodse Talmoed hecht waarde aan dromen. In het Jodendom bevat een droom vaak belangrijke boodschappen. "Dromen zijn brieven aan jezelf. Dromen die niet begrepen worden zijn als brieven die men ongeopend laat". Conclusie, leer dromen te begrijpen of "leg ze opzij"....., jammer van de geschreven brief!

Mensen dromen vaak over heel verschillende zaken, bijvoorbeeld:

- Praten overledenen met ons
- Spelen jeugdervaringen zich in het hier en nu af
- Kunnen we zomaar en onmiddellijk in een ander land zijn
- Kunnen we van gedaante veranderen
- Komen personen en gebeurtenissen waar we jarenlang niet meer aan gedacht hebben, weer naar boven
- Verschijnen oude bekenden weer en maken allerhande ervaringen los

Uit een klein onderzoekje onder zijn VWO6 leerlingen in de leeftijd van 16-18 jaar, blijkt dat een groot aantal leerlingen iedere nacht droomt, een kleiner percentage af en toe en een heel klein groepje nooit. Een klein percentage kan zich de droom herinneren, een groot percentage

soms en een enkeling helemaal niet. De meeste mensen hebben mooie dromen, een aantal angstige en een klein percentage toekomstdromen. Een klein percentage praat altijd met anderen over de droom, het grootste gedeelte soms en een klein percentage nooit. Een klein percentage vraagt zich af wat de droom betekent, het grootste gedeelte soms en een enkeling niet. Bepaalde dromen herhalen zich vaak bij een klein percentage, bij het grootste percentage soms en bij een gedeelte nooit.

Meestal dromen wij over dagresten, voorvallen en situaties uit het dagelijks leven, die kort tevoren plaatsvonden. In tegenstelling tot de Talmoed. In het Jodendom bevat een droom vaak belangrijke boodschappen. Er bestaat een verband tussen het woordje venster, is chalon en het woordje droom: chalom. Een droom is als het ware een soort venster naar een andere wereld dat in normale omstandigheden niet toegankelijk is.

Dromen in de Talmoed

De Romeinse Keizer vroeg eens aan Rabbi Jehosjoe'a, jullie zijn toch zo slim, vertel mij dan eens wat ik vannacht zal dromen! De Rabbi antwoordde, dat de Keizer zou dromen, dat hij door de Perzen gevangen genomen zou worden en dat hij het ongedierte met een gouden staf zou moeten weiden. De Rabbi had opzettelijk een vreemde geschiedenis verteld, opdat de Keizer hier de hele dag over zou nadenken. En inderdaad droomde de Keizer 's nachts hetgeen voorspeld was.

Dromen in de Bijbel

God heeft verschillende manieren gebruikt om mensen belangrijke boodschappen door te geven en in Bijbelse tijden deed Hij dat soms in dromen. Dromen die van God kwamen waren levendig en samenhangend, bevatten een duidelijke boodschap. Zo zag de profeet Daniël in een droom een aantal beesten die politieke machten afbeeldden vanaf de tijd van het oude Babylon tot in onze tijd. Veel dromen en visioenen in de Bijbel waren profetieën, ze voorspelden toekomstige gebeurtenissen. We herkennen verschillende soorten dromen zoals:

- Voorspellende droom: Jozef de dromer
- Waarschuwendende droom: Jozef in Egypte en Jozef de man van Maria
- Toekomst openbarende droom: Nebukadnessar en Daniël

- Bemoedigende troostende droom: Jakob en de ladder naar de Hemel
- Gods verschijning in een droom aan Salomo
- Openbare visioen aan Johannes op Patmos

Eén van de meest bekende “dromen” uit de jaren 60 van de vorige eeuw was de droom van Dr. Martin Luther King op 28 augustus 1963 bij het Lincoln Memorial in Washington waar hij opriep tot recht en gerechtigheid tussen blank en zwart. “I have a dream”.

Om goed te kunnen begrijpen wat dromen is, moet je weten hoe de slaap tot stand komt. Slapen bestaat uit een aantal fasen. De biologische klok in de hersenen regelt het dag- en nachtritme. Slaap is geen aaneengesloten periode van “bewusteloosheid”, maar een afwisseling van lichtere en diepere slaaperioden in een aantal cycli. Elke cyclus duurt ongeveer 90 minuten en kent twee fasen. De “REM slaap” en “niet REM slaap”. REM is de afkorting van Rapid Eye Movement, oftewel snelle oogbewegingen en omvat de droomslaap. Tijdens de REM slaap zijn de hersenen heel actief en dromen mensen vaak heel levendig. Zij herinneren zich deze dromen meestal niet, behalve als ze uit de REM slaap wakker worden. Aangezien wij een 1/3 van ons leven slapend doorbrengen, en wij ¼ gedeelte daarvan dromen, mag je concluderen dat dromen belangrijk zijn. Een persoon van 84 jaar heeft 7 jaar van zijn of haar leven dromend doorgebracht en dat is heel wat meer tijd dan wij aan onze maaltijden besteed hebben. Bovendien, waarom zou de Schepper ons zo gemaakt hebben dat wij minstens 8% van ons leven dromend doorbrengen?

Ook nu spreekt God nog in dromen. En dit kunnen zowel ongelovige als gelovige mensen zijn. Vaak komen deze boodschappen tot ons via symbolen, maar soms is er ook sprake van een reële droom waarvan de betekenis heel helder is. We zullen moeten leren luisteren naar dromen en God vragen om hulp hierbij. De droom is een hulpmiddel. Lang niet iedereen ontvangt boodschappen in de droom en de uitleg is ook niet altijd duidelijk. Uiteindelijk gaat het erom dat we net als Jezus leren vanuit ons bewustzijn Gods stem te verstaan. Jezus wil ons hierbij helpen door Zijn Geest.

Gezang 487:3

*Gij geeft het Uw beminden in de slaap,
Gij zaait Uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,*

*zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij Uw beminden overkomen.*

De preses bedankt de heer Bloemberg voor de prachtige leerzame avond en overhandigt hem een envelop met inhoud en een boeket bloemen.

Tot slot gaat de heer Bloemberg voor in gebed en sluit de preses de vergadering.

J. Poelman-van de Brake, scriba

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. M. Meijer, Het Hooge Heem, west kamer 313
- Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, K003, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 9269 VS Feanwâlden

Verjaardagen

14 dec 1938	C. Meijer
18 dec 1932	W. Glas
31 dec 1943	C. van Dellen-Wiering
31 dec 1943	A. Oldewarris
08 jan 1937	J. Renkema





In de decembermaand worden we elk jaar weer bepaald bij de komende Kerstdagen, eerst natuurlijk de Sint en dan de tijd van verwachting (Advent) die uitloopt op Kerst, of zoals we zeggen.

Kerst is denk ik het moment in een jaar waar voor het grootste aantal landgenoten een bezoek aan een kerkdienst er bij hoort. Meer dan op welk ander moment van het jaar ook.

Het zingen van bekende liederen, luisteren naar het bekende verhaal over de geboorte van Jezus. Voor vrijwel iedereen is Hij toch wel op zijn minst een bijzonder mens.

Voor veel mensen is het niet meer dan dat. Het schijnt wel zo te zijn dat nogal wat Nederlanders die niet (meer) zo bezig zijn met kerk en geloof het wel prettig vinden om nog een beetje binnen 'oogafstand' van de kerk te zijn. Daar wordt dan mee bedoeld dat ze eigenlijk wel als lid ingeschreven willen blijven staan.

Voor veel jonge mensen, aan de andere kant, is de kerk iets waar ze niet zo mee bekend zijn.

Kortgeleden las ik over een gesprek dat een onderzoeker had met jonge mensen die nauwelijks op de hoogte zijn met kerk en geloof. Een jonge student gaf een opvallend advies: "de kerk is niet zo populair, maar Jezus is een zeer aansprekende figuur. Iedereen die ik ken", zei hij, "vindt Jezus wel oké. De kerk zou meer met Jezus moeten doen."

Het kan best zo zijn dat deze jonge student niet wist dat er in de kerk juist veel over Jezus wordt gepraat. Wat in ieder geval wel duidelijk is: mensen buiten de kerk denken niet direct aan Jezus wanneer ze aan de kerk denken.

Zouden we dat kunnen veranderen? In ieder geval kunnen we er over nadenken op welke manier wij aan anderen duidelijk maken hoe bepalend de figuur van Jezus Christus is binnen de kerk en in ons eigen geloof.

Nadenken over: wat betekent Jezus voor mij, hoe blij ben ik eigenlijk dat Hij er is, waar kom ik Hem tegen, hoe vaak per dag heb ik het over Hem?

We gaan deze maand weer Kerst vieren, iets van 2000 jaar geleden, maar hoe anders is mijn leven door zijn komst.

Dat zijn mooie vragen (geen nieuwe hoop ik) waar we in december nog eens over na kunnen denken. Intussen wens ik ons allemaal hele gezegende dagen toe.

Ate Klomp

In memoriam Koop Albert Oldenburger

Op 17 oktober 2017 is overleden Koop Oldenburger op de leeftijd van 69 jaar.

Hij werd geboren in 1948 en was een geboren en getogen Lutjegaster. Na de lagere school ging Koop naar de LTS in Surhuisterveen en kreeg een opleiding in metaalbewerking. Hij begon zijn werkzame leven in het familiebedrijf in landbouwmachines aan de Wieren.

Op zijn 17e ontmoette hij Joke Hoogstra uit Gripskerk op de nieuwe ijsbaan in Lutjegast.

Een aantal jaren later trouwden ze en kregen twee dochters: Allanda en Gea.

Koop en Joke waren een hecht stel.

In zijn werk bleek al snel dat Koop graag in auto's reed, bijvoorbeeld de servicedienst om melkmachines te repareren.

Na enkele jaren ging hij als vrachtwagenchauffeur aan de slag bij Hofsteenge in Grootegast.

Heel lang heeft hij gewerkt voor Bandsma verhuizers uit Kollum, later vanuit Oldenzaal.

Hij reed in West-Europa op verschillende landen en was heel regelmatig de hele week van huis. Als hij thuis was vertelde hij graag over zijn ervaringen op het werk, over collega's, moeilijke klanten waar hij wel op af ging.

Dit werk heeft hij heel wat jaren volgehouden, maar op een gegeven moment kreeg hij er genoeg van.

Het altijd maar van huis zijn ging tegenstaan, en lichamelijk werd het werk hem ook te zwaar en bovendien: de kleinkinderen 'trokken' aan hem.

In 2008 nam hij afscheid van Bandsma en ging op bijna 61 jarige leeftijd met pensioen.

Het afscheid gebeurde met een middagje zeilen en dat paste goed bij Koop want hij was graag op het water.

Toen hij niet meer werkte gingen ze graag met vakantie, naast varen gingen ze ook wel eens naar verre oorden, zoals Curaçao en Gran Canaria.

Koop zorgde voor gezelligheid: op feestjes net als op de camping was hij duidelijk aanwezig, hij was een meester in moppen tappen.

Om zijn moppenvoorraad op peil te houden luisterde hij 's avonds om 10 uur naar radio Noord, het programma 'stamtoafel', waar moppen verteld werden.

Koop sprak niet veel over 'de dingen van boven', maar het was duidelijk te merken dat hij met geloof bezig was.

We kunnen zijn geloof benoemen als een voorzichtig vertrouwen.

Het lijkt er op dat hij zijn troost eerder uit liederen haalde dan uit Bijbelverhalen.

In de afscheidsdienst hebben we gelezen het loflied op de liefde van Paulus in 1 Korinthiërs 13.

Liefde is de basis van alles: liefde is ware rijkdom, liefde is als de stad op de berg die licht verspreid en liefde is als het zout dat alles smaakvol maakt.

Liefde is onontbeerlijk, de wereld kan niet zonder, de mens kan niet zonder. Het is niet voor niets dat God wel vergeleken wordt met deze liefde als dragende kracht van ons leven.

De hele tekst maakt dat je onder de indruk raakt van de liefde, het is iets groots, iets geweldigs, iets overweldigends, iets van God.

In de laatste jaren kreeg Koop te maken met een progressieve vorm van dementie, het werd steeds moeilijker om thuis te blijven wonen. Hij raakte meer en meer in de war en verloor functies en vaardigheden. De laatste maanden heeft hij gewoond in het Zonnehuis in Zuidhorn.

Koop is op 23 oktober 2017 begraven op de begraafplaats in Lutjegast. Op de rouwkaart stonden de volgende woorden:

We waren je al verloren
nog voordat het einde kwam
We waren je al kwijt
voordat de dood jouw leven nam

We rouwden al
want door jouw ziekte
ging ons leven aan jou voorbij

Ate Klomp

In memoriam Wieger Moltmaker

Op 17 oktober overleed Wieger Moltmaker op de leeftijd van 78 jaar. Wieger werd op 21 maart 1939 geboren als derde kind van bakker Alje Moltmaker en Dietje Wormmeester. Op 12 november 1963 trouwde hij met Riemkje Huisman, ze kregen twee kinderen Alje en Petra. Wieger was een geboren en getogen Lutjegaster.

In zijn leven was Wieger nogal tegendraads, rookte al vanaf zijn tiende, een grote mond, tegen de stroom in, altijd net iets anders. Na de ambachtsschool was Lutjegast te klein voor Wieger. Dus ging hij, als 17 jarige, zijn geluk elders zoeken. De wereld in. Hij werd matroos. Op zee, daar lag zijn toekomst, dat is wat hij wilde. Hij ging aan het leren en werd op jonge leeftijd hoofdmachinist. Als je bij hem op bezoek kwam kon hij daar met trots over vertellen. Maar hij vertelde ook dat het niet altijd leuk was, je als buitenlander in verre landen veel bejegend werd of uitgescholden kon worden als bijvoorbeeld “blanke hond”. Na de geboorte van de kinderen wilde Wieger meer bij zijn vrouw en kinderen zijn. Gelukkig vond hij een machinisten baan op een baggerschip en hoefde niet zolang meer van huis en kon vaker thuis genieten van de kinderen. Na zijn werk als machinist op een baggerschip is hij aan de wal gaan werken in Leek. Door een burn out kwam hij op vrij jonge leeftijd thuis te zitten. Een donkere periode in hun leven die niet gemakkelijk was, een “koppige machinist aan wal”. Maar stil zitten zat niet in zijn bloed, hij moest bezig zijn. Je kon Wieger daarom ook aantreffen bij het hertenkamp, die hij vele jaren onderhouden heeft. Ook heeft hij veel geklust aan zijn eigen woning en die van de kinderen. Aangezien hij nogal een pietje precies was, was het even prakkiseren hoe het moet, een peukje, een bakje koffie, duurde het allemaal wat langer maar dan was het ook netjes en goed.

Wieger was recht toe recht aan, je was welkom of je mocht wel weer vertrekken. Ik zal de manier van hoe het gezegd werd hier maar niet neerzetten. Op het laatst werden zijn longen steeds verder aangetast. Hij kon niet meer fietsen of naar buiten. Wel bleef hij trouw aan zijn

sigaret. Hij zei wel eens gekscherend: 'een pafke van mijzelf en een pufke van het ziekenhuis, dan kan ik er weer even tegen aan'. Ook zijn uitspraak, die ook op de rouwkaart stond, typeerde hem 'niet klagen maar dragen'.

Een eigen gedachtengang van Wieger stond op de rouwkaart:

*Er zijn mensen die denken "het" te weten
Er zijn er die geloven "het" te weten
Er zijn er die overtuigd zijn "het" te weten
Maar er is geen mens die "het" weet*

Dit zegt veel over een markant man met een grote mond en toch een klein hart.

Of Wieger "het" zelf heeft gevonden weet ik niet, hopen doe ik het wel.

Mogen Riemkje, kinderen en kleinkinderen troost vinden de komende tijd.

Hielke Faber, wijkouderling

Diaconie

Collectebonnen

Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit. Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diakenen.

U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Kerstactie

Elk jaar mogen wij als diakenen rondom kerst een bezoek brengen aan onze gemeenteleden die ziek zijn, de ouderen in onze gemeente en allen die een steuntje in de rug nodig hebben. We geven dan namens onze kerk een presentje dat door een bepaalde stichting met

een dagbesteding wordt gemaakt. Deze visites doen wij altijd met veel plezier en dankbaarheid.

Dit jaar willen wij het graag eens anders gaan doen. Wij willen u vragen als gemeenteleden om andere gemeenteleden te bezoeken, dit in het licht van kerst. Samen een gemeente zijn, samen ontmoeten en elkaar bezoeken, medeleven betonen.

Op zondag 17 december staan de presentjes in de hal van de kerk klaar. Wij willen jullie dan ook van harte uitnodigen die zondag een attentie (of meerdere) mee te nemen met daarbij de gegevens van degene die bezocht kunnen worden om het voor de 23^e december bij onze mede gemeenteleden te bezorgen en even een praatje te maken. Wij bevelen deze actie van harte bij jullie aan en hopen op jullie steun. Dit in het teken van ons thema voor dit jaar: deel je leven!

Kerst collecte maandag 25 december 2017

Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens.

Doe mee en collecteer voor vluchtelingkinderen, op kerstavond of tijdens de kerstdienst. Geef ook in de Adventsperiode aandacht aan deze problematiek in gebed en met actie. Doe mee aan Tafels van hoop voor vluchtelingen. Op iedere zondag in de Advent staan vluchtelingkinderen uit een ander land centraal. Kerk in Actie neemt u mee langs projecten in verschillende landen.

Tijdens de kerst zullen wij over dit thema folders uitdelen.

Kindernevendienst | advent en nieuwjaarsontbijt

Ga je mee naar de Koning

Ga je mee naar de Koning

Mee naar de Koning

Naar de heerser van 't heelal

Vanaf zondag 3 december beginnen we met de kindernevendienst weer met het thema kerst en gaan we met elkaar op weg naar de geboorte van Jezus. We gaan praten en zingen over onze Koning! Dit doen we tijdens de kindernevendiensten, maar ook tijdens de kinderdienst. Op zondag 17 december gaan we tijdens de kinderdienst met elkaar een film kijken. Alle kinderen zijn dan ook van harte welkom om mee te luisteren, te zingen en te knutselen. We gaan een mooi lied oefenen om te zingen tijdens eerste kerstdag en daarnaast gaan we versiersels knutselen om de kerk mee te versieren!

Op kerstochtend sluiten we het thema kerst af tijdens de kindernevendienst en in de kerk. Daarna gaan we richting het nieuwe jaar en het nieuwe jaar willen we weer starten met een nieuwjaarsontbijt. Op zondag 7 januari mogen alle kinderen weer komen mee ontbijten in de Kandelaar!



Voedselbank Westerkwartier nodigt u uit!

Tegen de tijd dat u dit artikel leest, staat het kerstfeest weer voor de deur. Het feest van hoop op verwezenlijking van vrede op aarde, barmhartigheid, zuiverheid, liefde, gerechtigheid en geluk voor iedereen. En als je daarop hoopt, dan denk je als vanzelf aan alle hopeloosheid, oorlog, wreedheid, misbruik, egoïsme, haat, onrecht, ongeluk en vuiligheid die er in deze wereld is.

Wij leven hier in Nederland en meer specifiek in het Westerkwartier over het algemeen redelijk gelukkig en we hebben het gemiddeld redelijk goed. Het siert ons dan om, in deze adventstijd, wat extra stil te staan bij mensen die, hier vlak om ons heen, in armoede moeten leven, soms in stilte uitgehouden.

Voedselbank Westerkwartier staat deze mensen bij met een wekelijkse aanvulling op iets wat een basisbehoefte is voor ons mensen: voedsel.

Veel kerkelijke gemeenten in het Westerkwartier zijn zeer betrokken bij Voedselbank Westerkwartier. Samen leveren zij een behoorlijk aandeel in het voedsel dat nodig is om de cliënten een goed en gezond voedselpakket mee te geven. Dat is geweldig en dat wordt enorm gewaardeerd!

Wat zou het mooi zijn, als u, om de viering van het kerstfeest voor de cliënten van de voedselbank wat mooier te maken, wat extra's wilt komen brengen op één van de open middagen die de voedselbank organiseert.

Mag ik u dan nu, in de aanloop naar het kerstfeest, op het volgende attenderen?

In december zijn er drie open middagen; te weten op **dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 december**. Telkens van **14.00 uur tot 18.00 uur**. Op het depot aan de Bovenweg 23b in Grootegast. Iedereen is dan welkom om te komen kijken.

Vanzelfsprekend is de inbreng van houdbare producten van harte welkom!

Mocht u voedsel komen brengen, dan wil ik u erop attenderen, dat er geen behoefte is aan alcoholische dranken (worden niet uitgegeven), koek en snoep (dit is meer dan voldoende op voorraad). Ik hoop ook, dat er wellicht mensen of bedrijven zijn die hun kerstpakket aan de voedselbank willen schenken. Ook dat is van harte welkom!

Wij wensen u een goede en fijne decembermaand toe met een prachtig Kerstfeest!

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust even contact op met Voedselbank Westerkwartier:

telefoon depot: 0594 820997

email: algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl

website: www.voedselbankwesterkwartier.nl

of met José Buijvoets, coördinatie voedselwerving, mobiele nummer: 06-26 25 25 92

Met een hartelijke groet,
Jan Oomkes (voorzitter) en Willy Jansen-Baltink (bestuurslid)
Voedselbank Westerkwartier

Rouwgroep Doezum

Als je leven ontwricht is door het overlijden van een dierbare kan het contact met lotgenoten helpen als steuntje in de rug.

Ben jij op zoek naar lotgenoten dan ben je van harte welkom op de ontmoetingsmiddag.

Iedereen is welkom; oud, jong, wel of niet religieus, man, vrouw.

Deze middag zal in het teken staan van het ontmoeten van lotgenoten, waarbij o.a. de vraag "Hoe gaat het nu met je?" aan bod zal komen.

De ontmoetingsmiddag wordt gehouden op zondag 4 februari 2018 om 15.00 uur in het jeugdhonk bij de Haven.

De middag zullen we afsluiten rond half zes met soep en broodjes.

Voor vragen, informatie en opgave:

Alie Meier 06-23667593 aliemeier@kpnmail.nl
Christel Minnaard 06-23061015 csaminnaard@gmail.com
Antiena de Vries

**Je bent
niet
alleen!**

Vaste vrijwillige bijdrage

De laatste maand van het jaar is inmiddels al weer begonnen. Aan u/jou hierbij de vraag of u/jij de door u/jou toegezegde bijdrage voor 2017 al hebt betaald. Zo niet, dan hierbij mijn verzoek om dit in december (indien mogelijk) alsnog te doen. Dit om een goed financieel beeld te krijgen van onze gemeente.

Met vriendelijke groet,
Gretha van der Velde (penningmeester)

Kerkbalans		Totaal		
2017	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m oktober	toegezegd	van vorig jaar	betaald	verrekenen
	52.653,03	8.595,00	44.943,39	16.304,64



Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail: jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier

26 nov	Protestantse Gemeente Lutjegast
03 dec	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Grootegast
10 dec	Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude
17 dec	Protestantse Gemeente Doezum
24 dec	Christelijke Gereformeerde Kerk De Wilp/Siegerswoude
31 dec	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek
07 jan	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Marum

Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet:

<http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/>

Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.

Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.

Fm Kabel: 105,5 Mhz Fm Ether: 105,3 Mhz

Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.

Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit telefonisch door te geven aan Kees de Wit.

Roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautoroster

26 nov	Dirk Notebomer
03 dec	Kees de Wit
10 dec	Jakob Jongsma
17 dec	Piet Miedema
24 dec	Herman Smith
24 dec kn	géén
25 dec	Henk Pera
31 dec	Peter Klaver
07 jan	Lolke van der Veen



Oppasrooster

26 nov	Kom in de Kring
03 dec	Yasmijn en Enna
10 dec	Wiesje en Baukje
17 dec	Gerdine en Ilona M.
24 dec	Hanne en Evelien
25 dec	Marrit en Hannah
07 jan	wel oppas, nog niet bekend

Organistenrooster

26 nov	Martin van der Velde
03 dec	Annekor Top, Grootegast
10 dec	Annekor Top, Grootegast
17 dec	Mieneke Meijer
24 dec	Martin van der Velde
24 dec kn	Intermezzo
25 dec	Martin van der Velde
31 dec	Martin van der Velde
07 jan	Martin van der Velde?



Beamerrooster

26 nov	Jan Lohmeijer
03 dec	LammertJan Broekema
10 dec	Anneke Plantinga
17 dec	Wim Broekema
24 dec	Diane Ruiten
24 dec knnd	LammertJan Broekema
25 dec	Siety Douma
31 dec	LammertJan Broekema
07 jan	Anneke Plantinga



BEAM-TEAM VERVEELT ZICH



Lectorenrooster

26 nov	Dinie Faber
03 dec	Gesina Broekema
10 dec	Siety Douma
17 dec	Betty Schippers
24 dec	Pop Poelman
24 dec knnd	Wim Broekema
25 dec	Janna van Dellen
31 dec	Janny Poelman
07 jan	nog niet bekend

Kosterrooster

26 nov	Jakob Jongsma
03 dec	Ruurd Horenga
10 dec	Wim Broekema
17 dec	Jochum de Vries
24 dec	Allanda Martini
24 dec knnd	Jan Klaver
25 dec	Jakob Jongsma
31 dec	Ruurd Horenga
07 jan	Wim Broekema



Kerkdiensten

Zondag 26 november 2017

Laatste zondag kerkelijk jaar

K 9.30 pastor W.G. Jansen-Baltink

en kerkelijk werker Ate Klomp

Tienerdienst, Kindernevendienst

1-8 en Kom in de Kring

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Collecte: Diaconie

na de dienst koffie/thee

Zondag 3 december 2017

1^e Advent

K 9.30 ds. R. de Pee,

Veenwouden

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: J. Klaver

Collecte: Missionair werk en

kerkgroei

Deurcollecte: bloemen in de kerk

Zondag 10 december 2017

2^e Advent en Doopdienst

K 9.30 ds. J.G. Arensman,

Drachten

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: S.F. Douma

Collecte: Pastoraat

Deurcollecte: Kerstactie

na de dienst koffie/thee

Zondag 17 december 2017

3^e Advent

K 10.00 ds. J.H. Meijer,

's Gravenzande

Kinderdienst

Ouderling van dienst: M. Douma

Collecte: Kerk

Zondag 24 december 2017

4^e Advent

K 9.30 ds. E. van Wieren, Haren

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: J. Jongsma

Collecte: Kerk

Zondagavond 24 december 2017

Kerstnachtdienst

K 22.00 Vocaal ensemble Intermezzo

Meditatie Pieter Plantinga

Ouderling van dienst: S. Douma

Collecte: Project KiA

Maandag 25 december 2017

Eerste Kerstdag

K 10.00 ds. M. Mink,

Kollumerzwaag

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: G. Pera

Collecte: Kinderen in de knel

Zondag 31 december 2017

Oudejaarsdag (avond)

K 19.30 ds. L. de Ruiters, Drachten

Ouderling van dienst: J. Poelman

Collecte: Kerk

Zondag 7 januari 2018

Nieuwjaarsdienst

K 9.30 dhr. A. Klomp, Drachten

Ouderling van dienst: G. of D. van der Heide

Collecte: Kerk

na de dienst koffie/thee

T= Torenkerk K= Kandelaar

NB: de 2^e collecte is altijd voor het fonds gebouwen

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Kerkelijk werker	A. Klomp 0512-510593	06-19227229
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com	
Scriba	J. Poelman-van de Brake	tel 613411
e-mail:	pobra@home.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	J. Jongsma	tel 612672
Lid diaconie	K. de Wit	tel 06-41315750

Diaconie

Voorzitter	K. de Wit	tel 06-41315750
Penningmeester	H. Wijbenga	
Secretaris	A. Schippers	
Diaken Kerk in Actie	K. de Wit/A. Schippers	

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is **uiterlijk maandag 18 december !!**

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: