

Kerkwijzer

Contactblad van de
Protestantse
Gemeente Lutjegast

Kerkgebouwen:

de Kandelaar
Abel Tasmanweg 99
Tel: 0594-612973

Torenkerk
Abel Tasmanweg 75

Scriba:

J. Poelman-van de Brake
Tel: 0594-613411
e-mail: pobra@home.nl

Giro: NL56 INGB 0000
8866 59

Bank: NL67 RABO 0323
7077 34

t.n.v.: Protestantse
Gemeente Lutjegast

Redactie:

Siety Douma, Van Diemenstraat 10
tel: 0594 - 614168
e-mail: sietydouma@gmail.com

Voorplaat: paasschikking 2017

Inhoudsopgave:

Voorwoord	2
Activiteitenagenda	3
Verslag kerkenraadsvergadering	4
Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier	11
Van de Kerkelijk werker	12
Mutaties	13
Verjaardagen	13
Diaconie	14
Carpenters in Action (CIA)	16
Dankbaar	17
Tussengeneratie	17
Mannenavond	18
Gezellige zondagen Boyemaheerd	19
Gemeenteleden elders	19
Kerkbalans	20
Kerkauto	21
Reserveren Kandelaar	21
Uitzendingen Radio Westerkwartier	21
Roosters	21
Kerkdiensten	23
Algemene Info	24
Inleveren kopy Kerkwijzer	24

Voorwoord

We mochten als gemeente weer twee prachtige diensten beleven, zondag 19 maart stond de dienst in het teken van doop en belijdenis en zondag 26 maart werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd.

Dat zijn redenen om onze Vader in de Hemel te danken.

Naar aanleiding van de bevestiging wil ik graag het volgende met u delen wat ik ergens gelezen heb, het zijn interessante dingen over ganzen en dan wil ik het koppelen aan de gemeente en de ambtsdragers:

Ganzen vliegen altijd in een bepaalde formatie, de bekende V vorm.

Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan naar deze manier van vliegen en dat heeft het volgende opgeleverd: de vleugelslag van de voorste gans heeft een liftend effect voor de vogel die er direct achter vliegt, ze nemen elkaar dus mee, dit bespaart energie, zodat de groep 70% meer afstand af kan leggen.

Wij mensen kunnen elkaar op deze manier ook meenemen op onze levensreis.

Wie de kracht, conditie en financiële armslag heeft, zou een liftend effect kunnen hebben voor hen die het minder hebben.

Pas wanneer we elkaar opbouwen kunnen we verder komen.



Als een gans uit de formatie valt, doet hij zijn uiterste best om er weer in terug te komen.

Het vliegen in formatie is immers veel gemakkelijker dan alleen.

Geldt dat ook niet voor ons geloofsleven?

Wie zegt: voor mijn geloof in God heb ik geen andere mensen nodig zal misschien wel gelijk hebben, maar niet voor lange tijd.

Op sommige momenten is het leven te zwaar om alleen te verdragen, dan heb je anderen nodig die een stukje met je meelopen, die je bemoedigen, die voor jou bidden.

Je best doen om terug te komen in de geloofsgemeenschap is dus absoluut de moeite waard.

Ook snateren ganzen tijdens het vliegen en dat doen ze niet zonder reden.

Het zijn de ganzen die achteraan vliegen, die dit doen, zij hebben immers de meeste adem.

Zij proberen de voorste ganzen aan te moedigen, zo van: zet hem op, je kunt het..

Dat is een prachtig voorbeeld voor ons, ook voor onze gemeente, we kunnen allemaal iets doen, wie zich op de achtergrond houdt, heeft toch duidelijk een taak: anderen aanmoedigen, luid en duidelijk.

Snateren zou je ook kunnen vertalen met: stuur eens een kaartje, geef eens een compliment, vraag eens oprecht hoe het met iemand gaat, bid voor iemand die het nodig heeft.

Dat we zo gemeente met elkaar mogen zijn, als een groep ganzen waarin iedereen zijn eigen taak heeft en wij elkaar bemoedigen:

Dan zweef ik op de wind
Gedragen door Uw geest
En de kracht van Uw liefde.

Gerrit en Dea van der Heide

Activiteitenagenda

- 31-03 Koken olv Betty Schippers
- 06-04 Vrouwenavond met Annemarie van Heijningen
- 13-04 Witte Donderdag met Avondmaalsviering
- 14-04 Goede Vrijdag
- 15-04 Stille Zaterdag
- 16-04 Paaszondag, afsluiting paasproject Kindernevendienst
- 20-04 Bijeenkomst bezoekmedewerkers en Kerkenraad
- 21-04 Uitstapje Kerkenraad
- 23-04 Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
- 23-04 Gezellige zondag Boyemaheerd
- 30-04 Openluchtdienst bij de Groene Dorpsplaats
- 12-05 Lege flessenactie

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis 't Kompas

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Verslag kerkenraadsvergadering

Notulen van de gemeenteavond d.d. 13 maart 2017

De notulen worden in de gemeentevergadering van maart 2018 vastgesteld en getekend. Alvorens worden ze wederom in Kerkwijzer februari 2018 gepubliceerd.

1. Opening

De preses, broeder L. Hoeksema opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom en stelt voor om samen Psalm 118: 1, 2 te zingen. Daarop leest hij uit 1 Petrus 2: 1-10 en vervolgens een meditatie.

“Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke huis”.

Een aansprekende predikant uit de 70^{er} jaren, nam soms een steen mee naar de preekstoel, legde hem op de rand en riep uit: “Deze steen zal wonderen verrichten”. Het was niet meer dan aandacht trekken. Bij het nadenken hierover, trok de zojuist gelezen tekst uit Petrus de aandacht. Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke huis. Ook beeldspraak, maar met een diepere betekenis. Toch blijkt een steen een symbolische waarde te hebben en wordt in de Bijbel dan ook vaak genoemd. Denk aan Jakob, die zijn hoofd te ruste legt op een steen tijdens zijn reis naar Laban, twaalf stenen in de Jordaan bij de doortocht door de rivier, de opgerichte steen Eben Haëzer.

Wat kun je allemaal met een steen? Een poëtische beschrijving: het is geen mooie steen, een alledaagse steen, een steen van de straat, afgedankt. Ooit maakte hij deel uit van een schuur, een huis of een muurtje. De resten van het cement zitten er nog aan. Daarmee is hij lang geleden vastgemaakt aan andere stenen. Deze steen is een van de zeer velen, zoals een mens er een van onnoemelijk velen is. Maar tegelijk uniek! Op zichzelf is deze steen niet meer waard dan het gruis waaruit hij bestaat, maar hij vindt zijn kracht in het contact met anderen. Met andere stenen was hij een muur of een toren. Had altijd iets beschermends, hield kou en regen buiten en omsloot warmte en veiligheid. Elke steen is er een met een missie. Je kunt hem simpelweg neerleggen als een stoepsteen in een diepe plas, zodat iemand droogvoets kan oversteken, maar je kunt hem ook in een stille vijver smijten. Je kunt hem uitlenen aan mensen die hem voor iets nieuws gebruiken. Of iemand in de weg leggen, opdat hij zijn voet aan die

steen stoot. Of ben ik zelf in mijn gedrag en in mijn geloof een struikelblok voor anderen? Je kunt er heilige huisjes mee omgooien en je eigen glazen ingooien. Wat ook niet mag is: stenen voor brood verkopen. Soms is het moeilijk om de onderste steen boven te krijgen. Je kunt hem afkeuren, maar dan blijkt hij een Hoeksteen te zijn geworden. Prachtig is ook het lied van Bram Vermeulen:

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd wel een weg omheen
Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen
Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
Om hem dan glad en rond geslepen
Te laten rusten in de luwte van de zee*

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde het bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan*

Maar tilt Petrus ons niet boven dit alles uit wanneer hij schrijft: Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Daar ligt onze bestemming. Aan die opdracht mogen we elkaar altijd weer herinneren.

De preses gaat voor in gebed.

2. Mededelingen

De preses deelt het volgende mee:

- Beleidsplan 2017-2022 is vastgesteld en op de website geplaatst
- Drs. Piet Bloemberg komt spreken tijdens de gemeentevond op 6 november aanstaande. Onderwerp: Onze dromen en dromen in het licht van de Bijbel

3. Notulen gemeentevergadering 7 maart 2016

De notulen van de gemeentevergadering 7 maart 2016, welke stonden gepubliceerd in de Kerkwijzer van maart 2017, worden onveranderd vastgesteld en getekend.

4. Jaarboekje 2017/2018

Het algemene deel van het jaarboekje en de wijken wordt doorgenomen.

5. Jaarrekening 2016 en begroting 2017

Aangezien de voorzitter van het college rentmeesters afwezig is, neemt br. D. Notebomer de honneurs waar.

Meest in het oog springend en zorgbarend is de toezegging van de vaste vrijwillige bijdrage. Voor 2017 vastgesteld op € 56.000, terwijl dit in 2016 € 60.000 was. Er is toen echter maar € 54.000 binnengekomen, vandaar het besluit om het bedrag naar beneden bij te stellen. Daarvan is tot op heden € 49.000 toegezegd, naar verwachting wordt dit bedrag nog wel hoger. Het heeft echter prioriteit en zal nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Br.W. Broekema merkt op dat er aan KPN € 650 is betaald terwijl wij geen diensten afnemen. Alles loopt via Xenosite. Dit zal worden uitgezocht.

Br. A. Notebomer vraagt aandacht voor het gravenfonds. Onvoldoende duidelijk in het overzicht dat er een saldo van € 10.000 hoort te zijn. Er is niets op tegen dat er uit het fonds geleend wordt, maar dat moet duidelijk omschreven zijn. Zal voortaan gebeuren.

Zr. D. van der Heide-Swieringa vraagt, kan er voor het onderhoud van de Torenkerk niet geleend worden uit het fonds begraafplaats Torenkerk. Daarvoor moet onderzocht worden welke verplichtingen men destijds is aangegaan bij het aannemen van de legaten, zo zijn er afspraken over 40 jaar, maar ook eentje over 100 jaar. Vervolgens moet een plafond worden afgesproken. Het heeft de aandacht van de kerkrentmeesters.

De boeken zijn gecontroleerd, in goede orde bevonden en getekend door br. T. Hoekstra namens de kerkenraad en twee onafhankelijk financieel deskundigen, respectievelijk br. P. van der Heide en zr. I. de Vries-Visser. De boeken zien er keurig uit, complimenten aan de boekhouder zuster G. van der Velde-Postma.

6. Restauratie Torenkerk

Aan de hand van een powerpointpresentatie laat br. D. Notebomer het verloop van de restauratie van de Torenkerk zien. Inmiddels is de buitenkant van toren en kerk wind- en waterdicht. Onvoorziene post in het geheel was de plaatsing van koperen regenpijpen die wegens diefstal moesten worden vervangen en waarvoor we niet verzekerd waren.

Tot op heden is er € 46.446,68 uitgegeven.

Destijds is een subsidieaanvraag gedaan bij BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) voor een bedrag ad € 120.000, daarvan wordt 65% gehonoreerd. In 2022 wordt de laatste termijn betaald.

Br. P. Plantinga vraagt of we op koers zitten qua uitgiften. Br. Notebomer gaat ervan uit dat we bij het afgesproken budget blijven.

Torenkerk in de toekomst

De preses vraagt de aandacht voor het volgende:

Als gemeente hebben we twee kerkgebouwen tot onze beschikking en daardoor worden we nu en in de toekomst opgezadeld met te hoge lasten. Eigenlijk moeten we nu al reserveren voor de periode na Ate Klomp en minder in gebouwen. Wordt het daarom nu geen tijd om ons op de toekomst te beraden? Bovendien is een kerk een geloofsgemeenschap en geen exploitant van gebouwen.

De Kandelaar is functioneel en mooi gerenoveerd. Voor de Torenkerk zou best een andere rechtspersoon gezocht kunnen worden. Om een procedure te starten voor het zoeken naar een andere rechtspersoon of instelling, is enig voorwerk noodzakelijk. Daarom zou het verstandig zijn, om nu al een commissie samen te stellen die zich hiermee bezig houdt. Anders gezegd: onderzoeken wat de mogelijkheden/onmogelijkheden zijn.

Puntsgewijs zouden die zaken kunnen bestaan uit het volgende:

- Oriënteren op hoofdlijnen
- Het in kaart brengen van het gravenfonds
- Procedure overdracht
- Exploitatie van de Torenkerk (wat is mogelijk)
- Wat zijn onze verplichtingen; kan het dossier Torenkerk mee naar de nieuwe rechtspersoon
- Aanschrijven van families die dierbaren op het kerkhof hebben
- Archief
- Subsidies

- Personele bezetting (5 personen + voorlichter + secretaresse).

Br. G. Vries wil dat er een rapport wordt opgesteld met de toekomstvisie van alle gebouwen in Lutjegast voor over 15 jaar. De preses wijst erop dat in 2012 is gekozen om te investeren in de Kandelaar.

Br. Notebomer vindt dat er zorgvuldigheid betracht moet worden in deze, het mag niet een vooropgesteld plan zijn om de kerk af te stoten. Dat is ook geenszins de bedoeling aldus de preses, maar de wens is, om een commissie in het leven te roepen die de mogelijkheden gaat onderzoeken hoe de kerk op een goede manier geëxploiteerd kan worden. Er zal een rapport van worden opgemaakt, wat te zijner tijd zal worden aangeboden aan kerkenraad en gemeente, waarna we kunnen beslissen hoe het verder moet. Uiteraard zullen de kerkrentmeesters daar bij betrokken worden.

Br. T. Veenstra merkt op het voorstel in twee stappen te verdelen: ten eerste kijken naar de toekomstvisie en ten tweede mensen van buiten betrekken. Anders krijg je een voorsortering van stappen.

De vergadering gaat acooord met het voorstel een commissie in het leven te roepen.

7. Kerkelijk werker

Het contract van onze kerkelijk werker Ate Klomp wordt met ingang van 1 april met een jaar verlengd. Om nog meer binding met de gemeente te krijgen is van weerszijden de wens uitgesproken om preekconsent aan te vragen. Alvorens het zover is moet een cursus worden gevolgd (aanvullende Homiletische en liturgische vorming).

Kosten € 700 en negen dagen, komen voor onze rekening. Dit najaar start de cursus en er is afgesproken dat Ate Klomp tijdens de opleidingsperiode 3 uren extra per week mag declareren tot hij gediplomeerd is, daarna krijgt hij een contract van 12 uren per week en preekt hij één keer per zes weken. Gaat hij vaker voor dan ontvangt hij het gasttarief voor predikanten.

Br. P. Plantinga vraagt of de procedure juist is om te kiezen voor een periode Klomp in plaats van het beroepen van een predikant. De preses wijst op het feit dat wij de eerste jaren nog een financiële verplichting hebben jegens ds. Heeneman en wij niet de middelen

hebben om een predikant te beroepen. Wij prijzen ons gelukkig met onze kerkelijk werker Ate Klomp.

Br. P. Plantinga merkt op of het niet wijs is om Ate Klomp voor alle predikbeurten het gasttarief voor predikanten te betalen, is goedkoper en de uren die daardoor overblijven kunnen ingezet worden voor pastoraat. Het moderamen zal zich hierop beraden.

8. Rondvraag

Zr. M. Solle-de Vries wil aandacht voor het orgel. Het orgel is vals en ze heeft het gevoel dat er weinig tot niets aan gedaan wordt. De luiken zijn van het orgel af, dat schijnt zo te zijn omdat men er dan sneller bij kan als er iets aan gedaan moet worden, maar ook kinderen zitten eraan en andere onbevoegden, geen wenselijke situatie. De kerkrentmeesters zullen zorgen dat er een afscheiding komt voor onbevoegden. Er is inmiddels een bevochtiger aangeschaft die binnenkort wordt geïnstalleerd.

Br. W. Broekema vraagt in het kader van een up-to-date jaarboekje of de ambtsdragersverkiezingen niet eerder kunnen plaatsvinden of het jaarboekje later laten uitkomen. Vooralsnog laten we het zoals het is, aldus de preses.

9. Reformatie

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat het protestantisme zijn intrede deed en daar willen we aandacht aan besteden. We zijn blij dat Pieter Plantinga ons daar over wil vertellen en dat drie clubleiders nl. Diederika, Bouwiena en Gert het stellingenspel met ons willen spelen. De preses geeft het woord aan Pieter, die ons met woord en film meeneemt in de tijd van Luther.

Luther werd op 10 november 1483 geboren in Eisleben. Hij volgde de Latijnse school en sprak las en schreef al jong vloeiend Latijn. In 1505 trad hij in in het klooster, werd monnik. Het was het begin van een zoektocht naar een genadige God. Het was ook in de periode van Zwingli en Calvijn, Luther was echter de grootste reformator.

Vroeger was er maar één christelijke kerk, de Rooms Katholieke kerk en het is Luthers bedoeling geweest om veranderingen binnen die kerk tot stand te brengen en geen scheuring teweeg te brengen, maar het is anders gelopen. De Christelijke kerk was in handen van de bisschop

van Rome, de paus, die verkondigde dat je een goed leven moest leiden. En voor de fouten die je maakte en de zonden die je deed kon je biechten bij de priester. De priester gaf na berouw een taak en zo ontliep je de hel. Ten tijde dat Luther in Rome was, begon hij te twifelen aan de regels van de kerk. Hij zag daar monniken trouwen, zich bezighouden met allerlei aardse zaken die God verboden had, wat moest je ermee. En ook de paus, woonde als een vorst, er was geen christelijk leven meer te bekennen. De Bijbel zouden ze moeten bestuderen. Terug uit Rome geeft Luther als professor colleges aan de universiteit van Wittenberg.

De paus had intussen bedacht om de Sint Pieterskerk in Rome te bouwen, maar had daar onvoldoende financiële middelen voor. Hij bedacht de aflaatbrieven, zo konden de mensen hun zonden afkopen en een plaats in de Hemel verwerven. Het geld stroomde binnen, de paus tevreden. Luther werd woedend toen hij het hoorde en schreef alles wat hij niet goed vond op en spijkerde dat op de deuren van de slotkapel in Wittenberg. De 95 stellingen (nog steeds daar, nu in koper gegraveerd). De paus werd woest en eiste dat Luther zijn stellingen terugnam, anders zou hij uit de kerk worden gezet, in de ban worden gedaan. De brief waarin dat stond heeft Luther verbrand (Luthereik, Wittenberg). Met gevaar voor eigen leven deed Luther dat, want mensen als hij werden kettters genoemd en eindigden op de brandstapel. Luther kon niet anders, hij dacht aan de genade van God en alleen daardoor kun je behouden worden. Daarin was Paulus zijn grote voorbeeld.

Steeds meer mensen kwamen in opstand en geloofden in Luther. Ook de keizer bemoeit zich ermee en vindt dat de Rooms Katholieke kerk moet blijven bestaan. Sommige koningen zijn het echter met Luther eens. De keizer organiseert de Rijksdag in Worms en daar krijgt Luther gelegenheid zich te herroepen. Luther herroept zich niet, maar zei: "Hier sta ik, ik kan niet anders". Luther verlaat Worms en wordt door de keizer verbannen uit de Rooms Katholieke kerk. Hij duikt een half jaar onder in de Wartburg in Eisenach. In die tijd vertaalde hij het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits, zodat iedereen het kon lezen.

Luther krijgt veel volgelingen, het begin van het protestantisme. Na Luther heeft het nog wel 50 jaar geduurd voordat Nederland protestants werd. Kenmerkend dat het met heel veel oorlogen gepaard ging. Pas in de 19^e eeuw werd er godsdienstvrijheid gecreëerd.

Het is nu tijd voor het stellingenspel. Het zijn stellingen passend in deze tijd. Je kunt het eens en oneens zijn. Van de 95 stellingen worden er 25 gedaan, voor het vervolg moet een hele dag worden uitgetrokken..... Mooie, pittige stellingen, waar af en toe stevig over moet worden nagedacht en welke ook wel verrassende inzichten opleveren. Leuk gepresenteerd door Diederika, Bouwiena en Gert.

Na het spel vat Pieter het onderwerp samen. Wat hebben we geleerd van 500 jaar Reformatie en wat betekent het in deze tijd. Zijn we bereid om te veranderen, te vernieuwen? Het kan alleen als we laten zien dat de kerk “semper reformande” is: altijd bezig met hervorming, bereid om te veranderen en te vernieuwen. Waar gaat het over, wat leren we. Kijken met een eerlijke blik. De Reformatie was een beweging “back to the basics”. Ook in onze tijd geldt dat nog, wij moeten terug naar de Bron (Psalm 42). Ook beleidsplan Kerk 2025 (PKN) nodigt ons daarvoor uit. Wij mogen ons bevrijde mensen weten door Jezus, Hij heeft het voor ons gedaan! Dat was in de tijd van Luther zo en dat geldt nog steeds. Blijf dicht bij de bedoeling wat God met ons voorheeft. Een bevrijdende God, daar is geen twijfel over nodig. Zijn liefde duurt in eeuwigheid!

De preses bedankt allen die het onderwerp Reformatie hebben verzorgd en hen wordt een bloemetje aangeboden.

10. Sluiting

Samen zingen wij Psalm 118: 8 en 10, daarna gaat Pieter Plantinga voor in dankgebed en sluit de preses de vergadering.

J. Poelman-van de Brake (scriba)

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier

Zondag **23 april 2017** inzameling van voedsel voor Voedselbank Westerkwartier.

In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.

Tussen **9.00 en 12.00 uur** kunt u uw goederen inleveren.

Thema voor april is “GEZONDE GROENTEN”

De volgende producten zijn welkom:

Groenten in blik of pot (groot en klein)

'Het is al weer april', hoor ik mensen zeggen, 'en wat gaat het snel. Voor je het weet is het zomer.'

Maar voorlopig is het gewoon voorjaar. April, de naam komt van de Romeinen, waarschijnlijk van het Latijnse woord 'aperire' en dat betekent 'openen'. Dat moet wel te maken hebben met het groeien van de planten en de bloemen in de lente. Als we kijken naar de oude namen voor deze maand in onze taal, dan zijn dat: grasmaand, kiemmaand en paasmaand.

Die eerste twee namen sluiten aan bij al dat groeien dat weer begint en ook al in het woord april meeklinkt.

Paasmaand is een wat andere naam en verwijst naar het opstandingsfeest van de christelijke kerk. En het klopt, ook dit jaar zullen we in april met elkaar Pasen gaan vieren, het feest van de opstanding.

Het Paasfeest heeft ook wel iets van een nieuw begin en dan komt het toch ook weer in de buurt van het ontluiken van de natuur, geboorte en opnieuw beginnen.

In de vroege kerk was het de gewoonte dat in de Paasnacht nieuwe bekeerlingen gedoopt werden. Het symbool van de doop was dat de gelovige ook een nieuw begin ging maken, door het water heen stond hij of zij op in Christus.

Ik moest hierbij even denken aan de kerkdienst van 19 maart toen de kleine Rogier van der Heide en zijn nichtje Dea van der Heide gedoopt werden.

Vooraf had Ronald van der Heide belijdenis van zijn geloof afgelegd. Dat alles bij elkaar was alvast een vooruitgrijpen op het Paasfeest. Het verbond van God dat zich ook uitstrekt tot de kinderen van gelovigen, de doop van de kinderen op het geloof van de ouders.

Wie meemaakt dat er een kind geboren wordt, gezond en wel, kent waarschijnlijk het gevoel dat je dan als ouder of grootouder (en ieder ander die meeleeft) kan overweldigen.

Een dichter beschreef het kort en krachtig:

Ik heb het even aangeraakt, mijn kind van nog geen uur.

Er is iets in mij ontwaakt dat warmer is dan vuur.



Een gevoel van blijdschap, ruimte en toekomst.

En mogen weten dat het leven toekomst heeft, dat God er is en dat Hij naar mensen omkijkt, naar de kleintjes én naar de groten. Ook naar jou, ook naar u en naar mij.

Ate Klomp

Mutaties

Belijdenis van het geloof afgelegd door:

Ronald van der Heide

Gedoopt:

Dea Renske van der Heide

Gerrit Rogier van der Heide

Vertrokken:

Met doopattestatie, Fokke van der Molen (de Wieren 5)

Rectificatie:

Per abuis is in de vorige Kerkwijzer de (doop)naam van de dochter van Johan en Ilona Bakker, Abel Tasmanweg 66, onjuist vermeld. De juiste namen zijn: Leyanne Aukine (in plaats van Aukina).

Verjaardagen

12 apr 1927	E. Notebomer-Kootstra
13 apr 1946	T. Helmus-van der Vaart
15 apr 1941	R. van der Velde-Poelman
18 apr 1928	H.K. Hazenberg
24 apr 1945	G. Ploeg-Algra
04 mei 1934	W. Oost



Diaconie

Collectebonnen

Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit. Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diakenen.

U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk.

De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:

- 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
- 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
- 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00

Kerk in Actie werelddag:

Op zaterdag 22 april 2017 is er weer een Kerk in Actie Werelddag. Een dag vol afwisseling, ritme maar vooral voor ontmoeting. Met de wereldwijde kerk! U bent van harte welkom in de Immanuelkerk in Ermelo vanaf 9.30 uur. De dag start om 10.00 uur. Tijdens de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet u medechristenen en partnerorganisaties van Kerk in Actie. Laat u bijvoorbeeld inspireren door verhalen uit India, China en Colombia. Kom meer te weten over de opvang van straatkinderen of de situatie in Cuba. Of leer de Bijbel te lezen met andere ogen, bijvoorbeeld met die van iemand uit Brazilië. Liever praktisch aan de slag, er kan ook gezongen worden! Kathleen Ferrier zal ervoor zorgen dat de dag een mooi geheel wordt. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl.

Vakantie:

Hetvakantiebureau.nl is onderdeel van de Protestantse Stichting voor Diaconaal Vakantiewerk. Al ruim 50 jaar organiseert deze stichting vakantieweken voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven gaan omdat ze dagelijks zorg nodig hebben of een klein sociaal netwerk hebben. Financiële steun voor deze vakantieweken is blijvend nodig voor de vrijwilligers die meegaan. Zij hoeven zelf geen bijdrage te betalen. Bovendien kunnen gasten met een minimuminkomen korting krijgen, zodat het ook voor hen haalbaar is om mee te gaan.

Voor wie zijn deze vakanties bedoeld?

Jaarlijks genieten 2.500 gasten van een vakantie. De diaconale vakanties zijn bedoeld voor:

- senioren die veel (alleen) thuis zijn en weinig sociale contacten hebben.
- mensen voor wie het nodig is dat er tijdens hun vakantie 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig zijn.
- mensen die chronisch ziek zijn
- mantelzorgers met hun partner
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een visuele beperking
- mensen met een licht verstandelijke beperking
- (echt)paren van wie een van de partners aan dementie lijdt en nog thuis woont
- eenoudergezinnen. Deze vakanties organiseert Hetvakantiebureau.nl samen met YMCA Ycamps

Waar zijn de vakanties?

- Vakantiehôtel De Werelt in Lunteren
- Vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis in Doorn
- Vakantiehôtel Dennenheul in Ermelo
- Vakantiehôtel De Heerenhof in Mechelen
- Vakantiehôtel IJsselvlied in Wezep
- De Imminkhoeve in Lemele
- Vaarvakanties op hospitaalschip de Prins Willem-Alexander

Protestants-christelijk karakter

De vakanties van Hetvakantiebureau.nl onderscheiden zich door de sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle vakanties hebben een protestants-christelijk karakter. Dat betekent onder meer dat tijdens iedere week een vrijwilliger met theologische, pastorale scholing aanwezig is en op zondag een kerkviering plaatsvindt in het eigen hotel.

Inzet van ruim 1400 vrijwilligers

De vakantieperiodes worden mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan 1.400 vrijwilligers. Ook voor hen is een vakantieperiode een unieke ervaring, waar ze met plezier op terugkijken. Het is hard werken, maar daar staat veel voldoening en waardering van de vakantie gasten tegenover.

Meer informatie

www.hetvakantiebureau.nl

40dagentijdapp:

De 40dagentijdapp helpt u en uw gemeenteleden om iedere dag even stil te staan en geïnspireerd te worden. Verschillende predikanten uit

Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen. U kunt de app downloaden via de stores op uw telefoon.

Carpenters in Action (CIA)

In Roemenië zijn er veel gezinnen zonder (goed) onderdak. Dit zorgt voor kou in de winter en hitte in de zomer. Carpenters in Action zetten zich in voor deze gezinnen in Roemenië.

CIA is een initiatief van Stichting Immanuel, waarbij wij Gods liefde willen doorgeven door oudere mensen en arme gezinnen aan een bewoonbaar huis te helpen. Dat doen we door het repareren van de bestaande woning of het realiseren van een nieuwe woning.



Van 12 mei tot en met 19 mei vertrekt Henze voor Carpenters in Action naar Roemenië.

In de omgeving van Solovastru en Reghin zullen 10 toilethuisjes geplaatst worden. De voorbereidingen voor de reis zijn al in volle gang. De huisjes worden hier in Nederland gemaakt en daarna als bouw pakket met een vrachtauto naar Roemenië gebracht. Hier zullen ze door de bouw ploeg worden geplaatst. Al met al een spannende onderneming waar we ook nu al druk mee bezig zijn.

Misschien zijn er meer mensen die het leuk vinden om een keer mee te helpen met het voorbereiden en/of mee te gaan met een bouwreis of een projectreis. In het najaar van 2017 is er weer een bouwreis, dan zullen reparatie en isolatiewerkzaamheden verricht worden. In december is er een kerstreis en zullen voedselpakketten worden uitgedeeld.

Voor meer informatie www.immanuelhoogezand.nl

Dankbaar

Zondagochtend 26 maart, de ochtend waarop de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en afscheid wordt genomen van de scheidende ambtsdragers, waaronder ook wij, na 4 jaar wijkouderling te zijn geweest.

Voor de kerkgang lazen we bij het ontbijt uit ons bijbels dagboek. Het ging over Romeinen 12, waarin Paulus spreekt over het lichaam van Christus als eenheid. Binnen dit lichaam, de wereldwijde gemeenschap van christenen, heeft iedereen een taak. Een taak die gebaseerd is op de gaven die je van God hebt gekregen. Of je een helper bent, een leider, zorgzaam of enthousiast, het zijn gaven van God, gaven om in te zetten. Niet omdat het moet, maar aangevuurd door Gods geest, op een liefdevolle manier. Door Zijn kracht zijn we in staat tot grote dingen.

Hoe treffend om dit op zo'n dag als vandaag te mogen lezen.

We hebben dit de afgelopen vier jaren ook zo mogen voelen. Soms was er vreugde, maar ook kwamen er moeilijke en verdrietige dingen op onze weg. Wat is het dan fijn te voelen dat we het niet op eigen kracht hoeven doen, maar hiervoor hulp van God ontvangen.

Daarnaast voelden we ons ook altijd gesteund door lieve gemeenteleden en mede kerkenraadsleden.

Wanneer je vier jaar intensief betrokken bent bij het reilen en zeilen van de kerk, merk je dat er veel mensen actief zijn, op wat voor manier dan ook.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die zich inzet voor het groeiend en bloeiend houden van onze kerkelijke gemeente.

Wat is het fijn om zo samen gemeenschap van God te mogen zijn, reden tot dankbaarheid.

Tjeerd en Janneke Hoekstra-Martini

Tussengeneratie

Thema-avond: “Van wie ben jij er één?”

Jij bent zeker één van de melkboer? Als een kind helemaal niet op de vader lijkt, dan kan een denkbeeldige “melkboer” als vader worden gezien. “Van wie ben jij er één?” werd op de eerste bijeenkomst 21 maart jl. gebruikt om ons te laten nadenken over wie we zijn en van wie we zijn. Dit leverde leuke gesprekken op met elkaar. De inleiding van Ate Klomp ging over het “cadeau” dat ieder mens van God heeft ontvangen. Maar dat “verstopt” zit in elk van ons. Wij moeten zelf actief

zoeken naar dit “cadeau” van God, maar God verzekert ons dat wie zoekt die vindt! Het filmpje “Ben jij een superchristen”? van “Beams Denkstof” liet ons zien dat we als christen mogen groeien als een boom. Langzaam en nauwelijks merkbaar, maar wel met de wortels in goede aarde. Je mag zijn wie je bent is Gods boodschap! God houdt van ons om wie we zijn en niet om wat we doen of wat we hebben bereikt. God vraagt alleen maar aan ons dat we Hem zoeken. En zelfs dat hoeven we niet alleen te doen. Als we God daarom vragen zal Hij ons met de Heilige Geest helpen.

Mooi verhaal, hoor ik je denken, maar hoe combineer ik dat met mijn eigen leven? Hoe moet ik dat een plaats geven in de drukte van alledag? Mijn kinderen, man of vrouw schreeuwen om aandacht en liefde, mijn ouders hebben mij nodig. En dan wil mijn baas nog dat ik..... Soms ervaren we het leven als een overlevingstocht, maar toch mag het een levenstocht zijn die in het teken staat van vertrouwen, rust en vrede. Onmogelijk? Toch is het onmogelijke mogelijk bij God! Het mooie is dat we elkaar daarbij mogen helpen. Dat “helpen” kan als we elkaar ontmoeten en onze ervaringen delen om Gods cadeau voor ons allemaal te vinden.

Vind je het jammer dat je deze avond hebt gemist? We hopen je dan op de volgende thema-avond te ontmoeten. Die avond willen we graag van elkaar leren hoe we de balans in ons leven kunnen houden.

Lolke van der Veen, namens werkgroep “Verbinding” en Ate Klomp

Mannenavond

Eens in de maand komen we als mannen bij elkaar om te praten over het leven van alledag. Er zijn inmiddels twee groepen bezig. Het zijn ontspannen avonden met gesprekken, filmpjes en een luisterend oor voor elkaar. Wil je vrijblijvend een avond bijwonen? Dat kan, graag zelfs! Laat dit dan even aan mij weten. Dat kan door mij aan te spreken, te bellen of te mailen. Ook voor jongeren of jong volwassenen kunnen deze avonden een prikkel zijn.



Het zou leuk zijn, wanneer je het een kans wilt geven!

Lolke van der Veen
06-112 03 124
l.a.vd.veen@hetnet.nl

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Op 23 april en 21 mei 2017 zijn er weer gezellige zondagen op de Boyemaheerd.

Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd, een bakje thee enzovoort.

Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.

Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te komen? Dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op telnr. 613087 (Dicky Klaver).

De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer € 5,00.

Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

Gemeenteleden elders

Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?

- Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63, 9801 VG Zuidhorn
- Zr. M. Meijer, Het Hooge Heem, west kamer 313
- Br. K. Oldenburger, Cursastraat 4, 9801 VD Zuidhorn
- Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, K003, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
- Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 9269 VS Feanwâlden
- Zr. R.G. van der Velde-van der Es, Het Hooge Heem, west 1
- Zr. D. van der Velde-van der Es, Zonnehuis Oostergast, kamer 4, Capellastraat 61, 9801 VC Zuidhorn

Kerkbalans		Totaal		
2017	Totaal	openstaand	Totaal	Nog te
t/m februari	toegezegd	vorig jaar	betaald	verrekenen
	49.031,71	8.595,00	16.460,31	41.166,40



Kerkauto

Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen gebruikmaken van de kerkauto.

Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.

Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit telefonisch door te geven aan Kees de Wit.

Reserveren Kandelaar

Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er contact worden opgenomen met Jan Stokroos, e-mail: janstokroos@ziggo.nl, tel. 0594-612001.

De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00 exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier

02 apr	Hervormde Gemeente Dorkwerd
09 apr	Christelijke Gereformeerde Kerk Kornhorn
16 apr	Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen
23 apr	Gereformeerde Kerk Kornhorn
30 apr	Protestantse Gemeente Marum/Noordwijk

Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.

Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.

Fm Kabel: 105,5 Mhz Fm Ether: 105,3 Mhz

Roosters

Kerkauto-rooster

02 apr	Lolke van der Veen
09 apr	Wim Broekema
13 apr	géén kerkauto
14 apr	Hielke Faber
15 apr	géén kerkauto
16 apr	Jan Notebomer
23 apr	Dirk Notebomer
30 apr	Kees de Wit
07 mei	Jakob Jongsma



Oppasrooster

02 apr	Popko en Rutger		
09 apr	Gerdine en Ilona M	30 apr	<u>géén</u> Kom in de Kring
16 apr	Hanne en Evelien		
23 apr	Hannah en Marit	07 mei	Wiesje en Ilona B

Organistenrooster

02 apr	Annekor Top, Grootegast
09 apr	Martin van der Velde
13 apr	Martin van der Velde
14 apr	Martin van der Velde
15 apr	Martin van der Velde
16 apr	Martin van der Velde
23 apr	Annekor Top, Grootegast
30 april	nvt (De Bazuin)
07 mei	Martin van der Velde



Beamerrooster

02 apr	Anneke Plantinga	16 apr	Jakob Jongsma
09 apr	Wim Broekema	23 apr	LammertJan Broekema
13 apr	Diane Ruiter		
14 apr	Siet Douma	07 mei	Wim Broekema

Lectorenrooster

02 apr	Betty Schippers
09 apr	Pop Poelman
13 apr	Irma Snip
14 apr	Janna van Dellen
15 apr	Dirk Notebomer
16 apr	Grietje Pera
23 apr	Wim Broekema
30 apr	Johanna Tuinstra
07 mei	Janny Poelman



Kosterrooster

02 apr	Jochum de Vries	16 apr	Wim Broekema
09 apr	Wim Broekema	23 apr	Jochum de Vries
13 apr	Jan Klaver	30 apr	nvt
14 apr	Jakob Jongsma	07 mei	Jan Klaver
15 apr	Ruurd Horenga		

Kerkdiensten

Zondag 2 april 2017

K 9.30 mw. R. de Vries-Martini,
Drachten

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: diaconie

Zondag 9 april 2017

K 9.30 kandidaat drs. H.J. van
der Wal, Groningen

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: M. Douma
Collecte: 40 dagentijd

Donderdag 13 april 2017

Witte Donderdag, viering Heilig
Avondmaal

K 19.30 ds.G.G.J. Schoonman,
Lucaswolde

Ouderling van dienst: H. Faber
Collecte: kerk

Vrijdag 14 april 2017

Goede Vrijdag

K 19.30 dhr. D. Kruyt, Leek

Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide

Collecte: kerk

Zaterdag 15 april 2017

Stille Zaterdag

T 19.30 dhr. A. Klomp, Drachten

Liedboek meenemen!

Ouderling van dienst: J. Klaver

T= Torenkerk K= Kandelaar

*NB: de 2^o collecte is altijd voor het
fonds gebouwen*

Zondag 16 april 2017

Eerste Paasdag

K 11.15 dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd

Kindernevendienst 1-8

Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: jeugdwerk

Zondag 23 april 2017

K 9.30 ds. G.P.E. van Helden,
Buitenpost

Kinderdienst

Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: eredienst en kerkmuziek

Deurcollecte voor bloemen in de
kerk

Zondag 30 april 2017

Commissie Bijzondere Diensten

**“De groene Dorpsplaats” 14.00
(bij slecht weer in het
Dorpshuis)**

Voorganger: dhr. Fré Riepma,
Roden

Muzikale omlijsting door “De
Bazuin”

Ouderling van dienst: M. Douma

Collecte: diaconie

na de dienst koffie/thee

Zondag 7 mei 2017

K 09.30 ds. C.S.A. Minnaard,
pred. te Doezum

Tienerdienst en Kindernevendienst
1-8

Ouderling van dienst: J. Jongsma

Collecte: missionair werk en
kerkgroei

Algemene Info

Moderamen

Preses	S. Douma	tel 613927
e-mail:	siebranddouma@live.nl	
Kerkelijk werker	A. Klomp 0512-510593	06-19227229
e-mail:	a.j.klomp56@gmail.com	
Scriba	J. Poelman-van de Brake	tel 613411
e-mail:	pobra@home.nl	
Ouderling-kerkrentmeester	J. Klaver	tel 613087
Lid diaconie	K. de Wit	tel 06-41315750

Diaconie

Voorzitter	K. de Wit	tel 06-41315750
Penningmeester	H. Wijbenga	
Secretaris	A. Schippers	
Diaken Kerk in Actie	K. de Wit/A. Schippers	

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer

De eerstvolgende inleverdatum is **uiterlijk maandag 24 april!!**

Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door: